

Overweging Tweede zondag van Pasen

2015 B handelingen 4, 32-35 Johannes 20, 19-31

thema: ontvang de heilige geest

Inleiding

Na Jezus' dood schuilen de leerlingen bij elkaar, angstig, met een gevoel tekort geschoten te zijn en hoe nu verder zonder Hem? Dan voelt het of Hij er is, alsof Hij over hen blies, zo staat het er. Ik stel me voor dat het is een hoorbare en een voelbare adem is. Dat hij zijn wangen bolt, dat hij ze volhapt met zoveel mogelijk lucht, dan blaast hij uit dat je haren ervan bewegen en je ogen knippen. Die adem is een inblazing: "Ontvang de heilige Geest". De evangelist laat het Jezus zeggen: "Ontvang de heilige Geest"

Overweging

Met de verschijningsverhalen wordt eigenlijk zoveel gezegd als: het is toch niet over. Op de één of andere manier is Jezus nog aanwezig. En de manier waarop Jezus nog aanwezig is, wordt door Johannes in vers 22 met de komst van de heilige Geest vereenzelvigd. Nadat Hij de geest gegeven heeft, is Hij aanwezig in de Geest... Jezus blies over de leerlingen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest'.

Wat hier in twee kleine zinnestukjes gebeurt, zegt me nu meer dan het bekende tekstgedeelte over de ongelovige Tomas. Jezus ademt over zijn leerlingen en daarbij moet ik denken aan het levengedende blazen van God in het eerste bijbelboek Genesis, over de schepping Daar staat: "Toen boetseerde de HEER God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen." (Gen 2, 7)

De levensadem is een zaak van leven en dood. Wie ademt, leeft. Wie niet ademt, is dood. Adem, geest, en wind, horen ze niet bij elkaar? Het zijn alledrie krachten die in ons en rondom ons heen bewegen, vaak zonder dat we ze opmerken. Dat maakt ze mysterieus.

Het ademen van Jezus, het blazen over zijn leerlingen, het roept dezelfde kracht op als de adem van God. Johannes gebruikt voor het blazen van Jezus hetzelfde woord dat in Genesis wordt gebruikt voor Gods adem.

Jezus is als God, zou Johannes dit willen zeggen? De adem van Jezus is net als die van God, een adem op leven en dood. De Geest die de kracht geeft om vergeving te vragen, vergeving te schenken, en om te helen.

De heilige Geest wordt gegeven om te kunnen ademen. De heilige Geest is aanwezig in de adem van Jezus, in de wind of de lucht waar hij zijn wangen mee vulde en de adem die hij uitblies. Jezus geeft de Geest. Letterlijk én

figuurlijk met Pasen, zegt Johannes

Door over hen te ademen, troost Jezus zijn leerlingen. Hij laten merken dat hij nog altijd aanwezig is. Hij geeft zijn volgelingen kracht. Hij geeft hiermee iets door, waar zijn leerlingen mee verder kunnen. Het is een sleutel, of een schat, die van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Zijn leerlingen, die de heilige Geest ontvangen, kunnen die op hun beurt weer aan anderen geven. Het doorgeven van de heilige Geest wordt zo mensenwerk.

Het lijkt onopvallend en onbelangrijk, maar het gaat wel degelijk om de heilige Geest. De Geest, zo zegt Johannes ons, waar we niet tot Pinksteren op hoeven te wachten, maar die wij als volgelingen van Jezus vandaag nog aan elkaar door kunnen gaan geven. *Amen*