

Overweging Tweede Kerstdag Thema: Hoe blijf je overeind?

Handelingen van de apostelen 6,8-10; 7,54-60 en Matteüs 10,17-22

Inleiding

Gisteren, op zondag, hebben we kerst gevierd. Een blijde dag bij uitstek. Vandaag op Tweede Kerstdag horen we niets over een kind in een kribbe, niets over engelen en herders. Vandaag op Tweede kerstdag horen we in de eerste lezing over de heilige Stefanus. Hij was vol van God, en als diaken verantwoordelijk voor de armenzorg. Hij krijgt het aan de stok met een groep Joden. Stefanus verwijt hen de moord op Jezus en ziet dat in de lijn van de vele moorden op profeten. Hij komt terecht in de molen van verdachtmaking en de roddel en hij wordt net als Jezus vervolgd en gemarteld. Vandaag op Tweede kerstdag zitten we meteen al midden in de keiharde realiteit van het alledag. Mensen die in Jezus' voetspoor gaan kunnen het moeilijk krijgen. Ook op de dag van vandaag. Hoe blijf je overeind als je geloof op de proef gesteld wordt?

Overweging

Vandaag gedenken wij de heilige Stefanus. Hij werd gekozen tot helper van de apostelen en was één van de eerste zeven diakens. Hij was verantwoordelijk voor de armenzorg. Stefanus koos werkelijk voor de armen en zei akelige dingen tegen de rijken. Hij kwam terecht in de molen van verdachtmaking en roddel. Het loopt uit op zijn gevangenneming, waarna hij voor het Joodse Sanhedrin gebracht wordt. Een eerlijk proces wordt het niet. De emoties krijgen de overhand en uiteindelijk wordt Stefanus het slachtoffer van blinde woede. Ze drijven hem de stad uit om hem te stenigen. Stefanus wordt de eerste christelijke martelaar.

Een goedwillende, goeddoende mens wordt slachtoffer van blinde woede en tomeloos geweld. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Right Watch komen dagelijks dit soort situaties tegen. In tal van landen worden eerlijke mensen die oprecht voor hun mening of hun geloof uitkomen, opgepakt, gevangengezet, veroordeeld, vermoord. Met Kerstmis vieren we niet alléén de geboorte van het Kerstkind.

Gods menswording beperkt zich niet tot één moment in de geschiedenis. Gods menswording realiseert zich in geboorte en sterven, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, in goede en in kwade dagen, in zachte en harde woorden. Ook in de vurige Stefanus die de woede van het volk over zich heen kreeg, maar bleef vertrouwen op Hem tot het laatste.

Gods menswording moet ook gebeuren in ons hart, in ons huis, in ons doen en laten.

God openbaart zich niet als een 'glamour-God', maar als een God die met andere mensen meeleeft, die voor de kleinen kiest, die kwetsbaar is en weerloos en die uiteindelijk gemarteld, vermoord, gekruisigd wordt. In het evangelie horen we hoe Jezus de mensen waarschuwt.

Wie in zijn voetspoor wil gaan, opkomt voor onrecht en kiest voor het goede, kan het moeilijk krijgen. 'Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam'. Jezus wordt niet altijd verdragen in deze wereld. Er was - al in het begin - geen plaats voor Hem in de herberg. Hoe blijf je overeind als jouw geloof op de proef gesteld wordt? Jezus zegt ons vandaag: door vol te houden, want wie standhoudt, zal worden gered. Blijf het goede doen en blijf vertrouwen op Hem die ons is voorgegaan. Het Rijk van God komt niet alleen tot stand door heiligen, zoals Stefanus, maar ook door gewone mensen. Mensen die kiezen voor het goede, die rechte wegen gaan en consequent zijn in hun handelen. Wij zijn er om het licht van het begin tot hier en nu te laten schijnen. Het licht dat het uiteindelijk zal winnen van de duisternis. Jezus geboorte is licht in het duister en daar hoort de diaconie bij. De zorg voor de kwetsbare en minderbedeelden. In onze parochie zijn in de afgelopen jaren op dat gebied heel wat acties opgezet. En dat is verheugend. Moge Stefanus ons daartoe blijven inspireren.