

## **Zondag 3 januari 2016 – openbaring des Heren**

In het evangelie volgens Mattheüs staat te lezen dat wijzen uit het oosten Jezus bezochten en hem geschenken brachten. Hoeveel wijzen dit waren, wordt niet gezegd. In het evangelie staat ook niet vermeld hoe ze heetten. Ik wil daarom even met u de geschiedenis induiken. het Mattheüsverhaal werd met name in de Middeleeuwen uitgebreid. In het westers christendom bijvoorbeeld bedacht men op grond van het aantal geschenken dat het dan wel drie wijzen geweest zullen zijn. Verder kregen ze namen en symbolische identiteiten toegekend: ze werden genoemd: Balthasar, Caspar en Melchior en ze zouden de drie Bijbelse mensenrassen vertegenwoordigen en dus werd een van hen zwart.

En dan de geschenken. In de Middeleeuwen dacht men dat het de gewone geschenken waren die de Perzen en de Chaldeeën aan goden gaven. Want zij gingen nooit naar een god zonder deze geschenken. Sint Bernardus zegt dat het goud symbool stond voor het koningschap van Jezus, de wierook voor zijn goddelijkheid en de mirre voor zijn stoffelijkheid. Goud staat bovendien ook symbool voor de liefde, wierook voor het gebed en mirre voor de sterfelijkheid en dus ook nederigheid.

We weten ook dat Mattheus, die vooral schreef voor de mensen uit zijn tijd en land, uitgaat van de bekendheid met de verhalen uit het OT, de verhalen van de profeten, zoals we die ook vandaag horen van de profeet Jesaja. Het visioen van de zon die opgaat over de stad is een beeld voor de aanwezigheid van God. Waar mensen proberen te leven voor het aangezicht van God, daar wordt er recht gedaan, dan mogen mensen er zijn en krijgen ruimte om te leven met elkaar. Zo'n stad is een toonbeeld van hoe de wereld eruit zou moeten zien. Daar ga je graag heen; daar komt de hele wereld op af. Van overal stromen ze ernaar toe: koningen; zonen en dochters; een zee van kamelen; alle inwoners van Sjeba..... Dat waren bekende verhalen in de tijd van Mattheus.

In onze tijd leven er andere verhalen. Mag ik de lijn doortrekken naar nu?

Ik moet denken aan de 3 dj's, die de week voor Kerst tijdens Serious Request zich hebben laten opsluiten in het glazen huis.

Het is misschien wat gek om hen te vergelijken met de wijzen uit het kerstverhaal, maar toch: van de wijzen weten ook verder niet wie zij waren, wat ze deden buiten het bestuderen van de sterren, of het goede mensen, enz. We weten alleen dat Mattheus hun opvoert om te laten zien, dat Jezus er is gekomen voor herders en koningen, voor de eigen mensen (voor de minsten in het bijzonder) en voor de volken verder weg.

En ik geloof dat God werkt in en door mensen en dat zo zijn droom van een mooie wereld, de schepping zoals ze eens bedoeld is, kan worden verwezenlijkt. Jezus is daar het ultieme voorbeeld en bewijs van. En in de hele geschiedenis zijn er talloze voorbeelden. We kennen alleen de hele grote, die ons zijn overgeleverd. Maar ook in onze tijd zijn er tal van kleine voorbeelden, die meehelpen die droom van een goede wereld dichterbij te brengen. En de 3 dj's in het Glazen Huis zijn er ook een voorbeeld van.

De 3 stonden symbool voor een grotere aandacht voor kinderen en jongeren in gebieden waar oorlog en ellende heersen. Daar mogen wij in onze rijke westerse wereld niet aan voorbij kijken. Wij kunnen er iets aan doen en daartoe riepen de 3 dj's iedereen op, spraken ons aan en vragen om aandacht, begrip en geld. Ze hadden geen geschenken bij zich, ze gebruiken hun bekendheid en populariteit om die 3 geschenken op de plaats te krijgen, waar ze het hardst nodig zijn: bij de jongeren in conflicts- en oorlogsgebieden.

En door het fenomeen aangestoken ontstonden tal van prachtacties: een bijbelmarathon, een pop-up-kerk, een kerstmarkt, solidariteitsmaaltijden..... allemaal geschenken, zowel het goud, het geld dat ze oprachten, als de aandacht en het begrip krijgen voor die jongeren ver weg, die men toch ook een beter leven gunde.....

De wijzen van nu kunnen wij allemaal zijn, mensen van de wereldwinkel, mensen die zieken en ouderen bezoeken, mensen die gastvrij klaarstaan voor wie binnen wil lopen, mensen die werken voor vastenactie en vredeswerk en ga zo maar door.

De wijzen uit het Mattheusevangelie laten zien dat Jezus een koningskind is. Jezus was in zijn leven een mens zo goed als God, een Koninklijke Mens, ondanks of juist omdat hij zo

gewoon en eenvoudig was. Hij liet zien dat elke mens, -hoe klein en broos ook-, goddelijk is en bijzonder. En tegelijkertijd zijn hun geschenken een spiegel van wat Jezus in zijn latere leven is gaan betekenen en hoe zijn leven is verlopen.

Ik denk dat ook onze cadeaus een andere, diepere lading kunnen krijgen. Een hart van goud wint het dan van een gouden armband; een arm om je heen of een hand op de schouder wint het van de lekkerste parfum; en een goed gesprek is weldadiger dan wierook.

Mogen wij zo ook zelf als een wijze man of wijze vrouw door het leven gaan en geld, aandacht en begrip uitdelen aan wie we daarmee kunnen plezieren of helpen. Als wij mensen zo gaan leven, dan worden wij koningen te rijk. Amen.