

In het dorp waar ik geboren ben, echt op het platte land, was een kleine kern, tussen het station en de kerk, waar wat winkels stonden: kruidenier, bakker, melkboer, slager en een winkel waar men lappen stof verkocht en breigaren, knopen, naalden. Die winkel heette deftig: de manufacturen zaak van de firma van Nuland. 3 Broers runde die zaak: Ab, Gerrit en Jan. Op een zondag aan tafel, na de kerkdienst werd bij ons wel eens nagepraat over een onderwerp die tijdens de H.Mis naar voren kwam. – Het zal die zondag, die ik mij nu herinner, over de Heilige Drie-Eenheid zijn gegaan. Moeilijk om te begrijpen. Mijn vader zei toen: “Och, ik moet dan altijd denken aan de firma van Nuland. Iedere zoon vertegenwoordigd, is gekend, voor een bepaald aspect van de firma. De een is meer voor de woning-inrichting, de ander: reclame en voorraad en de derde is altijd in de winkel aanwezig om de klanten te helpen.” Ik was nog klein, het zal zo’n 70 jaar geleden geweest zijn, maar die opmerking van mijn vader is altijd bij mij gebleven. Wij mensen, ieder individu, heeft inzicht bepaalde eigenschappen, karaktertrekken, die niet altijd zichtbaar en herkenbaar zijn. Mijn kinderen zien in mij bepaalde aspecten, mijn ouders zagen weer iets anders, een broer, de buurvrouw, ieder heeft zo zijn eigen inzicht en waarneming, en toch ben ik maar een persoon. Het kan zijn dat die veelheid van inzichten een helderder, completer beeld van het geheel geeft. Misschien heeft God geprobeerd om het ons wat makkelijker te maken om zich in drieën te manifesteren. Nu hebben wij meer wegen, meer kansen om iets over God te leren, aan-te-voelen. De Liefde, barmhartigheid van de Vader; het menselijke van de Zoon; de spirit, inzicht van de Geest. Bij ieder zien we soms een glimpje van het grote mysterie van die Ene-onverdeelde, heilige Vader God. En wij, de kinderen, de erfgenamen van die ene God, wij die op weg zijn en steeds weer opgeroepen worden om een te zijn. Een in de liefde en zorg voor elkaar en de aarde. En daarbij, is ieder mens zo brood nodig. De een heeft handen, de ander voeten, ogen, oren, hart. Ieder individu kan op zijn geheel eigen wijze er bij horen om een lichaam te zijn. Ieder van ons herbergt in zich vermoedelijk zo’n glimpje van het mysterie. Samen, in vertrouwen en liefde, werken om zijn Koninkrijk zichtbaarder te maken in de wereld en om ons heen.