

Overweging 33^e zondag door het jaar – het evangelie van de talenten.

(bij gelegenheid ook van vrijwilligersmiddag) – 19 november 2017

Ik weet niet wat u bij het aanhoren van deze teksten in de loop der jaren dacht, maar als kind had ik een hekel aan het verhaal van de talenten. Ik vroeg me af hoe ik te weten kon komen hoeveel talenten ik had.

Het maakt niet uit hoeveel of hoe weinig, maar wat je gekregen hebt, moet je wel gebruiken. Gelukkig hoorde ik op een gegeven moment de zin, die er ook staat: “Heer, ik wist dat U maait waar U niet gezaaid en oogst waar U niet geplant hebt...” Wij proberen zo hier en daar wat te zaaien en te planten. Aan Hem is het maaien en het oogsten.

De Heer heeft zijn wijngaard, zijn aarde, zijn mensen aan ons allen in beheer gegeven. Wij allemaal, als individu en als gemeenschap bouwen aan en hopen op een wereld waarin het goed toeven is.

Enkele weken geleden hebben veel vrijwilligers en groepen in bloemvorm hun idealen en wensen voor nu en in de toekomst proberen te verwoorden. Gaat u af en toe eens kijken wat daar allemaal staat. Bijv. ‘ontmoetingskerk’; ‘ieder tot zijn recht laten komen’; ‘een warme plek voor iedere levensovertuiging’; ‘daar samen voor gaan’.

In de eerste lezing hoorden we over een sterke vrouw. Multi talented; handig en kundig in het dagelijks werk, organiserend, zoekt het goede, is zorgzaam; met vreugde wordt opgenoemd de vele talenten en de kracht van vrouwen. Kijk maar naar onze vrijwilligers: bijna allemaal vrouw; die met blijdschap iedere mannelijke vrijwilliger verwelkomen. Ook de dames natuurlijk. Alle talenten, alle mensen zijn nodig. Geloof en vertrouwen in God en in elkaar. De rijkdom van ons geloof niet veilig opbergen, begraven, maar het aandurven om mee te werken aan een mooie wereld. God de Heer maait en oogst, maar Hij heeft het beheer van zijn wijngaard aan ons toevertrouwd.