

S. Andreas - Drieenheid – 10 Juni 2017

Zoektocht naar God.

Inleiding:

Na de grote feesten in het kerkelijk jaar, vieren wij vandaag het feest van God zelf, het feest van de heilige drie-eenheid. In de eerste lezing stelt God zich aan Mozes voor als: een God die liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig is. Die God is bij ons gekomen - mens geworden - in Jezus. En de Geest van die God leeft voort in ons christenen, die ook elke dag proberen liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig te zijn.

Preek:

Ik wil met u in de overweging nadenken over God, de drie-ene God, aan de hand van symbolieken in deze kerk. Op de dag van hun huwelijk steekt de bruidegom een ring, waarin zijn naam gegrift staat, aan de vinger van zijn bruid; en zij op haar beurt steekt een ring, waarin haar naam gegrift staat, aan zijn vinger. "Mijn liefde en trouw voor altijd" zegt hij; "mijn liefde en trouw", zegt ook zij op haar beurt. Wat bruidegom en bruid aan elkaar beloven op die dag, dat is wat God belooft aan zijn volk, aan ons. God kwam naast Mozes staan, geeft zijn naam en zegt: mijn liefde en trouw. We hoorden dit zojuist in de eerste lezing.

Ik kijk naar de symboliek van de regenboog hierboven mij. God verbindt zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw aan dat teken. We voelen ons veilig en geborgen bij die God. Hij verplicht zich, maar mag van ons ook respons verwachten. Hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld, vol scheppende mogelijkheden, om leven te brengen, om leven te koesteren, om goed en barmhartig te zijn als Hijzelf. Maar God heeft hem wel de vrijheid gelaten om keuzes te maken in zijn leven: De mens heeft het in zich om

ja te zeggen, zijn/haar krachten in te zetten om leven te schenken; maar hij kan ook nee zeggen, zijn/haar krachten misbruiken om dood en verderf te zaaien. Hij kan zijn verstandelijke vermogens ook van het leven afwenden, zijn hart afsluiten, zijn gevoel afstompen, zijn ogen sluiten, zijn oren toestoppen. Zijn handen kunnen slaan in plaats van strelen. Zijn ogen kunnen doden in plaats van uitnodigen en bemoedigen.

Ik kijk met u naar een tweede symboliek in deze kerk. U ziet op de wand 12 romeinse cijfers gegrift, en vreemd, tegen de klok in. Wat betekent dat? Het heeft te maken met die keuzes, die wij als mens in ons leven kunnen maken en gevraagd worden te maken, vaak tegen de stroom in. We zien dat bij Jezus van Nazareth, we zien dat bij hen die Hem volgen, bij Rosa Parks, bij Maarten Luther King, bij Mandela, bij Romero. Als je je inzet voor mensen, loop je vaak recht op het kruis af. Jezus zag dat aankomen, maar ging het niet uit de weg. Romero werd ervoor gewaarschuwd toen hij in Leuven was, zes weken voor zijn dood; ook hij ging het niet uit de weg. De komst van het rijk Gods - of om het anders te zeggen, de inzet voor een wereld van gerechtigheid - gaat bijna altijd gepaard met verzet tegen onrecht en allen die leven aantasten. Lijden en zelfs sterven is dan onontkoombaar. Jezus heeft dit drie maal aangekondigd en aan de lijve ondervonden.

Over dit laatste praat Nicodemus met Jezus in de nachtelijke uurtjes. Dit hoorden wij zojuist in het evangelie. "Je moet er opnieuw voor geboren worden om dit te begrijpen", zegt Jezus. Die boodschap is niet gemakkelijk, we horen hem niet graag. "Neem het goed in je op", zegt Jezus en "ervaar wees bereid het aan de lijve te ondervinden, als je op weg gaat en kiest voor een betere wereld".

Niet voor niets - om bij de symboliek van deze kerk te blijven - heeft de architect de Christuszuil centraal gesteld, diep in de

grond en hoog in de lucht. Je kunt niet om Hem heen, als je deze kerk binnenkomt. In zijn gezelschap, in zijn geest, willen wij - zijn volgelingen - verder werken aan een rechtvaardige wereld en ons door niets of niemand laten terugfluiten. Wij willen er alles aan doen om Hem vast te houden, en mogen dan roekeloos vertrouwen dat Hij ons vasthoudt. Het verbond - de regenboog - van Gods liefde en trouw staat garant!

En nu symboliek van de grote voetendeuren. De Geest, de derde persoon van de H. Drie-eenheid, leidt ons door die deuren de samenleving in. Ik wil mijn leven enten op Jezus van Nazareth, ik wil in zijn geest verder; ik kijk naar prachtige mensen die mij daarin voor zijn gegaan, ik kijk naar prachtige mensen vandaag in mijn omgeving, die hun leven inrichten in zijn geest; daar kan ik iets mee, daar word ik warm van, van zulke inspirerende mensen, die zo goed zijn als God.

Lieve mensen, zo stel ik mij de drie-ene God voor, wiens feest wij vandaag vieren. De Vader als de onvoorwaardelijke liefde en trouw, de Zoon als de belichaming van die onvoorwaardelijke liefde en trouw in onze wereld, en de Geest van die onvoorwaardelijke liefde en trouw in pracht mensen onder ons vandaag. In die God, met die God, uit die God wil ik en kan ik - willen wij en kunnen wij als gemeenschap - leven. Amen.