

Overweging 24 november 2019

Jezus Christus Koning van het heelal.

Vandaag vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar met het feest van Christus Koning van het heelal. Het is dus een oudejaarsviering. De kerk maakt als het ware een balans op en komt uiteindelijk tot de conclusie dat Christus, de door God gezonden Messias, in Jezus openbaar is geworden. De kerk leert ons dat Jezus een koning is. Weliswaar een koning zonder wereldse macht, zonder aanwijsbaar land, geen krijgshaftig leger. Niets van dat alles. Jezus is koning van een heel ander soort land. Zijn koninkrijk vestigt zich in de harten van de mensen. In het Evangelie lezen we dat hij aan het kruis is gestorven met het spottende opschrift boven zijn hoofd: hier hangt Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Voor de religieuze leiders van de Joden was Jezus een gevaar omdat Jezus door zijn preken en handelen hun positie in gevaar bracht. Het volk was teleurgesteld omdat men dacht dat Jezus hen zou bevrijden van de overheersing van de Romeinen. Toen ze hem tot koning wilden uitroepen, gaf hij te kennen dat hij daarvoor niet op de wereld was gekomen. Jezus' leven kenmerkt zich door het opkomen voor de armen, de zieken, de uitgestotenen en allen die in de samenleving van toen niet gezien werden. Hij deed dit in diepe verbondenheid met God, die Hij zijn hemelse Vader noemde.

Hoe zien wij Jezus eigenlijk? Als we het over Jezus hebben, dan zien we hem heel vaak als een supersociaal werker die overtuigd was dat hij door God was gezonden. Het is echter ook zo dat Jezus, als hij weer druk in de weer was geweest, zich terugtrok om in stilte en eenzaamheid zijn band met God te versterken.

Paulus laat ons een andere Jezus zien. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. Hier komen we in contact met Jezus als mysterie. Hele bibliotheken zijn volgeschreven over Jezus van Nazareth. Jezus, het verhaal van een levende.

Schillebeeckx schreef daarover een indrukwekkend boek. In onze wekelijkse vieringen proberen we steeds opnieuw dichterbij dit mysterie te komen. Het is goed dat we in onze vieringen steeds meer ruimte inbouwen voor ogenblikken van stilte en verdieping. We maken ons ervan bewust dat we met dingen bezig zijn die groter zijn dan wijzelf. Het mysterie is duidelijk een onderdeel van ons Godsgeloof. De komst van Jezus in deze wereld, het feest dat we over enkele weken weer gaan vieren, heeft ons duidelijk gemaakt dat Jezus dit mysterie versterkt heeft en ons een weg gewezen hoe wij met dit mysterie om kunnen gaan. Daarbij spelen de betrokkenheid van de mensen onder elkaar en het geloof in de hemelse Vader een grote rol. Liefde en gerechtigheid en de betrokkenheid tot God zijn daarin belangrijk.

Jezus Christus, koning van het heelal. Eén aspect van ons geloof blijft vaak onderbelicht, namelijk het aspect van verbazing en verwondering. Heeft u ooit het geluk gehad om in een donkere nacht, zonder lichtvervuiling, de sterrenhemel te zien? Dat is niet alleen verbazingwekkend, maar je komt ook diep onder de indruk van datgene wat je dan ervaart. Hoe heeft u de ervaring van de geboorte van uw kind beleefd? Dan kom je al gauw tot de conclusie: dat is een wonder. Nadenkend over God, kun je tot de conclusie komen: er bestaat iets groter dan wijzelf. Dat heeft Jezus Christus ons door zijn leven duidelijk gemaakt. Laten we dit Godsmysterie in ons leven vasthouden tot we uiteindelijk opgenomen worden in het mysterie dat wij God noemen.