

Maria Ten Hemel Opneming 15/16 augustus 2020

Thema: Maria – één van ons

Inleiding

Vandaag vieren we het feest van Maria-ten-hemel-opneming, een feest dat in het verleden altijd een vrije dag opleverde en dat met allerlei mooie gebruiken (zoals de kroedwusj) werd omgeven. Die vrije dag is verdwenen en de kroedwusj is vooral een folklore geworden, maar is Maria daarmee ook verdwenen of folklore geworden?

Welke Maria dan? Is dat het 'zoete lieve vrouwke', zoals in veel van de beelden die je in kapellen ziet staan? Of is het een strijdbare vrouw, die op de barricade gaat tegen het onrecht, zoals we horen in het evangelie van vandaag, het Magnificat. En heeft Maria dan nog iets betekenen anno 2020 in ons eigen leven? Wat betekent Maria voor mij nu? Daar wil ik straks met u verder over nadenken.

Overweging.

In onze moderne samenleving kennen we vele technische en medische mogelijkheden. We hebben steeds meer geheimen en ziektes leren ontrafelen en medicijnen ontdekt. En we leven vaak alsof de hele wereld maakbaar is. Veel kunnen we immers verklaren, veel oplossen. Maar we hebben nu aan den lijve ervaren dat er ook een ziekte is die de hele wereld op zijn kop zet. Een pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, een ziekte waarop we geen antwoord hebben; behalve dan dat kwetsbare mensen in quarantaine moeten en iedereen elkaar op afstand moet houden.

En in die situatie vieren we vandaag het feest van Maria Ten-hemel-opneming. Een mooie gelegenheid om samen even na te denken over wat Maria voor mij, voor ons kan betekenen in onze geseclariseerde samenleving. Want ook al loopt het kerkbezoek op veel plekken terug, toch zien we dat op plekken, als Sterre der Zee in Maastricht, de Mariakapel in Wittem en ook hier bij ons beeld van Moeder Aarde veel kaarsjes branden. Dat mensen er graag komen: om even stil te zijn, om even tot rust te komen, om hun zorgen en vragen aan Maria toe te vertrouwen, om troost of verlichting. En dat niet alleen voor oudere mensen

Wat hebben mensen dan met Maria? Wie is Maria dan voor mij?

Maria is voor mij, voor veel mensen veel dichterbij dan God of Jezus. Zij is een vrouw, een gewone vrouw, zo menselijk nabij. Een moeder die haar zoon opvoedt met waarden die voor haar zo belangrijk waren, en daarmee haar zoon Jezus tot de persoon maakte, die hij geworden is: Gods zoon, een man naar Gods hart.

Een moeder ook die ongerust is als haar 12 jarige zoon achterblijft in Jeruzalem; die bezorgd is als ze merkt dat de machthebbers zich tegen haar zoon keren; die het leed kent van een moeder die haar kind verliest...

Heel herkenbaar allemaal. Zo zouden wij ook zijn...

Dat is de kracht van Maria: dat ze zo gewoon is, zo herkenbaar. We zouden het zelf kunnen zijn....

Maar tegelijkertijd is Maria niet alleen een gewone vrouw, maar ook sterk en heel bijzonder; zo bijzonder dat ze al vóór de vroege middeleeuwen een plek in het christelijk geloof verwerft. Niet om Maria te aanbidden, maar om door haar tot God te bidden. En dat is voor veel mensen vertrouwd en eigen. Ze heeft niet voor niets zoveel titels verworven, zoals 'troosteres der bedroefden', 'hulp der Christenen', 'Sterre der Zee' of 'moeder van altijd durende bijstand'.

Er is echter ook een keerzijde: we hebben Maria geïdealiseerd, tot beeld gemaakt, we hebben haar op een troon gezet of op een hoge sokkel. In marmer gebeiteld, een mooi wit beeld met lichtblauwe mantel; een 'zoete lieve vrouwke', een toonbeeld van braafheid en gehoorzaamheid. En zo wordt ze voor mij weer te groot, te ver weg.

Want Maria is ook een strijdbare vrouw, die op de barricade gaat tegen het onrecht!
Die haar zoon heeft opgevoed met waarden als rechtvaardigheid en opkomen voor de zwakken.
Misschien zou Maria –als ze in onze tijd leefde - wel met hem zijn gaan protesteren en zich aansluiten bij de anti-racisme demonstraties of de klimaatloop; of zou ze met hem meedoen bij de lobby om de weeskinderen van Lesbos in Nederland een veilige plek te bieden.....

Kan Maria voor ons nu en hier in 2020, in onze westerse wereld, die betekenis hebben? Wat kan Maria nu betekenen in ons eigen leven? Voor mij is Maria vooral ook 'een van ons',
zoals een jonge vrouw, die ongewild zwanger, haar ongeboren kind baart en opvoed...
zoals een huisvrouw en moeder die haar dagelijks werk met liefde doet en er voor haar gezin is...
zoals oudere, die de gebrekkigheden van ouderdom verdraagt....
zoals een alleenstaande vrouw die de eenzaamheid van andere mensen ziet en er wil zijn....
zoals een politica, die naar realistische oplossingen zoekt en andere meningen een kans geeft...
zoals een jongere, die naar God vraagt, die geloof zoekt door twijfel....
zoals een opvoeder, die christelijke waarden doorgeeft en niet bang is voor discussie...
zoals een kloostervrouw, priesteres, die een bijzondere weg gaat ondanks kritiek en afwijzing...
als echtgenote, die ondanks huwelijksperikelen of teleurstelling nieuwe wegen zoekt...
Misschien ben je, Maria, wel gewoon een mens, dicht naast mij, die ik iedere dag dan ontmoeten.
Zo gezien komt Maria mij meer nabij en is zij belangrijker dan ooit. Zo gezien is Maria geen tovenaars, maar een voorbeeld en inspiratiebron hoe Gods liefde zichtbaar wordt in de arm om ons heen, een klop op de schouder of een bemoedigend woord. In iemand die je komt opzoeken, in de veelkleurigheid van de vele kleine attenties van mensen op je pad.

Dat wens en bid ik ons van harte toe, dat we die inspiratie en het vertrouwen van Maria dat spreekt uit het magnificat mogen ervaren en mogen uitdelen. Amen.