

## OVERWEGING

23 augustus 2020

Paulus, Jezus en Petrus als deuren naar God. Ik begin met Paulus. Hij zegt vandaag: God is ondoorgrondelijk. Zijn wegen zijn onbegrijpelijk. Niemand kent zijn gedachten. Het lijkt wel of Paulus wil zeggen: Van God weten we niets. 'God is misschien al een woord te veel', zoals Harrie Brouwers ooit zei. Wij mensen hebben God veel in de mond gelegd, maar volgens Paulus weten we niets van Hem of Haar. MAAR: ALLES is uit Hem ontstaan, zegt hij. Alles...alles wat leeft, alles wat ademt...alles wat er is, komt van hem. Alles is manifestatie van de Oerbron. De kolibrie en de olifant. De grasspriet en de plataan. De strontvlieg en de libelle. President Trump en paus Franciscus. Alles. Of zoals Oosterhuis ons laat zingen: 'Gij zijt in alles diep verscholen.' Een leuk verhaaltje kan dit uitleggen. Het verhaaltje van Tanzan. Al een paar weken twijfel ik: Is dit wel iets om in de kerk te vertellen? Past dat wel hier? Toen Nan afgelopen zondag de mop vertelde van zuster Maria en de pispot verdween de twijfel. Tanzan kwam op een hete dag bij een tempel. Hij wilde zijn behoefte doen tegen een stenen Boeddhabeeld. De tempelwachter kwam boos aangerend en verbood hem dit. Tanzan zei: "Vertel me vriend, waar vind ik de boeddhanatuur?" (Oftewel waar vind ik God) "De boeddhanatuur?", antwoordde de tempelwachter, "overal is de boeddhanatuur. Alles heeft de boeddhanatuur. Het heelal is ervan doortrokken." Komt op hetzelfde neer als wat Paulus zei: Alles is uit hem ontstaan. Alles is schepsel van God. Toen zei Tanzan: "Zeg me dan waar ik mijn behoefte wel kan doen."

Alles bestaat dankzij God, dankzij de Verborgen Aanwezige. "De hele wereld is vervuld van Gods glorie. Geen ding, geen plaats is verstoken van goddelijkheid. Wij joden hoeven ons niet af te zonderen van wereldse genietingen. Integendeel, werkelijke aanbidding is een vreugdevolle omhelzing van de wereld. Als je iets moois ziet, denk dan aan de Ene, die het gemaakt heeft. Laat je zo terugvoeren naar de Bron, naar de ene God", aldus rabbi Ben Eliëzer.

Nu Jezus, de volgende deur: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Johannes de Doper, Elia, Jeremia. Vergelijk het met voetbal. Als iemand zeer veel talent heeft, is hij de nieuwe Messi, Cruyff of Ronaldo. Jezus gaat hier niet op in en vraagt vervolgens: "Wie zeg jij dat ik ben?" Jezus herkent zich in het antwoord van Petrus: 'Jij bent de Messias, de zoon van de levende God.' De Messias sla ik over. Jezus vereenzelvigt zich niet met de grote namen uit het jodendom. Nee, allereerst is hij kind, zoon van de levende God. Aan God heeft hij alles te danken. Een theoloog vertaalde dit ooit zo: "Jij goddelijk Mysterie, jij bent de bron waaruit ik kom. Ik voel dat het leven -Jouw leven- door mij heen gaat. Dat mijn leven niet van mezelf komt. Maar van een bron die mij niet alleen het leven schenkt. Maar ook de woorden, de gedachten, de inspiratie en alles wat ik ben. Alles wat ik zeg, is altijd iets wat ik gehoord heb." Zo opent Jezus een deur naar God.

Dit besef heeft hem diep omgevormd. Zo keek hij weer als een kind. Keek hij verwonderd naar de vogels. Smaakte het niet meer om schatten op aarde te verzamelen. Kreeg hij grote honger en dorst naar gerechtigheid. Zo stond hij op voor het Leven....voor de armen, zieken en onderdrukten.

Tot slot Petrus, de laatste deur. Volgens Matteüs wordt Petrus de rots waarop Jezus zijn kerk gaat bouwen. Petrus die wist, begreep dat Jezus leefde vanuit GODSBESEF. En alles in de steek liet om hem na te volgen. Maar Petrus is o zo menselijk: 'Hij twijfelt en gelooft. Hij is volgeling en tegenstander van Jezus. Belijder en verrader, sterk en zwak, liefdevol en laf' (Grün). Maar zijn geloof in de weg en het Godsbesef van Jezus blijven steeds overeind. Zo opent Petrus een deur naar God. En is hij een voorbeeld voor iedere christen. Een christen is net als Petrus iemand die twijfelt en gelooft, een volgeling en tegenstander van Jezus, sterk en zwak, liefdevol en laf.' Amen.