

OVERWEGING

11 oktober 2020

“Daar springt mij de panty van.’ Belgische vrouwen schijnen dit wel eens te roepen. Ik draag nooit panty’s. Maar deze zin borrelde op bij het lezen van de evangelietekst van vandaag. Wat is dit voor een gekke en ook soms gewelddadige gelijkenis? Het verhaal lag me een paar weken zwaar op de maag. Ik herkende me in Luther. Hij vond het een verschrikkelijk evangelie. Een God die een man zonder bruiloftskleed in de buitenste duisternis gooit. Een God die een hele stad in brand steekt. Dat kan nooit de God van Jezus zijn.

De voorbereiding op deze overweging was een echte zoektocht. Maar ook een ontdekkingstocht. Al proevend, kauwend, herkauwend ging het verhaal leven. De gelijkenis opende zich soms. Momenten van inspiratie en inzicht. Zo’n moment was vorige week zondag tijdens de dankviering van de communicanten. Zij hadden net een groot en onvergetelijk feest achter de rug. Daar werd het verhaal van Franciscus en de wolf verteld: Franciscus reisde eens door een groot bos. Ineens dook er tussen de struiken een grote zwarte wolf op. Brutaal keek hij Franciscus aan en zijn tong hing uit zijn bek met scherpe tanden. “Dag broeder wolf”, zei Franciscus vrolijk. “Blij dat ik je zie.” De wolf gromde verbaasd. Normaal liepen mensen hard weg en deze man bleef staan. “Kom jij eens hier”, zei Franciscus. De wolf sloop langzaam dichterbij en ging naast hem zitten. “Jij hoort er ook bij. Kijk, onze God heeft alles gemaakt: hemel en aarde, de wolken, de regen, de zee, de bomen en planten, de dieren en de mensen. Daarom horen we bij elkaar. Eigenlijk zijn wij familie van elkaar. En daarom zeg ik broeder zoon en zuster maan, broeder wind en moeder aarde. En daarom noem ik jou broeder wolf.” De wolf luisterde vol aandacht. Tenslotte vroeg Franciscus: “En weet jij wie de vader is van ons grote gezin? Dat is God. Hij is onze Vader. Broers en zussen hoeven toch niet bang te zijn voor elkaar. We mogen blij te zijn elkaar te hebben.” Franciscus liep verder en zong een vrolijk lied. Broeder wolf keek vrolijke Frans verbaasd na. Het verhaaltje deed mij het Jezusverhaal van Matteüs dieper verstaan: We zijn allemaal kinderen van God. Alles wat leeft komt uit de Oerbron. Iedere seconde ontvangen wij het Leven van een Geheim. We zijn eigenlijk één familie. En Jesaja en Jezus vermoeden, ervaren dat God IEDEREEN aan tafel wil. Iedereen. God wil een feestje voor iedereen. Een feestje om de liefde te vieren. Dit klinkt misschien allemaal heel romantisch. Maar deze teksten komen uit een tijd met veel liefdeloosheid. Een tijd met veel boze wolven. Jesaja hoorden we vorige week nog zeggen: ‘De wereld is verziekt door de mens. God verwacht goed bestuur, maar er is bloedbestuur. God zag uit naar rechtsbetrachting, maar er is rechtsverkrachting. En Matteüs: De stad Jeruzalem lag in puin (we lazten zonet dat Mt. dit als een straf van God ziet), de tempel is vernietigd. De joods christenen zijn uit de synagoge verbannen in zijn tijd. Christenen werden gestenigd, vermoord.

Tot slot: Een andere Franciscus die me hielp Jezus gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal dieper te verstaan. En naar onze tijd te vertalen: Paus Franciscus. Zijn nieuwste encycliek kwam 3 oktober uit. Titel is: Fratelli Tutti-we zijn allemaal broeders. Als iemand dit heeft verinnerlijkt, leeft en uitdraagt, dan is hij het wel: Wat zegt hij oa. in zijn derde encycliek: “Wij vormen wereldwijd één gezin. We zijn allemaal kinderen van God. We zijn allemaal broeders en zusters. Broederschap is rechtvaardigheid. Politici zijn er niet om de belangen

van hun land te dienen en grenzen te bewaken. Maar voor de charitas. Voor de zorg voor wie het slecht getroffen heeft. Niet dus eigen volk eerst! Migranten dienen verwelkomd en opgevangen te worden. Hij bekritiseert vrijemarktkapitalisme en populisme. Hij waarschuwt tegen hatelijke en lasterlijke polemieken. Schrijft verder over andere grote problemen van onze tijd: religieus geweld, de enorme milieuproblematiek, de coronapandemie en onze wegwerpcultuur. Kort samengevat: De wereld staat in brand en het moet anders of we gaan ten onder.' Gods Feestje lijkt verder weg dan ooit.

Amen.