

## Tweede Kerstdag 2020

Drie weken geleden bezocht ik een christelijke vluchteling uit Pakistan die vertelde dat zijn familie uit elkaar is gescheurd. Ze kunnen elkaar niet meer opzoeken en ontmoeten omdat het te gevaarlijk is geworden. De druk die een radicale islam op hen uitoefent, wordt steeds groter. Wie niet het ware geloof heeft, mag er niet zijn.

'De vader zal tegen de zoon opstaan en de zoon tegen de vader en broer tegen broer en hem overleveren'. Families gaan te gronde omwille van Zijn naam. Families worden niet alleen van buitenaf bedreigd en verdreven. Ze vallen uit elkaar doordat de eigen familieleden een verschillend geloof, een ander gelijk hebben. Zou Jezus dat bedoeld hebben?

Zo gaat het in de wereld. Shiieten tegen sunnieten, sunnieten tegen jeziden en alewieten, tegen christenen. Hindoes tegen moslims. Trumpaanhangers tegen Trumptegenstanders en omgekeerd. Theo van Gogh werd vermoord door een moslim omdat hij Mohammed een geitenneuker noemde. Hij heet een martelaar voor de vrijheid. Net zoals de Franse leraar een aantal weken geleden, een martelaar voor vrije meningsuiting volgens Macron. Ze zouden allebei nog hebben geleefd als ze zich niet zo hadden vastgebeten in hun eigen standpunt en beter hadden geluisterd en meer begrip getoond.

In het Nieuwe Testament zie je het al gebeuren. Stefanus stierf de marteldood. Niet omdat hij wondertekenen deed onder de mensen en mensen genas en te eten gaf. Hij hield een redevoering en hield de joden voor dat ze fout zaten met hun geloof. Met hun tempel die Jezus zou komen afbreken, en met hun wet die zou worden afgeschaft. Ook Jezus worden in het Nieuwe Testament soms ongenadige woorden in de mond gelegd. Zou hij dat hebben bedoeld? Dat je, omdat jij gelijk denkt te hebben, de mensen dat afpakt waarin ze hun ziel en zaligheid hebben gelegd?

Jezus zegt ook ergens: Niet iedereen die 'Heer Heer' zegt, zal ook binnen gaan in het rijk der hemelen. Maar wie de wil van de Vader doet. Wat zou er gebeuren als je niet op de strepen van je geloof en je eigen gelijk gaat staan maar onbekommerd en zonder poespas mensen vriendelijk tegemoet treedt, oog hebt voor wat mensen nodig hebben, mensen helpt en steunt waar het maar kan, voor iedereen een goed woord over hebt? Zou je daarmee vijanden maken, mensen tegen de haren instrijken?

Ook met woorden plegen wij geweld. Wie geweldloosheid predikt, moet op zijn woorden letten. Ook als hij die inzet tegen wie volgens hem ongelijk heeft.

Hebben wij mensen begrepen wat Jezus ons heeft voorgeleefd? In het Nieuwe Testament zie je het al gebeuren.

Gisteren lasen we in de kerk het evangelie van Johannes. Die gebruikt het beeld van het licht. Als je in een donkere kamer het licht aan doet, is opeens alles vervuld van licht, tot in alle hoeken en gaten. Geen duisternis meer te zien. Maar doe je het licht weer uit, dan is het donker net als van te voren. Geen straaltje licht meer te zien in de duisternis. Het is aan of uit. Het is net alsof met de dood van Jezus het licht is uitgegaan. De lichtbron gedoofd, en alles is weer donker.

Daarom noemen wij Jezus 'onze Heer'. Laten *wij* het licht weer aansteken en proberen het beter te doen. Als het licht aan is, is alle duisternis verdwenen. Dan gaat het licht voor ons op en beginnen wij te vermoeden wie die God van Jezus is, een heel andere dan wij dachten. Geen God van de waarheid en het eigen gelijk. Maar een God van leven die woorden van leven heeft voor alle mensen.