

Goede Week 2020

Dit is de week waarin wij **de tijd nemen** om na te denken over lijden/dood en opstaan/leven/nieuw leven. Ze lijken niet bij elkaar te passen, **maar toch**.... ; zien wij het?

In 2020 is dit een bijzondere week, waarin wij de tijd niet hoeven te nemen maar **aangereikt krijgen** om na denken over het lijden nu en over leven hierna, nieuw leven. Ook dit lijden lijkt helemaal niet te passen, **maar toch**....zou er leven aan de horizon zijn, nieuw leven?

Kijk om je heen, zie je het niet? Te midden van dit lijden zoveel creatieve initiatieven van leven, nieuw leven?

“Het leven heeft alleen waarde door de inhoud die het heeft voor anderen”, zegt Dag Hammarskjöld. Zou dat het zijn? Nieuw leven? Pasen 2020?

Geert Bles

