

Overweging 20/21 februari 2021

Het Bijbelverhaal dat we in de eerste lezing gehoord hebben, spreekt tot onze verbeelding. Het verhaal van een zondvloed komt in verschillende culturen voor. Alles wordt door het water verzwoegen. Sommigen worden gered en met hen de dieren, planten en alles wat leeft, die in de ark zijn meegenomen. Het leven krijgt een nieuwe kans. God sluit een nieuw verbond met de mens en de wereld zal nooit meer door zo'n ramp ten onder gaan. De regenboog is een prachtig, wonderlijk verschijnsel. Als er een regenboog aan de hemel verschijnt kun je er bijna zeker van zijn dat hij bij het weerbericht op de TV op het scherm verschijnt. Het is voor ons een symbool geworden. Het maakt je blij en geeft hoop. Ik denk dat er verschillende soorten zondvloeden zijn. Niet alleen het water is vernietigend. Als we nu maar heel kort terugdenken, waaien er over de wereld verschillende zondvloeden. Het verschrikkelijke coronavirus, dat honderdduizenden slachtoffers vergt, de klimaatverandering, waarover heel veel mensen zich zorgen maken, het verdwijnen van de oerbossen, de groene longen van de aarde, uitbuiting en uitsluiting van mensen enz. Redenen genoeg om je zorgen te maken. Maar toch... er groeit ook hoop. Mensen worden zich bewust van het feit: willen de bewoners van deze planeet een andere aarde, dan zullen zij dat zelf moeten doen. Aan de horizon groeien allerlei initiatieven in deze richting. Dat geeft hoop en bemoediging. Christenen zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Verandering en inzicht beginnen altijd bij jezelf. Op ons allen rust daarom een grote verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk en bewust omgaan met de alledaagse dingen. De aarde wordt elke generatie opnieuw gegeven. Elke generatie krijgt nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarbij hebben we elkaar hard nodig. Alleen kun je niet zoveel, maar samen kun je alles. Bemoediging en hoop zijn wat we nodig hebben. Komen we daarom ook hier niet bij elkaar in het huis van God? God en vooral Christus inspireren ons om samen een regenboog te vormen die hoop uitstraalt, en daar kunnen we blij van worden. Bij ons in huis hangt een mooie tekst: 'De mensen zeggen: we leven in een moeilijke tijd, de tijden zijn slecht. Leef goed en de tijden zijn goed'. De tijden zijn wat wij ervan maken. Ik heb een heel attente zus. Als er in de familie iets aan de hand is, is zij de eerste die een kaartje stuurt. Zo stuurde ze een kaart naar Annemarie, die verschrikkelijke pijn had in haar onderrug. Lendewervels waren ingezakt en er was een fractuur ontstaan. Morfine bracht enige verlichting. Op de prachtige kaart stond: hoop is geloven dat uiteindelijk alles goed komt. Ik heb de kaart direct boven haar bed gehangen. Elke zondag komen we hier bij elkaar om in het huis van om God hoop, kracht en bemoediging te vinden. Kijken we omhoog: boven ons staat de regenboog met in het midden de lichtkoepel, die naar God wijst. Hoop doet leven. Amen.