

Overweging 10 oktober 2021

EERSTE LEZING: Boek Wijsheid 7,7-11

Ik bad om inzicht en het werd mij gegeven; ik heb gesmeekt en mij werd een wijze geest geschonken. Ik verkoos wijsheid boven scepters en tronen, rijkdom viel bij haar in het niet. Ze was voor mij onvergelijkbaar met de kostbaarste edelsteen, naast haar waren bergen goud niet meer dan een hoopje zand, en met haar vergelijken was zilver maar slijk. Ik beminde haar meer dan gezondheid en schoonheid, ik verkoos haar boven het licht, want ze schitterde zonder ophouden. Tegelijk met haar ontving ik alle andere goede dingen, ze schonk mij onmetelijke rijkdom.

Tot zover deze lezing.

TWEEDE LEZING: EVANGELIE MARCUS 10,17-27

Toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: 'Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Jezus antwoordde: 'Wat noem je mij goed? Niemand is goed, behalve één: God. De geboden ken je: Je zult niet moorden! Je zult geen overspel begaan! Je zult niet stelen! Je zult niet met leugens getuigen! Je zult niet beroven! Eer je vader en je moeder!' Toen zei de man: 'Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.' Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 'Eén ding kom jij tekort: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; Kom daarna terug en volg mij.' Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging hij vol droefheid heen; hij was namelijk rijk aan goederen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: 'Hoe moeilijk is het voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.' De leerlingen huiverden bij zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: 'Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar: 'Wie kan er dan nog gered worden?' Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk. Maar niet bij God. Want alles is mogelijk bij God.'

OVERWEGING

'Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?', zo vroeg de rijke jongeman. Ik versta dat zo: Het Leven is mij geschonken door de Eeuwige. Hoe vind ik het goede en ware leven? Hoe leer ik bezield en bevrijd te leven? In beide lezingen vond ik bouwstenen, inzichten. En wezenlijke vragen. Die mij helpen om meer bezield en bevrijd te leven. Die ik met u wil delen vandaag.

De eerste: Ontdek, leef je diepste verlangen. Kom de Grote Levensvraag in jou op het spoor. Dat doet de auteur van het boek Wijsheid. Hij verlangde naar inzicht en een wijze geest: 'Ik bad en smeekte erom.' Hij verkiest ze boven scepters, tronen en rijkdom. Een berg goud is

naast haar maar een hoopje zand. En de rijke jongeling: al zijn bezittingen en geld hadden zijn diepste verlangen niet gestild. Hunkerend naar een zinvol leven ging hij naar Jezus. Beiden namen hun verlangen serieus.....

”Wat...wat noem je mij goed? Alleen God is goed”. Vanuit dit besef leefde Jezus. De Bron van het Leven komt alle lof toe!! Dat ik leef, daarvan ben ik niet zelf de oorzaak. Dat ik besta, heb ik niet aan mijzelf te danken. Aan wie dan wel? Aan een Geheim. Wij noemen dat GOD. Ik ben er zolang het Zijn van God door me heen stroomt. Een oud-leraar zei ooit: ‘Ik behoor mezelf niet toe. Ik behoor toe aan de Creatieve Bron die mij voortbracht. Dan heb ik niks anders te doen dan die Bron te dienen.’ Niet in mezelf, maar in God vind ik mijn diepste zelf, grond.....

Onderhoud de tien geboden, zo begint Jezus tegen hem. Jezus noemt er een paar: Moord, steel en lieg niet. Een maand geleden hoorden we Jezus zeggen: Het onreine komt niet van buiten, maar uit het hart. In ons hart leven ze: hebzucht, bedrog, gemeenheid, jaloezie, hoogmoed etc. Hoe leer je dat dan: omgaan met je schaduwkanten? In het boek Spreuken lezen we: “Bewaak je hart met de uiterste zorg.” Om moorden, stelen, liegen, bedriegen te voorkomen is een eerste stap: regelmatig aandacht hebben voor je innerlijk. Erop bedacht zijn wat er in je binnenste omgaat. Keer dus regelmatig naar binnen-met mildheid!.....

”Meester sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.” De jongeman leidt een voorbeeldig leven. Jezus kijkt hem liefdevol aan. Volgens Anselm Grün voelt Jezus dat ‘hij geroepen is tot meer dan Gods geboden onderhouden. Hij voelt dat deze man meer potentie heeft. Dat wil hij tot bloei brengen in hem. “Ga naar huis, verkoop alles wat je bezit.” Je bezit verkopen is niet de norm voor iedereen die Jezus wil volgen. Bij anderen is hun eigen succes, hun zelfbeeld, hun levensvisie het struikelblok.” Grun geeft ons het volgende advies: “Lees dit verhaal en laat je door Jezus aankijken. Dan zul je ontdekken wat jou blokkeert. Waar jij je aan vastklampt.....Geef het aan de armen! Jezus was een joodse man. ‘En voor een jood’, zegt rabbi Jonathan Sacks ‘is alles eigendom van God’. Wat wij bezitten is niet ons eigendom. Het is ons door God in beheer gegeven! Mits wij het delen met mensen in nood!! Niet vrijblijvend dus!!

”De man werd somber toen hij dit hoorde en ging vol droefheid heen.” De jongeman bleef bij zichzelf. Dit is niet zijn weg. Hij bleef trouw aan zichzelf ook al maakte hem dit somber en zeer bedroefd. Lang geleden kreeg ik preekkunde van pater Henau. Dit verhaal(rijke jongeling) was het uitgangspunt. Iemand vroeg hem: “Zou u al uw eigendommen verkopen en het aan de armen geven?” Hij zei: “Nee, als ik alles zou weggeven, dan komt er een arme bij. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Niet Jezus slaafs navolgen, maar blijf bij jezelf.....

Wat is het moeilijk als je rijk bent om dan het Rijk Gods binnen te gaan. Een kameel kruipt nog makkelijker door het oog van de naald. Een waarachtig leven loop je mis als je alleen maar bezig bent met geld en bezit te vergaren. Hoe leuk het ook kan zijn. Waarom vindt Jezus dit? Hoe denkt u erover? Bisschop Tutu vertelde ooit een verhaaltje: ‘Lang geleden toen de zendelingen naar Afrika kwamen. Toen hadden zij de bijbel en wij het land. Zij zeiden: “Laten we bidden.” Gehoorzaam sloten wij onze ogen. Aan het einde van het gebed

zeiden zij: "Amen." Wij openden onze ogen. Wel verdraaid. De blanken hadden het land en wij de bijbel."

'Niets is onmogelijk bij God. Drie batsen is anderhalve vod'. Dit versje leerde Hans van zijn moeder. Als jonge vent had hij lol aan de tweede zin. De eerste zin ging later tot hem spreken. Hij zegt: "God kan zelfs het hart van zeer vermogende mensen bereiken. Kijk naar Franciscus, die werd geboren in een zeer rijke familie. Maar het geldt ook voor mij. Ik was vroeger alleen maar bezig met werk en sport. Met presteren en geld verdienen. De rest telde niet. Ik ben eens naar Santiago gelopen. Eigenlijk om mijn lichaam te trainen. Om nog beter te presteren. Maar door de stilte. Door in de natuur te zijn. Door zo afhankelijk te zijn van het weer en de mensen....ben ik heel geleidelijk aan veranderd. Heb daarna nog drie keer de camino gelopen. Geld en prestatie gingen steeds minder smaken. Ik heb het nog wel nodig. Maar ik kwam dichterbij het Leven, bij de Eeuwige. In mij is een oneindige kracht aangeboord die me omringt en me draagt. Dankbaar ben ik voor Zijn grote geschenken: mijn vrouw en kinderen....Ja niets is onmogelijk bij God. Amen.

GEDICHT HEIN STUFKENS: Lied van dankbaarheid

Niets is van mij,
alles gekregen,

enkel reden om dankbaar te zijn.

Het licht en het leven,
de vreugde, de pijn,
om niet gegeven;
het brood en de wijn,
de dood en de liefde,
honing, azijn,
alles gekregen,

enkel reden om dankbaar te zijn.

De eeuwige dans,
de zon en de regen
crisis en kans,
wegen en omwegen-
alles gekregen.

Niets is van mij,
Geen talent, geen verdienste,
geen tijd en geen geld.
Alles gratis
ter beschikking gesteld.

Dus laat mij
stralen in schoonheid
en staan in mijn kracht,
dankbaar niet wetend
wie dit wonder volbracht.