

Daniël 7,13-14

Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van een Mensenzoon; tenminste, daar leek Hij op. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de Oude van Dagen geleid. Hij ontving macht en heerschappij om te regeren en werd overladen met eerbewijzen. Mensen van allerlei volken en de meest uiteenlopende talen dienden Hem. Hij zal eeuwig heersen en aan Zijn macht zal geen einde komen. Zijn koningschap is zo geweldig dat het nooit ten val zal komen.

Johannes 18,33-37

Dus ging Pilatus het gebouw weer binnen en liet Jezus bij zich brengen. "Bent U de koning van de Joden?" vroeg hij. "Bent u zelf op die gedachte gekomen?" vroeg Jezus. "Of hebben anderen u dat verteld?" "Ik ben geen Jood!" zei Pilatus. "U bent hier gebracht door de priesters van Uw eigen volk. Waarom weet ik niet. Wat hebt U gedaan?" Jezus antwoordde: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als dat zo was, zouden mijn lijfwachten met geweld hebben verhinderd dat Ik in de handen van de Joden was gevallen. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld." "Bent U dan toch een koning?" vroeg Pilatus. "U gebruikt zelf het woord koning", was Jezus' antwoord. "Inderdaad, Ik ben een koning. Ik ben geboren en in de wereld gekomen om de waarheid bekend te maken. Ieder die de waarheid liefheeft, luistert naar wat Ik zeg."

Overweging

In de Bijbel wordt veel meer gesproken over de tweede komst van Jezus dan over zijn eerste komst met Kerstmis. De avond voordat Jezus werd gekruisigd, zei Hij tegen zijn leerlingen: "Ik ga naar de Hemel om alles voor jullie klaar te maken en nadat ik dat heb gedaan, kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar ik ben." Veel christenen weten wel dat Jezus op een dag terug zal komen, maar ze staan er niet zo bij stil, ze vinden het niet zo belangrijk of ze denken dat het geen verband houdt met hun eigen problemen.

Omdat het mezelf bezig houdt, wil ik er graag in mijn overweging wat dieper op ingaan.

De zwangerschap van Maria duurde negen maanden. De komst van Jezus was een aardse aangelegenheid, het kostte tijd, het ging langzaam. Waarom kwam hij als een baby op aarde? Ik denk: omdat hij gekomen was om ons te redden, niet om ons angst aan te jagen. Wie is er bang voor een baby? Maar de tweede komst zal ogenblikkelijk zijn en plotseling. In de Bijbel lezen we: "De dag van de Heer komt onverwachts, als een dief in de nacht". Steeds opnieuw worden we in het Nieuwe Testament gewaarschuwd om waakzaam te zijn en wakker als Jezus terugkomt. "Wees waakzaam, want niemand weet dag noch uur van zijn terugkomst, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader in de hemel weet het." Jezus zelf weet het niet eens.

De eerste komst met Kerstmis verliep heel stil. Bijna niemand wist dat Jezus Christus, de Zoon van God, Redder van de wereld was geboren. Het ging er bescheiden aan toe. In een stal in Bethlehem. Een rustig dorpje met maar een paar honderd inwoners. Het was een rustige nacht. We kennen allemaal het lied "Stille nacht... Heilige nacht..." De ster van Bethlehem leidde de drie Wijzen uit het oosten naar de stal waar Jezus zou worden geboren. Jezus moest gezocht en gevonden worden.

Maar de tweede komst zal luid zijn en voor de hele wereld zichtbaar. In de Bijbel lezen we: "Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en luid de trompet van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. De engelen zullen de gelovigen verzamelen uit het noorden, oosten, zuiden en westen, van over de hele wereld." Dat klinkt niet als een "Stille nacht, Heilige nacht...". Integendeel, de éne ster van Bethlehem verandert in een vuurwerk dat de hele hemel verlicht. "Want net zoals de bliksem de hele hemel van oost tot west verlicht, zo zal de komst van de Mensenzoon zijn. De Heer Jezus zal in een laaiend vuur terugkomen uit de hemel, met zijn machtige engelen." Veel mensen hebben de eerste komst met Kerstmis gemist, de tweede komst zal bij niemand onopgemerkt blijven. Stonden in de kerststal alleen een paar herders en wijzen rond de kribbe, en had Hij bij zijn dood slechts een handjevol vrienden, na zijn verrijzenis groeide het aantal volgelingen, en aan het einde zullen alle mensen Christus volgen en zeggen "Jezus Christus is de Heer". We lezen in de Bijbel: "Ik zweer bij Mijzelf, zegt de Heer: Iedereen zal zich voor Mij buigen en iedereen zal toegeven dat Ik God ben". In glorie zal Hij komen, als Koning en Heer.

Jezus is op aarde gekomen om ons te redden. Wij kunnen onszelf niet redden, we kunnen onze eigen problemen niet eens oplossen. Helaas zeggen veel mensen: 'Nee, dank je God, ik heb geen redder nodig,

ik red mezelf wel.' Nou, hoe gaat dat tot nu toe? Jezus komt niet nog een keer om ons te redden, dat heeft Hij al gedaan. Nee, de tweede keer komt Jezus om over de wereld te oordelen. Hij zal alle onrecht van de geschiedenis teniet doen. In de Bijbel lezen we: "Op die dag zal God ieder mens geven wat hij heeft verdiend". Zal Jezus bij zijn tweede komst mijn Redder zijn, of mijn rechter? Zal ik worden beloond, of bestraft? Wij maken zelf die keus.

Behalve om te oordelen zal Christus ook komen om zijn familie in de hemel bijeen te brengen. Wie is Gods familie? Dat is de Kerk. Zei Jezus niet: "Ik kwam om mijn Kerk te bouwen, ik kwam om mijn familie te bouwen"? Sommige mensen zeggen: 'Ik hou wel van Jezus, maar ik heb de Kerk niet nodig'. Maar alleen de Kerk gaat naar de hemel. Zij die tot de Kerk behoren en in vriendschap leven met God.

Als we bezoek verwachten, ruimen we ons huis op zodat het er zo mooi mogelijk uitziet voor onze gasten. Nou, Jezus Christus komt en je wilt je leven opschonen voor die tijd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we klaar zijn voor Zijn tweede komst? Door alert te zijn op misleiding en valse profeten, tegenslagen te gebruiken om sterker te worden en vol te houden tot het einde. Ontdoe je van haat en woede. Leer om van iedereen te houden. Reken af met je aardse verlangens. We moeten ons karakter klaarstomen voor de Hemel. Dat is wat je meeneemt, je karakter. Geen macht, geld, bezit. Dat neem je niet mee.

Verder moeten we zorg dragen voor weduwen en wezen, voedsel en kleding verschaffen aan de armen, als eigenaar van een onderneming ervoor zorgen dat je werknemers voldoende salaris ontvangen. We moeten zoveel mogelijk weggeven totdat Jezus wederkeert. Elke keer dat we iets weggeven, lijken we meer op Hem.

Gebruik de talenten die God je heeft gegeven om anderen te helpen. Je moet ze niet in de grond stoppen. Je moet de mensen dienen met je talent.

En we moeten waakzaam zijn. Want niemand weet dag noch uur van Zijn terugkomst. Waakzaam zijn betekent dat je de taak die je hebt, goed uitvoert om Jezus' wil. Als je dat doet, blijf je één met Hem.

Maar waarom duurt het zo lang voordat Hij komt? Dat is de verkeerde vraag. Wij wachten niet op Hem, Hij wacht op ons. Het is aan ons om ons karakter te vormen, onze taken te doen, armen en kwetsbaren te helpen, onze talenten te gebruiken en waakzaam te zijn. Aan ons de keuze. Ik wil jullie uitnodigen om je leven te geven aan Jezus Christus. Sta altijd klaar om te dienen en Hij zal jou dienen in de hemel. Amen.