

## WoCo 20e ZdhJ C

Jeremia 38, 4-6.8-10

Lucas 12, 49-53

### Thema: vuur

**Inleiding:** Het vuur, het heilig vuur zoals Jeremia en Jezus, dat laten zien vandaag, het vuur dat je kan aanzetten om de mens te willen zijn waarvan je droomt en waar je naar verlangt.

Jezus en Jeremia zijn voorbeelden die bemoedigen en tegelijkertijd ook ontmoedigen omdat je denkt, dat dat jou nooit zal lukken. Wij hebben de keuze: openstaan, je afsluiten of zelfs je afzetten tegen hun voorbeeld. Zou afzetten niet ook betekenen dat je meer dan je jezelf toegeeft, bezig bent met wat jouw leven de moeite waard maakt?

Openstaan voor – heilige verontwaardiging - zou het dat zijn waar het Jeremia en Jezus om gaat? Heilige verontwaardiging, dat vraagt om reflectie, je leven lang, om niet weggijken, om acceptatie, om liefde, niet omwille van de lieve of laffe vrede...

Het vuur van de heilige verontwaardiging vraagt om je te openen, om te durven dromen over wat er zou kunnen gebeuren als we de moed opbrengen in hun voetspoor te treden.

### Overweging

Met het symbool, het beeld, van het vuur, om dat wat heilig is niet kapot te laten maken, deze lezingen houden ons een spiegel voor.

Wat is heilig voor je? Heilig is, denk ik, dat wat je diep raakt, het leven, de geboorte, het sterven, alles wat je werd gegeven. Heilig maakt alles wat je kwetst, gevaar loopt, bedreigd wordt, als je het gevoel hebt dat de waardigheid wordt geschonden.

Lange tijd dachten we daarbij vooral aan de menselijke waardigheid, meer en meer denken we nu ook aan de waardigheid van de schepping, van de aarde en alles wat daarop leeft, omdat we beseffen hoe groot onze bijdrage is aan de vernietiging van wat ons werd gegeven.

Jezus en Jeremia, het zijn klokkenluiders, omdat ze het goddelijke in de wereld willen beschermen met heilige verontwaardiging, niet om hun eigen hachje te willen beschermen maar om wie worden bedreigd, niet gezien, vermoord, verbannen, het zwijgen opgelegd, de aarde uitgebuit, planten en dieren sterven uit.

Beiden kiezen ze ervoor om niet te zwijgen, om niet weg te zien, maar om te laten zien dat liefde voor de mensheid, de schepping en de aarde vraagt om moed en openlijke boosheid en confrontatie met wat niet klopt.

Jeremia en Jezus, J & J zo ben ik ze gaan noemen in de voorbereiding, zijn anti-lauw, strijdlustig, ze laten zien wanneer je geloof, je leven, tot splijtzwam wordt.

Ze brengen met hun vuur aan het licht wat verborgen wordt gehouden en kapot maakt wat lief en van waarde is.

J&J, bieden ons een oplossing aan door wat fout is aan het licht te brengen niet vanuit eigenbelang en zoals in onze tijd een doorgesloten individualisering. Er zijn problemen op alle gebied zo lijkt het wel. Een grotere verbindende factor is er niet meer. De rol van de kerken is gemarginaliseerd, de schreeuw van paus Franciscus in o.a. Laudao Si' wordt wel gehoord maar te weinig breed gedeeld en gedragen, net als de rol van NGO's, met organisaties als Greenpeace, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen; het lijken druppels op onze oververhitte aarde. Het geheim van profeten als Jeremia en Jezus lijkt te zijn dat ze ondanks alle ontberingen en bedreigingen vasthouden aan hun geloof, – in de evangelische keuze en belofte voor de gebroken mens – zoals verwoord in psalm 40:  
Hij zal je uit het slijk (van de put) trekken, Hij zal je weer vaste voet aan de grond geven. Ga er maar aanstaan...

Geloven betekent vaak niet, een lieve of laffe vrede, geloven nu betekent niet in je eentje, maar vooral samen willen reflecteren, collectief leren denken over de lange termijn, zoals paus Franciscus dat voorstelt, o.a..

Het mag en moet niet langer gaan om mijn of ons belang, maar om het collectieve belang, van iedereen waar of wie dan ook: een proces in verandering richting gelijkwaardigheid en wederkerigheid, dat vraagt om offers, om afzien ten gunste van wie het minder hebben én omdat onze aarde oververhit en leeggeplunderd raakt.

Ga er maar aanstaan, en ontdek met Jezus en Jeremia, hoe je door je kwetsbaar op te stellen, je tegelijk ook sterk zult zijn in verbondenheid met het goddelijke vuur dat we in ons hebben om de wereld en de mensheid te beschermen. Amen