

WOCO: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

THEMA: Waartoe zijn wij/ bent u op aarde?

WELKOM

Beste afstammelingen van de eerstgeborenen. Van harte welkom in deze woord -en communieviering op de zevende zondag van Pasen. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het thema is vandaag: Waartoe zijn wij/ bent u op aarde?

AANSTEKEN KAARSEN

Ontsteken wij het licht, als teken van Gods Aanwezigheid in ons midden, in ons hart.

INLEIDING

Enkele jaren geleden volgde ik op de Heksenberg een opleiding. Doelstelling was: 'Op zoek naar de bron van de werkelijke essentie van het leven', van jezelf.(Marion Braad-parochiebode) Waartoe ben ik op aarde? -zo zou je het ook kunnen zeggen. Op een avond gingen we de stilte in met twee vragen. Vragen als hulp om dichterbij je kern te komen. 1.Wat deed jij graag als kind? 2.Hoe hoop jij vlak vóór jouw dood terug te blikken op jouw leven? Vandaag gaat Jezus vlak vóór zijn sterven hierover in gesprek met zijn Oorsprong, met God. Biddend vertelt hij welke levenstaak hij van zijn Vader heeft ontvangen. Waartoe hij op aarde was. Hoe zou u die vraag beantwoorden?

WIJ GAAN NU LUISTEREN NAAR DE LEZINGEN

EERSTE LEZING: Uit de Hand. vd Apostelen 1,12-14

Nadat Jezus naar de hemel was opgestegen, keerden de apostelen van de zogeheten Olijfberg, die dichtbij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand, terug naar Jeruzalem. Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus en Alfeüs, Simon de Zeloot en Judas van Jakobus. Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers.

Tot zover deze lezing.

Allen: Wij danken God.

STILTE/MUZIEK

TWEEDE LEZING: Uit het Evangelie van Johannes 17,1-11a

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en bad: 'Vader, het uur is gekomen! Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die Gij hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat betekent dat ze U, de enige ware God kennen, en ook degene die U gezonden hebt: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat U Mij hebt opgedragen te doen. Gij Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. Uw naam heb ik geopenbaard aan de mensen die U mij hebt toevertrouwd. Zij waren van U en aan mij hebt gij ze gegeven en Uw Woord hebben zij ter harte genomen. Nu erkennen zij dat alles wat U

Mij gegeven hebt, van U komt. Want de woorden die U Mij gegeven had, heb Ik aan hen doorgegeven, en zij hebben die aangenomen: ze hebben geloofd dat U Mij hebt gezonden. Voor hen bid ik. Niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd bid ik, omdat ze de uwen zijn. Al het mijne is van U en het uwe is van mij; Zo ben ik in hen verheerlijkt. Ik ben al niet meer in de wereld, maar zij, zij blijven in de wereld achter, terwijl ik naar U toe kom.

Tot zover deze lezing.

ACCLAMATIE EVANGELIE: Omdat Gij het Zijt. Nr.2 Blz.3

OVERWEGING

In het evangelie vertelt Jezus vlak voor zijn kruisiging waartoe hij op aarde was: Gods Naam openbaren. God verheerlijken door het werk te volbrengen dat God mij te doen heeft gegeven: Eeuwig leven schenken aan al de mensen die God mij toevertrouwd. Een monnik vertaalt dit zo: "Eeuwig leven is waarachtig leven. Mensen genezen. Mensen terughalen uit hun verlorenheid. Mensen oprichten en herstellen in hun oorspronkelijke wezen. Naar het beeld dat God van ieder mens in gedachten heeft."

Vijf jaar geleden was ik aanwezig bij een crematie. De dochter van de overledene sprak ons toe: 'Voor pap was ná zijn pensioen elke dag een feestje. Samen met mam heeft hij intens genoten van de vele vakanties, uitstapjes, weekendjes weg, feestjes van familie en vrienden. Samen golven en kienen. Tot het niet meer ging.' Na haar speech kwamen er zo'n 100 dia's voorbij met op de achtergrond muziek van Abba en Julio Iglesias. Allemaal zonnige plaatjes van vakanties. In Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden en Canada. Foto's met zijn vrouw proostend onder de Eiffeltoren. Op een terras in Londen, Lissabon, Las Vegas. Kiekjes met

vrienden op het Vrijthof, in de Kalverstraat. Veel schalen met foto's van het lekkerste eten kwamen voorbij. Ik heb nog nooit zo'n zin in eten gehad tijdens een crematie. Ineens hoorde ik knallende champagneflessen. Dienbladen met glazen kwamen binnen en Sjef Diederer begon te zingen: 'Geneet van het Laeve'. De dochter pakte de microfoon en zei: 'Dit is de boodschap die vader jullie mee wil geven: Geniet van het leven. Proost.

"Vorige week kreeg ik een mail: 'Beste mens. Weet je, er komt een moment in ieders leven dat we ons afvragen: "Wat is mijn doel? Waarom ben ik echt hier?" We voelen dat er meer in het leven moet zijn dan werken, rekeningen betalen en genieten van vluchtige momenten van geluk. We verlangen naar die diepere betekenis, die diepe verbinding met iets groters. Maar de trieste waarheid is dat veel mensen nooit hun ware levensdoel ontdekken. Ze gaan dor hun dagen, jaren zonder ooit te beseffen waarom ze hier zijn. En als de tijd komt om deze wereld te verlaten, zijn ze vervuld van spijt dat ze geen betekenisvolle impact hebben gehad of iets echt belangrijks hebben achtergelaten. Laat dat jou niet overkomen." Waartoe zijn wij op aarde? Waartoe bent u op aarde? 'Vat in één zin je levensopdracht samen.' Dat kregen we op de Heksenberg als huiswerk. Gebruik die zin als een soort mantra, waar jij jezelf een paar keer per dag aan herinnert. En waar je verder op mediteert. Waartoe ben ik op aarde? Als ik het mijn vader zaliger zou vragen, zou hij zeggen: "Jong'n gao ant werk." Hij vond het onzin om daarover na te denken. Maar zo had hij wel in één zin samengevat waarvoor hij in de wieg was gelegd. Amen.