

WOCO 27-28 JULI 2024

THEMA: IK, WIJ, WIJ-ALLEMAAL

WELKOM.

**Beste mensen van harte welkom in deze woord -en
communieviering. Vandaag de 17e zondag door het jaar. Thema
is: IK, WIJ, WIJ-ALLEMAAL. Er zijn geen intenties.**

AANSTEKEN KAARSEN

**Ontsteken wij in stilte het licht. Moge dit licht ons hart openen
voor Uw Woord van bevrijding en voor alles wat U ons elke dag
weer schenkt: het LEVEN. En nog zoveel meer: schoonheid,
aarde, licht en tijd.**

INLEIDING

**Beste mensen, vandaag het verhaal van de wonderbaarlijke
broodvermenigvuldiging. Jezus voedt Alle mensen. Niet alleen
zichzelf. Niet alleen zijn vrienden. Hoe kunnen wij meer die
richting op groeien? De koers van ik naar wij, naar wij allemaal.
Daarover straks meer in de overweging.**

EERSTE LEZING: 2 Kon.4,42-44

**In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salisa.
In zijn tas bracht hij voor de man Gods als eerstelingen
tuintig gerstebroden en wat vers koren mee.**

Elisa zei:

"Geef dit te eten aan de mannen."

Zijn dienaar antwoordde:

"Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?"

Maar hij herhaalde:

Geef het de mannen te eten. Want zo spreekt de Heer:

Zij zullen eten en overhouden."

Nu zette hij het de mannen voor.

Zij aten en hielden nog over

zoals de Heer gezegd had.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

MUZIEK/STILTE

TWEEDE LEZING: uit het evangelie volgens Joh.6,1-15

Enige tijd later stak Jezus het meer van Galilea over, ook het meer van Tiberias genoemd. Een grote massa mensen volgde Hem, omdat ze de tekenen gezien hadden die Hij aan de zieken verrichte. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse paasfeest. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een massa mensen naar Hem toekwam, vroeg Hij aan Filippus: "Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?" Dit zei Hij bij wijze van proef. Hij wist zelf wel wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: "Dat kan echt niet! We hebben veel te weinig geld om voor al deze mensen brood te kopen! Er kwam een andere leerling bij. Het was Andreas, de broer van Simon Petrus. Andreas zei: "Er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen. Wat hebben we daaraan voor zoveel mensen." Hierop zei Jezus: "Laat alle mensen

gaan zitten." Er was veel gras op die plaats. Iedereen ging zitten, het waren meer dan vijfduizend mensen. Daarop nam Jezus de broden van de jongen. Na het uitspreken van het dankgebed deelde Hij ze uit onder de aanwezigen. Met de vis deed hij hetzelfde. De mensen konden zo veel eten als ze wilden. Toen iedereen genoeg gegeten had, zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Verzamel nu de overgebleven brokken. Er mag niets verloren gaan." De leerlingen haalden alles op wat over was van de vijf broden. Het waren twaalf manden vol met brood. Bij het zien van het teken dat Jezus had verricht, zeiden ze: "Ja, hij is de profeet die in de wereld moet komen!" Ze wilden hem meenemen om Hem koning te maken. Jezus wist dat, en daarom liep hij weg. Daarom trok hij zich terug op de berg, geheel alleen.

OVERWEGING

Jezus verdeelt het brood en de visjes onder ALLE mensen. Hij eet het niet allemaal zelf op. Ook trekt hij zich niet terug met zijn vrienden om het samen lekker op te peuzelen...Enkele jaren geleden deed ik mee aan een kloosterweekend. Het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging stond centraal. Dat Jezus met ALLE mensen deelde werd eruit gelicht. De religieuze die het weekend leidde, opende met: "Denk maar niet dat het delen met Alle mensen zomaar je grondhouding wordt. Dat vraagt serieus zelfonderzoek. Dat vraagt jaren van inoefening. En hopelijk kun je dan een paar stapjes zetten. Graag deel ik met jullie welke theorie mij enorm heeft geïnspireerd en geholpen: De stelling van de drie stadia van morele ontwikkeling van de mens: 1.egocentrisch-2.ethnocentrisch,3.wereldcentrisch. Hiermee heb ik mijzelf grondig onderzocht! Het eerste stadium: EGOCENTRISCH: IK sta hier centraal. Alleen mijn belangen doen

er toe. Mijn behoeftes nemen mij totaal in beslag. Ik heb geen oog voor de ander (Als baby totaal in dit stadium - om 2 uur in de nacht honger - denkt niet: Laat ma nog even rustig slapen). Het tweede stadium: Etnocentrisch: Niet ik maar wij! De belangen, behoeftes van het ik verbreden zich naar het WIJ. Ik heb aandacht voor de wensen van de mensen van mijn groep. Dat kunnen zijn: familie, buurt, stad, kerk, ras, land. Het kan de kant opgaan van: 'America first'. Eigen volk eerst. Of zoals de blonde man uit Venlo zei: Ik beloof Nederland weer voor de Nederlanders te maken. We kunnen (ons) nog verder groeien, ontwikkelen. En wel naar: WIJ ALLEMAAL. Het stadium van het WERELD-CENTRISCHE. Niet alleen IK. Niet alleen WIJ. Maar WIJ ALLEMAAL. Je betrokkenheid breidt zich uit tot alle mensen. Welk ras, geslacht-genderidentiteit, nationaliteit, religie je ook hebt. Die goedkope broek hoef ik niet meer als mensen daar aan de andere kant van de wereld een hongerloontje voor krijgen. Misschien groei je toe naar liefde voor alles wat leeft: Laat die kiloknaller ook maar. Toen de zuster dit had uitgelegd zei ze: "We gaan nu de stilte in. Probeer zo eerlijk mogelijk stil te staan bij jezelf. Vraag jezelf heel serieus af: Er zijn drie kamers in mijn geest: Eentje van het IK, eentje van het WIJ en WIJ-ALLEMAAL. In welke kamer kom ik veel? Welke weinig? Welke wil ik wat vaker bezoeken?....."

VREDESWENS

Houd ons gaande, God, door uw Woord, ons gegeven als brood om van te leven. Leer ons ons leven te delen, elkaars honger naar vrede te voeden, elkaar te doordringen met uw liefdesadem. Dan zal onze mensenwereld uitgroeien tot één gemeenschap, uw volk op aarde. Die vrede van de Heer zij altijd met u. En geven wij elkaar een teken van die vrede.

VERHAAL VENSTER EN SPIEGEL

Er was eens een man, die rijk en ongelukkig was. In de hoop vreugde terug te vinden in het leven, ging hij raad vragen bij een rabbi. De rabbi ging met hem voor een raam staan. Hij zei: "Kijk eens door dit venster en vertel me wat je ziet." De rijke, ongelukkige man antwoordt: "Ik zie mensen op straat die heen en weer lopen." Toen hield de rabbi hem een spiegel voor en zei: "Kijk in de spiegel en vertel me wat je ziet." "Ik zie mezelf", riep de man uit. "En de anderen zie je niet meer?", vroeg de rabbi. "Denk er aan dat het venster en de spiegel beiden van glas zijn gemaakt. Alleen is er bij de spiegel achteraan een laagje zilver op gezet. Door het zilver zie je alleen nog jezelf. Terwijl je door het glas van het venster de anderen kunt zien. Dat is ook bij jou gebeurd: toen je nog arm was, zag je de anderen en had je medelijden met hen. Nu je bedekt bent met zilver, zie je alleen nog jezelf. Misschien moet je het laagje zilver wegkrabben zodat je de anderen kunt zien en gelukkig wordt."