

19e zondag door het jaar B, 11 augustus 2024
1 Koningen 19, 4-8
Johannes 6, 41-51

Thema: Met brood, rakelings nabij

Overweging

Brood, we eten het iedere dag, vaak zonder na te denken, het is er gewoon, het is er eigenlijk nooit niet, behalve als je vergeten bent naar de bakker te gaan... In de bijbel wordt vaak brood gegeten en gedeeld met elkaar. En dan is er altijd brood genoeg.

Jezus deelt voortdurend in zijn korte leven, delen is zijn levensmotto. Vaak deelt Hij brood in de ontmoetingen met wie Hij ook maar tegen komt. Hij is grensoverschrijdend. Heel open vertelt Hij dat Hij door God gezonden is om Hem zichtbaar te maken, om letterlijk brood te willen zijn, opgegeten later, als Hij sterft aan het kruis. Zijn dood maakt het zichtbaar tot het uiterste, om ons te laten ervaren dat wie gelooft, lééft, omdat hij weet wat liefde is, en daarom toekomst heeft.

Brood, ik vroeg het aan het Eerste Vrijdagsgroepje, ken je een verhaal waarin brood een grote rol speelde in je leven? Er volgden verhalen, over 1x per 14 dagen brood bakken thuis, eerst roggebrood en daarna wit en soms als feest was, ook vlaaien. Alles kreeg een plek op een plank hoog in de kelder. En als moeder een brood ophaalde, maakte ze met het mes een kruis op het brood eer ze het aansneed. Verhalen over eigen gebakken brood met Kerst en Pasen. En over het brood in een eucharistie in Italië, buiten omgeven door bergen, uitgedeeld door een pater in een verkreukelde pij ...

Brood om honger te stillen, brood om met elkaar te delen, letterlijk en figuurlijk, brood als er feest is, of verdriet, als je herdenkt, en je opent voor wat er meer is, je realiseren dat brood het resultaat is van een lang proces, van zaaien in vruchtbare aarde, van zon en regen, oogsten, malen, bakken, kneden, rijzen...brood gebakken om opgegeten te worden letterlijk en figuurlijk

Als je bewust brood eet, dat je weet dat het zoveel méér kan zijn, dat het je gegeven wordt, dat het je vol en blij kan maken, diep raken En in de moeilijkste situaties besef je... net als Elia, dat de kracht van brood, je zal laten opstaan.

Het eten van brood of het in de eucharistie is, in een wo.co of elders, kan je een spiegel voorhouden: waarom ik laat gebeuren wat er gebeurt, waarom doe ik vaak waar ik niet echt voor kies,

wat er mis is in mijn omgeving, en in onze overspannen wereld,
kies ik ervoor om machteloos toe te zien
of zou ik, zouden wij, brood kunnen zijn, en hoe dan?

Eduard Disch uit Maastricht is in hongerstaking is gegaan voor
het IND gebouw in Den Haag tegen de dreigende uitzetting van
een kind in Nederland geboren?

Brood als teken, als symbool,
het blijft ongehoord nieuw, is niet te overtreffen,
en van blijvende actualiteit.

Het laat zien, dat wie blijft geloven in de Liefde,
in delen met wie er ook maar op je pad komt
dat dat vrijheid, ruimte, vreugde en toekomst geeft,
hoe dan ook....
geen gemakkelijke weg, je slijt eraan,
het kan je uitsluiting, hechtenis of zelfs je leven kosten. **Amen**