

WOCO 27-28 APRIL 2024

THEMA: De wijnstok en de fiets.

WELKOM:

Beste mensen van harte welkom in deze woord -en communieviering. Vandaag de 5e zondag van Pasen en zondag van de Oosterse kerken en willen we bidden voor alle orthodoxe christenen. Thema is: De wijnstok en de fiets. Intentie: er zijn geen intenties vandaag.

AANSTEKEN KAARSEN:

Beste mensen, gaat u maar even gemakkelijk zitten. Hans steekt zo de kaarsen aan. We laten het licht schijnen op: hee ik ben er...ik besta...Ik had er evengoed niet kunnen zijn...Dat ik leef, heb ik niet uit mezelf. Het wordt me gegeven, geschonken. Ook nu. We bestaan slechts doordat het goddelijke leven zonder ophouden als een stroom van liefde door ons heen stroomt.....

INLEIDING:

Jezus is onze wijnstok, God onze wijngaardenier en wij de ranken. Zo hebben de mensen het in de gemeente van Johannes beleefd. Ervaren wij het ook zo? Verwacht Jezus dit van ons? Wil hij een kerk waar iedereen vol is van zijn boodschap? Hoe zit dat bij de vormelingen en de communicanten? Is Jezus voor hun de wijnstok en God de wijngaardenier? Daarover wil ik het hebben in de overweging.

WIJ GAAN NU LUISTEREN NAAR DE LEZINGEN

EERSTE LEZING: Uit de eerste brief van Johannes:1 Joh. 3, 18-24

Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden.

Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de zekerheid, dat wij thuishoren bij de waarachtige God.

Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen, ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.

Dierbare vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is.

En dit is zijn gebod:

van harte geloven in zijn Zoon Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons bevolen heeft.

Wie zijn geboden onderhoudt, blijft in God en God blijft in hem. En dat Hij in ons woont, weten we door de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

TWEEDE LEZING: Uit het evangelie volgens Johannes (Joh.15,1-8)

Ik ben de wijnstok, de echte, en mijn Vader is de wijnboer.

Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij weg,

en elke rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij bij, opdat hij nog

meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie heb gezegd.

Blijf in mij, zoals ik in jullie. Zoals een rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook jullie niet, als je niet in mij blijft.

Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.

Wie in mij blijft zoals ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij zijn jullie tot niets in staat.

Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als een rank, en hij verdort. Ze worden bij elkaar geraapt, in het vuur gegooid, en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, vraag dan wat je wilt, en het zal gebeuren.

Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat jullie veel vruchten dragen en mijn leerlingen worden.

OVERWEGING.

Jezus is onze wijnstok, God onze wijnboer en wij zijn de ranken. De gemeente van Johannes belijdt hier haar diepe geloof. Op onze parochiedag en in onze vieringen hoorden we: Wij willen de kerk zijn van Jezus van Nazareth, zoals hij die heeft bedoeld. Een gemeenschap die vol is van zijn boodschap. Verwacht Jezus dat wij allemaal hem beleven als de ware wijnstok? Is er alleen plek voor mensen die vol zijn van zijn boodschap?

Nan vroeg een tijd geleden aan de nieuwe communicanten: "Waarom komen jullie meedoen?" Het werd even stil. Een jongetje zegt: "Omdat ik dan van mijn opa en oma een nieuwe fiets krijg." 'Wat betekent Jezus voor jou?' Een van de vragen die ik stel aan de vormelingen in Voerendaal. "Een toffe peer!

Verder weet ik het ook niet." "Cool dat hij uit de dood is gestapt." "Ik heb nooit zo over hem nagedacht." "Ze zeggen dat hij de Zoon van God is. Geen idee wat dit betekent." Een andere vraag is: Geloof jij in God? Ervaar je wel eens iets van God? "Over God denk ik niet zo na. Verhalen uit de bijbel vind ik raar. Ineens zijn Adam en Eva er. Aan de wetenschap heb je veel meer. Die komt met bewijzen." "Eigenlijk geloof ik nu nergens in. Als er iets lastigs gebeurt, heb ik mijn familie. En dat is genoeg." "Ik twijfel. Ik was heel gelovig. Maar ik heb veel operaties gehad en begon me af te vragen: God, waar ben je?"

Even later vertelt het laatste meisje, ze is autistisch: "Ik speel heel graag met mijn konijnen Pip en Stampertje. Ik vind het leuk om ze op schoot te nemen en te knuffelen. Ik voer ze en maak het konijnenhok schoon. Stampertje hebben wij gered. Ze zat bij mensen die slecht voor hem zorgden: hij zat in een klein hok en werd geschopt. Er werd zelfs met hem gegoid. Ik kon het niet langer aanzien. En had zoiets van: Zij gaat mee naar ons huis. Hij is nu 1 jaar hier." Zit dit meisje niet heel dicht bij God en Jezus, zonder dat ze het beseft?

Ik ben ervan overtuigd dat God tot ieder mens spreekt via zijn/haar hart. Maar wel bij iedereen op andere wijze. De diepere betekenis voor mij van vormsel is geworden: Jij mag worden zoals je bent. Zoals God jou heeft bedoeld. (Hier praat ik met hun nauwelijks over. Dit is abracadabra voor hun.) In het gesprek met hun ga ik op zoek naar wat er in hun hart leeft aan idealen, bezieling, liefde en ontroering. In al die jaren heb ik VEEL schoons, waarachtigs en goeds gehoord. Wat kan helpen om dichterbij hun hart te komen: de verhalen van Jezus en dan door Harrie Brouwers verteld en vertaald naar onze tijd. Hij kan dat als geen ander. Vaak is het stil. Een stilte waar je voelt: er gebeurt iets in hun. Er landt iets in hun ziel.

In november komt de vormheer het vormsel toedienen. Vaak hoor ik hen zeggen, zonder de jeugd gesproken te hebben: Beste jongeren, van harte proficiat met jullie moedige keuze om in het voetspoor te gaan van Jezus van Nazareth. Na zijn preek ontvangen ze allemaal het vormsel. Ik denk op zo'n moment wel eens aan pater Henau. Oud-docent van de HTP. Hij zei: "Laat de kerk een plek zijn voor mensen die religieus niet tot tien kunnen tellen. Voor mensen die heel bewust christen willen zijn. En alles wat er tussen zit." Dus voor mensen die Jezus ervaren als de ware wijnstok. Maar ook voor het manneke van de fiets. Hij liep trouwens een maand geleden met onze klimaatgroep mee om vuilnis te rapen. Amen.

VOORBEDE

Gij God van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die in ons hart en ons geweten een visioen hebt neergelegd opdat wij niet verloren lopen,

zie alle mensen die vermalen worden op alle plaatsen waar gerechtigheid verdreven is en waar onbarmhartigheid zegeviert, alle slachtoffers van gruwelijk geweld, veelal in uw naam, allen op de vlucht uit oorlog en uitzichtloosheid, op zoek naar een veilig thuis, hemel op aarde.

Dat wij niet gewetenloos leven en ons laten sturen door de wereldorde van geld is macht en macht is geweld, maak ons bewust en kritisch.

Om medestanders en solidariteit met allen die vanuit welke inspiratie ook het aangezicht van deze aarde willen vernieuwen en dat wij vasthouden aan uw visioen, niet aflatend, dag na dag. Amen.

-Intentieboek: bidden we voor...

-Bidden we in stilte voor onze persoonlijke intenties.

Eeuwige God, zo bidden wij U omwille van de wereld en onszelf.
Gij die ons tot leven hebt geroepen, Gij weet wie en hoe wij zijn.
Verhoor onze vragen en beden en houd ons altijd met U en elkaar
verbonden, deze dag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.