

S. Andreas – 6^{de} Zondag van Pasen – 5 Mei 2024

Hunkeren naar de bron

Inleiding

Doorgaans komen wij hier samen met veel vragen aan God, maar wat vraagt God van ons? Als ik het evangelie goed beluister, hoor ik dat Gods liefde moet gestalte krijgen in onze wereld.... door ons. De gewone dingen die op onze weg komen moeten gedaan worden op een meer dan gewone ... goddelijke... manier? Immers: 'Alles is bij God begonnen alles is van God gekregen.'

Evangelie: Joh. 15, 9-17

Jesus zei: 'Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven, al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt.

Overweging

Liefde klinkt in deze evangeliëlezing als het sleutelwoord: een relatie van liefde, die als een levensstroom van God uitgaat, en God en mens, en mensen onderling verbindt: de theologie van de evangelist Johannes. Ik wil stilstaan bij drie punten: (1) Bij het woord 'liefde' inhoudelijk (2) Tweede punt: Liefde gaat uit van God; 'alles is bij God begonnen', en (3) een derde punt, om mee te eindigen: Wat is de zin van leven?

Bij het eerste punt 'Wat betekent liefde', zeg ik onmiddellijk: liefde is geen goedkoop woord, niet romantisch zoals wij het vaak verstaan, maar het vergt wat, veel, soms heel veel.... Om dát duidelijk te maken, vertel ik u over bisschop Oscar Romero van El Salvador. Eind zeventig ... begin tachtiger jaren ... preekte hij elke zondagmorgen in de kathedraal van San Salvador over het onrecht dat de arme mensen in El Salvador werd aangedaan, door 17 grootgrondbezitters die zich het hele land toe-eigenden; de arme mensen hadden geen leven. In 1982 kreeg hij voor zijn gedurfd optreden van de Katholieke Universiteit van Leuven een eredoctoraat. Bij die gelegenheid werd hem de vraag gesteld: Zou je wel teruggaan naar uw land? U loopt risico's, grote risico's voor uw leven? Hij antwoordde in deze geest: Wat wil je anders dat ik doe? Bent u niet van mening dat ik bij mijn mensen moet zijn, juist nu, kome wat komt? Zes weken later werd hij doodgeschoten ... achter het

altaar. Dit antwoord van Oscar Romero illustreert wat Gods liefde betekent, kan vergen. Geen goedkoop, romantisch gedoe. Hij deed wat hij dacht dat God van hem vroeg!

De profeten in het oude testament gebruiken liever een woord, dat er m.i. dichtbij komt, het woord 'gerechtigheid', 'tot recht laten komen'. Liefhebben / liefde doen betekent dan: zorgen dat de ander tot recht komt, ieder ander. Het evangelie van vandaag gaat daarover: niemand mag er buiten vallen. Een soort grondhouding, die alles wat ik doe kleurt, mooi maakt, goddelijk maakt.

Mijn tweede punt: Een belangrijke zin in het evangelie is deze: 'Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven om erop uit te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn.' Het initiatief tot een wereld, waarin deze liefde, van dit kaliber, van goddelijk kaliber, gedaan wordt.... gaat van God uit. Het is onze taak om in die levensstroom (liefdesstroom!) mee te gaan, die liefde uit te dragen, elke dag opnieuw, kome wat komt.

En nu mijn derde punt: "Wat is de zin van leven? Waar leef ik nog voor?" Deze vraag wordt mij nogal eens gesteld door mensen. Een paar dagen geleden kwam in de morgen de verzorgster, een stagiaire, bij mij; ze leek erg blij; ik merkte dat op en vroeg haar of er iets bijzonders gebeurd was dat zij zo straalde. En toen vertelde zij dit: Ik kom juist van mevr. X.; toen ik bij haar klaar was en wilde gaan, keek ze mij aan en zei ze: 'wat ben jij lief!' Daar denk ik nog aan, zei de stagiaire.

Mijn gedachte is dit: Zou in deze vier woordjes 'wat ben jij lief', misschien het antwoord schuilen op de vraag naar de zin van leven? Misschien goed om er nog even stil bij te staan..... Amen.