

## **Viering zondag 24 november 2024: Christus Koning van het Heelal**

### **EERSTE LEZING: Uit het boek Daniël (7: 13 en 14)**

In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor Hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

### **TWEEDE LEZING: Evangelielezing uit Johannes (18: 33b-37)**

Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg Hem: ‘Bent U de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over Mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben U aan mij uitgeleverd – wat hebt U gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat Ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat Ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.’ Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’

### **OVERWEGING**

Heeft het wel zin om Christus Koning te vieren in deze donkere tijden? Wat zou dit feest NU kunnen betekenen? Met deze vragen liep ik de afgelopen weken door Heerlen. Ik ontmoet een vrouw. Ze zei: “Ik ben zéér bezorgd. Ik had zo het vertrouwen dat wij als mensheid een paar stappen vooruit hadden gezet. Maar het tegendeel lijkt waar. Ik word somber van deze wereld: Israël en Gaza, Poetin in Oekraïne. Trump weer president. Die vreselijke rellen in A’dam. De dunbekwulp uitgestorven. En dan zwijg ik nog maar over onze conflictencoalitie----Ik kan het bijna niet meer horen: dat gepraat—dat gepreek over die nieuwe, mooie wereld die komen zal. En toch: wij mensen kunnen beter. Daar ben ik diep van overtuigd. Als we nu eens bij onszelf beginnen. En koning worden. Niet over een ander. Maar over onszelf!!” “ Een paar dag later kwam Rudie naar Voerendaal om iets van zijn levensverhaal te vertellen aan de vormelingen. Rudy worstelde als jongen met zijn autisme. Vóór hij voor Defensie ging werken, werd zijn vriendin verkracht. Zij overleed korte tijd later.

Kort daarop werd hij uitgezonden naar Bosnië en kwam hij in een oorlog terecht. “Een oorlog is echt vreselijk. Ik heb er behoorlijke trauma’s opgelopen. Om één ding te noemen: Ik zag Bosniërs met een hoofd van een mens voetballen.” Na een paar maanden ging het niet meer en hij verliet het leger. Hij kreeg een baan als vrachtwagenchauffeur en reed in zijn eentje door Europa. Alles kwam los: Het verdriet van zijn overleden vriendin. Wat hij gezien en gevoeld in Bosnië. Zijn huisarts constateerde PTSS. Hij raakte zijn baan kwijt. Ook zijn huis en kwam op straat terecht. Daar raakte hij verslaafd aan drugs. “Ik had het gevoel weer in een oorlog terecht te zijn gekomen. Het leven op straat is keihard. Je bent nooit veilig. Ieder moment kan iemand je overvallen. Na twee jaar kreeg hij onderdak bij het Leger des Heils. Hij voelde een enorme motivatie om aan zichzelf te gaan werken: afkicken, mijn depressies overwinnen, mijn trauma’s verwerken. Nu is hij zo goed als afgekickt. Hij heeft weer een woning en verkoopt straatkranten. Hij laat zich opleiden tot ervaringsdeskundige. Hij is blij dat hij de hel heeft verlaten. Fijne mensen ontmoet als hij de straatkrant verkoopt. Bijna bevrijd is van de drugs. “Mijn leven is weer goed.” Diep onder de indruk fietste ik terug naar en dacht aan de opmerking van die mevrouw. Was Rudy niet koning geworden? Twee dagen later las ik in een boek het volgende: ‘Een koning is het symbool van een mens die over zichzelf heerst. Zich niet door de buitenwereld laat overheersen. Iemand die ‘nee’ kan zeggen tegen de bekoringen van hebzucht en heerszucht. Iemand die zich niet laat beheersen door stemmingen en verslavingen. Eerbied heeft voor alles wat leeft. Luistert naar de Stem van God in het diepst van zijn ziel. Zo kan Christus steeds meer koning in ons worden. Zo kunnen wij een koninklijk mens worden. Als iemand dat heeft voorgeleefd is het Jezus wel. Tot slot: Op het menu stond vandaag psalm 93, maar is niet in deze viering terechtgekomen. De eerste regel luidt: ‘Heer, U bent koning. Een koning met macht.’ Waarom grijpt God dan niet in? Die vraag hoor je wel eens. Mijn beeld van God is: God is niet een macht die machtiger is dan de machtigen. Een koning die de baas speelt over alle koningen. Nee. Hij/Zij is Koning van het Leven. Iemand die ons het Leven schenkt. Ieder mens wil laten ervaren: Het is heel goed dat jij er bent. Zijn macht is nooit dwingend of onderdrukkend. Maar uitnodigend. Ons vrij latend. Een macht van liefde. Waar ieder mens er mag wezen. Een God die alle mensen wil bezielen om mee te werken aan genezing en eenwording van mens en wereld. Op deze wijze is Hij Koning in onze wereld. Alle reden om Christus Koning te blijven vieren. Amen.