



PAROCHIEBLAD APRIL 2014

Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381

Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens

Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur

Rek.: NL17 INGB 0003269778, NL21 ABNA 0577627325

Website: www.sintandreas.nl

E-mail: parochiesintandreas@home.nl

E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Pasen 2014

Een jubelender lente dan die van dit voorjaar is nauwelijks voor te stellen.

U kent het liedje? Het wordt Pasen zei de vink, Pasen alleluja!

Pasen, wat zegt het ons dit jaar? Het is hét christelijke feest: zelfs de dood maakt geen einde aan Zijn boodschap van Liefde: “door compassie met wie weerloos zijn en lijden.”

Als ik bij die woorden stil sta, dan is het vooral één persoon voor mij dit jaar, die Jezus' voorbeeld verbeeldt en uitdraagt, en dat is paus Franciscus. Zijn solidariteit, soberheid, barmhartigheid, zijn nederigheid als leider, daarmee verovert hij de harten van de wereld, van gelovigen en ongelovigen. Hij kent zijn eigen sterkten en beperkingen: “ik ben een zondaar op wie de Heer zijn blik heeft laten vallen”.

Op Witte Donderdag verleden jaar waste hij de voeten van gevangenen, van moslims, van vrouwen, en hij luistert met compassie. Deze paus lijkt eerder richting te willen geven dan dat hij wetten stelt. “Wij hebben als gelovigen Christus' voorbeeld en een gemeenschap nodig: moed en gebed zijn noodzakelijk om Jezus' weg te verkondigen. Jezus verbindt in Gods naam mensen met hun geschiedenis. Jezus deelt in onze machteloosheid en in onze hunkering die machteloosheid te doorbreken.”

Paus Franciscus keert zich tegen wat hij noemt 'de globalisering van de onverschilligheid' en het is vooral deze opmerking in de speciale bijlage van het maandblad *Volzin* die mij raakt. We kijken zoveel tv en op Facebook dat we overspoeld worden met beelden van ellende, corruptie, oorlog, wanbeheer, roofoverval, dat niets ons meer echt langdurig lijkt te raken, of te verontrusten. Beelden van vluchtelingen, kindvluchtelingen die worden uitgezet in ons land...

Moeten wij als kerk, als Andreasparchie, niet bovenal proberen de barmhartigheid zichtbaar te maken? En beseft u dat we elkaar daarbij zo hard nodig hebben, ieder op zijn of haar wijze, als het maar eerlijk is en oprecht? Wat een Pasen zal het dan zijn!

Een zalig Paasfeest namens alle mensen van de Andreasmeeenschap.

Eline Claassens

Paaskaars

Dit jaar werd er bij het jaarthema een lied gekozen, dat heel mooi aan-geeft wat Jezus ons mensen wilde leren. "Dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood genoeg en water stroomt, voor allen". En dat lied hebben de jongeren gebruikt bij het schilderen van de paaskaars van dit jaar.

Daarom prijkt er op de paaskaars boven het kruis een werelddbol, de nieu-we wereld die voortkomt uit de regenboog, symbool van Gods verbond met de mensen. Centraal op de kaars staat natuurlijk het kruis, teken van Jezus Christus, en eronder een weg met voetstappen; een weg die wij al-lemaal moeten gaan; een weg die niet om het kruis heen kan, maar die wel ook gekleurd wordt door de regenboog.

Wij hopen dat deze kaars, symbool van Jezus als Licht voor de wereld, ieder mag inspireren, mag troosten en sterken.

Ellen, Iris, Anne, Maud, Ria en Nan

Paospelgrimage 2014 in de nacht van 19 op 20 april

Thema: gaan naar het licht...

Dit is de nacht van gedenken waarin wij worden geroepen.

De twaalfde keer trekken we door de nacht, het licht tegemoet.

Een paastocht, ingegeven door de traditie om het wonder van de Opstanding, het Paasfeest, intenser te ervaren. Lopend naar het licht langs kerken en ka-pellen, nadenkend over het komen van een nieuwe wereld, met onderweg gastvrije pleisterplaatsen met koffie/ thee en soep. Dit is de route van dit jaar:

24.00 uur wegzending Andreasparchie

01.00 uur Strijthagen

02.00 uur Eygelshoven

03.00 uur Kerkhof bij het 'Spaans Kentje'

04.00 uur PKN-kerk De Ark Landgraaf/Schaesberg met soep

05.00 uur Kakert, Barbarakerk

06.00 uur Leenhof

07.00 uur Andreasparchie: afsluiting en ontbijt

U kunt op elk uur, op de aangegeven plek, in- of uitstappen in de route.

Het zou fijn zijn als u laat weten dat u meedoet i.v.m. het maken van de soep en het ontbijt (via parochiesintandreas@home.nl of 045 5413381 van 10.00 tot 12.00 uur op dinsdag t/m vrijdag).



Expositie Margo Boymans-Frenken van 17 april tot 28 mei 2014

Lang sluimerde in Margo Boymans een verlangen om te schilderen. Ongeveer 15 jaar geleden is zij bij een schildersclub terechtgekomen waar ze de stimulans vond om eraan te beginnen. Na twee jaar is ze daar gestopt en alleen – zij het met tussenpozen – verdergegaan. Al zoekende probeert Margo symbolisch te schilderen met acrylverf en soms met gebruikmaking van andere materialen, geïnspireerd vanuit het joods-christelijk geloof. De gestalten in haar werken zijn bewust niet volledig uitgewerkt maar proberen de mens te vertegenwoordigen in zijn veelvormigheid, veelzijdigheid. Onderwerpen zijn verbondenheid, verborgenheid, ootmoed, etc.

De helft van de verkoop van haar schilderijen gaat naar de stichting L-Chaim; dat betekent in het Hebreeuws leven. Leven tot leven. Een organisatie die werkt in Israël en ook vanuit Limburg gesteund wordt. Het doel is om jong en oud (Holocaustoverlevenden) met elkaar te verbinden, van hart tot hart mensen te helpen en waardigheid te geven of te herstellen. Een folder is verkrijgbaar in de kerk.

Wilt u meer weten, mail Margo: margo.boymans@hotmail.nl. Zij zal ook een aantal keren op zondag in de kerk aanwezig zijn om u te ontmoeten.

Communie

Op 25 en 29 mei zijn er weer drie groepen kinderen die in de Andreaskerk hun eerste heilige communie doen. Op 25 mei om 10.30 uur doen dat de kinderen van bs. De Windwijzer: Esmée Embrechts, Veerle Esser, Sam de Jong, Lieve Meertens, Yvan Munnik, Floortje Quaedvlieg, Jesse Verhoef, Esmee Voncken, Dinand Kohlen en Jason Steins.

Op 25 mei om 13.00 uur doen drie kinderen van SBO De Zonnewijzer hier hun eerste communie: Luuk Gilissen, Job Hekkens en Kylan Lavalle.

Op donderdag 29 mei om 10.30 uur vieren we de eerste communie van negen kinderen van OBS de Tovercirkel: Rosa Beugels, Jimmy Berends, Luca van der Bijl, Daphne Engelenburg, Sidney Helmerich, Merijn Koeken, Jasmijn Otten, Wesley van Wijngaarden en Mika van Kooij.

Wij wensen onze communicantjes een fijne communiedag en hopen dat ze door ons geïnspireerd worden om in de voetstappen van Jezus van Nazareth te gaan en mee te werken aan die mooie wereld voor iedereen, Gods rijk op aarde.



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Airco
Ventilatie • KlimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

Geloofsestafette

Vorig jaar schreven om beurten een protestant en een katholiek een persoonlijk verhaal, onder de titel 'Geloofsestafette'. Wij zetten de estafette voort in onze parochie. Deze keer is de bijdrage van Ank Frederiks:

Toen pastor Geert Bles mij vroeg het estafettestokje over te nemen, was ik totaal overrompeld en dacht: "oh, oh, dat kan ik niet". En reageerde met een nou daar moet ik eens over na denken. Toen kwam de tweede gedachte en die was: Geert vertrouwt mij dit toe, hij gelooft in mij. En dat stimuleerde mijn zelfvertrouwen en mijn reactie was dan ook dat ik er niet meer over hoefde na te denken en het stokje wilde aannemen. En daarmee ging ik deze uitdaging aan, want zo voelt dat voor mij.

Niet lang daarna is pastor Geert plotsklaps ziek geworden. Toen ik dat hoorde, in de ingelaste woord- en communiedienst, schrok ik behoorlijk en was gelijktijdig ook heel blij met mijn besluit. Het kan geen toeval zijn dat in diezelfde dienst een overweging was die precies verwoordde wat mijn idee van geloof beleven is. Die overweging was, op verzoek van Geert, van en door Jacques Starreveld, manager en coördinator van Schoon GMS. Na de dienst heb ik hem gecompimenteerd met zijn woorden en verteld over de geloofsestafette. Op mijn vraag of zijn woorden mij als ruggensteun mochten dienen en zijn naam vermeld mocht worden, kreeg ik een brede instemmende lach en de woorden: dat stukje gaat helemaal lukken.

En hiermee is duidelijk dat de mensen om me heen de bron zijn van mijn motivatie/inspiratie. In dit geval het contact/de ontmoeting met de vermelde heren. Beiden hebben mij geraakt, tot nadenken gestemd en een goed gevoel gegeven. Zie het leven als een grote reis waar van alles te zien, horen, ruiken, voelen, beleven, leren en te ervaren is. Ben dan ook graag onderweg en laat me verrassen door al wat op mijn pad komt: mensen, bomen, planten, bloemen, dieren, zon, maan en sterren, de zee en ga zo maar door. En dat onderweg zijn is een heel ruim begrip, want ook het lezen van een boek of het kijken naar een film hoort daartoe. En zo gaat het van het ene pad naar het andere.

Ook het vrijwilligersschap is daardoor op mijn route gekomen. Die stap is een goede zet want die brengt fijne collega's en zinvolle activiteiten. Aan de beginperiode bewaar ik een herinnering die nog steeds veel warmte geeft. Liep op straat en kwam een kersverse collega tegen die in het voorbijgaan zei: "Hoi Ank". Hoe simpel kan het zijn dat twee woorden je hart/ziel zodanig raken dat ze na al die jaren nog steeds hun kracht niet verloren hebben. Ja, hoe kan dat? En dat vermogen om je te laten raken, door mens, natuur en cultuur, komt mijns inziens vanuit je kern. En die kern noem ik God en dat is mijn geloof.

Dolf Hutschemaekers neemt het stokje graag van mij over.

Ank Frederiks

NLdoet 22 maart: de Andreas naar Schoon GMS

In 2011 en 2012 hebben onze vrienden van Schoon GMS aan de Spoorsingel in Heerlen onze parochie geholpen met het schilderen van onze koffiekamer en het parochiehuis. We bewaren aan die klusdagen vooral plezierige herinneringen.

Dit jaar hebben we de rollen omgedraaid: wij hebben workshops aangeboden aan Schoon GMS. Er was een workshop schilderen door Ger Klinkenberg; water, aarde, lucht en vuur werden op doek gezet. Marlies Lambermont gaf uitleg over het maken van iconen. Marion Braad verzorgde de workshop bloemschikken, met prachtige bloemen aangeleverd door een Heerlerbaanse bloemenzaak. En Will en Irma Schlette hebben met een groepje heerlijk gekookt.

Bij elke groep proefde je enthousiasme en oprechte nieuwsgierigheid naar elkaar. De ochtend vloog om, ook doordat er belangstellende parochianen spontaan binnenkwamen en meededen. Als afsluiting was er een verrukkelijke maaltijd met drie soorten stampot, van heel verrassende recepten, een heerlijk toetje en vooral lovende woorden naar elkaar over ons samenzijn. Dat de sponsorpot van NLdoet leeg was kon de pret niet drukken. Onze parochie heeft de workshops gesponsord als dank voor alle hulp van Schoon GMS in de afgelopen jaren.

Hier het recept van een van de stampotten; de andere vindt u op onze site.

Andijviestampot met tomaat en radicchio

Ingrediënten: 1,2 kg kruimige aardappelen, 350 gr Gelderse rookworst, 40 gr pijnboompitten, 100 ml volle melk, 600 gr stampotmix andijvie met tomaat en radicchio, 125 gr verse rode pesto.

Bereiden:

1. Schil de aardappelen, snijd ze in stukken en kook ze in water met zout in 20 min. gaar. Bereid ondertussen de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
2. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster de pijnboompitten in 3 min. goudbruin. Verwarm de melk in een steelpan.
3. Giet de aardappelen af en stamp ze fijn of doe ze in de pureeknijper. Voeg de melk en stampotmix toe. Verwarm 2 min. al roerend op hoog vuur. Roer de pesto erdoor. Bestrooi de stampot met de pijnboompitten en serveer met de worst.



uw mobiele fietsservice

tel: 06 17 962 360

www.bravofiets.nl

Vieringen van 19 april t/m 11 mei 2014

Weekend 19 en 20 april 2014, Hoogfeest van Pasen

Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

Maandag 21 april 2014

10.30 uur: Woord- en communiedienst

Weekend 26 en 27 april 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Pascalle Flekken en haar oma mevr. Lange

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Vrijdag 2 mei 2014, eerste vrijdag van de maand

10.30 uur: eerste vrijdagviering

Weekend 3 en 4 mei 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Weekend 10 en 11 mei 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Vrijdag 16 mei 2014

10.30 uur: In gesprek met de bijbel: Esther

Overleden:

17 maart 2014: Jo de Kort

28 maart 2014: Hub Scheeren

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 13 mei 2014.

Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad

(periode 17 mei 2014 tot en met 15 juni 2014) op te geven

vóór 27 april 2014.