

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

Paus Francis- cus

"Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende,



Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381

Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur
ING 32.69.778, ABN-AMRO 57.76.27.325

Website: www.sintandreas.nl

E-mail: parochiesintandreas@home.nl

E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

missionaire kerk te zijn, pleit paus Franciscus om vooral de deuren van de kerk wijd open te zetten, door de gelovigen de straat op te sturen om te luisteren, verbondenheid te laten zien, het goede voorbeeld te geven door stem te geven aan mensen die anders niet gehoord worden. De kernwaarde van de katholieke traditie is de diepgewortelde overtuiging dat in iedere samenleving – hoe godverlaten ook – altijd sporen van de eeuwigheid te vinden zijn. Waar mensen aan goedheid, waarheid en schoonheid doen, daar licht het evangelie op."

Trouw 30 november 2013 (J.W. Wits)

In het (herziene) beleidsplan van dit jaar van onze parochie pleiten wij voor een dergelijke inzet voor onze kerk zoals paus Franciscus die voor ogen staat. Zijn voorbeeld en deze brief betekenen voor onze gemeenschap dan ook steun, moed en vreugde om door te gaan...

Uw Naam worde 'gedaan'.

Voor het komende liturgische jaar zult u tegen de achterwand in de kerk de woorden lezen: Uw Naam worde gedaan. Er is bewust voor deze spreuk gekozen, om te wijzen op de betekenis van een gebed dat wij vaak samen bidden: Uw Naam worde geheiligd. Juist omdat wij het zo vaak bidden, dreigt ook het gevaar van sleur, en daar willen wij het voor behoeden.

God heeft zijn/haar Naam ooit bekend gemaakt aan Mozes in de brandende braamstruik: 'Mijn Naam is: Ik zal er zijn.' 'Kom in beweging', lijkt Hij te zeggen, 'en trek weg uit de situatie van onderdrukking in Egypte; dan zal Ik er zijn.' Gods naam is namelijk een werkwoord, en kan alleen maar geheiligd worden door ons, als zijn naam (ik-zal-er-zijn) in ons dagelijks leven ook wordt gedaan door ons, dus: (a) als wij zelf niet blijven steken in dodelijke situaties, en (b) als wij in moeilijke situaties tegen de ander zeggen: 'ik zal er zijn voor jou.' Wij zullen in het komende liturgisch jaar regelmatig terug komen op die gedachte. Gods Naam moet (gaan) leven onder ons.

Geert Bles

De jeugd en de Andreasparochie

Ook in het nieuwe schooljaar zijn de Com-Kids (de groep na-communicanten) weer enthousiast aan de slag gegaan. In september hebben ze actief meegedaan in de viering van startzondag door hun toneelspel.

De komende maand staat het thema advent en Kerst centraal. De twaalf jongelui hebben op de vrijdag voor het begin van de advent adventskransen geknutseld. De kransen werden in de sterretjesviering gezegend. Ze hebben ook verder aan deze viering een mooie bijdrage geleverd.

Op 13 december gaan ze samen aan de wandel; tijdens de 'kribkeswandering' worden veel verschillende kerststalletjes bekeken. Verleden jaar is dit idee 'vergerend', dit jaar hopen wij op droog weer.

Ook de grote jeugd is heel actief geweest. Het hele jaar stond de inzamelingsactie van DE-punten centraal. Deze punten werden ingewisseld voor pakken koffie en thee voor de voedselbank. Deze actie is nu afgelopen. Binnenkort wordt bekend hoeveel pakken koffie/thee op deze wijze verzameld zijn.

Tijdens het weekend van 7 en 8 december heeft deze jeugd meegedaan in de vieringen van Solidaridad. Daarbij hebben ze op zaterdagavond in de viering (h)eerlijke chocolade (zowel fruit als koekjes in fondue) gepresenteerd. Op zondag na de viering presenteerden zij koekjes-koek met chocolade. Zoals u ziet: de jeugd zit niet stil en is op allerlei gebied actief.

Uitnodiging nieuwjaarsborrel

Wij nodigen u ook dit jaar weer van harte uit om op Nieuwjaarsdag, na de viering van 10.30 uur, elkaar een zalig Nieuwjaar te wensen onder het genot van een kop koffie of een glaasje wijn. Van harte welkom.

Parochiebestuur en pastoraal team



Week van gebed voor de eenheid van kerken

Al weer enige jaren is er een viering in de week van gebed voor de eenheid van kerken. Dit jaar is dat op **zondag 19 januari 2014**. De dienst is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente 'Oude Mijnstreek', de katholieke St. Andreasparochie en de Protestantse Gemeente Heerlen. Dit jaar vindt de dienst plaats in de kerk aan het Tempsplein. Dat betekent dat er op die dag in onze eigen Andreaskerk geen dienst is. Wij hopen dat u met ons mee wilt vieren in de kerk aan het Tempsplein.

Het thema van deze viering is: pastoraat (omzien naar elkaar). Het is een thema dat vertrouwd is bij alle drie de geloofsgemeenschappen. Maar de vraag is tegelijkertijd: wordt dat thema ook op dezelfde wijze ingevuld? Op creatieve wijze proberen we het antwoord op die vraag te laten horen. In de viering van vorig jaar hebben we het lichtritueel geïntroduceerd. Daarbij steken de voorgangers kaarsen aan, die symbool staan voor kernbegrippen van het geloof, maar de kerkgangers krijgen ook de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en eventueel daar het motief bij te vertellen. We hopen op een inspirerende viering.

Tarieven voor vieringen 2014

In het algemeen worden in onze parochie de adviestarieven van het bisdom gevolgd. Voor 2014 zijn dat de volgende bedragen:

- Intentie: viering op zaterdag en zondag € 25,00
dienst door de week € 10,00
- Gestichte jaardienst: eenvoudige dienst door de week (leesmis)
 - 10 jaar € 100,00
 - 20 jaar € 200,00
- Gestichte jaardienst: viering op zaterdag en zondag
 - 10 jaar € 250,00
 - 20 jaar € 500,00
- Huwelijksviering (trouwgeld): € 400,00¹
- Uitvaartviering/herdenkingsdienst (rouwgeld): € 400,00¹
begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats
na voorafgaande kerkdienst € 50,00
collecte is bestemd voor H. Missen voor de overledene
- Viering in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 400,00¹
- Jubileumviering (als extra viering) in overleg

¹Heeft men in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de desbetreffende kerkdienst c.q. viering in het crematorium de minimumkerkbijdrage betaald, dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht. Was de bijdrage minder, dan wordt de totale bijdrage in mindering gebracht op het te betalen bedrag. Voor 2014 is de minimumbijdrage vastgesteld op € 100,00 per jaar.

De vieringen op Kerstavond, 24 december

17.00 uur: kleuterviering

Een viering voor de allerkleinsten met het kerstverhaal zoals het 'lelijke schaapje' het ons vertelt. En we zingen kerstliedjes. De kinderen worden ook uitgenodigd om mee te doen en iets mee te brengen, bijv. een mooie tekening voor het Kind Jezus of een mooie (kerst)kaart voor Maria en Jozef.

18.00 uur: gezinsviering

Deze eucharistieviering is een echte familieviering en wordt voorbereid door Brenda Noijen en Anne Gulpers. Zij zullen de kinderen betrekken bij het verhaal van de geboorte van Jezus. Natuurlijk worden er veel liedjes gezongen en wordt er muziek gemaakt.

20.00 uur: eucharistieviering, verzorgd en opgeluisterd door koor **Sound of Peace and Freedom**

Kunt u zich voorstellen dat u alleen nog maar 'echte Hollandse kost' mag eten? Vanuit deze insteek benaderen we het verhaal van de geboorte van Jezus dit jaar.

Eerste Kerstdag 25 december 10.30 uur: feestelijke viering met daarna feestelijke koffie

Kerstmis vieren, samen je dankbaarheid om het Kind en elk kind, uitzingen. Na de dienst is er een extra feestelijke koffie met kerstbrood voor mensen die op deze dag niet naar familie kunnen of om welke reden dan ook alleen zijn en behoefte hebben om samen te zijn. Van harte welkom!

Puzzel voor de jeugd

Knip deze plaatjes langs de lijntjes uit, zodat je 6 puzzelstukjes hebt. Plak ze in de goede volgorde op en kleur het mooi in.



Vieringen van 14 december 2013 t/m 12 januari 2014

Donderdag 12 december 2013

10.30 uur: Corisbergviering

Vrijdag 13 december 2013

10.30 uur: In gesprek met de Bijbel: Judith

Weekend 14 en 15 december 2013, Derde zondag van de Advent

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Gebed voor: ouders Triebels-Hanbreukers en Sjef en Jeanny (jaardienst)

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering, kindernevendienst

Gebed voor: Ada Hayes-Beekveld (vw. haar verjaardag)

Weekend 21 en 22 december 2013, Vierde zondag van de Advent

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, kindernevendienst

Hoogfeest van Kerstmis

Dinsdag 24 december 2013

17.00 uur: kleuterviering

18.00 uur: gezinsviering

20.00 uur: eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

Gebed voor: ouders Butink-Sijmons, ouders Vossen-Heinen, Piet Russel

Woensdag 25 december 2013

10.30 uur: eucharistieviering met cantorgroep

Gebed voor: Jan van de Geijn

Donderdag 26 december 2013

10.30 uur: woord- en communieviering



Vervolg vieringen van 14 december 2013 t/m 12 januari 2014

Weekend 28 en 29 december 2013

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Pascalie Flekken

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Mieke Bruls (eerste jaardienst), Jan van de Geijn (eerste jaardienst)

Dinsdag 31 december 2013, Oudejaarsavond

19.00 uur: dankviering ter afsluiting van het jaar

Koor: Sound of Peace and Freedom

Woensdag 1 januari 2014, Nieuwjaar

10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

Aansluitend: nieuwjaarsborrel

Vrijdag 3 januari 2014, eerste vrijdag van de maand

10.30 uur: eerste vrijdagviering

Weekend 4 en 5 januari 2014, Driekoningen

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communiedienst

Zondag 10.30 uur: woord- en communiedienst

Gebed voor: Frans Reuters

Weekend 11 en 12 januari 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 14 januari 2014.

Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad

(periode 18 januari 2014 tot en met 16 februari 2014) op te geven

vóór 2 januari 2014.