

Vieringen van 18 januari 2014 t/m 16 februari 2014

Weekend 18 en 19 januari 2014

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.00 uur: oecumenische viering, Tempspleinkerker

Weekend 25 en 26 januari 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Pascale Flekken

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

Gebed voor: Paul Noestheden (jaardienst), Rob en Nico Besteman (jaardienst) en Ans Besteman

Doopmiddag

14.00 uur: gedoopt wordt Sam Eisermann

Weekend 1 en 2 februari 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Frans Reuters

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Huub van Ooijen (jaardienst)

Vrijdag 7 februari 2014, eerste vrijdag van de maand

10.30 uur: eerste vrijdagviering

Weekend 8 en 9 februari 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Jo Mantel (zeswekendienst), een 80-jarige (uit dankbaarheid)

Weekend 15 en 16 februari 2014

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communiedienst

Zondag 10.30 uur: woord- en communiedienst

Koor: Sound of Peace and Freedom

Donderdag 20 februari 2014

10.30 uur: Corisbergviering

Vrijdag 21 februari 2014

10.30 uur: In gesprek met de bijbel

Overleden:

25 december 2013: Jo Mantel

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 18 februari 2014.

Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (**periode 22 februari 2014 tot en met 16 maart 2014**) op te geven **vóór 2 februari 2014**.



PAROCHIEBLAD JANUARI 2014

Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381

Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur
Bank: NL17INGB003269778, NL21ABNA0577627325
Website: www.sintandreas.nl

E-mail: parochiesintandreas@home.nl
E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

2014... niet jullie, maar Ik wacht op een wonder

Moge het een gezegend Nieuwjaar zijn voor ons allen en voor ons als gemeenschap. Een jaar waarin het thema 'Uw naam worde gedaan' (u vindt deze tekst op de wand van de kerk) echt gaat leven en ons aanzet om nu te doen wat we misschien al lang hadden willen doen, want: "niet jullie, maar Ik (God) wacht op een wonder", zo zei pastor Bles het in zijn overweging op Nieuwjaarsdag.

"Wij bidden zo vaak op deze plek 'Uw naam worde geheiligd'. Op deze eerste dag van het nieuwe jaar wil ik graag in een korte gedachte deze bede uit het stof van de sleur halen. Daarom het verhaal van de brandende braamstruik en de stem die spreekt tot Mozes. Wat staat daar precies? God ziet de ellende van zijn volk. God hoort het geroep van zijn mensen in nood, maar zegt dan tegen Mozes 'jij gaat erop af, jij gaat mijn volk bevrijden, Ik stuur jou, om tot actie over te gaan'. En als de mensen daar vragen bij hebben en zeggen 'wie stuurt jou?', zeg dan: 'God zelf stuurt mij, Hij heeft zijn Naam bekend gemaakt'. 'IK ZAL ER ZIJN' is zijn naam. Ja, God zal er zijn, als Mozes tot actie overgaat, als hij en het volk in beweging komen vanuit de ellende van de onderdrukking. Dan, en alleen dan, zullen zij Gods aanwezigheid ervaren. God zal voelbaar met hen meetrekken. Ga op weg, zegt God ook tot ons, in alle omstandigheden, waar wij geneigd zijn de hoop op te geven en bij de pakken neer te gaan zitten. Kom in beweging, dan zal Ik tastbaar aanwezig zijn bij jou. Er is een gedicht dat dit zuiver weergeeft: 'Ik heb gehoord (zegt God), dat jullie zitten te wachten op een wonder, een wonder dat Ik de wereld zal redden. Maar hoe zal Ik redden zonder jullie handen? Rechtspreken zonder jullie stem? Liefhebben zonder jullie hart? Vanaf de zevende dag heb Ik alles uit handen gegeven, heel mijn schepping, en heel mijn wondermacht. Niet jullie, maar Ik wacht op het wonder.'

Gods naam IK ZAL ER ZIJN wordt alleen maar geheiligd als wij mensen in actie komen, als wij die naam doen. Er is geen andere manier om zijn naam te heiligen. Daarom is het belangrijk om met een enkel woord, aan het begin van dit nieuwe jaar, dit gebed af te stoffen en ons schrap te zetten. Voor een mooiere wereld maakt God zich afhankelijk van ons."

Geert Bles

Expositie Thei Derks van 9 januari tot 19 februari 2014

Thei Derks werd geboren in 1962 te Eygelshoven. Hij is begonnen als auto-didact en momenteel derdejaars student aan de Kunstacademie te Maasmechelen. Hij creëert zijn schilderijen vanuit een intuïtieve benadering. Hij merkte ook dat een enorme drijfveer en fantasie onontbeerlijk zijn om steeds weer iets nieuws op het doek te krijgen. Zijn inspiratie haalt hij uit de dagelijkse dingen en gebeurtenissen om hem heen. Hij laat zich vooral leiden en inspireren door muziek tijdens het tot stand komen van zijn schilderijen, waarbij de voorkeur uitgaat naar felle en frisse kleuren.

Zondag 19 januari - Oecumenische viering

Ook dit jaar vieren wij samen met de kerk van het Templesplein en de Ark de week van gebed voor de eenheid van de kerken. De viering vindt plaats in de kerk aan het Templesplein en begint om **10.00 uur**. Het thema is 'Zorg voor elkaar'. We willen nadenken in woord en gebed, muziek en zang hoe wij – in de voetstappen van Jezus van Nazareth – op een goede manier voor elkaar kunnen zorgen. Wij hopen dat u er met velen bij wilt zijn.

Deze zondag is er dus géén viering in de Andreaskerk.

Actie Kerkbalans 2014

Samen met dit parochieblad ontvangt u de folder over de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Onze parochie is afhankelijk van de steun van haar parochianen, financieel en door de inzet van veel vrijwilligers. Beide staan onder grote druk: vrijwilligers zouden het soms graag een beetje rustiger aan willen doen, maar vinden geen opvolgers. En de kerkbijdragen worden vooral betaald door de oudere parochianen; het is niet moeilijk te voorspellen dat de inkomsten – als jongere generaties niet meer gaan bijdragen – binnen niet al te lange tijd zullen teruglopen.

Daarom zullen we deze keer meer werk maken van de Actie Kerkbalans. Meer hierover leest u in de folder. Hebt u deze niet ontvangen? Bij de parochie zijn nog folders verkrijgbaar.

Steun ons, want zonder uw steun redden wij het niet!



Solidaridadweekend

Het weekend na Sinterklaas was Solidaridadweekend. In de vieringen stonden de cacaoboeren centraal, die hard moesten werken en nauwelijks een redelijke prijs kregen voor hun zwoegen. Enkele jongelui bogen zich, na een korte informatie over het thema, over hun bijdrage aan deze viering. Ze maakten een collage: 'EERLIJK IS HEERLIJK' en ze wilden chocoladeproducten maken voor de viering zelf. Op zaterdagavond was er een alternatieve viering, waarin het verhaal van de cacaoboeren werd onderbroken door fondue met eerlijke chocolade. Op zondag maakten ze koekjes met chocopasta ertussen, die na de eucharistieviering werden geserveerd.

De jongelui hebben het met plezier gedaan; het was goed om te weten waarom het zo belangrijk is om eerlijke producten te kopen en het was leuk én lekker om met chocolade iets te doen.

Iris, Maud, Michelle, Ellen, Linda, Ria en Nan

Wereldwinkel in de Andreas

In het Solidaridadweekend van 7 en 8 december hebben wij weer volop eerlijke voedingsproducten en kleine spullen verkocht uit de Wereldwinkel. Met deze keer de volle aandacht voor cacao/chocolade. De totale opbrengst was maar liefst € 200,=. Eerlijke producten zijn te herkennen aan het keurmerk: Fair Trade Original, Max Havelaar, Oxfam en UTZ. Deze zijn nu gelukkig niet alleen in de Wereldwinkel te koop, maar ook in bijna alle supermarkten. Door het kopen van producten met deze keurmerken kunnen wij bijdragen aan een eerlijke handel en wordt de wereld een beetje mooier.

Onze winkel is open in het weekend voor en na de dienst. Ook kunt u terecht van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op deze dagen en tijden is er een gastvrouw aanwezig, ook voor een kop koffie en een praatje.

Het wereldwinkelteam

Inzamelingsactie voor de Voedselbank

De jeugd van de Andreaskerk is in maart een inzamelingsactie van Douwe Egberts-waardepunten gestart. In totaal hebben zij 138.476 punten verzameld! Deze waardepunten worden door Douwe Egberts ingewisseld voor 276 pakken koffie en thee ten behoeve van de Voedselbank in deze regio. Wij zijn heel blij met dit resultaat en willen u bedanken voor uw bijdrage.

BEDANKT!

Wij denken aan een ander

Een van onze parochianen kwam met dit initiatief: "Ik heb het een tijdlang financieel heel moeilijk gehad. Nu gaat het beter en zou ik wat willen doen voor anderen die het moeilijk hebben. Kunnen we daar niet een potje voor maken?" Voor de zomervakantie startten we met de collectebus met daarop de tekst: Wij denken aan een ander. Aan drie gezinnen hebben wij samen € 180,= uitgedeeld. Zij waren er zichtbaar blij mee. We gaan door met dit initiatief en we zullen de bus bij het altaar plaatsen. Hartelijk dank bij voorbaat!