



PAROCHIEBLAD MEI 2014

Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381

Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens

Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur

Rek.: NL17 INGB 0003269778, NL21 ABNA 0577627325

Website: www.sintandreas.nl

E-mail: parochiesintandreas@home.nl

E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Op weg naar Pinksteren

De vijftigste dag na Pasen, 7 x 7 +1, dan wordt het Pinksteren, pas dan is er sinds Pasen echt ruimte voor de Geest. Pas dan kunnen de leerlingen echt verder zonder Hem, pas dan weten ze dat het kan, dat ze het willen, dat ze het zien zitten: bevlogen verder met Hem, zonder Hem in hun midden.

Het wordt Pinksteren, ook in 2014. Op het moment waarop ik schrijf is het morgen dodenherdenking, overmorgen bevrijdingsdag. Hoe anders voelen deze dagen nu onze wereld door elkaar wordt geschud; er is burgeroorlog in Syrië, Afghanistan, op meerdere plekken in Afrika, de ontwikkelingen in Oekraïne zijn zorgwekkend. Wat moeten we met die dreigingen nu Pinksteren nadert? Pinksteren, het feest waarop we Gods Geest zouden moeten toelaten in ons, om ons ervan te doordringen dat wij het zijn, die handen en voeten, oren en ogen, een hart gekregen hebben om in zijn Geest aan de slag te gaan. Niet te denken: wat kan ik nou in mijn eentje, maar wat zou de wereld anders zijn als ik en jij een begin maken... De discussie met onze kinderen, kleinkinderen, burens, mensen op straat, niet meer uit de weg gaan, maar zelf beginnen aan wat jij denkt dat goed is en willen zien wat een ander goed doet. Beseffen en uitdragen dat je een gemeenschap nodig hebt om de goede weg te (blijven) gaan, de weg waar je enthousiast van wordt omdat je voelt dat zijn Naam gedaan wordt, ook als je weet dat dat met vallen en opstaan zal gebeuren.

Met Pinksteren kunnen we wereldwijd de wereld confronteren met een boodschap die er blijvend toe doet: je van harte overgeven aan waar het in het leven echt op aan komt... een zalig Pinksteren!

Eline Claassens

Pasen 2014 een terugblik...

Een intense tijd is het elk jaar, de Goede Week, intens qua voorbereiding en we hopen ook intens qua beleving. De oude verhalen, met symbolen als de paaskaars (beschilderd door jongelui aan de hand van het jaarthema: Uw Naam worde gedaan) op het plein ontstoken aan het vuur, de zegening van vuur en water, brood en wijn. De kerk prachtig versierd. De cantorgroep, het SoPafkoor, het zijn allemaal redenen om dankbaar terug te zien. Daarnaast waren er twee bijzondere gebeurtenissen in de Paasweek: de kruisjesticht door de wijk op Goede Vrijdag en de paaspeelgrimage door de Paasnacht langs kerken, kapellen, kruisen in de omgeving.

De kruisjesticht begon om 15.00 uur in de Andreas. Het uur waarop Jezus stierf. Hij gaf zijn leven, letterlijk, voor mensen in de knel. Bij zijn dood én bij mensen in de knel willen we op dat tijdstip heel bijzonder stil staan. Na de samenkomst in de kerk gingen we, met onze vrienden van Schoon GMS, al papiertjes prikkend van de straat, op weg. Dit jaar naar de hal van de Palestina- en de Karmelflat en het atrium van de Corisberg. We werden ontvangen door bewoners bij een tafel met een versierd kruis. We stonden stil bij het leven van mensen in de flat, bij wat ons op dat moment bezighield. We zongen het lied: dat een nieuwe wereld komen zal waarin brood genoeg en water stroomt voor allen....en dan trokken we verder, tot aan de Andreas terug, om daar in soberheid met een 'rijk' gevoel af te sluiten.

Eline Claassens

Meewerken aan de toekomst van onze parochie?

In 2012 hebben verschillende groepen nagedacht over de toekomst van onze parochie aan de hand van enkele vragen en via een sterkte-/zwakte-analyse. Met de uitkomsten daarvan zijn we aan de slag gegaan. Het beleidsplan is herschreven en we hebben ons gebogen over de organisatiestructuur van de parochie. Andere aandachtspunten die toen naar voren kwamen, waren de communicatie en een goed vrijwilligersbeleid. Daar willen we graag onze schouders onder zetten. Wilt u daar aan meewerken? Of kent u iemand die dat heel goed zou kunnen? Laat het ons dan weten, via Eline Claassens (elineclaassens@gmail.com), Karin van Doormaal (kvandoormaal@home.nl) of de gastvrouwen.



Bedankt

Ik ben noodgedwongen een paar weken in Cadier en Keer geweest. De rust heeft me goed gedaan, maar wat me vooral goed heeft gedaan is het medeleven van velen en het feit dat de Andreas niet van slag raakt, maar door kán en door gáát. Ik wil iedereen op deze manier hartelijk danken.

Geert Bles

Open kloosterdag, ook in de Andreasparochie

De zusters van de Karmel 'vertellen' deze keer over hun leven in boekvorm. Na de dienst van zaterdag 17 en zondag 18 mei kunt u het boek inzien. Het kost in de boekwinkel € 10,=, maar dit weekend is een vrije gift voldoende.

Expositie Ger Koks van 28 mei tot 9 juli 2014

Ger Koks is 58 jaar en woont in het Eikenderveld te Heerlen. Momenteel volgt hij (derdejaars) de 5-jarige tekenopleiding aan de Kunstacademie van Maasmechelen (België). Zijn voorliefde gaat uit naar landschappen en hij tekent graag in de buurt van Heerlen en omgeving. Hij wil daarmee de mensen laten zien dat er heel veel mooie dingen om ons heen zijn. Zijn tekenwerk is grof abstract/realistisch, maar het is altijd zichtbaar wat hij uitdrukt terwijl er tegelijk details openblijven voor de interpretatie van de kijker. Ger maakt landschapsschetsen in de buitenlucht en werkt die uit in zijn atelier. Door zijn opleiding aan de Kunstacademie is hij ook modellen en stillevens gaan tekenen. Hij gebruikt vele media en mixt deze regelmatig. Werken van hem zijn ook te zien in galerie Toberden, warenhuis Berden in Heerlen en er is een constante expositie van tekeningen over Heerlen in café "Hey Heële", Pancratiusplein 2 Heerlen. Ger geeft daarnaast tekenlessen aan kinderen met een autistische beperking bij de Vrije Academie ZOM in Kerkrade en workshops bij teken- en schildervereniging Conté en Kleur te Eygelshoven.

Week van de Nederlandse missionaris: *missionaire traditie voortzetten*

Missionarissen en missionair werkers zetten zich dag na dag in voor mensen die het minder goed getroffen hebben, vaak in verre landen. Wij zijn de thuisbasis voor de missionarissen, de basis waaraan zij zekerheid en houvast ontlenen. Als parochie doen we mee aan de jaarlijkse Pinkstercollecte met een deurcollecte. Van harte aanbevolen.



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Airco
Ventilatie • ClimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

Geloofsestafette

De bijdrage aan de geloofsestafette is deze keer van Dolf Hutschemaekers. Hij schrijft:

Mijn geloof is in mijn leven steeds een op en neer gaande zaak geweest. Als kind geloofde ik, maar er was een ondertoon van ongeloof. En hoe langer ik op school zat hoe groter dat ongeloof werd. Totdat ik helemaal niets meer geloofde. Maar een ondertoon van geloven zat er nog steeds in. Nadat de kinderen de communie hadden gedaan, ging ik toch af en toe naar de kerk. Via de Josephkerk kwam ik in de Andreas terecht. En ik merkte dat ik gelukkiger was als ik op zondag naar de mis geweest was. (Het blijkt ook in het algemeen zo te zijn dat mensen die geloven, gelukkiger zijn dan mensen die niet geloven.) In de tijd dat we een hond hadden, kreeg de hond voorrang boven de mis. Ik wilde op zondagmorgen alles in een rustig patroon doen en niet haasten. Toen Eline een oproep voor een tuinman in het blaadje zette, voelde ik meteen dat ik dat moest doen.

Een enorme impuls voor mijn geloof is het boek "Een ongewoon gesprek met God" van Neale Donald Walsch geweest. Een boek dat je niet zomaar even leest. Het boek gaat in op een hoop levensvragen, waar we mee worstelen of ooit mee geworsteld hebben. Er staan onthutsende uitspraken in. Er staan ook uitspraken over zaken waar de kerk mee worstelt en waar ik probleemloos met het boek mee kan gaan. Andere onderwerpen leveren mij weer problemen op. God stimuleert ons om te kiezen wie we willen zijn aan de hand van de opgedane ervaringen.

Zo zoek ik naar een evenwicht. De balans tussen kiezen voor jezelf en kiezen voor een ander. De balans tussen intellectueel werk en fysieke arbeid. De balans tussen gevoel en verstand. De laatste balans is aan het verschuiven. Die verschuift langzaam naar het gevoel toe. Zo kom ik weer bij het geloof uit. Geloof is een gevoelskwestie. Maar door het boek "Een ongewoon gesprek met God" kan ik er nu ook verstandelijk (verstandig) achter staan. Ook eigen ervaringen spelen daarbij een grote rol. Open staan voor gevoel en intuïtie kunnen je leven een heel andere richting op laten gaan. Als het verstand dat ziet, raakt het ook meer en meer overtuigd van het geloof.

Dat geloof moet ik toch nog even specificeren. Het is een geloof waar elementen van mezelf in zitten. Als ik moeite heb met een regel van het geloof (lees: totaal niet mee eens ben), dan maak ik daarvoor mijn eigen regel. Ik kan niet anders dan controleren of iets waar is of niet. De zoektocht naar waarheid gaat door. Mijn overtuiging is strikt persoonlijk. Als ik tot de overtuiging kom dat ik iets niet goed zie, dan pas ik dat aan. Ook dat staat in het boek "Een ongewoon gesprek met God": als in het huis van waarden van jou een steen niet voldoet, vervang hem door een goede steen.

Ik geef het estafettestokje over aan Marcel Drummen, die in mijn ogen een groter geloof heeft dan ik.

Dolf Hutschemaekers

Gedachteniskruisjes in de Mariakapel

Vanaf 1989 heeft u de mogelijkheid om het gedachteniskruisje van uw overleden familielid na de jaardienst in de Mariakapel op te hangen. Nu na ruim 24 jaar hebben wij te maken met ruimtegebrek om de nieuwe kruisjes een goede plek te kunnen geven.

Wij willen u daarom laten weten dat wij voornemens zijn de kruisjes van 1970 t/m 1995 na 1 september 2014 af te nemen. Het is voor ons echter niet mogelijk om van alle overledenen van wie er een gedachteniskruisje is, de familieleden te achterhalen.

Daarom vragen wij u: hangt er in de Mariakapel een kruisje van een familielid van u uit de bovengenoemde periode en wilt u dit kruisje mee naar huis nemen of toch liever in de kapel laten hangen, neem dan even contact op met Annemarie Noijen (tel. 06 24999855) of Marga Meyer (tel. 5415177).

Verspreiding parochieblad

Leest u het parochieblad? Misschien niet elke maand, maar toch op z'n minst af en toe? Of gooit u het meteen bij het oud papier? Als u dit leest, kennelijk niet. Wij willen graag het parochieblad bij iedereen die het wil ontvangen, blijven bezorgen. Maar wilt u het parochieblad niet meer ontvangen, laat het ons dan weten.

Wist u overigens dat u het parochieblad ook digitaal kunt ontvangen? Als u daar prijs op stelt, laat het ons dan weten via parochiesintandreas@home.nl. Het parochieblad staat ook elke maand op onze website.

Vrijwilligersdagen

Er zijn in het najaar twee dagen gepland voor onze vrijwilligers:

- Op 20 september, startzondag, is er na de viering van 10.30 uur weer een gezellig samenzijn onder het genot van een 'hapje' en een drankje.
- 11 oktober is er een dag voor alle vrijwilligers in de federatie Heerlen-Zuid, waartoe ook onze parochie hoort.

Noteer beide data alvast in uw agenda. Later volgt meer informatie.



uw mobiele fietsservice

tel: 06 17 962 360

www.bravofiets.nl

Vieringen van 17 mei t/m 15 juni 2014

Weekend 17 en 18 mei 2014

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Gebed voor: Hub Scheeren (zeswekendienst)

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Koor: Cantorgroep

Weekend 24 en 25 mei 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Pascalle Flekken (vw. haar naamdag) en oma Flekken,

Corrie Wiggers (zeswekendienst)

Zondag 10.30 uur: eerstecommunieviering basisschool de Windwijzer

Gebed voor: Franz Reuters

Zondag 13.00 uur: eerstecommunieviering sbo De Zonnewijzer

Woensdag 28 mei 2014

19.00 uur: woord- en communieviering

Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag

10.30 uur: eerstecommunieviering obs de Tovercirkel

Weekend 31 mei en 1 juni 2014

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Gebed voor: Ria Eckfeld-Sijstermans (jaardienst), Wim Kuypers (jaardienst)

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Vrijdag 6 juni, eerste vrijdag van de maand

10.30 uur: eerste vrijdagviering

Weekend 7 en 8 juni 2014, Hoogfeest van Pinksteren

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

Maandag 10.30 uur: woord- en communieviering

Weekend 14 en 15 juni 2014

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor: Jan van de Geijn (i.v.m. Vaderdag)

Overleden:

5 april 2014: Corrie Wiggers

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 17 juni 2014.

Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (**periode 21 juni 2014 tot en met 17 augustus 2014**) op te geven **vóór 1 juni 2014**.