

Vieringen van 20 april tot en met 12 mei 2013

Weekend 20 en 21 april 2013

Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering

Gebed voor: overleden leden ATD: Silvia Wehmeijer, Leny Postmus, Mariet Kolmer, Liesbeth Hamer en Ineke Vliex

Weekend 27 en 28 april 2013

Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, Eerste Communieviering

Doopmiddag:

14.00 uur: gedoopt worden Colin Bacchus en Anthony Ubaghs

15.00 uur: gedoopt wordt Lennon Senden

Donderdag 2 mei 2013, 10.30 uur: Corisbergviering

Vrijdag 3 mei 2013, 10.30 uur: Eerste Vrijdagviering

Weekend 4 en 5 mei 2013

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Baanzenger Heerlerbaan

Woensdag 8 mei 2013, Hemelvaart

19.00 uur: eucharistieviering

Donderdag 9 mei 2013, Hemelvaartsdag

10.30 uur: eucharistieviering, Eerste Communieviering

Weekend 11 en 12 mei 2013

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Donderdag 16 mei 2013

19.00 uur: dankdienst communicanten

Vrijdag 17 mei 2013

10.30 uur: "Op weg met de bijbel"

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 14 mei 2013.

Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (periode 18 mei 2013 tot en met 16 juni 2013) op te geven **vóór 28 april 2013**.



PAROCHIEBLAD APRIL 2013

Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381

Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur
ING 32.69.778, ABN-AMRO 57.76.27.325

Website: www.sintandreas.nl

E-mail: parochiesintandreas@home.nl

E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com

Oecumene in Parkstad

De Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek wil waar mogelijk samenwerken aan oecumenische contacten en activiteiten met de katholieken in de dekenaten Heerlen en Kerkrade.

Vanuit onze parochie vieren we elk jaar samen met de protestantse gemeenten in Heerlen en de Oude Mijnstreek de Week van gebed voor de Eenheid en Aswoensdag.

Naast officiële oecumenische contacten is er de persoonlijke oecumene: katholieken die meedoen in de protestantse kerk en omgekeerd, gemengd gehuwden, en contacten die ontstaan uit persoonlijke ontmoetingen.

Dominee Jan Soethoudt nodigt iedereen uit zich in het dit avontuur van de oecumene te begeven. Doet u mee?

Er zijn in de komende periode de volgende oecumenische activiteiten:

- avondgebed in de Lambertuskerk (Kerkplein, Kerkrade) op maandag 29 april om 19.30 uur in verband met de troonswisseling.
- op 4 mei, nationale dodenherdenking, een wake met woord, zang/muziek en overweging in de protestantse kerk op het Tempsplein, om 18.00 uur.
- Een excursie op 14 juni met een bezoek aan het oudste protestantse kerkgebouw van Limburg in Urmond en aan Abdij Lilbosch in Echt; start om 14.00 uur in de kerk in Urmond, Grote Straat 67.

Op weg met de Bijbel

Elke derde vrijdag van de maand van 10.30 tot 11.30 uur gaan we 'op weg met de Bijbel'. Er wordt samen een Bijbeltekst gelezen en daar wordt dan over doorgepraat. In april en mei gaat het over Mozes. Pastor Geert Bles begeleidt deze twee gesprekken. In juni staat Miriam op het rooster; zuster Miriam Robertz is dan de begeleider.

Terugblik op Pasen

Pasen, hét kerkelijk feest van het jaar, een feest aansluitend bij de Goede Week om “ons geloof in de kracht van het voorbeeld van Jezus van Nazareth, de kracht van individuele mensen en van gemeenschappen, door de eeuwen heen, te vieren, om te doen wat ondenkbaar is”, zo schreef ik in de tweede week van de Vasten. De Goede Week en Pasen hebben we gevierd.

De vieringen waren goed voorbereid in diverse groepen. De paaskaars (kijk voor een foto op de website) werd beschilderd en hoe groot en mooi die klus is geweest konden we van nabij meebelevén in de derdeweekendvieringen van maart.

Palmpasen vierden we samen met de communicanten van de Josephparochie; naar schatting zo'n veertigtal versierde stokken werden er, door kinderen en volwassenen die de kou durfden trotsteren, een rondje door de kerktuin gedragen. Er was een sfeervolle viering 'Op weg naar Pasen' op dinsdagavond. Witte Donderdag, de avond waarop Jezus' instelling van de Eucharistie wordt herdacht, wordt jaarlijks minder bezocht. We vragen ons af hoe dat komt. Op Witte Donderdag vierde de BS 'De Windwijzer' in onze kerk liturgie. Als parochie van stagiaires van de Catharinaschool in Welten, werden we gevraagd voor te gaan in hun paasviering in 'de Martinuskerk' in Welten.

Op Goede Vrijdag was er een kruisjestocht door de wijk samen met onze vrienden van Schoon GMS. We werden warm ontvangen in de 'Karmelflat', in 'de Corisberg' en in 'De Oranjehof'. De kruisviering 's avonds werd goed bezocht, net als de Paaswake, waarin jongelui vol trots de door hun beschilderde paaskaars naar voren brachten. De elfde paaspegrimage werd een bijzondere nacht; het verhaal van Maria van Magdala werd in gedeelten voorgelezen. De kou bleek geen spelbreker; 30 mensen liepen mee en we werden hartelijk ontvangen in de kerk aan het Tempusplein met koffie en thee, in de Kakert met eieren, wijn, water en brood, in de Ark met soep en in de Andreas stond het ontbijt klaar. Een tocht om warm van te worden. Er waren eenvoudige vieringen op Eerste en Tweede Paasdag. De koffie na afloop voelde als extra warm.

De cantorgroep, het Sopafkoor, de versiergroep, de kerkpoetsers maakten de samenkomsten extra feestelijk. Er is met liefde veel werk verzet; daar zijn we dankbaar voor, 'doen wat ondenkbaar is', het lijkt veel vaker te gebeuren dan je in eerste instantie denkt! Een Zalig Pasen!



**John
Venhovens**
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!

Baanstraat 30 Landgraaf - Dr. Poelstraat 24 Heerlen - Tel 045 - 531 15 57

Eerste Communie

Eind april zult u in de kerk een boom zien verschijnen. Dit hoort bij het communiethema van dit jaar, dat speelt rond het verhaal van Zacheus. Via Zacheus horen we dat ieder mens van Jezus een nieuwe kans krijgt en mogen we leren dat ook wij steeds opnieuw mogen beginnen. En hopelijk geven wij anderen ook die kans...

De communicanten van dit jaar zijn:

Op 28 april: Aypril Bosch, Noa Eisermann, Ninte Kleijnen, Lotte Wauben (van Bs. De Windwijzer); Delano Nijholt en Mario Lenartowicz (van SBO de ZonneWijzer) en Nassira Deguellen (van SO de Griffel).

Op 9 mei: Senna van Kooij, Yvonne Grim, Fenna Voragen, Maliah van der Hoeven, Esmee Romijn, Qyara Arrindell, Verena van Wijngaarden, Bruce van Lent, Randy Lessmeister, Lauri Berends, Hjalmar Limpens, Santino Beaujean, Megan Vermeersch (van OBS de Tovercirkel) en Betial Sirak Zerihun. Alle kinderen en hun ouders en familie: van harte proficiat en wij wensen jullie natuurlijk een hele mooie viering en een fijn feest toe.

Past. Geert Bles, Ineke, Bianca en Nan

Expositie Marianne Kokkermans van 8 mei tot 19 juni

Marianne is geboren en opgegroeid in Eys in een gezin waar muziek, kunst, natuur en mensen hoog in het vaandel werden gedragen. Zij studeerde aan het conservatorium in Maastricht en werkte als muzieklerares; nu geeft ze alleen nog privélessen. Daarnaast begon Marianne als kind al met tekenen en schilderen. Na haar muzikale opleiding begon zij een studie aan de kunstacademie in Maastricht, die haar prikkelde om 'mooie' dingen te maken. De werken die zij in de Andreas gaat exposeren zijn voornamelijk pentekeningen met aquarel. Haar schilderijen en tekeningen hebben vooral betrekking op haar levensfasen en zielenroerselen.

Opbrengst deurcollecte

De deurcollecte voor de misdienaars met Pasen heeft het mooie bedrag van € 369,= opgebracht. De misdienaars danken iedereen voor de bijdrage, waardoor zij ook dit jaar weer een welverdiend uitstapje kunnen maken.

