



## PAROCHIEBLAD FEBRUARI 2014

---

Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan  
Tel. 045-5413381  
Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens  
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur  
Rek.: NL17 INGB 0003269778, NL21 ABNA 0577627325  
Website: [www.sintandreas.nl](http://www.sintandreas.nl)  
E-mail: [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl)  
E-mail: [federatiebestuur.heerlen@gmail.com](mailto:federatiebestuur.heerlen@gmail.com)

---

### **Een gedachte bij de vasten**

De veertigdagentijd komt eraan, en de oproep tot vasten. Aan mij is gevraagd om mijn gedachte daar over te geven.

Bij het woord vasten denken wij vooral aan 'ons iets ontzeggen wat betreft eten en drinken'. Ouderen onder ons herinneren zich nog wel de strenge regels die vroeger in het begin van de veertigdagentijd afgekondigd werden. Vasten was toen vooral gericht op zelfheiliging. Gaandeweg is er echter een verschuiving gekomen van 'zorg om mijzelf' naar 'zorg om anderen'. De strenge regels werden versoepeld en er kwam meer aandacht voor het sociale aspect van wat we eten en drinken, van waarmee we ons kleden, ja zelfs van het bloemetje dat we kopen voor een ander. Er werd meer nadruk gelegd op wat ons eet- en kleedgedrag andere mensen in de wereld aandoet. Waar wordt het gemaakt, door wie, onder welke omstandigheden?

Elfhonderd mensen vonden kortgeleden de dood in een kledingfabriek in Dhaka in Bangladesh. Het is cynisch en te goedkoop om de schouders op te halen en te zeggen: 'ver van mijn bed, niks mee nodig!'

Zou het ons niet aan het denken kunnen zetten? Zouden we misschien, juist in deze tijd, ons kleed- en voedselgedrag onder de loep kunnen nemen, en tot onderwerp van gesprek maken? Zouden we het aandurven om in de winkel of op de markt een extra vraag te stellen: niet alleen 'wat kost het en staat het me goed?' maar ook: 'waar is het gemaakt, door wie, onder welke omstandigheden?'

Die extra vraag heeft met het bijbelse vasten te maken – is mijn gedachte –, met het onrecht dat de wereld uit moet, en kan ... als wij samenspannen. Ik geloof in die beweging van onderop.

*Geert Bles*

## **De Vastenaktie**

De Landelijke Vastenaktie heeft dit jaar aandacht voor Sierra Leone.

Wij zijn daar gelukkig mee en willen daar als parochie, samen met de Stichting Taiama-Andreas, graag aan meedoen. Onze parochie heeft immers al jarenlang een band met Sierra Leone. Wij weten dus uit ervaring hoeveel daar tot stand gebracht moet worden voor een stabiele samenleving. In Koidu in het Konodistrict hebben de zusters van van de congregatie St. Jozef van Cluny een schoolproject. De zusters werken daar sinds tien jaar, dus direct vanaf het einde van de burgeroorlog. Vanaf het begin ging het over de scholing van getraumatiseerde kinderen.

In hun werk is er veel aandacht voor de rol van vrouwen die bij de scholing betrokken zijn. De zusters geven aan dat vooral vrouwen in de opbouw een belangrijke rol spelen.

Het Diomplor-programma wil de kwetsbare, getraumatiseerde kinderen van Koidu helpen een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen land.

Zuster Mary Anthony: "Er is een hele generatie kinderen die niet naar school is geweest vanwege de oorlog. Wij leren hen lezen en schrijven en basisvaardigheden als eten koken." Met verschillende programma's bereiden de zusters de kinderen voor op een plaats in de samenleving. "We willen goede burgers van ze maken, maar we willen ze ook zelfstandig maken," legt zuster Mary Anthony uit. "Zodat ze voor zichzelf en later voor hun gezin kunnen zorgen en een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren."

Wilt u met ons dit project tijdens de vastenperiode steunen?

In het weekend van 15/16 maart besteden we extra aandacht aan dit project.

## **NLdoet 22 maart**

Op 21 en 22 maart organiseert het Oranjefonds weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie in het land. Wij doen ook mee. Nadat de mensen van SchoonGMS ons tijdens vorige NLdoetdagen geholpen hebben de ruimtes in het parochiehuis op te knappen, gaan wij nu naar hen. Samen met de mensen van SchoonGMS organiseren we een aantal workshops. Daar hebben we uw hulp bij nodig: hebt u een hobby of bent u ergens goed in, en wilt u dat delen met anderen, meld u dan aan. Het kan gaan om samen schilderen, tekenen, muziek maken, een lied instuderen, samen koken voor de hele groep (want we willen afsluiten met een gezamenlijke maaltijd), met een groep gaan wandelen en ondertussen vertellen over de geschiedenis van Heerlen, noem maar op. U hebt vast zelf nog meer ideeën van wat we samen zouden kunnen doen. Het is de bedoeling samen – vrijwilligers en mensen van SchoonGMS – aan de slag te gaan, samen werken en samen delen.

**Doet u mee?** Meld u aan bij de parochie [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl) of bij de coördinator van deze actie, Will Schlette: [willschlette@xs4all.nl](mailto:willschlette@xs4all.nl) of 045-5412850.

## **Expositie Zr. Bernarda en Gidi Cuppers van 20 februari tot 3 april**

Zr. Bernarda en Gidi Cuppers zijn al vele jaren trouwe bezoekers van de teken- en schildercursus van Joop Noordkamp. Zij krijgen les in de toepassing van allerlei verschillende technieken zoals aquarelleren, pentekenen, werken met olieverf, acryl en pastel. Ook hebben zij geleerd in verschillende vormen te werken zoals monotypes, collages, figuratief en abstract. In de jaren dat Bernarda en Gidi schilderen is er een duidelijk stijgende lijn zichtbaar geworden in de beheersing van de diverse technieken en vormen en zeker ook in de kwaliteit van hun werken. Zij hopen nog vele jaren met veel enthousiasme deel te kunnen nemen aan de lessen van Joop en zij wensen ons veel kijkplezier.

## **Oecumenische viering in de gebedsweek voor de eenheid, 19 januari**

Het voelde goed om samen te vieren, te bidden, te zingen, in de prachtige kerk aan het Templesplein. Een lange traditie, waarbij we jaarlijks in januari op toerbeurt in 'De Ark', 'de Andreas' en in deze kerk vierend samenkomen. Het lijkt steeds meer aan te slaan. Is het omdat we meer gaan beseffen hoe hard we elkaar nodig hebben en dat Jezus' voorbeeld van met elkaar omgaan een opdracht voor alle christenen is?

Thema van de viering was: wat (ver)bindt ons? Dat is vooral onze aanpak van pastoraat met nadruk op wederkerigheid. Wij proberen met zorg en respect om te gaan met mensen die op ons pad komen, én – zo voelen we het steeds duidelijker aan – wij moeten op zoek gaan naar mensen die steeds meer buiten de boot vallen (zoals blijkt uit de cijfers van het armoedeonderzoek van kerken in Nederland en ook in Limburg). In een trioloog werden voorbeelden uit de pastorale praktijk geschilderd.

Indrukwekkend was het lichtritueel rond de zeven kaarsen in de kleuren van de regenboog. De beden voor vriendschap, verbondenheid, omzien, liefde, gemeenschap, zorg en solidariteit maakten dat veel mensen zich geroepen voelden een lichtje te ontsteken en daarbij een oproep te doen voor hun zorg, om inzet en gebed. We leren het om van ons hart geen moordkuil te maken. Want: waar barmhartigheid en liefde is, daar is God, zo zongen we. En wat klinkt het samen zingen in jullie protestantse kerken mooi, daar kunnen wij, katholieken, nog veel van leren!

*Eline Claassens*



**John Venhovens**  
Uitvaartverzorging

**John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!**  
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - [www.venhovensuitvaart.nl](http://www.venhovensuitvaart.nl)

## **Aktie Kerkbalans**

Op zaterdag 25 januari togen 14 enthousiaste vrijwilligers van de Andreasparochie huis aan huis door een groot deel van onze wijk om mensen te vragen mee te doen met de actie Kerkbalans. Vooraf waren in de hele parochie enveloppen uitgedeeld met informatie hierover, een formulier waarop men kon invullen dat men mee wilde doen en eventueel ook nog een acceptgiro. In deze informatie werd al gemeld dat wij langs de deuren zouden gaan om de toezeggingen op te halen. Desondanks bleken weinig mensen hierop voorbereid. En veel mensen waren ook niet thuis (of misschien nog wel aan het uitslapen, boodschappen doen of al die andere dingen, waar zaterdag tijd voor moet zijn). Wel waren de reacties van de mensen die open deden, overwegend positief en zijn er ook leuke gesprekken gevoerd. De concrete opbrengst was dan wel niet hoog, het rendement van vriendelijke bejegening en informatie is moeilijk meetbaar.

Na 2½ uur intensief rondgaan, werden we terug op de pastorie getrakteerd op heerlijke soep en brood(jes). Al met al kijken we terug op een goede ochtend en we hebben het gevoel dat onze zorgen voor het gezond houden van onze Andreas gedeeld wordt door meer mensen dan alleen het parochiebestuur. Ook dat is kerkopbouw: samen verantwoordelijkheid voelen en samen de zorgen delen. Hartelijk dank aan iedereen die op de een of andere manier heeft bijgedragen, hetzij met het welslagen van deze actie, hetzij met hun financiële steun.

Hebt u uw kerkbijdrage nog niet overgemaakt of wilt u uw formulier nog inleveren? Dat kan; de rekeningnummers staan bovenaan het parochieblad en het formulier kan bij de parochie in de bus worden gedaan.

## **Zegelring verloren**

Iemand is op Eerste Kerstdag in of bij de kerk een ring kwijtgeraakt. Hebt u een gouden zegelring met zwarte steen gevonden? Breng deze dan a.u.b. naar de Andreaskerk. Wij zorgen er dan voor dat de ring bij de eigenaar terecht komt.

## **Lezing dekenaat**

Het dekenaat Heerlen nodigt iedereen uit voor de lezing van prof. dr. Eduard Kimman, hoogleraar Onderneming en Ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als titel: **“Is er nog toekomst voor een specifiek christelijke ethiek?”**

De lezing is op donderdag 20 februari om 19.30 uur in Auberge de Rousch. Er zijn geen kosten aan verbonden; een vrije gave is welkom. U kunt zich aanmelden via [judith@zonnekind.nu](mailto:judith@zonnekind.nu) of 06-57595999.

## **Geloofsestafette**

Vorig jaar schreven om beurten een protestant en een katholiek een persoonlijk verhaal, onder de titel 'Geloofsestafette'. Een paar bijdragen kwamen van mensen uit onze wijk. Wij willen de estafette graag in onze parochie voortzetten, en mensen laten vertellen waar zij hun inspiratie, kracht uit halen.

De eerste bijdrage is van Linda:

Yes, de vakantie is eindelijk voorbij, dus vol goede moed beginnen met het nieuwe schooljaar. Na een hele dag lessen te hebben gevolgd krijg je te horen dat je niet door mag naar je tweede leerjaar samen met elf medestudenten. Het leek wel of de vloer onder mijn voeten weg zakte. Wat moet ik nu doen? Dit was mijn droomopleiding en ik zag de toekomst ook al helemaal voor me. En dat wordt dan ineens stuk geslagen. Terwijl dit niet onze schuld is, en dit is bevestigd door de inspectie.

Ik zat echt op de bodem van de put. Slapeloze nachten, rondspoken in huis, niet willen eten, niet uit bed willen komen. Ik was zo ontzettend kwaad en zat vol onbegrip. Na een paar weken had ik zoiets van: ik moet er niet mee blijven zitten, maar de draad weer proberen op te pakken; het leven gaat gewoon door. Dus op zoek naar een andere studie en een baan. Hierbij heb ik heel veel steun van mijn lieve ouders, mijn lieve vriend, mijn familie en vrienden gekregen. Zij hebben mij er echt doorheen gesleept. In die periode heb ik veel muziek gemaakt, om het van me af te spelen en te zetten. In het koor (SoPaF) waarin ik zing, kregen bepaalde liedjes ineens een heel andere betekenis voor me. Bijv. in het kerstlied 'Ingele zinge' staat een regel: 'Dan kiek ich nog us truk, wat is alleneu gebeurt, wat ging good, wat is mislukt'. Dit raakte me behoorlijk. Hier haalde ik kracht uit om door te gaan, om van het komende jaar een knaljaar te maken. In een ander liedje van het koor staat een regel: 'protest in ons'. Dat voel ik ook nog steeds, en dat geeft mij kracht om te bewijzen dat ze mij niet klein krijgen.

Wat ik nog steeds bewonder is dat kinderen heerlijk zorgeloos door het leven gaan, en door mijn oppaskindjes leer ik dit over te nemen.

Ik heb nu een baan en in september ga ik het studeren weer oppakken. Dit hele gebeuren is voor mij nog niet afgesloten, ik blijf er nog steeds mee bezig. Soms ben ik nog behoorlijk boos en gefrustreerd als ik eraan terug denk, maar dat zal blijven denk ik.

*Linda*

Linda geeft het stokje door aan pater Geert Bles. Hij zal de volgende bijdrage verzorgen.

## **Vieringen van 22 februari 2014 t/m 16 maart 2014**

### **Weekend 22 en 23 februari 2014**

**Zaterdag 18.00 uur:** eucharistieviering

Gebed voor: Pascalle Flekken (jaardienst)

**Zondag 10.30 uur:** eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

### **Weekend 1 en 2 maart 2014**

**Zaterdag 18.00 uur:** eucharistieviering

**Zondag 10.30 uur:** woord- en communieviering

Gebed voor: Franz Reuters

### **Woensdag 5 maart 2014**

**19.00 uur:** oecumenische Aswoensdagviering

### **Vrijdag 7 maart 2014, eerste vrijdag van de maand**

**10.30 uur:** eerste vrijdagviering

### **Weekend 8 en 9 maart 2014**

**Zaterdag 18.00 uur:** eucharistieviering

**Zondag 10.30 uur:** eucharistieviering

### **Weekend 15 en 16 maart 2014, Vastenaktieweekend**

**Zaterdag 18.00 uur:** viering waarin we samen eten en delen

**Zondag 10.30 uur:** woord- en communieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

### **Vrijdag 21 maart 2014**

**10.30 uur:** In gesprek met de bijbel: Hooglied

Overleden:

25 januari 2014: Monica Specht

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 18 maart 2014.

Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad

**(periode 22 maart 2014 tot en met 13 april 2014)** op te geven

**vóór 2 maart 2014.**