

Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381
Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00-12.00 uur
ING 32.69.778, ABN-AMRO 57.76.27.325
Website: www.sintandreas.nl
Email: parochiesintandreas@home.nl

KERK  **BALANS**

2013



**WAT IS DE KERK MIJ
WAARD?**

Nieuwjaar – 2013 (Pastor G. Bles)

Inleiding: Dit is de eerste dag van een nieuw jaar. Wij kijken terug en tellen onze zegeningen. Maar ook vooruit en vragen om Gods zegen over ons, over onze parochie. Dat we een hechte gemeenschap mogen zijn naar zijn hart, broeders en zusters van elkaar, en bezorgd om kwetsbare medemensen in onze omgeving, dichtbij en ver weg.

Preek:

Bij de overgang naar een nieuw jaar ligt het voor de hand om pas op de plaats te maken, terug te kijken op de parochie en ook een blik vooruit te werpen. Toen ik kind was, klom op nieuwjaarsdag de pastoor na het evangelie de preekstoel op en gaf een gedetailleerd verslag van de stand van zaken in de parochie. Het waren echter alleen maar statistieken over aantallen doopjes, vormsels, huwelijken, eerste communies, sterfgevallen, etc. Iedereen kon tellen: de parochie was gegroeid of niet. Getallen, alleen maar getallen, waren toen de maatstaf.

Als ik vandaag verslag doe van onze parochie, ga ik niet uit van getallen, maar leg ik een andere maatstaf aan: Zijn wij, ieder van ons, en wij als gemeenschap, in het afgelopen jaar in het spoor van Jezus gegaan? Hebben wij serieus gedaan, wat Hij van ons verwacht? Zijn we daarin gegroeid of niet? Twee duizend jaar geleden liet Hij ons immers een opdracht na om de wereld mooier en leefbaarder te maken in onze tijd in onze omgeving, Hem achterna. Als parochie hebben wij zijn werk voort te zetten, te bouwen aan zijn koninkrijk van broeder/zusterschap vandaag. We nemen ons voor dit serieus te doen, elkaar op te vangen en te dragen; elkaar te aanvaarden zoals we zijn, velen met kwetsuren, verdriet en pijn; en niemand, maar dan ook niemand, bij voorbaat uit te sluiten.

En ik kan hele categorieën noemen van mensen die op ons pad komen, kwetsbare mensen in onze tijd in onze wereld, mensen met een verstandelijke handicap, mensen die - om wat voor reden dan ook - verslaafd zijn geraakt aan drugs, mensen die hun eigen land hebben moeten ontvluchten, mensen die in deze crisistijd de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen, mensen die alleen zijn komen staan in het

leven, mensen die zich eenzaam voelen en levensmoe, mensen die seksueel anders geaard zijn - homo's en lesbiennes - , mensen die een andere godsdienst hebben dan wij, en broeders/zusters in de zuidelijke landen. Al die mensen komen op ons pad, en mogen bij ons nieuwe kansen krijgen. Zo deed Jezus dat in zijn tijd met de mensen die Hij op zijn weg ontmoette, en zo verwacht Hij dat van ons vandaag. Hebben wij dat gedaan in het afgelopen jaar als gemeenschap? Hebben wij dat goed gedaan?

Dat is de meetlat die wij vandaag hanteren, wanneer we nadenken over onze parochie. Niet de meetlat van getallen, maar: is onze parochiegemeenschap gegroeid in zorg voor elkaar, in zorg voor mensen, die in onze samenleving makkelijk buiten de boot vallen of buiten gesloten worden? Ik denk dat we het samen serieus proberen, om hen te laten voelen dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat ze erbij horen, onze broeders en zusters. En te ontdekken, dat die boodschap van Jezus niet alleen hen maar ook onszelf gelukkig maakt.

Maar ... er is één maar, dat ik met u moet delen. Om op deze manier te kunnen functioneren als parochie - iedereen wil dat graag, ik hoor dat van velen, telkens weer - hebben wij een plek nodig, waar wij samen komen, samscholen, samen plannen maken en samen vieren. Zo'n plek is het hart, de levensader van de parochie, en dat is onze Andreaskerk en ons parochiehuis. Zo'n plek is noodzakelijk. Juist hier ligt voor het bestuur van de parochie een grote, heel grote zorg, voor de nabije toekomst. Zij hebben mij dringend gevraagd om hun bezorgdheid met u te delen, vandaag bij het begin van het nieuwe jaar. Heel concreet is de vraag: Zijn wij met elkaar in staat en bereid om die plek financieel overeind te houden? Zijn wij bereid om naar onszelf te kijken en te zien wat wij kunnen doen? Zijn wij bereid om er met elkaar over te praten en creatief op zoek te gaan naar oplossingen?

Als wij met elkaar op deze wijze werken aan kerkopbouw, aan het inhoudelijk krachtig maken van onze gemeenschap, maar ook samen onze schouders eronder zetten om de financiën gezond te houden, dan zijn wij op de goede weg. Het is de kracht van de rivier, die zich een bedding zoekt. Mijn wens voor onze parochie in het komende jaar is dan ook: dat we daar vol vertrouwen werk van maken en het ook uitstralen.

Actie “Kerkbalans” 2013
Wat is de kerk mij waard ?

I N T E R E S S E ? !

Beste parochianen,

De vraag “Wat is de kerk mij waard?” kun je op vele manieren beantwoorden. Het is vaak het markante gebouw binnen een wijk. Dat is ook in onze parochie het geval. Zoals u weet is het gebouw in 2010 groots onder handen genomen, wat resulteerde in een prachtig herstelde kerk. Het zou natuurlijk jammer zijn als dit markante gebouw voor steeds minder mensen een toevluchtsoord is.

Geloven is gratis, maar het werk van onze parochie moet wel op een of andere manier gefinancierd worden. Kerkbalans is een jaarlijkse financiële actie waarmee u uw parochie ondersteunt en al het werk dat daar wordt gedaan, in stand houdt. Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in geld. Momenten van bezinning, vreugde en verdriet zijn niet in geld te vertalen. Maar die plek, dat kerkgebouw, voor velen een centraal punt juist bij belangrijke momenten van ons leven moet uiteindelijk wel onderhouden worden. En dan niet alleen dat gebouw zelf, maar ook alles wat er organisatorisch bij komt kijken.

De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze parochie: het salaris van de pastoraal werker, het gebouw, energieverbruik, kosten voor de liturgie, activiteiten voor kinderen en jongeren, diaconale activiteiten, versiering, scholing en vorming van vrijwilligers, administratiekosten enz.. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om onze kerkdeuren open te houden en u welkom te heten.

Voor onze inkomsten zijn wij vrijwel uitsluitend afhankelijk van de bijdragen van onze parochianen. Van uw bijdrage dus ook. Met uw bijdragen kunnen we – met zuinig beleid en de hulp van veel vrijwilligers – rondkomen.

Daarom willen we ook in 2013 de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen.

Naam:

Voornaam:

Straat: Huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

wil benaderd worden om als vrijwilliger mee te werken in de
Andreasparochie.

Datum:

Wilt u dit formulier in een enveloppe afgeven/deponeren in de
brievenbus van **Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326,**
6418 HP HEERLEN of mail uw gegevens naar
parochiesintandreas@home.nl

Een kerk van de toekomst

Een kerk van de toekomst wordt niet meer bepaald door één voorganger of pastoor, die van bovenaf bepaalt wat er in de parochie gebeuren moet. Een kerk die ons voor ogen staat, bestaat uit mensen die zich samen verantwoordelijk voelen en samen willen werken aan een kerk/parochie die ten dienste staat van de mensen. Dat kan op allerlei manieren.



Zo maar een greep uit de vele deeltaken, die in en rond een kerk worden uitgevoerd. Invulling varieert van 1 maal per week, per maand b.v. 1 maal per maand parochieblad bezorgen, of koster of gastvrouw of secretariële ondersteuning. Voelt u zich aangesproken om op de een of andere manier een bijdrage hieraan te leveren, u kunt dit via bijgaand formulier kenbaar maken. Wij voeren wij graag een oriënterend gesprek met u.

De kerkbijdrage

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het Bisdom Roermond geeft wederom een bedrag aan van € 96,00 per jaar. Dit wordt ook wel de 'minimum kerkbijdrage' genoemd, omdat bij € 96,00 of meer op jaarbasis de kosten voor huwelijks- en rouwdiensten niet in rekening zullen worden gebracht, uitgezonderd bijkomende kosten. Aangenomen wordt dat men minimaal vier achtereenvolgende jaren heeft meegedaan met de kerkbijdrage. In elk geval worden deze bijdragen in mindering gebracht op het te betalen bedrag.

De kerkgenootschappen die deelnemen aan Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Giften aan goede doelen of ANBI's - dus ook uw kerkbijdrage - zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
57.76.27.325 (ABNAMRO)
t.n.v. **R.K. Kerkbestuur St. Andreas**
onder vermelding van **actie Kerkbalans 2013**

Of u kunt gebruik maken van de bijgesloten acceptgiro, bent u het kwijt dan kunt u die in de kerk verkrijgen.

Wij bedanken iedereen van harte voor de verleende bijdrage in het afgelopen jaar. En bij voorbaat danken wij iedereen die ook dit jaar een bijdrage wil verstrekken.

Wenst u voortaan mee te doen aan de kerkbijdrage of wilt u uw huidige bijdrage verhogen, vul dan het bijgevoegde formulier in.

Exploitatieoverzicht 2009-2011

	2011	2010	2009
Kerkbijdragen	22.390	23.188	25.139
Collecten	7.486	7.750	8.214
Stipendia, huwelijken, uitvaarten	3.584	4.296	6.819
Overige inkomsten	<u>12.746</u>	<u>6.104</u>	<u>8.105</u>
Totale inkomsten	46.206	41.338	48.277
Personeelslasten	21.698	17.689	19.553
Energielasten	8.445	9.675	9.146
Reservering groot onderhoud	6.500	3.000	0
Overige lasten kerkgebouw	1.894	2.309	2.835
Afdracht bisdom, dekenaat	6.338	6.824	8.520
Eredienst	2.243	2.298	2.774
Overige lasten	<u>6.333</u>	<u>7.440</u>	<u>6.711</u>
Totale lasten	53.451	45.841	49.539
Resultaat	-7.245	-4.503	-1.262

Toelichting:

'Overige inkomsten' bestaan o.a. uit kaarsengeld, giften, bijdragen voor pastoraal werk, verhuur.

'Overige lasten' bestaan o.a. uit kosten parochieblad, administratiekosten, diaconie.

Voor het groot onderhoud, wat pas in 2010 is afgerond, is de financiële verantwoording naar het bisdom verwerkt in het jaarverslag 2011.

Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, dan zijn wij gaarne bereid deze te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomst voor parochianen, leden van het pastoraal team en het kerkbestuur op 13 januari a.s. na de viering van 10.30 uur.

TOEZEGGING KERKBIJDRAGE

Ondergetekende:

Naam:

Voorletters:

Straat: Huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mailadres:

zegt hierbij toe om als kerkbijdrage éénmaal per maand/per kwartaal/per half jaar/per jaar (doorstrepen wat niet van toepassing is)

een bedrag van € over te schrijven naar rekeningnummer **57.76.27.325** (ABNAMRO) t.n.v. **R.K. Kerkbestuur St. Andreas**

ik maak dit zelf over van mijn bankrekening;

ik geef opdracht aan mijn bank om dit periodiek over te schrijven van mijn bankrekening;

Datum:

Handtekening:

Wilt u dit formulier in een enveloppe afgeven/deponeren in de brievenbus van **Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, 6418 HP HEERLEN**