

## Vervolg van de vieringen van bladzijde 7

**Donderdag 19 april 2012**

**10.30 uur:** Corisbergviering

**Weekend 21 en 22 april 2012**

**Zaterdag 18.00 uur:** Eucharistieviering

Gebed voor: 6-wekendienst Gerda van den Berg

**Zondag 10.30 uur:** Eucharistieviering

Gedoopt zijn:

3 maart 2012: Gwen Stuart en Joyren Terken

4 maart 2012: Celien Carati en Frederiek Schwarz

Overleden:

26 februari 2012: Lies Theelen–Nelissen

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 17 april 2012.

Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad

(periode 21 april 2012 tot en met 13 mei 2012) op te geven

**vóór 7 april 2012.**

### **35-jarig jubileum van onze Andreasparchie**

Op zondag 23 september 2012 vieren we het 35-jarig jubileum van onze Andreasparchie. Een goed moment om ons opnieuw te bezinnen op de toekomst van de parochie. Wij zijn van mening dat dit niet alleen een taak is voor kerkbestuur en pastoraal team, maar voor de hele gemeenschap.

Daarom willen wij u vragen of u in de aanloop naar dit jubileum in kleine groepjes van 3 tot 5 personen wilt nadenken over een aantal vragen en daarover iets op papier wilt zetten.

**Wilt u meedenken in zo'n groepje, zoek dan wat mensen om u heen en organiseer samen een of meer gesprekken rond onderstaande vragen:**

- 1. Wat is voor u typisch Andreas en hoe houden we dat overeind?**
- 2. Wat zou u willen toevoegen of veranderen voor de toekomst?**
- 3. Wat is/zou uw rol hierin kunnen zijn?**

Het zou fijn zijn als u uw groepje aanmeldt, zodat wij weten van wie wij een reactie mogen verwachten. Dat kan via [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl) of geef u op bij een van de gastvrouwen (zie voorzijde van dit blad), voor of na de vieringen in het weekend of bij onze pastoraal werker Eline Claassens. Lever uw antwoorden en eventuele opmerkingen of ideeën **uiterlijk 28 mei a.s.** in ter attentie van Eline. Dat kan via [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl) of afgeven in het parochiehuis. Voor eventuele vragen kunt u ook contact met Eline opnemen.



## PAROCHIEBLAD MAART 2012

H. Andreasparchie, Palestinastraat 326, Heerlerbaan

Tel. 045-5413381

Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens

Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00-12.00 uur

ING 32.69.778, ABN-AMRO 57.76.27.325

Website: [www.sintandreas.nl](http://www.sintandreas.nl)

Email: [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl)

### Paasgedicht

Het zal in alle vroegte zijn  
als toen.

De steen is weggerold.  
Ik ben uit de grond opgestaan.  
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.  
Ik loop en struikel niet.  
Ik spreek en versta mijzelf.  
Mensen komen mij tegemoet -  
wij zijn in bekenden veranderd.

De ochtendmist trekt op.  
Ik dacht een dorre vlakte te zien.  
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren  
waarin de korrel zwelt.  
Bomen omranden het bouwland.  
Heuvels golven de verte in,  
bergopwaarts, en worden wolken.

Daarachter  
kristal geworden verblindend  
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.  
Wij worden wakker van het eerste licht.  
Alsof iemand ons bij naam en toenaam  
heeft geroepen.

Dan zal ik leven.

(Huub Oosterhuis, *Apocalyps 20, 13*)

### **Bezoek van Gladys en Yvette uit Sierra Leone tijdens de Vastenactie**

Zoals in het vorige parochieblad al is aangekondigd zullen twee vrouwen uit Sierra Leone, West-Afrika, in het kader van de Vastenactie een bezoek brengen aan onze parochie. Gladys en Yvette staan mede aan het hoofd van Women's Partnership for Justice and Peace (WPJP), een organisatie die zich inzet voor vrouwen en jonge meisjes.

Het thema van de Vastenactie 2012 is 'De wereld groeit als we delen.' Tijdens de Vastenactie zullen we geld inzamelen voor het geweldige project van WPJP: door vrouwen microkredieten te geven en in de gelegenheid te stellen workshops te volgen om een eigen bedrijfje op te starten hoopt WPJP de vrouwen sterker te maken zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen en beter toegerust zijn tegen elke vorm van geweld. Dat geweld vindt in Sierra Leone nog op grote schaal plaats. Een prachtig doel om aan mee te mogen werken. Maar dit bezoek is nog op een andere manier bijzonder: door de ontmoeting met deze twee vrouwen kunnen we samen verder uiting geven aan de vriendschap die er tussen de Andreasparchie en WPJP in de loop van de jaren is ontstaan. 'De wereld groeit als we delen', door te proeven van elkaars cultuur en door het uitwisselen van verhalen.

### **Op zaterdag 24 maart is er om 18.00 uur een viering met een solidariteitsmaaltijd**

We gaan luisteren naar verhalen, gedichten, muziek gespeeld door mensen van daar en hier, en we bidden, zingen en eten samen. Vanaf 14.00 uur die dag bereiden we samen een eenvoudige maaltijd voor. Om een idee te krijgen hoeveel mensen er mee-eten dient u zich voor 23 maart bij een van de gastvrouwen aan te melden, tel. 5413381. Vrije gave bestemd voor Sierra Leone (deurcollecte).

### **Op zondag 25 maart om 10.30 u is er een eucharistieviering met het SOPAF koor**

Deze viering zal in het teken staan van Sierra Leone. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie ruim de gelegenheid om met de twee vrouwen van gedachten te wisselen.

Uiteraard zijn ook kinderen bij beide vieringen van harte uitgenodigd!

### **Na de vieringen is er een deurcollecte voor ons project in Sierra Leone (zie de bijgevoegde folder)**

*Werkgroep Taiama-Andreas*

### **Pastor Geert Bles 85 jaar**

In het weekend van 24 en 25 maart vieren we ook de verjaardag van pastor Bles, die op 23 maart 85 jaar hoopt te worden. Tussen alle activiteiten door is er vast gelegenheid om hem te feliciteren. We zorgen voor iets lekkers bij de koffie!

## **Vieringen van 24 maart tot en met 22 april 2012**

### **Weekend 24 en 25 maart 2012, Vijfde Zondag van de Vasten**

Vastenaktieweekend, Deurcollecte voor de vastenactie

**Zaterdag 18.00 uur:** Viering met solidariteitsmaaltijd

**Zondag 10.30 uur:** Eucharistieviering

Koor: Sound of Peace and Freedom

**Doopmiddag, 14.00 uur:** gedoopt wordt Robin Waltmans

### **Weekend 31 maart en 1 april 2012, Palmzondag**

**Zaterdag 18.00 uur:** Eucharistieviering

**Zondag 10.30 uur:** Vertrek Palmpaastocht vanuit de St. Josephkerk

**11.00 uur:** Eucharistieviering in de Andreaskerk

### **Maandag 2 april 2012**

**19.00 uur:** Stiltemoment op weg naar Pasen

### **Donderdag 5 april 2012, Witte Donderdag**

**19.00 uur:** Eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

### **Vrijdag 6 april 2012, Goede Vrijdag**

**15.00 uur:** Kruisjesticht door de wijk

**19.00 uur:** Goede Vrijdagviering

### **Weekend 7, 8 en 9 april 2012, Hoogfeest van Pasen**

Deurcollecte voor de misdienaars

**Zaterdag 19.00 uur:** Paaswake

Koor: Sound of Peace and Freedom

**Zaterdag 24.00 uur:** Vertrek Paasnachtwandeling vanuit de Andreaskerk

**Zondag 10.30 uur:** Feestelijke Eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

**Maandag 10.30 uur:** Woord- en Communiedienst

### **Weekend 14 en 15 april 2012**

**Zaterdag 18.00 uur:** Eucharistieviering

Gebed voor: 6-wekendienst Lies Theelen-Nelissen, voor Pascalle Flekken

**Zondag 10.30 uur:** Eucharistieviering

### **Doopmiddag:**

14.00 uur gedoopt wordt Carice Robbertz

## Paaskaars beschilderen

Het thema dit jaar was: 'Dat Vuur van het Begin'. De kaars staat symbool voor het vuur van de boodschap van Jezus. De leerlingen van Jezus, die ook in vuur en vlam stonden en vol van vuur waren, wilden, na Jezus dood, zijn boodschap doorgeven. We willen proberen om ook in deze tijd dat vuur van het begin uit te dragen, naar elkaar.

*Adriënne, Juul, Eva, Bente, Julie, Anne en Wouter*

## Communie

Het tafeltje voor het altaar in de kerk laat zien dat de communicanten al goed bezig zijn. De dingen die op het tafeltje staan, staan symbool voor waar ze in de les mee bezig zijn: kinderbijbel, handjes, (doop)kaars, brood en wijn, enz. Dit jaar zijn er 29 communicanten: 14 vanuit OBS de Tovercirkel, 9 van Bs. De Windwijzer en 6 kinderen van SO de Zonnewijzer. In het parochieblad van mei zult u hun namen aantreffen. Wij wensen al deze communicanten een heel fijne voorbereidingstijd.

*Bianca, Ineke en Nan*

## Gesprek actueel onderwerp 29 maart van 20.00-21.30u. Andreas: overlast door Polen?

De PVV heeft een site geopend om de overlast van met name Poolse arbeiders (en uit de lidstaten van de EU uit Midden- en Zuid-Europa) te registreren. Naast het hard maken van overlast wil de partij 'de verdringing op de arbeidsmarkt' registreren. Als parochie zijn we geschrokken van dit initiatief. We willen er graag samen met u over praten en bezien of we in onze wijk en ook elders onze stem kunnen laten horen. We hopen dat we enkele Polen bereid vinden om mee te doen aan het gesprek. Van harte uitgenodigd.

*Pastoraal team*



**John Venhovens**  
Uitvaartverzorging

**John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!**  
Baanstraat 30 Landgraaf - Dr. Poelsstraat 24 Heerlen - Tel 045 - 531 15 57

## Palmpaastocht op zondag 1 april

Zondag 1 april vieren we weer Palmzondag. Het is een oude traditie, ook in onze kerken, dat kinderen dan een palmpaasstok versieren en daarna vanuit de kerk deze palmpaas naar een zieke of oudere brengen. Wij willen ook dit jaar dit feest vanuit de beide parochies van de Heerlerbaan samen vieren en we hebben de Koninklijke Harmonie Heerlen bereid gevonden om ons te begeleiden **van de St. Josephkerk naar de Andreaskerk**. We beginnen de viering om **10.30 uur in de St. Josephkerk** met de zegening van de palmen en de palmpaasstokken. Daarna vertrekken we vanaf het kerkpleintje en lopen met onze zelfgemaakte palmpaasstokken naar de Andreaskerk, waar de gezinsviering en het verhaal van palmzondag wordt vervolgd. Als het héél erg slecht weer is, zullen we in de kerk een kleine processie houden met de palmpaasstokken.

Na afloop van de viering kan ieder zijn stok naar een zieke of ouder iemand brengen (je oma of opa, een zieke/oudere kennis, vriend enz.).

## Kruisjestocht Goede Vrijdag 6 april om 15.00 uur, start: de Andreaskerk

Een tocht door de wijk, langs plekken waar zorg en aandacht voor mensen centraal staat.

Samen met onze vrienden van Schoon GMS prikken we papiertjes onderweg naar 'De Hoeskamer', van daaruit lopen we naar 'De Baan' en 'De Corisberg' en we beëindigen de tocht in de Andreas. De zorg en aandacht die op deze plekken geboden worden, zijn niet vanzelfsprekend, net zomin als dat de rommel die wij laten slingeren door anderen wordt opgeruimd. Reden om op Goede Vrijdag stil te staan bij wat er gebeurt in onze wijk ...

## In de Paasnacht (van 7 – 8 april) een'pelgrimage naar het licht'

Voor de tiende keer lopen we door de nacht langs kerken en kapellen, de ochtend tegemoet. Een pelgrimage ingegeven door de oude traditie dat er in de Paasnacht 'gewaakt' werd. Mensen stonden stil bij het wonder van de Opstanding – het Paasfeest.

U bent uitgenodigd mee te lopen in deze 'nacht van donker naar het licht' om te ervaren wat Licht betekent.

24.00 uur	wegzending vanuit St. Andreaskerk te Heerlerbaan
01.00 uur	kapel van de Mondriaan Zorggroep, Heerlen
02.00 uur	protestantse kerk aan het Tempsplein, Heerlen
03.00 uur	H.Hart van Jezuskerk (Meezenbroekerweg, Schandelen)
04.00 uur	H. Barbarakerk, Kakert - Landgraaf
05.00 uur	protestantse kerk De Ark, Op de Heugden, Landgraaf
06.00 uur	Kruisbeeld nabij kasteel Strijthagen
07.00 uur	Gedachteniskapel van de mijnwerkers, Terwinselen, aansluitend ontbijt in de Andreaskerk (vrije gave).

U kunt ook een gedeelte van de tocht meelopen. Graag opgeven i.v.m. klaarmaken van soep en ontbijt: 045-5413381 (Andreasparochie) of via [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl)

## Werken aan bewustwording

*Marieke Gulpers (\*1981) ging, als klein meisje, regelmatig met haar ouders mee naar vieringen in haar parochiekerk. Door het warme en open karakter van de parochie, door de mannen en vrouwen die er als pastor werkzaam zijn en door de vitale initiatieven die er gedragen worden ook door veel vrijwilligers, voelt ze zich nog steeds erg verbonden met deze geloofsgemeenschap. Zo ontstond ook haar verbinding met de Taiama-groep. De Stichting Taiama-Andreas is een kleine stichting die, mede in het kader van Vastenactie, een project in Sierra Leone van de grond heeft gekregen. Dit initiatief was vooral mogelijk door het intensieve contact met Gladys, een jonge vrouw in het dorp Taiama, Sierra Leone.*

*Ik vroeg Marieke naar haar drijfveren, en naar haar manier om handen en voeten te geven aan haar geloven nú...*

*Hoe lang ben je al verbonden met jouw parochie?*

'Ik ben er gedoopt, heb er mijn eerste Communie gedaan, en was er misdienaar.

De parochie bleef me aanspreken, ook toen ik ouder werd. Onder andere omdat er zo realistisch gesproken werd, ook vanuit bijbelteksten, over het leven nú. Daar kón ik iets mee. En ik ga graag naar een plek waar je je persoonlijk aangesproken voelt. Zeker waar het gaat om een plek waar geleefd en gevierd wordt vanuit de overtuiging dat het leven 'van waarde' is; ja dat het leven ook ná de dood verder gaat. Ik kan me tenminste niets voorstellen bij de gedachte dat er na ons leven niets meer is...'

*Hoe kwam je enkele jaren geleden via de parochie in Sierra Leone terecht?*

Er bestonden al langere tijd contacten met Sierra Leone via onze pastor die vele jaren als missionaris in Afrika had gewoond en gewerkt. Gesprekken van actieve meedenkers in de parochie met het pastorale team over diaconie óók over grenzen heen, leidden tot de oprichting van de Stichting Taiama-Andreas, in 2007. Taiama is een dorpje in Sierra Leone, waar en van waaruit intussen ons project als een zaadje ontstaan is en in rap tempo verder groeit. De stichting zet zich in om, samen met Women's Partnership for Justice and Peace in Sierra Leone, te bouwen aan gerechtigheid en vrede. Dit doet zij door de vrouwen zélf in Sierra Leone de deskundigen te laten zijn om een maatschappij te creëren waarin rechten van vrouwen gerespecteerd worden. Dit gebeurt o.a. door bij de mensen in het land te werken aan bewustwording dat vrouwen niet zielig en hulpbehoevend zijn maar mensen die de beweging en de innerlijke kracht én de deskundigheid hebben om zelf problemen op te lossen. De stichting betuttelt niet, maar helpt de mensen om zélf acties te ondernemen. Daarnaast bemiddelt zij bij donororganisaties. Zo bestaan er met Gladys, uit Taiama, een vrouw van bijna 40 jaar oud, heel goede contacten. Zij maakte aan den lijve de verschrikkelijke burgeroorlog in haar land mee, die woedde tussen 1991 en 2002. In de wederopbouw van het land zet zij zich nu met hart en ziel in voor vrede en gerechtigheid.

De contacten tussen haar en onze pastor bestaan al van vóór 2004. In 2007, toen de Stichting werd opgericht om op bescheiden wijze maar structureel bij te dragen aan empowerment van meisjes en vrouwen d.m.v. onderwijs, het



bevorderen van economische onafhankelijkheid, politieke bewustwording en de strijd tegen (seksueel) geweld, werd mij gevraagd om samen met een van de vrouwelijke pastores met eigen ogen kennis te maken met Taiama en met Gladys. In alle opzichten was de kennismaking met Taiama en Gladys indrukwekkend! We zagen overal nog de puinhopen van de verschrikkelijke oorlog, de armoede, maar óók de kracht van mensen, met name van veel vrouwen. We sliepen soms in een eenvoudig hotelletje, soms bij particulieren. Dagenlang konden we ons niet wassen. Stromend water was een grote luxe. We bezochten er met Gladys onder andere een aantal scholen. De leerlingen liepen er keurig in hun uniformpjes, een van de resultaten van 'ons' project. Voor mij zelf, als leerkracht op een basisschool, erg indrukwekkend'.

*Wat nam je er vooral van mee?*

'De kracht die mensen en met name vrouwen van daar bezielt om er voor te gaan. Om het land weer met veel geduld op te bouwen. En: om daarbij te geloven in hun eigen waarde. En wat me ook enorm trof, was het feit dat bij een religieuze viering christendom en islam heel vredelievend hand in hand gingen. Het ene moment werd er uit de Koran gelezen, het andere uit de Bijbel. Ik zag en maakte zelf mee dat het dus zó óók kan. Nu nóg is me dit veel waard. Wat we wereldwijd en in alle verschillende kleuren geloven, hoeft helemaal niet per se tot vijandigheid en oorlogen te leiden. Omdat we vooral die geluiden horen, ga je haast automatisch denken dat het dus altijd zo is. Maar uit wat ik toevallig daar mee mocht maken, weet ik nu hoe inspirerend het kan zijn als verschillende geloofsovertuigingen heel vanzelfsprekend met elkaar gedeeld worden!'

*Artikel uit 'Gerardus' maart 2012, geschreven door Marlène Visschers*

