

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

APRIL/MEI 2018

Dodenherdenking 4 mei

Kort geleden stierf een man die ik geregeld opzoekt. Zijn ouders hadden in de oorlog in Heerlen joodse onderduikers in huis. Ze werden verraden, en hij werd opgepakt. Twee jaar zat hij in het concentratiekamp Sachsenhausen. Na de oorlog woonde hij tot aan zijn dood weer in Heerlen. Ik heb de houten lepel wel eens gezien die hij door het hekwerk van het kamp stak om wat eten te pakken dat omwonenden hem van buiten toe stopten. Indrukwekkend. Nog indrukwekkender is dat de man, terwijl hij wist wie de familie verraden had, nooit iemand diens naam heeft verteld. Jarenlang woonden zij vlak bij elkaar. Ik heb nooit gevraagd waarom hij de naam voor zichzelf hield. Ik denk dat hij het leed in de wereld niet nodeloos wilde vermeerderen.

Het thema van de dodenherdenking is dit jaar *verzet*. U vindt er van alles over op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Joodse onderduikers opnemen is een daad van verzet. 'Ik verdom het', riep de schrijver en verzetsman J.B. Charles toen de jodenvervolging in Nederland begon. Voor mij is de Heerlenaar na de oorlog met het verzet doorgedaan. Mensen kunnen op talloze wijzen worden kapot gemaakt. Daar niet aan meedoen is een daad van verzet. 'Ik verdom het'. Niet alleen in oorlogstijd.

Rob Pauls

Verzet je tegen onderdrukking
van mensen door mensen.
Is macht dan zo belangrijk,
zo belangrijk om iemand dood te wensen?

Verzet je tegen gedachten
dat je beter bent dan een ander.
Voel je niet verheven,
maar leef naast elkander.

Verzet je tegen oorlog.
Laat hem niet beginnen,
want hij kent alleen maar slachtoffers.
Niemand zal ooit winnen.

Sietse Wijnsma, deelnemer Dichter bij 4 mei 1998

Communie 2018

Op donderdag **10 mei**, Hemelvaartsdag, zullen 6 kinderen hun eerste heilige communie doen. De communicanten heten: Bryan van Meel, Liam Senden, Alexander Splinter, Daan Vluggen, Keanu Westra en Raf Wilders. Zij hebben zich al aan de parochianen voorgesteld en hun foto's hangen aan de muur.

Op 10 mei om 12.00 uur is de feestelijke communieviering, waarin we zullen bidden en zingen rond het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Zo leren we hoe breken en delen niet armer maakt, maar juist rijker.

Ook de Koninklijke Harmonie Heerlen draagt bij aan deze eucharistieviering. Wij wensen alle communicanten en hun ouders en familie van harte proficiat met deze belangrijke stap en een heel fijn feest.

Namens de hele gemeenschap: Ineke, Bianca en Nan

Terugblik solidariteitsmaaltijd

Woensdag 14 maart zaten zo'n 25 mensen aan tafel in de koffiekamer. Wij hadden daar een sobere maaltijd verzorgd, waarvan de opbrengst voor de vastenactie was. Er was soep vooraf en daarna originele, door de moeder van Marko en Samanta gemaakte pitabroodjes, die voortreffelijk smaakten. Als toetje was er ouderwetse kookpudding, vanillepudding met een velletje. Door sommigen



werd het vel aan de kant gelegd, voor anderen was het juist de smaakmaker. Tussendoor waren er twee vormelingen die met veel plezier (en schuim) de afwas voor hun rekening namen.

Het was ook een gezellig samenzijn. En het heeft voor de vastenactie het mooie bedrag van 175 euro opgeleverd.

Linda, Ria, Marko, Bram, Samanta, Jarno, Remco, Nan

Om alvast in uw agenda te zetten: 23 juni 2018 om 14.30 uur

Het jubileumjaar ter ere van het 40-jarig bestaan van de Andreas eindigt in november. Kerk en kunst is bezig met het organiseren van een jubileumtentoonstelling in de periode 23 juni-24 augustus 2018. Het wordt een overzichtstentoonstelling van kunstenaars die hun werken eerder bij ons hebben geëxposeerd. Door de vele positieve reacties van de kunstenaars belooft het een mooi evenement te worden.

De feestelijke opening van deze tentoonstelling is op zaterdag 23 juni om 14.30 uur. Naast een hapje en een drankje zal de Curly Kale Swing Brazz Bend deze middag muzikaal komen opluisteren en kunt u in gesprek gaan met de aanwezige kunstenaars.

U bent van harte uitgenodigd.

Marga Meyer

Terugblik parochiedag 2018

Op zaterdag 24 maart kwamen zo'n 35 parochianen bij elkaar in de kerk om samen na te denken over de toekomst van de parochie. Een jaarlijks terugkerend belangrijk moment in ons parochieleven. De afgelopen jaren hebben mensen de bijeenkomsten als inspirerend ervaren, en dat was dit jaar niet anders. Anders was dit jaar wel dat Geert Bles er voor de eerste keer niet bij was. Onze Lieve Heer zorgde ervoor dat hij op het juiste ogenblik ziek werd zodat hij met eigen ogen kan zien dat de parochie zonder hem niet meteen als een zwalkend schip op de golven van de woelige zee gaat dobberen of – erger nog – stampen, maar ook zonder hem koers kan houden. Niet dat Geert daar van tevoren geen vertrouwen in had. Maar nu heeft hij vanuit zijn ziekbed uit de verte kunnen gadeslaan dat de parochie toch echt een vrijwilligerskerk is en dat ook ter harte neemt en waar maakt.

Gevolg was wel dat Geert Bles niet zelf kon vertellen dat hij in de loop van dit jaar wat stapjes terug gaat doen in zijn vele activiteiten binnen de parochie. Hij gaat het wat kalmer aan doen en trekt zich terug uit de werkgroepen die in onze kerk actief zijn. Hij blijft wel de eucharistievieringen om de andere week verzorgen en op verzoek beschikbaar voor andere diensten en vieringen waarvoor een priester nodig is. Uiteraard blijft hij ook betrokken parochiaan en gaat hij voor de parochie niet verloren als inspiratiebron voor de toekomst. Maar Geerts stapje terug is desondanks voor de parochie een kleine stap 'vooruit' naar een toekomst die er anders uit zal zien dan nu.

Math Gulpers en ondergetekende hielden een inleiding met de bedoeling om daarna in groepjes over twee thema's na te denken. Er werden vijf praatpraatgroepen geformeerd waarin de vraag



aan de orde kwam of de Andreas aan duurzaamheid moet gaan doen en een groene kerk moet worden. Dit in het licht van de encycliek *Laudato Si'* van paus Franciscus die het afgelopen jaar in de parochie is besproken. Barmhartigheid, aldus de paus, gaat niet alleen over kwetsbare mensen en mensen in nood maar ook over de geteisterde en gekwelde schepping die ons door God is toevertrouwd maar waarmee we niet om gaan zoals door God bedoeld. De kerk heeft hier een taak en verantwoordelijkheid. Wil de Andreas daar werk van maken, en hoe? Dat was de eerste vraag. De andere vraag betrof de diaconie in de parochie, sinds jaar en dag een speerpunt van de Andreas. Voor wie willen we er zijn, voor welke groepen mensen? Hoe gaan we dat doen?

Kunnen we nieuwe dingen bedenken, andere wegen inslaan? Welke mogelijkheden hebben we, gezien de financiële en personele draagkracht van de parochie?

Uit de vijf werkgroepen kwam het beeld naar voren dat we een kerk willen zijn die dingen doet die de samenleving, hoe veel taken die ook van de kerk van het verleden heeft overgenomen, laat liggen: de dienst aan de naaste, de arme, de kwetsbare mens. Ook in de vorm van verantwoordelijkheid nemen, moed, verzet en weerstand. En dat vanuit geloof aan God en vertrouwen, waarbij twijfel en struikelen en 'herijken' niet perse haaks staan op geloof. Verder ook de dienst aan God in viering en gebed. Een plek en gemeenschap die mensen (evangelisch) kan inspireren. Een warme gemeenschap. Eenvoud, bewust leven en soberheid werden vaak genoemd als kenmerk van een ware kerk. Evenzo creativiteit en zorgzaamheid. Voor sommigen mag er wat meer diepgang in geloof en spiritualiteit komen. We moeten wel naar buiten treden met onze ideeën en activiteiten, zeker ook naar jongeren (nieuwe social media, scholen). En beseffen dat er tussen mensen drempels zijn die moeten worden geslecht: hoe bereik je mensen? Veel genoemd werd het gebrek aan jeugd in de kerk.

Samengevat: een kerk die in het hier en nu staat en mee beweegt met de samenleving. Waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. En voor mensen van buiten de parochie. Die heel concreet bezig wil zijn, vanuit het geloof. Maar we moeten ook niet vergeten hoe veel we al hebben en doen, hoe goed en mooi het is.

Na de lunch deden de werkgroepen kerk en kunst, gebouw (alias toekomst alias financiën) en het parochiebestuur verslag over hun activiteiten en de stand van zaken over het afgelopen jaar. De 'regisseur van de dag' Math Gulpers slaagde er aan het slot van de bijeenkomst in om menigeen te overrompelen en wist twee werkgroepen in het leven te roepen: een over duurzaamheid en een over diaconie. Die gaan nu aan de slag en brengen op de volgende parochiedag verslag uit over hun ideeën en activiteiten. Maar voor die tijd hebben we elkaar weer heel wat keren gezien! We staan niet stil en zitten ook niet thuis!

Rob Pauls



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

Film over de stichter van ATD Vierde wereld

Op donderdag **24 mei** vertoont ATD Vierde Wereld de film *Joseph de Rebel, van wanhoop tot verzet* van Caroline Glorion. De film gaat over menselijke waardigheid en mensenrechten, de oorsprong van de werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting (elk jaar op 17 oktober). Het verhaal van de film speelt zich af rond 1960 in een sloppenwijk nabij Parijs. De film laat zien wat de personages drijft. We zien hun onderlinge tegenstellingen, hun gevoelens, hun hoop en hun lijden onder de meest erbarmelijke omstandigheden, die het gevolg zijn van sociale uitsluiting en armoede.

Plaats van de voorstelling: Andreasparochie, Palestinastraat 326. Tijdstip: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Entree: vrije gave. Voor meer info: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045 - 532 50 92.



Euregionale Oecumenische Conferentie in Wittem

Op vrijdag **20 april** vindt in het klooster in Wittem de jaarlijkse Euregionale Oecumenische Conferentie plaats. Dit jaar is het thema van de dag: actieve stervenshulp – recht op leven, recht op sterven? Gefocust wordt op een vergelijking tussen de drie landen van de Euregio.

Tijd: 9.30-15.45 uur. Plaats: Klooster Wittem, Wittermer Allee 32, 6286 AB Wittem. Kosten: 25 euro (inclusief koffie en warme maaltijd). Aanmelden via Rob Pauls: andreas.r.pauls@gmail.com, 043 - 306 17 06 of 045 - 541 33 81.

Vacature penningmeester overkoepelend kerkbestuur

Wij zijn Wiel Vaessen bijzonder dankbaar voor de manier, waarop hij zich inzet voor het overkoepelend kerkbestuur in de rol van penningmeester. Omdat hij in september hoopt zijn 75^e verjaardag te vieren, is hij aftredend. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Per locatie (Pancratius, Welten, Joseph, Andreas, MAMM) wordt lokaal zorg gedragen voor het financiële beheer. De penningmeester van het overkoepelend kerkbestuur houdt hier toezicht op, synchroniseert processen en adviseert het bestuur in de financiële zaken. Daarnaast is zij/hij ook volledig lid van het bestuur. Het bestuur hoopt op iemand, die deze vrijwilligerstaak op zich wel nemen. Zij/hij heeft financiële kennis van zaken, liefst kennis van Exact (waarnaar de lokale boekhoudingen binnenkort overstappen), kan in een team functioneren en is positief verbonden met onze geloofsgemeenschap.

Ben u geïnteresseerd in deze functie of kent u iemand die misschien belangstelling heeft, dan kunt u contact opnemen met deken Hans Bouman (045 - 571 36 82, deken@pancratiusheerlen.nl).

Het kerkbestuur

De wereld profiteert van de rijkdom van Afrika

Een studie van een coalitie van Engelse ngo's uit 2017 concludeert dat de rest van de wereld veel meer profiteert van de natuurlijke rijkdommen van Afrika dan de inwoners van het continent zelf. Afrikaanse landen ontvingen in 2015 162 miljard US\$, voornamelijk in de vorm van leningen, hulp en overmakingen van individuen. Maar in hetzelfde jaar vloeide volgens het 'Honest Accounts'-rapport 203 miljard dollar weg. Dit gebeurde direct, door rente op leningen of door winsten die worden weggesluisd door multinationale ondernemingen (legaal of illegaal via belastingparadijzen). Maar ook indirect: door de kosten die Afrikaanse landen moeten maken om tegemoet te komen aan afspraken die de internationale gemeenschap hen oplegt (in verband met klimaatafspraken of economische ontwikkelingsprogramma's).

Bernard Adaba, beleidsanalist bij ISODEC (Integrated Social Development Centre) in Ghana zei: "Ontwikkeling in Afrika is onmogelijk zolang elk jaar miljarden wegvloeien via multinationals die grondstoffen winnen, via belastingparadijzen of illegale houtkap en visvangst. Er moet serieus worden gewerkt aan een economisch beleid dat Afrikaanse landen in staat stelt om tegemoet te komen aan de behoeften van haar bevolking, in plaats van dat we worden gebruikt als melkkoeien voor westerse bedrijven en overheden. Het bloeden van Afrika moet stoppen!" Dr. Jason Hickel, economisch antropoloog aan de London School of Economics, is ook van mening dat de dominante visie op buitenlandse hulp onevenwichtig is: "Een van de vele problemen met het ontwikkelingsverhaal is dat men in de ontwikkelde landen denkt dat de rijke landen de arme landen helpen. Terwijl in werkelijkheid de ongelijke verhoudingen ertoe leiden dat de rijke landen profiteren van de rijkdom van de arme landen." Het rapport doet enkele concrete aanbevelingen. Zo zouden multinationale bedrijven die dochterbedrijven hebben in belastingparadijzen niet langer zaken mogen doen in Afrikaanse landen; moeten hulpprogramma's worden opgesteld die echt ten goede komen aan de bevolking; moet 'hulp' vooral worden gezien als een manier om veroorzaakte schade te betalen.

Diaken Jegerings verantwoordelijk voor woonwagengastoraat

Op voordracht van het dekenaat heeft de diocesaan administrator mgr. Schnackers het woonwagengastoraat in het dekenaat Heerlen toevertrouwd aan diaken Ton Jegerings.

In een eerdere periode oefende diaken Moberts deze taak uit, hij wordt nog altijd zeer gemist na zijn overlijden. Vervolgens kweet dhr. Daemen zich, mede dankzij zijn bekendheid als oud-hoofd van de lagere school voor woonwagengastoraat, uitstekend van deze taak. Wij spreken hier onze dankbaarheid uit voor de inzet van diaken Moberts en dhr. Daemen en voor de bereidheid van diaken Jegerings om deze taak op zich te nemen. Wij wensen hem daarbij veel zegen.

AGENDA

Iedere woensdag

10.00 uur: taalles

13.30 uur: ATD Vierde Wereld

Iedere donderdag

14.30-16.00: inloopmiddag

28 maart t/m 23 mei

Expositie Sonja Schaaf

Donderdag 19 april

12.00 uur: soep met inhoud

20.00 uur: ouderavond communicanten

Vrijdag 20 april

10.30 uur: In gesprek met de Bijbel

Donderdag 26 april

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

Woensdag 2 mei

19.00 uur: Cantorgroep

Woensdag 16 mei

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 17 mei

12.00 uur: soep met inhoud

20.00 uur: parochiebestuur

Vrijdag 18 mei

10.30 uur: In gesprek met de Bijbel

Lourdesreis

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met parochies in Heerlen Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen met kapelaan Blom als geestelijk begeleider. Ze sluiten aan bij de Limburgse bedevaart. Men reist per vliegtuig vanaf vliegveld Beek. Er wordt een driesterren hotel gereserveerd. Voor mensen met een lichte zorgvraag gaan er verpleegkundigen mee. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u meegaan. U verblijft dan in het zorghotel Accueil Notre Dame op het heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij de groep.

Op zondag **22 april** is er aansluitend aan de mis van 11.15 uur in de Jozephkerk Heerlerbaan een informatiebijeenkomst over deze Lourdesreis. Voor meer informatie over de reis en aanmelding voor de informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met: secretariaat jeugdkring Chrisko, secretariaat@jeugdkringchrisko.nl, 06 - 21 89 18 59.



Slagerij Van Melik Du Chef Heerlerbaan

W.C. D'r Bautsch - Bautscherweg 31

6418 EJ, Heerlen - T: 045-5412771

www.vanmelikduchef.nl

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Diaconaal werker
Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Het volgende parochieblad ver-
schijnt in de week van 14 mei.
Intenties voor 19 mei t/m 10 juni
graag uiterlijk **30 april** opgeven.
Ook kopij graag voor die tijd aan-
leveren.

VIERINGEN

21 april – 13 mei

Zaterdag 21 april

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 22 april

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed uit dankbaarheid voor 60-jarig
huwelijk echtpaar Heijster

Zaterdag 28 april

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 29 april

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Jac van der Scheer

13.00 uur: doop Emily Ubachs

14.00 uur: doop Amy Graus

Vrijdag 4 mei

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 5 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 6 mei

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Frans Reijnders

Hemelvaartsdag

Donderdag 10 mei

10.30 uur: eucharistieviering
12.00 uur: eerste communievieringde
Pylar en de Tovercirkel

Zaterdag 12 mei

18.00 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Henriëtte Dominikowski
(jaardienst)

Zondag 13 mei

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Enny Kerckhoffs, Tiny
Toussaint-Ossen, Jeane Muller en Piet
Paffen