



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

APRIL - MEI 2019

Wij hebben de langste adem
wij hebben de betere toekomst nodig
bij ons horen mensen met erger pijn
de slachtoffers van het kapitaal
bij ons heeft al eens iemand brood verdeeld
dat voldoende was voor allen.

Wij hebben de langste adem
wij bouwen de menselijke stad
onze bondgenoten zijn de mensen zonder rechten
de mensen zonder land
bij ons horen de doden van de vele oorlogen
die eindelijk gerechtigheid willen
bij ons is al eens iemand opgestaan
van de doden.

(vrij naar Dorothee Sölle)

Dat die opgestane Jezus van Nazareth ook ons inspireert en bemoedigt:
dat is Zalig Pasen.

Dat wensen wij u van harte toe.

Parochiebestuur en pastoraal team

Vespers in de Goede Week door PKN Parkstad

De PKN Parkstad houdt in de Goede Week (15 - 20 april) elke avond om 19.30 uur vespervieringen in de Lutherse Kerk, Meezenbroekerweg 70 (hoek Vijgenweg), Heerlen.

Aanbevolen voor wie buiten de vieringen in de Goede Week in onze eigen parochie, ook bezinning zoekt op maandag en woensdag.

Kruisjestocht op Goede Vrijdag 19 april

Een andere manier om Jezus' lijden en dood te gedenken, is de kruisjestocht. Start is om 15.00 uur in de Andreaskerk. Onderweg zetten we onze kruisjes neer op plekken in onze wijk waar ook mensen leven die met verdriet, eenzaamheid, ziekte of handicap te maken krijgen. Rond 16.30 uur zijn we weer terug bij de Andreaskerk.

Paaswake

Op zaterdag **20 april** is om 19.00 uur de Paaswake. Tijdens deze viering wordt nieuw vuur gemaakt, waaraan de nieuwe paaskaars wordt ontstoken en gezegend; ook het nieuwe water wordt gezegend. Kinderen mogen daarvoor van thuis een flesje water meenemen, dat tijdens de zegening van het water in de doopvijver wordt gegoten. Het thema van deze viering zal zijn: Licht dat ons aanstoot...

Paastocht in de vroege ochtend van 21 april

Voor de nachtwakers die op een bijzondere manier naar Pasen toe willen wandelen: om 3.30 uur vertrekken we vanuit de Andreaskerk en lopen we via Mingersborg naar Wittem, waar we om 6.30 uur bij het krieken van het licht kunnen aansluiten bij de vroege paasviering, deels buiten in de tuin.

Voor wie wil, is er daarna ontbijt in de refter van Klooster Wittem (à € 5,-). Daarvoor wel graag aanmelden bij Nan Paffen (najopaffen@home.nl), uiterlijk dinsdag 16 april.

Paaskaars

Ook dit jaar hebben weer enkele jongeren de paaskaars beschilderd. Het thema 'Leven van wat komt' was niet zo gemakkelijk te verbeelden. Na enige brainstorm door Fenna en Jarno kwamen twee zaken naar boven: het licht van de zon, die het Licht van Jezus Christus symboliseert. Zijn dood aan het kruis wordt 'goed gemaakt' door de verrijzenis, de opstanding. Wat er ook komt, wat het leven ook biedt, er is altijd hoop. Daarom is de zon om het kruis heen geschilderd en gaan de stralen alle kanten uit. Daarboven zijn korenaren getekend, symbool van brood, teken van leven in de meest letterlijke zin. Leven van wat komt: van brood als voedsel voor onderweg, van licht en Licht als bron van leven.

Nan Paffen

Zaterdagavondvieringen nieuwe stijl

Het bezoek van de vieringen op zaterdagavond in onze parochie is de afgelopen jaren gestaag gedaald. Nog slechts een handjevol bezoekers kiest er voor op zaterdagavond naar de vieringen te komen. Daarom zullen vanaf 1 mei de zaterdagavondvieringen niet meer in de kerk plaatsvinden maar in de koffiekamer. Als parochianen een intentie willen bestellen voor de zaterdagavond en een voorkeur hebben voor een viering in de kerk, dan blijft dat ook na 1 mei gewoon mogelijk. De parochie neemt daarover contact met u op. U hoeft dus niet uit te wijken naar de zondag als u de zaterdagavond prefereert.
Rob Pauls

Gesprekken over Kerk en geloof

Veel mensen hebben vragen over de rol en betekenis van de Kerk in de huidige samenleving, en over het geloof dat voor velen niet meer hetzelfde is als het geloof waarmee ze zijn opgegroeid. In maart zijn we daarom in de parochie gestart met twee gespreksgroepen rondom Kerk en geloof. Ongeveer twintig mensen kwamen naar de parochie om te overleggen over hoe we vorm willen gaan geven aan de gesprekken. Afgesproken is dat we om de zes weken in de huiskamer van de parochie samenkomen om na te denken over een thema dat in de groep leeft. Zonder denk- of spreekverboden: met respect voor ieders mening en voor ieders bijdrage mag iedereen vrijuit vertellen wat hij of zij van iets vindt. Op die manier kan iets groeien waarmee wij allen, ieder op zijn of haar manier, ons voordeel kunnen doen.

Heeft u belangstelling? Iedereen mag aansluiten; ook mensen van buiten de parochie zijn van harte welkom. Aanmelden mag, maar hoeft niet; u kunt gewoon langskomen en aanbellen. Er is een middag- en een avondgroep. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag **16 mei** van 14.00 tot 15.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur.

Wellicht tot ziens!

Rob Pauls

Koffie-uurtje in de Catharinaschool

De ontmoetingsgroep van de parochie organiseert ook dit jaar weer een uitje voor mensen uit de wijk. Dit jaar gaan we op dinsdag **14 mei** van 14.00 tot 15.00 uur op bezoek bij de Catharinaschool in Welten, waar leerlingen ons onthalen op koffie en gebak. Zij oefenen zo horecavaardigheden en wij worden lekker verwend; dat heet in hedendaags Nederlands een win-winsituatie! Daarna kunnen degenen die dat willen, een wandeling maken in het park of koffie drinken of een ijsje eten in Welten. We rekenen op mooi weer! Rond half vijf bent u weer thuis.

Als u mee wilt, kunt u desgewenst van huis worden opgehaald en teruggebracht. Meldt u wel even aan, email: parochiesintandreas@home.nl, of telefonisch dinsdag-vrijdag 10.00-12.00 uur: 045 - 541 33 81, of bij Rob Pauls of Eline Claassens. Tot ziens op dinsdag 14 mei!

Rob Pauls

Gebedsviering 17 maart

Op zondag 17 maart was er in onze parochie een gebedsdienst in plaats van de gebruikelijke eucharistie- of woord- en communieviering. Claudia Theinert van Levensmozaïek verzorgde een viering rond het jaarthema *Leven van wat komt* - de titel van een boek van de hand van Erik Borgman dat veel mensen in de parochie aanspreekt. Na de korte viering was er een voordracht van Claudia Theinert met aansluitend discussie en gesprek.

De leden van het pastoraal team hebben een telefonische enquête afgenomen bij de bezoekers van de viering om de reacties te peilen op de gebedsdienst. Steekproefsgewijs zijn twintig mensen gebeld. Zestien personen waren positief over de viering. Vier bezoekers prefereren om uiteenlopende redenen de gebruikelijke zondagsviering. Ook bij degenen die positief waren, werden nadelen van dit soort gebedsdiensten genoemd: men kan minder actief meedoen en deelnemen aan de viering en is daarom minder betrokken. Of men mist de communie, die een essentieel onderdeel vormt van een katholieke viering, of dat nu een eucharistische of een woord- en communieviering is. Of het 'zondagsgevoel' ontbrak. Een enkeling vond de viering toch wat zweverig. De meeste respondenten waren positief over de rust die de gebedsdienst uitstraalde. Velen voelden zich geraakt en zijn beмоedigd en gesterkt naar huis gegaan. De meeste mensen hebben de communie niet gemist.

Op de vraag of men vaker zulke gebedsvieringen in de Andreaskerk zou willen en zo ja, hoe vaak, varieerden de antwoorden tussen nul en vier keer per jaar. De meeste mensen gaven aan dat twee keer per jaar van dit soort gebedsvieringen voldoende is.

Het pastoraal team laat de viering van Claudia Theinert en de reacties erop even bezinken. Doet u dat ook! De liturgie in de Andreasparchie is een belangrijke zaak die de hele gemeenschap aangaat en waarbij iedereen betrokken moet worden die op welke wijze ook een band met de parochie heeft. We komen er bij u op terug.

Het pastoraal team

Jeu-de-boulen

Op 4 april waren we samen gekomen bij de Peter-Schunckflats. Met een groep lieve mensen van de Andreasparchie hebben we samen jeu-de-boules gespeeld. Iedereen deed heel goed zijn best, maar sommigen speelden beter dan anderen. Het was erg gezellig en spannend. Het was een leuke middag.

Ehsan Sadat



Op donderdag **2 mei** om 15.00 uur gaan we weer jeu-de-boulen. Doet u dan ook mee?

Vormelingen Heerlen-Zuid

In het weekend van 23 en 24 maart was het een gezellige drukte in de ontmoetingsruimte van de Andreaparochie. Op zaterdag werden in het kader van 'de vormelingen doen iets voor een ander', diverse acties ondernomen door de vormelingen van het cluster Heerlen-Zuid.

De vormelingen hadden zelf statiegeldflessen verzameld en ingeleverd; vriendschapsarmbandjes en rozenkranstientjes geknutseld en koekjes gebakken en deze verkocht in de diverse kerken na de mis.

De totale opbrengst was € 247,53 en komt geheel ten goede aan het Vastenactieproject, 30 Helpende Handen voor Nepal. Deze 30 Helpende Handen gaan deze zomer in Nepal helpen met de bouw van een middelbare school, waardoor kinderen na de lagere school ook kunnen door studeren en een vak kunnen leren.

Op zondag om 14.00 uur was er een gebedsdienst in de Andreaskerk. Tijdens deze gebedsdienst stelden de vormelingen zich voor. De gebedsdienst stond in het teken van handen; handen heb je nodig om van alles te doen, je kunt ze gebruiken om anderen te leiden om van de wereld iets moois te maken, zoals de 30 Helpende Handen van Nepal een middelbare school bouwen. Deze vormelingen worden begeleid door kapelaan Rick Blom en Anita van den Berg, catechiste parochies Heerlen-Zuid. Zij nemen hen mee op weg naar die ene heuglijke dag van het vormsel. Wij hopen dat deze vormelingen ook na hun vormsel hun handen blijven gebruiken. De vormelingen hadden hun namen op een baksteen geschreven en bouwden daar zelf een muur mee.



Na de viering hebben de 30 Helpende Handen voor Nepal nog een geweldige en enthousiaste presentatie gegeven, waar zij vertelden over de lagere school die ze al gebouwd hadden en hoe ze onderwijs hebben gegeven aan de kinderen en leerkrachten daar. En ze hebben hun plannen voor komende zomer toegelicht.

Na de viering en presentatie werd er nog even nagepraat onder het genot van een kop koffie, thee of glas ranja met natuurlijk een lekker stuk gebak.

We willen alle vormelingen en ouders bedanken die op welke manier ook hebben meegeholpen om dit weekend tot een onvergetelijk weekend te maken.

Anita van den Berg

Amazonegebied bedreigd

Het Amazonegebied en de inheemse bevolking daar worden al lange tijd bedreigd. Ook een aantal Nederlandse bedrijven als Boskalis en Arcadis en de Nederlandse overheid spelen een kwalijke rol. Ze zijn betrokken bij de aanleg van wegen, spoorwegen en havens in het Amazonegebied. Daardoor dreigt de ontbossing toe te nemen en worden inheemse volken bedreigd.



Binnen de parochie bekijkt een groepje mensen hoe we deze problematiek kunnen aankaarten en de inheemse bevolking zouden kunnen ondersteunen.

Om te beginnen hebben we een steunbetuiging gestuurd naar twee vrouwen in Noordoost-Brazilië die zich al jaren inzetten voor de rechten van de indianen, voor arme landloze

boeren en voor het milieu. De vrouwen, Eliane Moreira en Ione Nakamura, werken als hoge beambten bij Justitie, maar worden constant tegengewerkt door de landelijke bestuurders die samenspannen met het grootgrondbezit en de agro-industrie van het land. De vrouwen en hun team geven echter niet op.

Verder zijn we bezig met brieven naar de Nederlandse overheid en betrokken bedrijven om ze aan te spreken op hun activiteiten in het Amazonegebied.

Over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven in het Amazonegebied organiseren we samen met HeerlenMondiaal op donderdag **6 juni** een Café Mondiaal in café Pelt. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De in het vorige parochieblad genoemde datum is niet correct.

Optreden Trio Vivente

Trio Vivente heeft samen met schrijver/dichter Jacques Smeets een programma samengesteld van een aantal drieluiken. Schilderij/foto - gedicht - muziek. Jacques Smeets heeft bij de schilderijen en foto's gedichten gemaakt die erbij passen of soms contrasterend zijn maar in ieder geval stof geven om over na te denken. Het is een middagprogramma zonder pauze.

Na afloop wordt er nagepraat over de muziek en de teksten onder het genot van koffie/thee.

Zondag **19 mei** 14.30 uur in de Andreaskerk. De entreprijs is € 5,--.



ThemaTheater *Zelf Sjöldj*

Op zondag **2 juni** om 14.00 uur organiseren wij (Andreasparochie en ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg samen met stichting Turba) het ThemaTheater *Zelf Sjöldj* in de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlen.

Tijdens deze middag worden in sketches, monologen en liedjes verhalen verteld van mensen die in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en soms zelfs met een schaterlach.

Onderdeel van het ThemaTheater is ook dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede.

Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba. U bent van harte welkom, graag even aanmelden liefst voor 24 mei: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl, 045 - 532 50 92 (Marion Braad) 045 - 888 61 98 (Jozé Kersten).



Door de financiële bijdrage van het Kansfonds wordt deze themabijeenkomst gratis aangeboden aan lokale vrijwilligersorganisaties. Het Kansfonds staat voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Meer informatie over het Kansfonds kun je vinden op www.kansfonds.nl.

De OmZieners in Maastricht

1 mei 19.30 uur, Keizer Karelplein 3, Maastricht

De OmZieners heeft compassie als thema en is geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt op elk levensterrein: arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc. Ervaringsdeskundigen brengen die kwetsbaarheid op een indringende manier en met een gezonde dosis humor over het voetlicht. Zo willen wij een gesprek op gang brengen over de vraag hoe de participatiesamenleving een waardige plaats kan bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Inloop vanaf 19.30 uur. Vrije gift na afloop. Aanmelden gewenst: omzieners@gmail.com.

Bezichtiging paastafereel St. Pancratiuskerk

Op Eerste en Tweede Paasdag is de St. Pancratiuskerk open tussen 13.00 en 16.00 uur voor het bezichtigen van het paastafereel, dat er ook dit jaar weer is. Tevens bent u in de gelegenheid om het boek *Sint Pancratius in het hart van Heerlen* te kopen.

Dodenherdenking 4 mei

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. In Heerlen start de dodenherdenking om 18.30 uur in het stadhuis met een bezinningsmoment door deken Hans Bouman en dominee Sophie Bloemert. Schrijfster Rosita Steenbreek leest voor uit eigen werk. Tussendoor zal er muziek/zang zijn. Daarna lopen we in stilte naar de gedachteniskapel aan de Akerstraat, waar om 20.00 uur twee minuten stilte wordt gehouden. Er is dit jaar geen viering vooraf aan de bijeenkomst in het gemeentehuis.

5 mei afscheid pater Piet van Laarhoven

Pater Piet van Laarhoven, geboren in 1930, is sinds 2004 pastor in Parc Imstenrade. Daarvoor werkte hij maar liefst 45 jaar in Tanzania. Nu gaat hij in Tilburg wonen, bij zijn orde, de Nederlandse kapucijnen.

Op zondag **5 mei** om 10.00 uur gaat hij voor het laatst voor in de mis in de Elisabethkapel. Daarna kan iedereen hem tot 12.00 uur de hand reiken en danken voor zijn inzet.

Filmavonden

Op elke tweede maandag van de maand wordt een film gedraaid in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Op maandag **13 mei** is dat de film *The Scarlet and the Black*, een waar gebeurd verhaal over een priester die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Vaticaan Joden helpt onderduiken en het aan de stok krijgt met de bezetter. We beginnen om 19.30 uur met een korte inleiding door Rick Blom. Daarna wordt de film vertoond, met een korte onderbreking voor koffie en thee.



Bedevaart naar Banneux, 15 mei

De bedevaart naar Banneux vindt dit jaar plaats op 15 mei 2019. Voor deelname aan de bedevaart betaalt u € 20,- per persoon.

Verdere informatie kunt u krijgen bij Els Bour: 045 - 572 03 31.

Vrijwilligerscentrale Parkstad nu ook in buurtpunt The Flash

De vrijwilligerscentrale Parkstad is nu ook te vinden in The Flash locatie Vullingsweg 68, Heerlen. Bent u op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding of gewoon nieuwsgierig wat de vrijwilligerscentrale voor u kan betekenen en andersom, dan bent u iedere maandag van 13.00 tot 16.00 uur van harte welkom bij de inloopuren. Of maak een afspraak via 045 - 711 15 50. U kunt ook alvast een kijkje nemen op de website www.vrijwilligerswerkparkstad.nl.

Hier vindt u niet alleen alle vacatures maar ook meer algemene informatie over vrijwilligerswerk en aangesloten organisaties.

In gesprek met Daniëlle Voragen-Fokkens.

We zitten in de koffiekamer van de Andreas op 26 maart om 13.00 uur. Ze heeft net de kinderen bij school afgezet en kan nu even tijd vrijmaken voor dit gesprek.



"Druk, druk, druk!" zegt ze, "maar ik krijg het allemaal rond en houd het vol, omdat ik het allemaal zo leuk vind." Ze straalt als ze – op mijn vraag wat dat 'allemaal' is – in sneltreinvaart noemt: "gezin van drie kinderen, 20 uur in de week werkzaam als fysiotherapeute, bestuurslid van voetbalclub RKHBS, jeugdtrainer bij de kleintjes, zelf voetballen bij de veterinnen van RKHBS, bestuurslid van ouderraad van Tovercirkel, actief supporter van alle thuiswedstrijden van Roda, naaien van de kostuums van carnavalsvereniging de Baanuule."

Daniëlle is geboren in 1981 in de flat aan de Peter Schunckstraat als oudste van drie kinderen; toen ze twee was verhuisde het gezin Fokkens naar de Palestinastraat. Ze bezocht de basisschool de Schilhorst, toen naar het Grotiuscollege; daarna deed zij HBO fysiotherapie. In 2005 trouwde zij met Guido en mocht blijven wonen in het huis van haar ouders, in 2008 verhuisden zij vandaar naar de Gaffelhof. Nu wonen ze daar met hun gezin van drie kinderen.

Op mijn vraag "hoe sta je in het leven?", antwoordt zij: "Ik geniet van het leven, ben heel positief ingesteld. Ik ben gelukkig met Guido, de kinderen zijn gezond en doen het goed; de middelste was dit jaar bloemenmeisje in de wijk. Dat was geweldig; Carnaval is immers een feest van saamhorigheid en dat is een woord dat hoog aangeschreven staat in onze familie; dat vieren we volop samen; maar is er ook als er verdriet en zorg is, zoals de nare ziekte waar mijn zus dit jaar mee is geconfronteerd; dan zijn we er voor haar en voor elkaar, dat dragen wij samen als familie.

Ziekte hoort bij het leven, het is zwaar als het je treft; maar vooral dan is het ongelooflijk belangrijk er te zijn voor de ander; dan besef je ineens dat je andere dingen belangrijker gaat vinden, hoe kwetsbaar het leven is, dat gezondheid een groot geschenk is, en dat het geloof in zo'n situatie veel betekent.

Het woord saamhorigheid, er zijn voor elkaar, wordt ook gevierd en beleefd in de Andreasparochie; daarom voel ik me er zo thuis, al moet ik bekennen dat ik niet elke week in de kerk kom. Eigen agenda en de overvolle agenda's van de kinderen vragen soms andere keuzes te maken. Wel koester ik in alle drukte een bezoekje aan de kapel, even stil zijn, even nadenken, en een kaarsje opsteken.

In de kerk tref je doorgaans ouderen als trouwe bezoekers, weinig jeugd; ze hebben teveel op hun agenda, maar misschien moet ook veel meer gedacht worden aan communiceren met hen via de moderne weg, zoals facebook, wijkblad, schoolblad, etc." Ik vraag Daniëlle wat zij denkt over wat Nan in het parochieblad opmerkte, dat zij namelijk niet zo negatief is over de jeugd, dat zij een hoopvol teken aan de horizon ziet in het feit dat de jeugd de straat opgaat voor een beter klimaat, en dat dit misschien iets met geloven te maken heeft. Daniëlle is heel stellig als ze zegt: "niet mee eens, ze moeten eerst maar laten zien wat ze zelf doen."

We praten nog wat na over haar sleutelwoord saamhorigheid, dat zo belangrijk is in haar familie, in de wijk en in de kerk. Zij stuurt een sms-je naar Sanne Skrabanja, aan wie zij het stokje wil doorgeven. Wij beëindigen hier het gesprek; het wordt zo zachtjes aan weer tijd om de kinderen van school te halen.

Geert Bles

Wandelen in het voetspoor van Franciscus

Wandelen door Umbrië, het groene hart van Italië, waar 800 jaar geleden de heilige Franciscus over de vele wegen en paden liep. Ook dit jaar is er een pelgrimstocht van Stroncone naar Assisi, 180 km in negen wandeldagen. We vertrekken in Maastricht met twee personenbusjes; er kunnen maximaal 18 mensen mee. De busjes worden gebruikt voor het vervoer van de bagage. Tijdens de wandelingen volstaat een kleine dagrugzak voor eten, drinken en regenkleding. De wandeltocht is een uitdaging voor de primitief ingestelde wandelaar, die genoeg kan nemen met wat echt nodig is. De tocht is van 2 tot en met 16 juli. Informatie bij Mattie Jeukens ofm, zelf franciscaan en gids op deze tocht: 043 - 363 43 48 of jmpp.jeukens@planet.nl.



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

AGENDA

Iedere woensdag

10.00 uur: taalles

13.30 uur: ATD Vierde Wereld

8 maart - 2 mei

Expositie Loedy Leufkens en Suzanne van Dinther

Donderdag 18 april

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

12.00 uur: soep met inhoud

Vrijdag 19 april

Geen In gesprek met de Bijbel

Zondag 21 april

3.30 uur: Paospelgrimage

Dinsdag 23 april

19.30 uur: pastoraal team

Woensdag 24 april

19.30 uur: Cantorgroep

Donderdag 2 mei

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

Woensdag 8 mei

19.30 uur: Cantorgroep

Donderdag 9 mei

20.00 uur: parochiebestuur

Dinsdag 14 mei

14.00 uur: koffie-uurtje in de Catharinaschool

Donderdag 16 mei

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

14.00 uur: gespreksgroep Kerk en geloof

19.30 uur: gespreksgroep Kerk en geloof

Zaterdag 18 mei

Christoffeldag voor de vormelingen in Roermond

Zondag 19 mei

Concert Trio Vivente

Schema Goede Week en Pasen Heerlen Zuid

Dinsdag 16 april

19.00 uur: St. Andreaskerk

Stilteviering op weg naar Pasen

Witte Donderdag

19.00 uur: St. Pancratiuskerk

19.00 uur: St. Elisabethkapel

19.00 uur: St. Andreaskerk

Goede Vrijdag *Kruisweg*

15.00 uur: St. Pancratiuskerk

15.00 uur: St. Martinuskerk

15.00 uur: St. Josephkerk

15.00 uur: Molenberg

15.00 uur: Moeder Anna

15.00 uur: St. Andreaskerk

kruisjestocht door de wijk

19.00 uur: St. Elisabethkapel

Goede Vrijdag *Kruisverering*

19.00 uur: St. Pancratiuskerk

19.00 uur: St. Andreaskerk

Paaswake

19.00 uur: St. Josephkerk

19.00 uur: Moeder Anna

19.00 uur: St. Andreaskerk

21.00 uur: St. Pancratiuskerk

21.00 uur: St. Martinuskerk

Eerste Paasdag

10.00 uur: St. Martinuskerk

10.00 uur: Molenberg

10.00 uur: St. Elisabethkapel

10.00 uur: St. Pancratiuskerk

10.30 uur: St. Andreaskerk

11.30 uur: St. Pancratiuskerk

11.15 uur: St. Josephkerk

Tweede Paasdag

10.00 uur: St. Martinuskerk

10.00 uur: St. Elisabethkapel

10.30 uur: St. Andreaskerk

11.30 uur: St. Pancratiuskerk

11.15 uur: St. Josephkerk

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreas-parochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Diaconaal werker
Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 13 mei. Intenties en kopij voor 18 mei t/m 9 juni graag uiterlijk **29 april** opgeven.

VIERINGEN

16 april - 12 mei

Dinsdag 16 april

19.00 uur: stilteviering op weg naar Pasen

Witte Donderdag 18 april

19.00 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Leo Sikkenga

Goede Vrijdag 19 april

15.00 uur: kruisjestocht
19.00 uur: Goede vrijdagviering

Zaterdag 20 april

19.00 uur: Paaswake
Koor: Sound of Peace and Freedom

Eerste Paasdag zondag 21 april

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Leo Sikkenga (jaardienst) en
Henriëtte Pronk

Tweede Paasdag maandag 22 april

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 27 april

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 28 april

10.30 uur: eucharistieviering
13.30 uur: doop Colin Jegers

Vrijdag 3 mei

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 4 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 5 mei

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 11 mei

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 12 mei

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Tiny Toussaint-Ossen (jaardienst) en Piet Paffen (jaardienst)