

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

APRIL - MEI 2023

Heer
mevrouw
we moeten loven
in Uw naam
wat is 'n naam
zei de oude schrijver al

Jahwee, God en Allah
zijn tot op de draad versleten
op de hond
naar de Filistijnen.

Is het U of Jij
Hij of Zij?

Is het Systeem
het Diepste

Uiteindelijk

Onuitsprekelijk
het laatste Waarom
de Laatste die weet wat goed is
Levende dode
de gans Andere

Liefde?

Noem 't God
Noem Hem God
Noem Haar God

Laat ik maar luisteren
naar muziek
of naar de vogels
en dan zeggen
in Gods naam dan maar.

Colla Bemelmans

Communie 2023

Op donderdag **18 mei**, Hemelvaartsdag, is de grote dag voor 8 communicanten: Fabiënne Hanssen, Sem Hendriks, Fynn Hermans, Fons van Heugten, Faith v.d. Hoff, Aurelio Palmen, Nele Ummels en Divino Wimmer. Zij ontvangen die dag voor het eerst de heilige communie. Na vele weken van voorbereiding en oefenen, mogen zij bidden, zingen en voorlezen over de Goede Herder. We wensen hen een goede viering toe en daarna een heel fijne dag samen met hun families en vrienden. Van harte proficiat allemaal, namens de hele Andreasgemeenschap.

Op zondag **11 juni** is er voor de communicanten de dankdienst, waarin zij hopelijk mogen terugkijken op een fijne viering en een fijn feest. *Pastor Geert Bles, Bianca, Bart, Annemarie, Marcel en Nan*

Bezinning over het evangelie van de dag

Elke donderdag van 11.30 uur tot 13.00 uur

Sinds enige tijd kom ik op de donderdag naar deze mogelijkheid van bezinning. Voorafgaand probeer ik ook een stukje van het stilte-uur mee te nemen. Het doet goed even tot mezelf te komen.

We zijn altijd in wisselende samenstelling, toch is er een vaste kern. Harry Renckens verzorgt trouw de teksten van die dag. We lezen deze samen en wisselen daarna uit over wat het met ons doet, wat we denken dat ermee bedoeld is. Hoe we vandaag de dag deze teksten, uit een lang vervlogen tijd, opgetekend in de Bijbel, kunnen gebruiken en wat ze voor ons betekenen. Het roept vragen op en het beantwoordt ook de vragen die we hebben.

Dit moment in de week is voor mij een bewuste keuze om tijd te nemen voor bezinning. Voor mij nodig in deze hectische tijd van rennen, hollen, vliegen. Het heeft in mijn leven een toegevoegde waarde en het sterkt me. Het is fijn om samen met gelijkgestemden, maar toch met heel andersdenkenden, samen uit te wisselen. Het is heel verfrissend en het reikt zienswijzen aan die ikzelf niet had kunnen bedenken, het verruimt mijn inzichten. Het geeft kracht, bemoedigt en brengt me dicht bij de bron van de werkelijke essentie van het leven. Het leert me beter luisteren. Tevens geeft het me de vrijheid van kiezen voor een solide basis om mens te kunnen zijn.

Voel u uitgenodigd om ook eens op een donderdag binnen te komen en mee te doen, wie weet wat het u brengt?

Marion Braad

Limburg helpt Oekraïne (vervolg)

In de media is de oorlog in Oekraïne geen voorpagina nieuws meer. Onze parochie, de protestantse kerk De Ark in Landgraaf en het Humanistisch Verbond gaan vooralsnog tot eind mei door met het verzamelen van houdbaar voedsel voor de gaarkeukens, schoolspullen om provisorisch les te kunnen geven en medisch materiaal voor Oekraïne.

Humanitaire hulp is broodnodig, zo ervaren met name de vrijwilligers die het transport verzorgen; ze zien ontheemde, radeloze, apathische mensen, te voet onderweg zonder te weten waar het nog veilig is. Ook scholen, ziekenhuizen en kerken worden gebombardeerd.

In de kerk hangen lijstjes met een overzicht van waar dringend behoefte aan is en ook op de website van de parochie is het overzicht opgenomen.

Er is o.a. grote behoefte aan waterfilters, deze kosten met een flinke korting van bedrijven hier zo'n 50 euro per stuk. Is het een idee dat we als parochie 'sparen' om een of meer filters te kunnen kopen? U kunt doneren via rekening NL97 ABNA 0514602341 of via een collectebus in de parochie.



Bij het sorteren van de kleding werd het bijgaande briefje gevonden.

Zondagmiddagconcert Paul van Loo

Zondag **30 april** om 14.30 uur geeft Paul van Loo een gevarieerd en gezellig luisterconcert in de Andreaskerk.

Wilt u graag een verzoeknummer indienen? Geef het dan even door voor woensdag 26 april aan onze gastvrouwen of telefonisch 045 - 541 33 81.



De entreprijs is € 8,- inclusief koffie/thee met iets lekkers.

U komt toch ook?

Andreas en het klimaat

De Andreasparochie is bewust bezig met het klimaat; een werkgroep bekijkt wat wij als parochie kunnen doen voor het klimaat:

- We proberen zoveel mogelijk te poetsen en af te wassen met milieuvriendelijke middelen. Wie het fijn vindt om deze voor de Andreas aan te schaffen, mag ze natuurlijk meebrengen. Alvast hartelijk bedankt.
- Isolatiefolie achter de radiatoren is aangebracht door Dolf en Wim.
- Het besluit is genomen dat we zonnepanelen krijgen. Wordt vervolgd.
- Op **26 mei** gaan wij met de klimaatgroep rond de Andreas zwerfvuil opruimen. Wie wil aansluiten, is van harte welkom. We starten om 14.00 uur en stoppen rond 15.30 uur.
- Op **7 juni** om 19.30 uur is er een vervolgoverleg over het klimaat. U bent van harte welkom.

Klimaatgroep: Math, Eline, Marcel

Thema-avond: Wat is een waardig levenseinde?

Met Hans Kling, hoofd Dienst Geestelijke Verzorging van het Maas-tricht UMC+.

De medische vooruitgang heeft ons veel gebracht. Gelukkig kunnen steeds meer van ons in redelijke gezondheid oud worden. Keerzijde van de medische vooruitgang is dat vaker het levenseinde gepaard gaat met belastende vragen: wat is wijs om nog te doen of juist niet meer te doen? Hoe zorgen wij goed voor elkaar en als het dan moet, hoe nemen wij waardig afscheid?

Deze avond staan wij samen met Hans Kling stil bij deze vragen en onderwerpen die hiermee samenhangen – beleidsbependingen, palliatieve sedatie, euthanasie... De avond biedt een mix aan informatie en voorbeelden vanuit de praktijk en uitwisseling.

Deze avond wordt gehouden op donderdag **11 mei** om 20.00 uur in de **Pelgrimskerk**, Horizonstraat 71 in Brunssum.

Mocht u zelf specifieke vragen rond dit thema hebben, kunt u dat aangeven bij ds. Joachim Stegink, joachimstegink@hotmail.com of 045 - 850 54 72.

Plantjes

Ook dit jaar kweek ik plantjes. U kunt zonnebloemen of andere bloemen komen ophalen vanaf **8 mei**. Uw bijdrage is een vrijwillige gave. De opbrengst is voor de Vincentiusvereniging Heerlen. Vorig jaar is er in totaal voor € 360,75 bijgedragen. U kunt langs komen op Keerweg 36; graag bellen als u ze wilt komen halen, telefoon 045 - 542 57 83. Als ik achterom in de tuin ben, hoor ik geen bel en kunt u het beste doorlopen via het groene poortje.

Voor de groentetuin:

- Kerstomaatjes: kleine tomaatjes.
- Moneymaker-tomaten. Deze leveren wat grotere tomaten.
- Courgettes en pompoenen. Dit jaar heb ik grote oranje pompoenen.
- Broccoli.

Zinnia. Dit zijn de plantjes die altijd in de ronde bak staan bij de ingang van de kerk. Afwisselend staan er Zinnia Pompon (velerlei kleuren) en Zinnia Perzisch tapijt (geelbruine bloemen).

Zonnebloemen:

- Helianthus Stella: minizonnebloem. Op de verpakking staat dat deze zonnebloem 140 cm wordt. Hij geeft veel kleinere bloemen.
- Helianthus: dit is een reuzezonnebloem, die wordt 2 a 3 meter.

De volgende planten heb ik ook:

- Cosmos: grote paarse of witte bloem met een geel hart.
- Leeuwenbek: doet het alleen goed in de volle zon (allerlei kleuren).
- Lavatera: grote witte bloemen.

Verder heb ik Cannas knollen; dat zijn grote planten met hele grote bladeren. Er komt een rode pluim bovenop.

Graag de vierkante potjes retour. Ronde potjes die u van mij hebt gekregen, kunt u ook teruggeven. U kunt ze achterlaten bij de Andreasparochie bij de achterdeur of bij de Keerweg achter het groene hekje.

Dolf Hutschemaekers

Dagtoppers	
MA	Saucijzen 3+1 Gratis
DI	Poulet 25% korting
WO	Gehakt 25% korting
DO	KogelBiefstuk 3+1 Gratis
VR	Schnitzels 3+1 Gratis
ZA	Kipfilet 3+1 Gratis

SLAGERIJ VAN MELIK
— Sinds 1938 —
Heerlerbaan

Activiteiten Klooster Wittem

In het kader van de 'European Days of the Camino' geeft Ultreya op **13 mei** 14.00 een concert met pelgrimsliederen rond de Camino (de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella). Entree: vrije gave.

Vorig jaar schreef paus Franciscus een brief naar vijf wereldbewoners. Daarin nodigde hij hen uit om naar Rome te komen, om met hem en met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van klimaatverandering en aantasting van het milieu. De film **The letter** is een verslag van deze ontmoeting. Woensdag **24 mei**, 19.30-21.00 uur. Graag van tevoren aanmelden via 043 - 450 17 41.

Interview met Joke Gehlen-Springorum

Het gesprek vindt plaats in de gezellige huiskamer van Joke Gehlen, die na 15 verhuizingen van haar geboorteplaats Castricum via Nijmegen in Limburg is neergestreken; eerst in Wijnandsrade, later in Heerlerbaan, waar wij haar in de Andreas ontmoet hebben. En al snel gaat het gesprek de diepte in, om te beginnen met de persoon die haar het meest inspireert. Dat is Etty Hillesum. Dat verbaast mij niet echt, want ik heb net het boek uit over deze bijzondere vrouw, dat ik van Joke mocht lenen. "Ik ben al heel lang 'fan' van Etty: haar directheid tot God (die ik ook in de belijdenissen van Augustinus herken) raakt mij zeer. Zij spreekt in haar boeken niet alleen óver God, maar ook tégen God. En dat is geweldig. Ik kan dat zelf niet op die manier. Ik kan alleen echt bidden in de natuur. Bidden is voor mij vooral bidden uit dankbaarheid. Etty is een echt gevoelsmens, en ik ben toch teveel een denker. En dat is soms een handicap in mijn geloof..."



Joke heeft een artikel geschreven over de manier waarop haar geloof zich in de loop van haar leven heeft ontwikkeld en ik mag eruit citeren. Als kind was Joke "een buitengewone vrome dochter van een buitengewone katholieke moeder", maar na de dood van haar moeder komen toch de twijfels en onzekerheden en begint de grote zoektocht naar... ja, naar wat zocht ze eigenlijk? Ze las, discussieerde en bezocht Bijbelclubs. Tot een lezing het kwartje deed vallen; de spreker betoogde dat liefde en almacht niet samen gaan. God is Liefde en daar moet je geen Almacht aan koppelen. Daarmee was voor Joke

ook een groot dilemma opgelost: God is dus niet verantwoordelijk voor alles wat er fout gaat op aarde. Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het achterhoofd, bood dit ruimte om opnieuw het geloof te kunnen omarmen. Maar nu een dieper geloof: God is Liefde en die liefde zit in essentie ook in iedere mens. Is God dan overkoepelend, vraag ik, boven alles uitstijgend? Nee, zegt Joke, God is de bodem onder ons bestaan; een bodem waarop we mogen steunen en uit kunnen rusten. Je kunt erop vallen en je valt zacht; je mag weer opstaan. Een hele troost, nu zij anderhalf jaar geleden haar man Karel heeft verloren; niet dat dat het gemis makkelijker maakt, maar het is wel de bodem die het draaglijk maakt. Samen met de vele lieve mensen om haar heen.

Wat is volgens Joke typisch voor de Andreasparochie?

Dat is vooral de warmte en bescherming. Het gebouw zelf straalt dat al uit, dat omarmt je. En de mensen: ik zoek gelijkgezinden en die vind ik in de Andreas. En natuurlijk de inhoud: de verhalen. Ik houd enorm van de oude verhalen, rituelen en tradities. Ik zit ook al jaren in een Bijbelgroep. De psalm die op de voorpagina staat, is een van de psalmen die Colla Bemelmans voor mij vertaald heeft (hij had ze geschreven in het Limburgs dialect, maar dat ben ik niet machtig). Ik kan ook niet alléén geloven. Kerkdiensten en de liturgiegroep, Bijbelclub en het lezen van boeken: dat alles is voor mij een wezenlijk onderdeel van mijn leven. Niet voor niets heb ik al meer dan 25 jaar werken van Augustinus vertaald.

Als je terugkijkt op vroeger, wat kun je dan zeggen?

"Wat ben ik kwijtgeraakt? Schuldgevoel. Angst. Bezorgdheid. Wantrouwen. Mijn oude geloof had de houdbaarheidsdatum overschreden. Wat heb ik teruggekregen? Vrijheid. Mijn nieuwe geloof betekent vertrouwen. Overgeven en overlaten. Zo nu en dan het hoofd buigen. Daar kom ik een heel eind mee." Het is de ervaring van Etty Hillesum, en Augustinus: "U was binnen in mij en ik buiten en daar zocht ik u." (Conf. X,38). Zo is het ook Joke overkomen.

Tot slot vraag ik Joke nog naar haar levensles: nooit opgeven. En dat typeert haar helemaal. Zo heb ik haar tenminste leren kennen. En daar voeg ik de laatste zinnen van de psalm aan toe:

Laat ik maar luisteren
naar muziek
of naar de vogels
en dan zeggen
in Gods naam dan maar.

Nan Paffen

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
043 - 855 20 20

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

Overleden

9 april
Raymond America
12 april
Jacques Zenden

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 22 mei. Intenties en kopij voor 27 mei t/m 18 juni graag uiterlijk **8 mei** opgeven.

VIERINGEN

29 april – 21 mei

Zaterdag 29 april

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 30 april

10.30 uur: woord- en communieviering

Vrijdag 5 mei

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 6 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 7 mei

10.30 uur: eucharistieviering

Zaterdag 13 mei

18.00 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Pascalle Flekken vw.
naamdag

Zondag 14 mei

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Franz Strecker

14.00 uur: doop Luuk Visschers

Hemelvaartsdag 18 mei

10.30 uur: eerstecommunieviering

Zaterdag 20 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 21 mei

10.30 uur: woord- en communieviering

AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30-11.30 uur: stilte-uur
11.30-13.00 uur: bezinning over het
evangelie van de dag

5 april – 31 mei

expositie Peter Sirach
Andreaskerk

Zondag 30 april

14.30 uur: concert Paul van Loo