



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

APRIL - MEI 2024

---

Welkom

Dit is een huis waar de deur openstaat,  
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,  
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,  
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,  
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,  
waar zangers en zeggars bijeen zijn gekomen  
om uiting te geven aan waar zij van dromen,  
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,  
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

*Margryt Poortstra*

Ter gelegenheid van de parochiedag

## Opbrengst vastenactie

De communicanten hebben na de presentatieviering in maart cupcakes verkocht. De opbrengst, die voor het Vastenactieproject in Kenia is bestemd, was het mooie bedrag van € 221,-. In de collectebussen in de gang naar de kerk en op onze bankrekening is € 276,52 ontvangen. Het totaalbedrag van € 497,52 zal worden overgemaakt naar de Vastenactie. Samen met het rechtstreeks naar Vastenactie overgemaakte bedrag zal dat ten goede komen van de modelboerderij in Kenia.

## Paaskaars

De bloemsiergroep heeft dit jaar de paaskaars beschilderd met symbolen. De duif van vrede met een olijftak verwoordt de vrede die tot stand komt door de Hoop die de wanhoop verdrijft.

De regenboog die ontstaat bij regen wanneer de zon schijnt, verbeeldt het Licht dat de duisternis verdrijft. Bij het zien van een regenboog worden mensen blij, de regenboog blijft iets wonderlijks, zij geeft ook diversiteit aan de mens in al zijn kleuren. Het kruis geeft ons de kracht om het te dragen, omdat de Liefde angst overwint.

In de dwarsbalk van het kruis herkennen we een boot; deze draagt ons over de woelige wateren van het leven.

Er is een groeiend vertrouwen (verbeeld door de klimop) dat uit elk einde (Omega) een nieuw begin (Alpha) ontstaat. Zo lijken tegenstellingen ons te inspireren tot een zinvol bestaan.

*De bloemsiergroep*



## **Del Monte**

Del Monte is een wereldwijd opererend fruitbedrijf. Bijna iedereen heeft weleens iets van Del Monte gegeten, uit blik of potjes. Del Monte ziet zichzelf als een bedrijf dat gaat voor kwaliteit. Maar er is al decennialang kritiek op Del Monte, sinds de jaren zeventig, vanwege de omgang met landarbeiders in Latijns-Amerika. Recentelijk is ook bekend geworden dat het bedrijf in Kenia land opgekocht heeft en dat plattelandsbewoners die, brodeloos geworden, van het fruit van Del Monte stelen, mishandeld worden door de veiligheidsmedewerkers van Del Monte, soms met de dood tot gevolg. Voor Geert Bles was het aanleiding om in de pen te klimmen, maar niet dan nadat hij eerst de keuken van het missiehuis had geïnspecteerd - met onderstaand artikelje tot gevolg. En het zou Geert Bles niet zijn als hij daar, in de keuken, niet de Kerk had gevonden, in optima forma.

*De redactie*

### **'Kerk zijn'**

Op 9 februari stond er een artikel in Trouw over bloedananasen van 'Del Monte' in Kenia. Wij kunnen ze hier kopen in de supermarkten in de bekende groene blikjes en doen dat waarschijnlijk ook zonder blikken of blozen, want we houden wel van ananas als toetje zo nu en dan.

Dat artikel brandde in mijn vingers; ik vroeg in de keuken hier (in Cadier en Keer) of ze wel eens van 'Del Monte', gehoord hadden. En geloof het of niet, in de voorraadkast stond spul van 'Del Monte'. Ik gaf hun het artikel van Trouw te lezen. En Chantal, die de inkoop doet, reageerde met: "Dat wist ik niet; dan stoppen we vandaag met 'Del Monte'; we willen niet medeplichtig zijn aan het lijden wat dat bedrijf die arme mensen in Kenia aandoet."

Zo is het gebeurd; en 'Del Monte' heeft een brief ontvangen van haar over haar besluit. Mijn vraag is: heeft dit misschien iets met Kerk te maken?

*Geert Bles*



De hele preek van Geert Bles kunt u lezen op onze website: [www.sintandreas.nl](http://www.sintandreas.nl) onder overwegingen. Het gaat om de overweging op Eerste Paasdag, 31 maart.

*De redactie*

## Bibliodrama

Wij, Tonny Ubachs en Marcel Mollink, willen je van harte uitnodigen om samen met ons Bijbelverhalen op een andere manier te gaan ontdekken, verdieping te zoeken vanuit nieuwsgierigheid en verwondering.

### *Start van de bijeenkomsten*

De eerste bijeenkomst is op maandag **29 april** van 14.00 uur tot 16.30 uur in de Andreasparochie. Daarna spreken we met elkaar af wanneer de volgende bijeenkomsten zijn.

Kosten: € 5,00 per bijeenkomst.

Je kunt je aanmelden bij Tonny Ubachs: [tubachs@home.nl](mailto:tubachs@home.nl) of via telefoonnummer 06 - 57 17 91 93 of bij Marcel Mollink: [butterflymarcel@hotmail.com](mailto:butterflymarcel@hotmail.com) of 045 - 574 03 78.

Voor meer informatie over bibliodrama, zie het parochieblad van maart/april, eventueel op de website van de parochie.

## Dag van de Aarde



Op zondag **21 april** wordt in De Dobbeltuין aandacht besteed aan de Dag van de Aarde. Het thema is dit jaar bodemgezondheid. Er is een rondleiding door de Dobbeltuין en er wordt verteld over de Groene Golf, de stadstuin, stadslandbouw, het experiment IVN Bodemgezond-

heid. Er zijn hapjes uit eigen oven en er is muziek van Domi Hendriks. Iedereen is welkom. De toegang is gratis, maar een vrije gave wordt op prijs gesteld.

Dobbeltuין, Dobbelsteijnstraat 12 in Heerlen, van 12.00 tot 16.00 uur.

## Plantjes

Ook dit jaar kweek ik plantjes. U kunt zonnebloemen of andere bloemen komen ophalen vanaf 1 mei. Uw bijdrage is een vrijwillige gave. De opbrengst is voor de Vincentiusvereniging Heerlen. Vorig jaar is er in totaal voor € 309,60 bijgedragen. U kunt langs komen op Keerweg 36; graag bellen als u ze wilt komen halen, telefoon 045 - 542 57 83. Als ik achterom in de tuin ben, hoor ik geen bel en kunt u het beste doorlopen via het groene poortje.

*Voor de groentetuin heb ik:*

- Kerstomaatjes (kleine tomaatjes).
- Moneymaker tomaten. Deze leveren wat grotere tomaten.
- Courgettes, pompoenen en broccoli.



En verder: *zinnia*. Dit zijn de plantjes die altijd in de ronde bak staan bij de ingang van de kerk. Afwisselend staan er Zinnia Pompon (velerlei kleuren) en Zinnia Perzisch tapijt (geel bruine bloemen).

*Zonnebloemen:*

- Helianthus Stella. Minizonnebloem. Op de verpakking staat dat deze zonnebloem 140 cm wordt. Hij geeft veel kleinere bloemen.
- Helianthus. Dit is een reuzenzonnebloem, die wordt 2 a 3 meter.
- Leeuwenbek: doen het alleen goed in de volle zon (allerlei kleuren).



Graag de vierkante potjes retour. Ronde potjes die u van mij hebt gekregen, kunt u ook teruggeven. U kunt ze achterlaten bij de Andreasparochie bij de achterdeur of bij de Keerweg achter het groene hekje.

*Dolf Hutschemaekers*

## **Mystiek en noodlot - Etty Hillesum**

Laatste van vier lezingen over de moderne mystici door Jos Simons. Hij gaat op zoek naar de waarden van mystiek voor onze tijd. Deze lezing gaat over de Nederlands-Joodse dagboekschrijfster Etty Hillesum (1914- 1943).

Donderdag **18 april** van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Klooster Wittem.

Meer informatie en inschrijven op [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda).

## **Lezing over 'tiny houses'**

Nancy Smeets vertelt in de serie *Duurzaam werkt!* over haar onderzoek naar 'tiny houses', kleine, milieuvriendelijke huizen. Wie kleiner woont, neemt niet alleen minder ruimte in, maar heeft ook minder spullen nodig. Minder spullen betekent minder gebruik van grondstoffen en minder afval. Goed voor het milieu. Maar wonen in een 'tiny house' betekent ook kiezen voor een andere manier van leven.

Nancy Smeets studeerde op het terrein van economie en duurzaamheid; haar afstudeerscriptie ging over tiny-house-gemeenschappen in Nederland.

Woensdag **24 april** van 19.30 tot 21.00 uur, klooster Wittem.

Kosten: vrije gave.

Meer informatie op [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda).

## **Pelgrimslezing door Ralf Bodelier**

*Van Jeruzalem naar Bouillon - een omgekeerde kruistocht*



Niet meer dan één jaar dacht schrijver, theoloog en filosoof dr. Ralf Bodelier uit te trekken voor zijn wandeling van Jeruzalem naar Bouillon. Het werden er twee, o.a. vanwege corona.

Een pelgrimage? Bodelier zelf spreekt over een 'omgekeerde kruistocht'. Hij liep immers, in omgekeerde richting, de route die Godfried van Bouillon van 1096 tot 1099 aflegde als leider

van de eerste kruistocht. Godfried trok op met tienduizenden soldaten en tijdens zijn tocht kwamen 1,5 miljoen mensen om. Bodelier daarentegen liep alleen, met niet meer dan een rugzak en een laptop, en uitsluitend op zoek naar verhalen en nieuwe ideeën.

Zaterdag **11 mei** van 14.00 uur tot 15.30 uur, klooster Wittem.

Meer informatie en inschrijven op [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda).

## De synode: de tweede ronde

Over een half jaar begint de tweede ronde van de bisschoppelijke synode over de Kerk in Rome. In de aanloop daar naartoe vroeg het bisdom, net als bij de eerste ronde, om reacties uit de parochies. In onze parochie hebben we daarvoor materiaal verzameld door middel van een enquête en een gespreksgroep van vrouwen, georganiseerd door Eline en Nan. De groep is twee keer bij elkaar geweest om over de synode en de Kerk te praten. Het werd als heel zinvol en vruchtbaar ervaren; de deelnemers hebben besloten er mee door te gaan en er nog een bijeenkomst aan vast te plakken, ook als die niet meer meedoet voor de synode (waarvoor de verslagen begin april moeten worden ingediend bij het bisdom). De gespreksgroep heeft daarmee de spijker op zijn kop geslagen: synodaliteit is een langdurig proces dat eigenlijk nooit ophoudt, en de vrucht ervan wordt niet geplukt boven aan de top, door bisschoppen en paus, maar aan de basis, in de parochies. Paus Franciscus zou ermee in zijn nopjes zijn als hij het zou horen.



Voor een synodale Kerk  
communio | participatio | missio

### *Resultaten van de enquête*

In Nederland is er best veel aandacht voor de synode. Maar, zo wordt door de meeste betrokkenen ook volmondig erkend, de belangstelling van gelovigen is niet heel groot. Onze parochie steekt hier wat gunstiger af. Weliswaar zeggen de meeste mensen die de enquête hebben ingevuld, dat ze niet 'heel erg' maar 'enigszins' in de synode geïnteresseerd zijn. Maar bijna iedereen weet dat er een synode is en waar die over gaat, en dat die in oktober een vervolg krijgt. De helft van de respondenten volgt de synode ook, van 'een beetje' tot 'best intensief'. Een meerderheid is wat sceptisch over het belang van de synode voor de toekomst van de Kerk ('eerst zien, dan geloven', de synode komt 'te laat'). Maar een behoorlijk aantal gelooft dat de synode belangrijk is (een Kerk die 'perspectief biedt voor vrouwen en leken' en 'weet wat er bij de gewone mensen leeft'). De overgrote meerderheid vindt dat de synode in ieder geval op termijn tot besluiten over omstreden zaken moet leiden. Het vaakst wordt daarbij de rol en positie van de vrouw in de Kerk genoemd; op de tweede plaats komt de kloof die men ervaart tussen geestelijkheid en 'gewone' gelovigen, participatie van leken en meer inspraak van de 'basis', soms expliciet gebaseerd op het sacra-

ment van de doop; en vervolgens het celibaat, het gebrek aan echte onderlinge verbinding in de Kerk en het karakter van de Kerk als een 'straf'-instituut. Een enkeling noemt ook ethische kwesties en de rol die wetenschap in de standpuntbepaling van de Kerk zou moeten spelen.

Wat roept de synode op? Bij een enkeling weinig of niets. De meesten zeggen dat het hun wat hoop geeft, meestal 'bescheiden' hoop; het is 'een stap in de goede richting', al moet de Kerk wel 'opschieten', voor het te laat is. Ook dat de stem van 'gewone' mensen nu eindelijk een keer meetelt, wordt als positief ervaren. Iets minder dan de helft van de respondenten geeft aan door de synode iets anders te zijn gaan denken over de Kerk, de (kleine) meerderheid zegt van niet. De overgrote meerderheid heeft niet het gevoel dat er voldoende geluisterd wordt in de Kerk, en dat betreft niet alleen maar wel in hoofdzaak de clerus.

De paus spreekt veel over de werkzaamheid van de heilige Geest op de synode. Kunnen mensen daar wat mee? Kennelijk wel. Voor de een 'werkt' de Geest als mensen meer 'durf' aan de dag leggen en de Kerk 'in beweging brengen'. Voor de ander is het onbevreesd 'kritiek' uiten op wat niet goed is in de Kerk. Ook herkenning wordt genoemd, herkenning waardoor je je verbonden voelt met andere mensen en je samen gedragen weet. En ook groeiend inzicht in wat het betekent om als Kerk samen op weg te zijn – want dat moeten we nog samen leren.

Een theoloog die ervoor doorgeleerd heeft, zou er, denk ik, niet veel aan weten toe te voegen.

### *De gespreksgroep*

In de gespreksgroep (van ongeveer vijftien vrouwen) hebben de deelnemers met elkaar gesproken over 'roeping', 'waardering' en 'veiligheid' in Kerk en parochie.

De 'synodale' grondhouding tijdens de bijeenkomsten blijkt uit het feit dat besloten is ook geïnteresseerde vrouwen van buiten de parochie uit te nodigen mee te doen. Ook werd de vraag gesteld of je zo'n scherp verschil moet maken tussen mannen en vrouwen. De kwestie van de plaats van de vrouw in de Kerk moet je breder zien, in het kader van de plaats van minderheden in de Kerk, zoals transgenders. Wat daaraan synodaal is? Dat je je horizon verbreedt en uit het perspectief van je eigen groep durft te stappen.

Roeping, die gebeurt in gemeenschap en is zichtbaar in je actieve bijdrage aan de gemeenschap. De vorm waarin dat gebeurt, is heel



verschillend; iedereen moet zoeken naar wat bij zijn of haar talenten en interesses past. Centraal staat altijd de mens, de persoon die voor je staat. Dat je naar hem of haar omziet, daar gaat het om. Zorgzaamheid en dienstbaarheid. In de Kerk en daarbuiten. In de Andreas proef je dat ook, en dat maakt de Andreas tot een fijne parochie. Je moet wel waken voor zelfgenoegzaamheid. En je kunt ook buiten de Kerk en parochie je roeping volgen.

Voelen vrouwen zich erkend in hun roeping? Ja en nee. Soms wel, soms niet. Als een gemeenschap je het gevoel geeft dat je erbij hoort, zonder dat je je daarvoor anders moet voordoen dan je bent, dan voel je je gesterkt in je roeping. De kerk is soms zo'n gemeenschap. Maar het doet afbreuk aan je roeping als je als vrouw in de kerk wel mee mag werken aan allerlei activiteiten, maar uitgesloten bent van waar het in die activiteiten uiteindelijk om gaat, als je bijvoorbeeld veel tijd steekt in doopcatechese maar niet zelf mag dopen. Hier moet de 'officiële Kerk' een andere, 'positieve', 'grondhouding' gaan aannemen: meer praten met en luisteren naar anderen. De synode lijkt erop te wijzen dat de Kerk dat ook wel wil gaan doen. Maar: vrouwen moeten zich ook zelf melden. Doen ze dat altijd voldoende?

Hoe ziet de bijdrage aan de kerkgemeenschap er uit? Het zijn de kleine gebaren, de kleine attenties die het verschil maken: daaruit blijkt dat je openstaat voor anderen, aandacht voor hen hebt, 'drempels slecht'. Maar ook, wat gedurfd: je moet uitdragen en laten zien wat je belangrijk vindt, daarvoor uitkomen. Je moet waken voor polarisatie, het wij-zij-gevoel. En iedereen heeft een taak en verantwoordelijkheid, of die nu groot of klein is. We moeten ook zoeken naar momenten waarop we onze verbondenheid met elkaar intenser beleven. Op dat punt, en überhaupt, kunnen we veel leren van andere culturen. En van de geschiedenis, uit hoe de Kerk is begonnen, tweeduizend jaar geleden.

Vrouwen zijn anders dan mannen, ze gaan meer uit van het gevoel. Dat kan een verrijking zijn van onze door mannen gedomineerde samenleving. Alleen moeten vrouwen dan meer zelfvertrouwen krijgen en assertiever worden. En dat kan als ze steun zoeken bij elkaar en elkaar versterken. En als er ruimte wordt geschapen voor verdieping en vorming. Die is nodig, ook voor vrouwen. En omdat die in het gesprek als cruciaal wordt ervaren, wordt dat een gespreksonderwerp voor de volgende bijeenkomst.

Wordt dus vervolgd.

De laatste bijeenkomst werd besloten met een gebed (uit 'De synodale weg – Leren en doen'):

Wanneer wij ons afvragen  
welke wegen we moeten gaan,  
dan komen we aankloppen  
bij U, Heilige Geest.  
Wees onze gids,  
elke dag opnieuw.  
Wees de stuwende kracht  
wanneer we onderweg zijn  
en vergeet niet ons  
net dat duwtje in de rug  
te geven wanneer we aarzelen  
om nieuwe wegen  
te durven gaan.  
U bent als een licht  
dat ons trouw vergezelt.  
U maakt dat wij net genoeg zien  
voor de volgende stap.  
Vernieuw ons van binnenuit,  
dan blijft uw vuur zichtbaar  
en tastbaar  
in onze wereld.

Met dank aan de leden van de gespreksgroep, aan Eline en Nan voor de organisatie, en aan alle respondenten van de enquête!

*Rob Pauls*

## AGENDA

### Iedere woensdag

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

### Donderdag 18 april

19.30 uur: lezing Jos Simons  
Mystiek en noodlot - ETTY HILLESUM  
Klooster Wittem

### Zondag 21 april

12.00 uur: Dag van de Aarde  
Dobbeltuyn, Heerlen

### Woensdag 24 april

19.30 uur: tiny houses  
Lezing Nancy Smeets  
Klooster Wittem

### Vrijdag 26 april

14.00 uur: afval rapen  
Vertrek bij Andreaskerk

### Maandag 29 april

14.00 uur: bibliodrama  
Andreaskerk

### Zaterdag 11 mei

14.00 uur: lezing door Ralf Bodelier  
Van Jeruzalem naar Bouillon - een  
omgekeerde kruistocht  
Klooster Wittem



### De drie ringen

De drie ringen organiseert diverse activiteiten. In de komende maanden staat o.a. op het

programma:

- Een excursie naar Maastricht op dinsdag **23 april** van 14.00 tot 16.30 uur. Met een bezoek aan het stiltecentrum op begraafplaats Oostermaas en de Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk.
- Samen eten en samen kijken op donderdag **2 mei** vanaf 12.45 uur, met de film *A United Kingdom*, over het werkelijk gebeurde verhaal van het huwelijk tussen de Afrikaanse prins Seretse Khama en de Britse Ruth Williams, wat eind jaren veertig voor opschudding zorgde.
- Op woensdagmiddag **15 mei** vertellen imkers Jos ten Lohuis en/of Ton Toussaint over het leven van een honingbijenvolk en wat er komt kijken bij de imkerij.

Kijk voor meer informatie op [www.dedrieringen.org](http://www.dedrieringen.org), o.a. over de precieze locaties, de kosten van de activiteiten en om u aan te melden.

## COLOFON

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van  
10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:  
043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten  
Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:  
043 - 855 20 20

### Parochiebestuur

Vicevoorzitter  
Karin van Doormaal:  
045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325  
NL17 INGB 0003269778  
t.n.v. Parochie H. Andreas

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Karin van Doormaal  
Rob Pauls  
Rens Trimp

---

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 13 mei. Intenties en kopij voor 18 mei t/m 9 juni graag uiterlijk **29 april** opgeven.

## VIERINGEN

*20 april – 12 mei*

### Donderdag 18 april

10.30 uur: Corisbergviering

### Zaterdag 20 april

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 21 april

10.30 uur: woord- en communieviering  
Koor: Chrisko

### Zaterdag 27 april

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 28 april

10.30 uur: woord- en communieviering

### Vrijdag 3 mei

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### Zaterdag 4 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 5 mei

10.30 uur: eucharistieviering

### Hemelvaart donderdag 9 mei

10.30 uur: eerste communieviering

### Zaterdag 11 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 12 mei

10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Anastasis

Gebed voor Alex Toussaint en moeder

---

### Gedoopt

*10 maart 2024*

Djayden Brounen

---

### Overleden

*6 maart 2024*

Leo Niesen