



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

Stil worden

Wat werken we hard om gelukkig te worden, goede mensen te zijn.
We leren, we sparen, we proppen nog net één ding meer in de dag.
Laten we stil vallen, stil worden
en zien dat we onze tevredenheid zelf bepalen
of we nu veel hebben of weinig, veel doen of minder.
En als we dan stil staan,
laat ons dan eens opkijken naar de ander
en ons plezier samen delen.

K. Gerritsen

Het pastoraal team en het parochiebestuur wensen alle mensen die op vakantie gaan, of die niet op vakantie gaan – om welke reden dan ook –, een echt mooie zomer toe, met rust en tijd voor elkaar.
Dat we de mensen die nergens naartoe kunnen niet vergeten!

Laat het ons weten als u graag bezoek ontvangt, en bedenk dat er op

- maandag van 13.00 tot 15.00 uur
- donderdag van 14.30 tot 16.00 uur en
- dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

altijd iemand in de parochie aanwezig is voor een gesprek bij een kopje koffie of thee, op het pleintje, in de koffiekamer of in de huiskamer.

Een urnenpad bij inspirerende mensen rond de Andreaskerk

Op 10 juli werd het pad rond de Andreaskerk een urnenpad. Bijna veertig jaar na dato hebben we het plan van architect Laurens Bis-scheroux opgepakt om in het pad rond de kerk op marmeren tegels de namen van inspirerende mensen te graveren. Namen van zes mensen waarvoor we als gemeenschap samen hebben gekozen: drie zwarte en drie blanke, drie mannen en drie vrouwen.



Deze mensen zijn inspirerend omdat ze vooral een ding met elkaar gemeen hebben: wat hen in hun leven ook werd aangedaan, ze hebben nooit haat met haat beantwoord. Ze zijn door dik en dun achter hun keuze voor de liefde blijven staan.

Altijd weer, door alle eeuwen heen, staan er mensen op die die keuze maken. Heel recent gebeurde dat op 13 november 2015 toen Antoine Leiris een bericht op Facebook plaatste, gericht aan de daders van de aanslag op de concertzaal van Bataclan in Parijs, een bericht dat de wereld raakte. Op die dag verloor Antoine zijn vrouw H el ene, de moeder van zijn zoontje van 17 maanden: "Jullie hebben de liefde van mijn leven gestolen, maar mijn haat krijg je niet, al waren jullie daar wel op uit. Ik ben nu alleen nog met mijn zoontje. Met ons twee en zijn we sterker dan alle legers ter wereld. Ook zijn haat zullen jullie niet krijgen." *

Het verhaal van Antoine Leiris paste wonderwel bij het evangelie van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37)* van die zondag. Over de man die een gewonde vreemdeling langs de weg zag liggen, hem verzorgde, naar een herberg bracht en de herbergier vooruitbetaalde voor wat hij verder nog aan zorg nodig zou hebben.

En het paste bij de verhalen van de inspirerende namen in het urnenpad. Bij deze inspirerende mensen kunnen van nu af aan ook onze lieve doden een plek krijgen; de urn wordt in de aarde geplaatst met daarboven de naam, de geboorte- en sterfdatum op een marmeren tegel, vanuit het besef dat de doden bij de levenden horen. Door hen zijn wij, en wie wij zijn geven wij door. Is dat niet leven door de dood heen?

Eline Claassens

* Op internet vindt u gemakkelijk het Facebookbericht van Leiris en ook de lezing over de Barmhartige Samaritaan.

Weekend 6 en 7 augustus

Solidaridadviering plus rondleiding Hoeve Corisberg

Op zaterdag 6 augustus is er om 16.30 uur een rondleiding op Hoeve Corisberg aan de Corisbergweg 1. De Corisberg is een woon-werkgemeenschap met een biologisch land- en tuinbouwbedrijf. Mensen met een verstandelijke beperking vinden hier een veilige, vertrouwde woonomgeving en een zinvolle werkplek. In de boerderijwinkel worden biologische aardappelen, groenten en fruit verkocht. Deels uit de eigen tuin of boomgaard, grotendeels uit de Euregio. Verder is er vers brood, zelfgemaakte jams, kaas, zuivel, vlees, eieren en een assortiment biologische droogwaren.



We bezichtigen de boerderij, de tuin en de boomgaard onder leiding van Ine Muller (medewerker cultuur, religie en jaarfeesten) en Petra Frissen (werkleidster van de boerderijwinkel).

U kunt op eigen gelegenheid komen of met ons meewandelen

naar de boerderij. Eventueel kunt u ook met iemand van ons meerijsen, geef dit dan tijdig door. Vertrek vanuit de Andreas om 16.00 uur.

Aansluitend is er om 18.00 uur een woord- en communieviering in de Andreaskerk. Op zondag is de viering om 10.30 uur.

De vieringen zijn voorbereid door de Solidaridadgroep samen met de Corisberg en hebben als thema: *Kijken met je hart*. Na afloop van de vieringen is de Wereldwinkel open en kunt u eerlijke producten kopen uit de Derde Wereld én de zorgboerderij.

Van harte uitgenodigd namens de werkgroep Solidaridad en de Corisberg.
Harry Kerckhoffs, 045 - 542 51 53

Oecumenisch gebed om vrede 2 september 19.00 uur

Voor de vierde keer organiseren we een oecumenische vredeswake in de kerk van het Leger des Heils in Brunssum/Treebeek en in de Andreaskerk. De aanleiding voor deze wakes was de verovering van de berg in Mosul, Irak op de Yezidi's en de rampvlucht van de MH17 in 2014. Er zouden nog vele aanslagen volgen, in Parijs, Brussel, Nice. Wij kunnen niet de grote wereldproblemen oplossen, maar wat we wel kunnen is samenkomen, bidden om vrede, met elkaar overleggen welke kleine stappen wij kunnen zetten, en niet moedeloos of cynisch worden of weggijken.

Vorige keer hebben we n.a.v. de bed, bad en brood-discussie een petitie gestuurd aan de Tweede Kamer en gevraagd om menswaardige opvang voor vluchtelingen en al helemaal voor kinderen.

We zouden het fijn vinden als u de wake mee wilt voorbereiden; we roepen ook mensen op van de protestantse kerken en moslims en mensen van het AZC waar we contact mee hebben. In de week van 22 augustus beginnen we met de voorbereiding. Neem graag contact op met Eline Claassens.

18 september 2016: startzondag en vrijwilligersmiddag

We zijn nu nog in de tijd waarin velen vakantie hebben, en vergaderingen en bijeenkomsten op een laag pitje staan. In september pakken we onze activiteiten weer op. Traditiegetrouw willen we de start van dat 'nieuwe werkjaar' markeren en daarover ook Gods zegen vragen.

Dat doen we op zondag 18 september in de viering van 10.30 uur. We willen die viering een speciaal tintje geven door de werkgroepen die dat willen, een bijdrage te laten leveren.

Het SoPaF-koor zal de viering mee voorbereiden en verzorgen.

Aansluitend aan de viering willen we alle vrijwilligers die zich het hele jaar door voor onze parochie inzetten, in het zonnetje zetten.

We beginnen na de viering met koffie, thee of fris met gebak.

Om ongeveer 12.30 uur zal Paul van Loo ons verrassen met een muzikale 'collage' van de jaren zestig tot heden, waarbij we lekker mogen meezingen. Vanaf 14.00 uur is er een heerlijke barbecue.

De middag wordt ook verzorgd door het koor SoPaF.

Dus, beste vrijwilligers, omlijn deze dag met een dikke cirkel in jullie agenda. Te zijner tijd zullen we iets uitgebreider laten weten wat er allemaal gaat gebeuren en kunnen jullie je aanmelden.

parochiebestuur en pastoraal team

Oecumenische uitstap: 19 augustus

Op vrijdag 19 augustus organiseert de Raad van Kerken Parkstad een excursie naar het Heuvelland. Er wordt een bezoek gebracht aan het bijzondere Catharinakerkje in Lemiers (met schilderwerk van Hans Truijen), de Martinuskerk in Vijlen (dat dit jaar zijn 1000-jarig bestaan viert) en de kerk van Holset.

Na afloop kan in restaurant In de Oude Stroopkokerij worden nagepraat. We proberen zoveel mogelijk te carpoolen; start is daarom op het parkeerterrein bij de Josephkerk aan de Heerlerbaan om 13.30 uur. Om 14.00 uur kunnen we bij de Catharinakerk, Oud Lemiers 16 zijn.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij voorzitter Ko van de Lagemaat, bloemlag@online.nl of 045 - 571 69 62. Opgave is prettig, maar niet noodzakelijk.

Ds. Ko van de Lagemaat



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Airco
Ventilatie • ClimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

Hans Bouman, de nieuwe pastoor-deken

Op 10 juli werd Hans Bouman geïnstalleerd als de nieuwe pastoor-deken van Heerlen. Hieronder stelt hij zich aan ons voor.

Hans Bouman werd op 28 september 1967 geboren in Zwolle, samen met zijn tweelingzus. Drie jaar later werd zijn broer Remco geboren in Zutphen, waar het gezin inmiddels naar toe was verhuisd. Daar groeide hij op, tot hij in 1985 naar Kerkrade verhuisde om op het Grootseminarie Rolduc zijn priesteropleiding te volgen.



In 1990 werd hij, nog net 22 jaar oud, diaken gewijd, waarna hij in Elsloo pastoor Creemers ging ondersteunen. Twee jaar later werd hij op 13 juni tot priester gewijd. Hij bleef als kapelaan werkzaam in Elsloo en Meers. In 1994 werd hij benoemd tot kapelaan in Venray. In 1998 kreeg hij zijn eerste pastoorsplaats in Landgraaf-Nieuwenhagerheide. Enkele jaren later werd hij tevens pastoor van de H. Familieparochie. In 2011 werd hij pastoor in Gennepe.

Om meer bagage te hebben voor de steeds complexere taken, volgde hij een opleiding managementwetenschappen aan de Open Universiteit. Daarbij liep hij ook stages bij een onderwijsadviesbureau en de politie Limburg-Zuid. In zijn Gennepe tijd startte hij een studie Theologie (Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met KU Leuven), die hij onlangs afrondde in de richting pastoraaltheologie/missiologie. Hij zegt daarover: "Ik vind het belangrijk dat je blijft leren in je leven, dat je nooit denkt dat je alles wel weet." Het valt hem op dat mensen de ander vaak in een hokje duwen. Ze vragen dan: "Ben je conservatief of modern?" Als ze dan horen over studies in Rolduc en Nijmegen, weten ze niet zo goed in welk hokje hij past... en dat vindt hij prima. Want, zo zegt hij, "we moeten de ander ontmoeten en leren kennen zoals hij of zij is, zoals God ons individueel kent en van ons houdt".

Hij ziet zichzelf als een voorbijganger en als een instrument om geloofsgemeenschappen te versterken en parochianen te ondersteunen daarin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Deken Bouman dankt iedereen die op welke manier dan ook aan de voorbereidingen voor zijn installatie op 10 juli heeft meegewerkt, en iedereen die op welke manier dan ook heeft meegevierd, meegedaan, aanwezig was, felicitaties deed toekomen, of op welke manier dan ook verbonden was.

Zijn contactgegevens zijn: hansbouman@gmail.com of 045 - 571 36 82.

Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben reeds met de nieuwe pastoor-deken kennis gemaakt. Wij heten hem van harte welkom en vertrouwen op een vruchtbare samenwerking.

Jack Steeghs, diaconaal jongerenwerk onderweg (4)

Veel nieuws deze keer. Leest u mee?

Goede eerste groepsbijeenkomst

Op een regenachtige zondagmiddag tijdens Pinkpop zijn we met een kleine groep in de koffiekamer van de Andreas als groep van start gegaan: naast Nan (als vertegenwoordiger vanuit het pastoraal team) en ik (als projectmedewerker) verwelkomen we enkele jongeren. Aan de hand van foto's maken we opnieuw kennis met elkaar. Daarna bekijken we twee filmpjes (afkomstig uit Delft en Dordrecht), als voorbeeld om diaconale inspiratie op te doen of om ideeën aan te ontlenen. Voor de inwendige mens zorgen meegebrachte hapjes en drankjes, die we tussentijds nuttigen. Vervolgens spelen we een kaartenspel om meer van elkaars motieven te horen. En tot slot verkennen we wat we concreet kunnen doen én nemen besluiten: er ontstaat spontaan een WhatsApp -groep en een vervolgateiviteit!

En wat een vervolg!

Zaterdag 16 juli wassen we met zijn achten auto's voor het goede doel. Vooral auto's van parochianen nemen we goed onder handen. Zelfs de auto van de een week eerder geïnstalleerde deken Bouman krijgt een goede zomerbeurt. Al met al zijn we drie uur lang goed met elkaar bezig. Veel wachttijd voor de autobezitters is er niet en als die er is wacht er binnen in de huiskamer koffie en thee. En de opbrengst: € 285,=, is bedoeld voor een Afghaans vluchtelingengezin. Wordt volgend jaar ongetwijfeld vervolgd!



Aangepaste bereikbaarheidsgegevens

In de zomermaanden ben ik niet – zoals gewoonlijk – op maandagen tussen 10.30 uur en 16.00 uur aanwezig, om meer werk te maken van diaconaal jongerenwerk in de leeftijdscategorie van ongeveer 18-25 jaar. Ik ben in week 30 t/m 33 met vakantie. Ik wens iedereen een fijne vakantieperiode!

steeghsjack@gmail.com 06 - 26 98 94 11

Jack Steeghs

Dit project wordt gesubsidieerd door commissie PIN van de Nederlandse religieuzen, het Kansfonds en het Limburgs Diaconaal Fonds.

Terugblik eerste communie en vormsel

De afgelopen twee maanden hebben we drie communievieringen en één vormselviering gehad, waarbij vooral het aantal communicanten voor onze parochie ongekend hoog was, nl. 32. Met drie mooie en speciale vieringen hebben de communicanten heel veel eigen inbreng gehad, waarbij we hopen dat zij later kunnen terugkijken op een mooie dag en ervan meenemen dat groeien in het leven betekent dat je ook mag groeien in geloof, en dat je in het leven gelukkig wordt als je ook anderen gelukkig maakt. De gezaaide mosterzadjes groeien al en zo kunnen kleine goede daden het begin zijn van een mooiere wereld voor iedereen.

Ook de 9 vormelingen kunnen terugkijken op een mooie viering, waarin vicaris Schnackers voorging en het heilig vormsel toediende.

Bedankt iedereen, die op welke manier ook, meegewerkt heeft aan de voorbereiding en uitvoering van communie en vormsel.

Nan Paffen

Laudato Si' – een oproep van de paus, deel 7

De paus snijdt in zijn encycliek veel thema's aan die te maken hebben met onze omgang met de natuur, het milieu, de schepping. Eén daarvan is de klimaatverandering. Daarvan zegt de paus dat die mede veroorzaakt is door menselijk gedrag. De paus roept ons op onze levensstijl te veranderen.

Alle aspecten van het leven, politiek, economie, religie, cultuur en ethiek, moeten hun bijdrage leveren: van het individuele niveau tot en met het niveau van de wereldregering. Ieder heeft zijn éigen verantwoordelijkheid. De rijke landen meer dan de armen, de leiders meer dan de onderdanen.

Aan het eind van zijn betoog komt de paus uiteindelijk toch ook weer uit bij het dagelijks handelen dat wij zélf in de hand hebben. Hij schrijft: "Het is een zeer nobele taak om met kleine dagelijkse handelingen te zorgen voor de schepping."

De paus noemt in par. 211 een aantal concrete gedragingen die een belangrijke invloed hebben op de zorg voor het milieu, zoals het gebruik van plastic of papier vermijden, het watergebruik verminderen, het afval scheiden, node-loze verlichting uitdoen of iets hergebruiken in plaats van het weg te doen.

Het is verheugend te merken dat steeds meer mensen zich inzetten voor een gezond klimaat. Ze gaan zuinig om met energie en kiezen voor groene stroom. Veel Nederlandse gemeenten, waaronder Heerlen, daarentegen gebruiken nog verouderde kolenstroom. Om ons milieu te beschermen is Greenpeace onlangs gestart met een campagne voor schone energie.

Greenpeace laat zien welke gemeenten in Nederland vervuilende kolenstroom gebruiken. In het kader van Laudato Si' is de campagne: 'Wordt jouw straat verlicht met kolenstroom?' een stap in de goede richting. Een campagne om Heerlen aan te zetten om over te stappen naar schone stroom. Teken daarom de petitie die je kunt vinden op:

www.petitiestarter.nl/petitions/parkstad-kies-voor-groene-stroom.

Harry Kerckhoffs, Geert Bles

Stichting Taiama-Andreas, afronding Vastenaktie 2016

De Vastenaktie 2016 was weer een drukke tijd voor de stichting. Al in december en januari zijn er plannen gemaakt. Vooral ter voorbereiding voor de vastenactiezondag op 6 maart. Maar ook voor andere activiteiten. We hebben u er in het parochieblad regelmatig een overzicht van gegeven.

De vastenactiezondag is erg plezierig verlopen. Dat begon in de viering. Kelly Fofanah zong met het koor Sound of Peace and Freedom het volkslied van Sierra Leone. Eline ging in de overweging in op de samenhang van de parabel van de verloren zoon met de situatie van de mensen in Sierra Leone. Na de viering was er koffie/thee met gebak (dank aan iedereen die gebakken heeft).



Daarna gaf Marie-José Brounen aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg over de situatie in Kabala en ons project in die plaats. Ook liet ze aan de hand van een filmpje de dagelijkse gang van zaken zien voor een meisje op het vervolgonderwijs in Freetown. Heel duidelijk werd waarin zo'n grote stad nog

verschilt van welvarende steden in ons deel van de wereld. Kelly Fofanah gaf weer djembés; daar werd met veel plezier aan deelgenomen. Jacq Zenden deed met groepen een quiz waarin allerlei wetenswaardigheden over Sierra Leone was opgenomen.

We bedanken alle donateurs die bijgedragen hebben aan de opbrengst van dit jaar. Daaronder ook de communiciekinderen voor de collecte bij de kerkdeur. De totale opbrengst was dit jaar € 2113,=.

Daarnaast zijn Jacq Zenden en Marie-José Brounen bij de R.K. basisschool de Windwijzer te gast geweest, waar ze over het project vertelden. Dat krijgt nog een vervolg. Jacq Zenden is een avond bij de vormelingen geweest. Kelly Fofanah gaf les op basisscholen bij het multiculturele project van het Service Gilde in Landgraaf.

Hoewel we geld inzamelen voor het project 'Strengthening children and youth in Kabala', is het vooral onze bedoeling dat we samen betrokken zijn bij mensen in Afrika die het veel minder goed hebben dan wij maar waar we met zijn allen nog veel van kunnen leren wat betreft de manier waarop ze in het leven staan.

Gard Verstegen

In gesprek met Wil Heijster-Thoen.

"Bedaar mijn ziel dat ik niet op ze inbeuk en het kwaad doe dat ik niet wil en even rot ben als zij." Deze zin uit psalm 141, vertaald door Oosterhuis (150 Psalmen - vrij) sprak Wil aan en was de reden waarom zij Mandela zo'n geweldige man vond: vijftig jaar opgesloten zitten op Robben Island en dan toch vrijkomen zonder haatgevoelens ten opzichte van het blanke regime. Deze zin bleek ook de kerngedachte te zijn waarin ze allengs in haar leven is gegroeid. Ik luister naar Wil aan de tafel aan de Oliemolenstraat.



"Ik ben geboren in Rotterdam in 1936 als oudste van vier kinderen. Wij verhuisden in 1942 – het was oorlogstijd – naar Driebergen; bedoeld als tijdelijk, werd het toch definitief. Ik ben trots op mijn meisjesnaam Thoen en wil deze ook genoemd zien boven dit verhaal. Waarschijnlijk is het vanwege diezelfde 'trots' dat ik het als kind niet kon uitstaan dat alleen jongens misdienaar mochten zijn en meisjes niet. Ik vind het daarom heerlijk en bevrijdend dat in de Andreaskerk vrouwen net zo gewaardeerd worden als mannen. In Zeist op de mulo ontmoette ik Hans, met wie ik later trouwde. Wij kregen vijf kinderen. Hij zat in het

onderwijs en was betrokken bij het uitwerken en toepassen van nieuwe lesmethodes. In Almelo, waar hij pedagoog was, raakten wij bevriend met iemand uit Suriname die geïnteresseerd bleek in die aanpak en Hans uitnodigde deze in zijn land te introduceren. Die kans grepen we aan; we verhuisden met vier kinderen naar Paramaribo. Vermoedelijk is in die betrekkelijk korte periode – drie jaar – de bodem gelegd voor de sociale betrokkenheid van ons gezin.

Terug in Holland kwamen wij terecht in Heerlen, en raakten we vertrouwd met de HTP (later UTP) waar onze zoon Lex theologie studeerde. Daar kerken wij, maar toen de UTP werd opgeheven moesten we uitwijken. We kwamen ten slotte terecht bij de Andreas. Deze kerk spreekt ons aan als gebouw, maar ook vanwege de sfeer, de zorg om elkaar en het feit dat diaconie zo'n hoge prioriteit heeft.

Toen de kinderen wat groter werden en ik meer ruimte kreeg, raakte ik geïnteresseerd in het Rode Kruis. Dat vroeg mij om enkele malen per jaar een week vrijwilligerswerk te doen in hun vakantiehuis IJsselvlied voor zieken en ouderen in Wezep. Daar kwam ik in contact met aidspatiënten, die daar tweemaal per jaar een week mochten doorbrengen, en ben ik buddy geweest voor een aantal van hen. Dit was dankbaar werk, dat ik jarenlang heb mogen doen. Pater van Kilsdonk, de bekende studentenpastor in Amsterdam, vriend en toeverlaat van aidspatiënten, kwam dan altijd bij hen op bezoek. Wat een prachtig mens!

In de Andreasparochie ben ik vrijwilligster in de pastoraatsgroep, die zich richt op de zieken en ouderen. Ik doe ook mee bij de activiteiten van de werkgroep Solidaridad, die zich bezig houdt met gerechtigheid in de wereld.

Wat mij in het evangelie bijzonder aanspreekt is het verhaal van Maria en Martha. In de hectiek van alledag voel ik erg de behoefte om tijd te nemen voor mezelf, in stilte na te denken over waar het echt om gaat in het leven, te luisteren naar de Man van Nazareth. Daar gestalte aan geven geeft mijn leven zin, en betekent voor mij geloven. Toevallig ben ik katholiek, maar mijn wieg had ook ergens anders kunnen staan. Het gaat er tenslotte om dat diepere en zinvolle in mij op te diepen, en van daaruit leven.

Hoe ik tegen de dood aankijk? De weg ernaar toe, het moeten loslaten, lijkt me moeilijk. De dood zelf betekent rust volgens mij. Ik praat vaak over mijn ouders, ofschoon ze al lang dood zijn. Zo hoop ik ook herinnerd te worden na mijn dood, als iemand die iets bijgedragen heeft aan een betere wereld.

Als ik mensen aan tafel mag vragen, dan natuurlijk Hans, maar bijvoorbeeld ook paus Franciscus en misschien jou.

Dit is zo'n beetje mijn levensverhaal. Het stokje geef ik door aan jou, als je dat goed vindt."

Dit was het moment dat Hans terugkwam van zijn dagelijkse wandeling; ons gesprek kon afgerond worden.

Geert Bles

Seizoensopening De drie ringen 10 september in Andreaskerk

35 jaar geleden werd de Pastorale School opgericht, die 10 jaar geleden verder ging onder de naam De drie ringen. Daar wordt op 10 september bij stilgestaan. Voormalig voorzitter Jan Geraets blikt terug, Nelleke de Kruik, de huidige voorzitter, kijkt vooruit naar het nieuwe programma, en er is een optreden van Paul van Loo. Verder is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, bij te praten na de zomervakantie, kennis te nemen van de activiteiten van het seizoen 2016/2017 en u daarvoor aan te melden. Alles onder het genot van koffie of thee, een glaasje en iets lekkers.

We verheugen ons erop u daar allemaal weer tegen te komen. Breng gerust uw familie, vrienden en burens mee. Iedereen is welkom. Het is wel prettig en praktisch als we ongeveer weten hoeveel mensen er komen, dus het is fijn als u zich van tevoren aanmeldt, liefst voor 9 september. Er zijn geen kosten aan verbonden maar er is wel gelegenheid voor een vrije gave.

Aanmelden via www.dedrieringen.org, secretariaat@dedrieringen.org of 045 - 400 91 70.



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

AGENDA

Iedere maandag

13.00-15.00 uur: inloop vluchtelingen en wijkbewoners

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld

Iedere donderdag

14.30-16.00 uur: inloopmiddag

Woensdag 3 augustus

19.00 uur: Cantorgroep

Zaterdag 6 augustus

16.30 uur: rondleiding hoeve Corisberg, Corisbergweg 1. Vertrek Andreaskerk 16.00 uur.

Woensdag 17 augustus

19.00 uur: Cantorgroep

Vrijdag 19 augustus

Oecumenische excursie naar Lemiers, Vijlen en Holset. Vertrek 13.30 uur vanaf parkeerterrein Josephkerk Heerlerbaan

Woensdag 31 augustus

19.00 uur: Cantorgroep

Dinsdag 6 september

19.30 uur: Taiama-Andreas

Woensdag 7 september

20.00 uur: pastoraal team

Donderdag 8 september

20.00 uur: parochiebestuur

Zaterdag 10 september

14.00 uur: jubileum De drie ringen

Vrijdag 16 september

10.00 uur: In gesprek met de Bijbel

Zondag 18 september

10.30 uur: startzondag en vrijwilligersmiddag

Vrijdag 30 september

15.30 uur: ziekenzalving

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Pastoraal werker Eline
Claassens: 06 - 25 36 41 85
elineclaassens@gmail.com
Nan Paffen: 045 - 542 32 11

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Eline Claassens
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Overleden

Jos Vuurstaak, 16-6-2016
Frans Starmans, 28-6-2016

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 12 september. Intenties voor **17 september t/m 9 oktober** graag opgeven voor **28 augustus**.

VIERINGEN

30 juli t/m 11 september

Zaterdag 30 juli

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 31 juli

10.30 uur: eucharistieviering

Koor: Cantorgroep

Gebed voor Jan Hovens (vw. verjaardag) en Frans Lustermans (jaardienst)

Vrijdag 5 augustus

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 6 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering

Solidaridadviering

Gebed voor Pascalle Flekken

Zondag 7 augustus

10.30 uur: woord- en communieviering

Solidaridadviering

Gebed voor Piet van der Poort

Zaterdag 13 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Frans Starmans (zeswekendienst)

Zondag 14 augustus

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 20 augustus

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 21 augustus

10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor Piet van der Poort

Zaterdag 27 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering

Deurcollecte MIVA

Zondag 28 augustus

10.30 uur: woord- en communieviering

Koor: Cantorgroep

Gebed voor dhr. en mw. Mantel-Sniekers (gest. jaardienst)

Deurcollecte MIVA

14.00 uur: doopdienst Logan Schaap

Vrijdag 2 september

10.30 uur: eerstevrijdagviering

19.00 uur: oecumenische gebedsdienst

Zaterdag 3 september

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 4 september

10.30 uur: eucharistieviering

Gebed voor Hannie Thissen-Popken, Piet Paffen (vw. verjaardag) en Piet van der Poort

Zaterdag 10 september

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 11 september

10.30 uur: eucharistieviering