



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

DECEMBER 2022 – JANUARI 2023

Teruggestuurd

Stel dat hij vandaag zou komen
en vannacht geboren wordt,
verborgen in een vrachtcontainer
ergens op transport.

Jozef heeft zijn laatste centen
die hij zorgvuldig had gespaard,
uitgegeven voor de grote reis
aan een mensenhandelaar.

Stel, zij worden dan gevonden
bij een controle langs de weg,
teruggestuurd over de grens,
ze kennen heg noch steg.

Stel, ze mochten even blijven,
de douane omgekocht,
zij vertellen van Herodes,
hun verhaal wordt uitgezocht.

Dat duurt een aantal jaren,
wachten in het azc.

Intussen timmert Jozef aan de weg.
Jezus zit al in groep twee.

Maria, zij gelooft in Hem
met haar moederfantasie.

Maar zo'n merkwaardig vluchtverhaal
blijkt verspilde energie.

Uiteindelijk wordt het niet geloofd,
ze worden teruggestuurd.

Dat hebben we dan ook weer gehad,
't heeft veel te lang geduurd.

Arie de Bruin

Vieringen Kerstavond 24 december

Op deze avond zijn er twee vieringen: om **18.00 uur** en om **20.00 uur**. In de viering van 18.00 uur staan de kinderen wat meer centraal en mogen de kinderen ook actief meedoen. Op de mat in de kerk en als het weer het toelaat, gaan we ook de tuin in om de hoofdpersonen van het kerstverhaal op te halen.

De viering van 20.00 uur wordt zoals elk jaar mee voorbereid en verzorgd door het koor Sound of Peace and Freedom. Samen zingen we oude en nieuwe kerstliederen en denken we na over de betekenis van het geboorteverhaal in onze, zo turbulente en roerige wereld. Beide vieringen zijn woord- en communievieringen.



Oudejaarsviering 31 december, 18.00 uur

Tijdens deze viering zullen we vooral dank zeggen voor het afgelopen jaar. Ondanks alle onzekerheid, oorlogen en andere crisissen in de wereld gebeuren er ook veel mooie en goede dingen in de wereld en om ons heen. Het is goed om samen het jaar ook in de kerk af te sluiten en God te betrekken bij onze terugblik in de laatste uren van 2022. Een aantal leden van het SoPaF-koor zullen de dienst mee verzorgen.

Viering Driekoningen 8 januari 2023

Op het feest van Driekoningen zal de zang verzorgd worden door het koor Luccicante onder leiding van Ankie Janssen.

Sterretjesviering 15 januari 2023

In tegenstelling tot wat in het vorige parochieblad stond, zal de sterretjesviering gehouden worden op zondag 15 januari. Op deze zondag staat in de kerkelijke kalender het feest van de Doop van Jezus. Bij Zijn doop klonk een stem uit de hemel: "Dit is mijn Zoon, de welbeminde". Wij geloven dat ook alle kinderen 'zonen en dochters van God zijn, en door hem bemind'. Voor deze viering zullen de ouders van de dopelingen van 2020, 2021 en eerste helft 2022 worden uitgenodigd; na de dienst kunnen zij hun doopsterretje mee naar huis nemen. De betreffende ouders krijgen hiervoor ook nog een persoonlijke uitnodiging.



PAROCHIEBESTUUR EN PASTORAAL TEAM

WENSEN U EEN ZALIGE KERST



EN EEN VOORSPOEDIG 2023



Koffie met lekkers op Eerste Kerstdag

Zoals gebruikelijk drinken we na de viering op zondag samen een kop koffie/thee. Op Eerste Kerstdag zal er wat lekkers bij geserveerd worden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Nieuwjaarsborrel

Op zondag 1 januari willen we na de viering en de koffie graag met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Uitnodiging milieugroep 18 januari 2023

Op 21 september zijn wij de eerste keer met een groep van 17 in het milieu geïnteresseerde personen bij elkaar gekomen. In deze fijne bijeenkomst werd goed naar elkaar geluisterd en werden veel mogelijke voorstellen naar voren gebracht over hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan de aandacht voor het milieu. Er is een werkgroep aan de slag gegaan en er is behoefte om hierop door te praten. Daarom nodigen wij u graag uit om deel te nemen op 18 januari van **19.30 tot 21.00 uur** in de Andreaskerk aan een vervolgbijeenkomst over het milieu.

Math Gulpers

Het einddoel van de mensenrechten is de menselijke waardigheid.

De toepassing van deze rechten moet er uiteindelijk toe leiden dat de hele mensheid in een wereld van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede kan leven.

>Joseph Wresinski<



*Wij wensen u en uw naasten
prettige kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar*



We willen iedereen bedanken voor de ondersteuning en de ervaringen die we samen hebben kunnen uitwisselen met de mensen van de Andreasparochie.

We zijn erg blij dat we hier altijd welkom zijn.

*De mensen van de lokale groep van de
ATD Vierde Wereld
Zuid-Limburg*

Expositie Ton Hasenaar

18 december 2022 - 15 februari 2023 in de Andreaskerk

Ton Hasenaar, geboren in Weesp, woonde voordat hij naar Limburg kwam, in Amsterdam en heeft nu zijn atelier in Schinveld.

Zijn eerste kunstzinnige ervaringen deed hij op als kind bij zijn opa Hasenaar uit Muiden, die ook kunstschilder was. Daar en in Amsterdam heeft hij zijn opleidingen genoten. Al snel legde hij eigen gevoel in zijn schilderijen, gaf het andere kleuren, improviseerde met meerdere technieken en materialen.

Ton raakte steeds meer geïnspireerd door werken van Vincent van Gogh en het abstract expressionisme van de Cobrakunstenaars. Zijn schilderijen worden mede daardoor steeds feller van kleur wat uiteindelijk resulteerde in het abstract expressionisme.

De werken van Ton worden geïnspireerd door zijn gevoelens op het moment van schilderen en hebben passende thema's waarin we ons allen kunnen spiegelen en die ons vaak tot denken aanzetten.



Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor groepjes kunt een afspraak maken voor bezoek op een andere tijd (tel. 045 - 541 51 77).

Inspiratiedag werkgroep vluchtelingen

Eline Claassens en Rob Pauls namen in november deel aan een inspiratiedag van de Raad van Kerken in Amersfoort voor mensen die als vrijwilliger actief zijn in het vluchtelingenwerk. De zestig deelnemers – een mooie opkomst – kwamen uit het hele land.

De inspiratiedagen vliegen je tegenwoordig om de oren. Het lijkt wel alsof momenteel niet alleen de geldinflatie maar ook die van inspiratie de pan uit rijst. Maar wat betreft vluchtelingen is het toch zo dat zo'n inspiratiedag geen kwaad kan, misschien wel nodig is. Want de sympathie voor vluchtelingen en de bereidheid hun een warm welkom te bieden in Nederland, kalft af. Vrijwilligers in het vluchtelingenwerk worstelen daar mee. De speurbare verkilling doet pijn.

Als de bereidheid om vluchtelingen op te vangen afneemt, dan heeft dat zijn al dan niet goede redenen. Hoe in gesprek te komen met mensen die er heel anders over denken? Hoe de kloof te overbruggen?

Je kunt de discussie aangaan. Argumenten voor en tegen uitwisselen. Je hoort bijvoorbeeld vaak dat er wereldwijd tweehonderd miljoen vluchtelingen zijn en dat het een illu-



sie is dat dat probleem opeens als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Je kunt het dus maar beter erkennen en er mee dealen. Of: de meeste vluchtelingen leven in arme landen ('in de regio' zoals dat heet), die daarmee een grote last moeten dragen, terwijl ze toch al gebukt gaan onder armoede en schulden. Of: het argument van de aanzuigende werking. Daarvan hoorde je de afgelopen tijd regelmatig dat die niet bestaat, want dan zou op grond van de erbarmelijke situatie van asielzoekers in Ter Apel omgekeerd geen mens meer naar Nederland komen – maar ze komen nog steeds.

Of je met zulke redeneringen andersdenkenden over de streep trekt? Of je daarmee een brug slaat?

Misschien is het beter om het samen over onze angsten, zorgen, twijfels te hebben? Waarom zijn we bang, wat zijn onze zorgen? Waarover twijfelen we? Zonder dat de andere partij munt probeert te slaan uit onze angst of twijfel en ze omsmeedt tot een argument tegen ons. Want precies daarom durft niemand zich bloot te geven en zijn kwetsbare plek te laten zien; het zou eens tegen je gebruikt kunnen worden!

Er zijn mensen die worden gedreven door angst, en mensen die zich laten leiden door vertrouwen. Het zijn beide diep menselijke gevoelens, en het overgrote deel van de mensen kan zich herkennen in beide. Je zou denken: een goede kans om elkaar ergens in het midden te vinden. Maar dat gebeurt niet. Misschien omdat het gaat om twee tegenstrijdige gevoelens die zo krachtig zijn dat het, ook al heb je iets van allebei in je, moeilijk is van het ene gevoel naar het andere te springen. Je houdt vast aan, of blijft hangen in, het gevoel dat het sterkst is en overheerst.

Is er een andere weg? Een lid van de werkgroep vertelde het volgende verhaal (diezelfde dag ook verschenen in *Trouw*, 5 november): *"Op 8 november 2021 wordt Raja Hassan, een Afghaanse vrouw van 44 jaar, in een groepje vluchtelingen door Wit-Russische militairen het bos in gejaagd naar de Poolse grens. Het is koud en nat en ze raken verdwaald. Raja wordt ziek. Ze vinden de Poolse grens, maar worden met geweld en pepperspray teruggeblazen de bossen in. Ze wordt nog zieker, en als ze weer Wit-Russen tegen komen, zakt ze in elkaar en raakt buiten bewustzijn. Geen ambulance in de buurt. Er wordt een taxi geregeld waarvoor de vluchtelingen 600 euro moeten betalen. Op weg naar Minsk redt Raja het niet; ze overlijdt in de taxi."*

Soms, op bepaalde momenten, slaagt zo'n verhaal erin tot ons door te dringen en beseffen we dat het om een mens gaat. Niet om een abstract idee, een anoniem iemand zonder naam, zonder gezicht en geschiedenis, een van de velen. Maar om één mens, met haar ene geschiedenis, herinneringen, familie, vrienden, met haar wanhoop, pijn, de kou en honger in het bos, het vlammetje van hoop en toekomstdromen. Een mens zoals ik. Ik had het zelf kunnen zijn.

Misschien word ik het ooit. Het zou zomaar kunnen. In Oekraïne had tot 24 februari van dit jaar ook niemand gedacht dat het zou gebeuren.

Dat besef, als het tot ons gevoel weet door te dringen, kan bruggen slaan. Op indrukwekkende wijze slaagde Rikko Voorberg erin de deelnemers dat gevoel te geven. Hij is de 'uitvinder' van het "grenspas-toraat" en organiseerde een 'walk of shame'. Hij gaat, in zijn eentje, naar de buitengrenzen van de EU en wandelt daar van de ene plek

naar de andere, overal waar vluchtelingen bivakkeren. Op vervallen rangeerterreinen waar vluchtelingen huizen in afgedankte wagons. In bossen waar hij bij een kampvuurtje zit. "Wat kom je doen?", vragen de vluchtelingen. Ze vertrouwen het niet. Hij komt geen hulp bieden; die heeft hij niet in zijn rugzakje. Ook geen geld. Hij komt niet om hun een spannend verhaal te ontfutselen en het in de krant te zetten. Hij vertegenwoordigt geen overheid of organisatie voor mensenrechten. "Waarom kom je dan?" "Nou", zegt Rikko, "jullie kunnen niet naar mij komen, dus kom ik naar jullie. Ik wil bij jullie zijn. Meer kan ik niet doen". De vluchtelingen vinden het maar vreemd. Rare snoeshaan. Maar als het ijs dan toch wat gebroken is en ze hem in de koude wagon een kopje thee aanbieden, dan gebeurt het: ze kunnen, voor het eerst sinds lange tijd, iets geven, iets aanbieden, een kopje thee. En opeens voelen ze zich weer mens. Ze voelen zich weer mens omdat ze het weer worden. Want ze waren het niet meer. Altijd maar gezien worden als iemand die niet welkom is, die liefst weg moet, een last en lastpak, een bedreiging, of als een arme drommel, iemand die hulp nodig heeft, medelijden verdient, rechten heeft, iemand met wie iets gebeuren moet, linksom of rechtsom – maar nooit als mens. Als dat maar lang genoeg duurt, voel je je ook geen mens meer. Totdat iemand komt, zomaar, een rare snoeshaan. Aan wie je een kopje thee kunt geven. Die, net als jij, niets terug kan geven. De gelijkwaardigheid is hersteld, geven en nemen. De ander ziet me als mens, en daardoor kan ik mezelf weer, tenminste voor even, mens voelen.

Is er iets waardevollers, iets belangrijkers dan wat Rikko Voorberg doet? Iemand even herstellen in zijn gevoel mens te zijn. Een gevoel dat de samenleving, ook de EU, mensen blijkbaar heeft weten te ontnemen. Ook al is daar meestal geen boosaardige opzet in het spel. Of misschien toch wel?

Voorberg heeft nog altijd contact met de vluchtelingen uit de wagons en uit het bos.

Een aanwezige ex-vluchteling reageerde: "Ik ben in Nederland goed opgevangen. Maar toen ik voor het beslissende interview bij de IND verscheen, jaren geleden, en ik de IND-ambtenaar tegemoet trad en hem iets vroeg ("Goedemiddag, hoe gaat het met u?"), zei die afgemeten: 'wij stellen hier de vragen, u heeft te antwoorden'. Ik voelde me op dat moment van mijn mens-zijn beroofd, in mijn menselijke waardigheid aangetast".

Zelf mens te zijn is genoeg om de ander als mens te zien. We zouden ons wat vaker mens moeten voelen. Maar wat als je jezelf als gelovig

mens ziet? Je kunt er niet omheen, de hele Bijbel is ervan doortrokken, het hele leven van Jezus: "Israël, herinner je dat je zelf vluchteling was, en trek je het lot van de vreemdeling aan. Zie hem in de ogen. Want de vluchteling en vreemdeling is de minste van allen, en, zegt Jezus, pas als je iets voor hem hebt gedaan, heb je iets voor mij gedaan". De inspiratiedag eindigde met het gezamenlijk zingen van:

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.*

Dat gelovig zijn en mens zijn zo dicht bij elkaar liggen, heel inspirerend om weer eens mee te maken.

Eline Claassens, Rob Pauls

De groene spiritualiteit van Thomas Merton

Een lezing door Kick Bras, emeritus predikant en betrokken bij Vacare, platform voor meditatief leven.

De lezing wordt afgewisseld met het meditatief lezen van teksten van monnik Thomas Merton.

Woensdag **11 januari** 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur, Klooster Wittem.

Meer informatie en aanmelden via kloosterwittem.nl/Agenda.



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM



OPEN INLOOPPUNT 'OP DE HOEK'

'Op de Hoek' Meezenbroekerweg 70 Heerlen

is een nieuwe locatie waarin ook wijkactiviteiten plaatsvinden



elke 2e en 4e zondag van de maand *

van 14.00 tot 17.00 uur

'KOM OP DE SOEP' IN 'OP DE HOEK'

v.a. 13 november 2022

Gezellig elkaar ontmoeten

onder het genot van soep en broodje voor een vrijwillige bijdrage.

EN

ELKE DONDERDAG

KOFFIE OCHTEND

Van 10.00 u tot 12.00 u

Iedereen is welkom

'Op de Hoek' is een initiatief van PKN Parkstad, Ev.-Lutherse Gemeente te Heerlen en St. Wijkpresentie Parkstad

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles
043 - 855 20 20

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 16 januari 2023. Intenties en kopij voor 21 januari t/m 12 februari graag uiterlijk **2 januari** opgeven.

AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30-11.30 uur: stilte-uur

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

Zondag 18 december

15.00 uur: lezing over kerststallen
Klooster Wittem

18 december - 15 februari

Expositie Ton Hasenaar

Maandag 19 december

19.00 uur: kerstlezing

Het mysterie van de beide
Jezuskinderen
Andreaskerk

Zondag 1 januari

Na de viering: nieuwjaarsborrel

Dinsdag 17 januari

20.00 uur: ouderavond communicanten

Woensdag 18 januari

19.30 uur: bijeenkomst milieugroep

VIERINGEN

17 december – 15 januari

Vierde zondag van de advent

Zaterdag 17 december

18.00 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Pascalle Flekken

Zondag 18 december

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens
(jaardienst)

Vrijdag 23 december

9.00 uur: kerstviering Windwijzer

Kerstavond

Zaterdag 24 december

18.00 uur: kinderdienst

20.00 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Jan Janssens, voor overleden ouders Philibert en Miep van de Burgt en Sjef en Corrie Legius, voor Joep Gulpers, en voor Agnes Mulders-Hanzen, Jan Lindelauf en Dicky Riedijk

Eerste Kerstdag

Zondag 25 december

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: cantorgroep m.m.v. blokfluitkwartet Serafiël

Tweede Kerstdag

Maandag 26 december

10.30 uur: woord- en communieviering

Oudejaarsavond

Zaterdag 31 december

18.00 uur: oudjaarsviering
Koor: Sound of Peace and Freedom

Nieuwjaarsdag

Zondag 1 januari

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: cantorgroep

Vrijdag 6 januari

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 7 januari

18.00 uur: woord- en communieviering

Driekoningen

Zondag 8 januari

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Luccicante

Zaterdag 14 januari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 15 januari

10.30 uur: sterretjesviering

Vieringen op Kerstavond in de andere kerken in Heerlen-Zuid

- 17.30 H. Moeder Anna Bekkerveld
- 17.30 St. Martinus Welten
- 18.00 St. Joseph Heerlerbaan
- 19.00 Pancratius
- 19.00 Elisabethkapel Parc Imstenrade
- 19.15 Molenberg
- 20.00 St. Martinus Welten
- 20.00 St. Joseph Heerlerbaan
- 21.00 Pancratius
- 22.00 St. Martinus Welten