



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

FEBRUARI/MAART 2018

Wie altijd maar wacht...

Wie altijd maar wacht tot de anderen zover zijn
of tot de meerderheid eraan toe is,
komt nooit toe aan het verwerkelijken
van zijn plannen en dromen.

Wie altijd maar wacht tot de stemming beter is
of de omstandigheden gunstiger,
kan wachten tot hij een ons weegt
en komt nooit verder.

Wie altijd maar wacht tot hij alles doordacht heeft
en alles kan berekenen en overzien,
blijft zitten waar hij zit
en zal nooit in actie komen.

Begin maar gewoon, op hoop van zegen.
Begin maar gewoon, hier en nu.
Je kunt niet alles voorzien.
Begin er maar gewoon aan.

(Greet Brokerhof-van der Waa)

Veertig dagen op weg naar Pasen - Tijd voor bezinning

We zijn in het rijke westen in de ban geraakt van steeds meer, steeds sneller. We laten ons handelen steeds meer bepalen door wat mogelijk is en niet door wat goed is. In zijn brief *Laudato Si'* nodigt paus Franciscus ons uit om vreugde te vinden in het leven, vanuit het besef en de ervaring dat we deel zijn van het grote ingewikkelde geheel dat leven is. "Wij allen én alle wezens van het heelal zijn geschapen door dezelfde Vader en zijn met elkaar verbonden in een soort universele familie."

In *De dichter en het velletje papier* beschrijft de monnik Thich Nhat Hanh hoe alles met alles samenhangt: "Als je een dichter bent zal je heel duidelijk een wolk in dit papier kunnen zien drijven. Zonder wolken is er geen regen; zonder regen kunnen de bomen niet groeien; zonder bomen kunnen we geen papier maken. Als we dit papier wat dieper bekijken kunnen we de zon in dit papier zien. Zonder zon kunnen de bomen niet groeien. We zien de houthakker die de boom gekapt heeft en hem naar de papierfabriek heeft gebracht. De houthakker kan niet zonder zijn dagelijks brood; daarom is ook de tarwe waar zijn brood van gemaakt is in dit papier aanwezig. En ook de vader en de moeder van de houthakker..."

De paus gaat nog een laag dieper en zegt in zijn brief: "Heel de werkelijkheid is als een openbaring van de Schepper, als geladen met liefde. Ieder schepsel weerspiegelt iets van God en vertelt ons daarover."

Om dat te kunnen zien hebben we een andere kijk nodig op de wereld om ons heen; niet de hebberige kijk die alles meet naar het nut voor mij, maar de beschouwende blik, die van alles de waarde ziet omdat het geschapen is, een schepsel, net als wij. Als je zo naar de schepping en naar jezelf kijkt, dan wil je anders leven. En dat is een passend thema aan het begin van de vastentijd. We worden uitgenodigd ons te bekeren tot een leven vanuit dat diepe besef van verbondenheid en van respectvolle, liefdevolle relaties met de ons omringende wereld. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Dat lezen we ook in het verhaal van Genesis. Het joodse volk had veertig jaar nodig voordat het echt los was gekomen van de vleespotten van Egypte en klaar was om het land van melk en honing in te trekken. Zoveel tijd hebben we niet, maar we krijgen wel veertig dagen de tijd om ons te bezinnen op wie we zijn en wat onze taak in deze wereld en in dit leven is.

Harry Kerckhoffs



Vastenactie 2018 voor Zambia

'Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet'. Dat is het motto van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Zambia, door de landelijke Vastenactie gekozen als een van de vijf projecten waar Vastenactie zich dit jaar sterk voor maakt.

Zambia is een land in zuidelijk Afrika, dat 18 keer zo groot is als Nederland. Er wonen 15 miljoen mensen, waarvan de helft jonger dan 14 jaar. Sinds 1964 is het land onafhankelijk (daarvoor was het een Britse kolonie). Koper is een belangrijk exportproduct. Maïs vormt het basisvoedsel, met name voor de arme mensen. De zusters zijn actief in de noordelijke stad en regio Mbala, vooral in de sloppenwijken rondom de stad, de zgn. Zambia Compounds.

In het midden van de jaren tachtig werd Afrika ten zuiden van de Sahara het hardst getroffen door hiv/aids. Dat betekende dat vooral de bevolkingsgroep 15-45-jarigen ziek werd en vaak stierf. 380.000 kinderen werden (half) wees. In de praktijk betekent dat dat de grootouders de opvoeding en alles wat daarbij komt, voor hun rekening nemen. De zusters zien dat het juist deze gezinnen zijn waar de nood hoog is. Zij gaan de weg die niemand gaat. Ze bezoeken de gezinnen en ernstig zie-



ken thuis, bieden verzorging aan, zorgen dat er medicijnen (die de overheid verstrekt) in huis komen, geven voorlichting, stimuleren kinderen om naar school te gaan, verzorgen maaltijden op school en huiswerkbegeleiding. Aan vrouwen die hebben laten zien dat ze bijv. een vijver kunnen onderhouden, verstrekken ze een microkrediet om vis te kunnen kopen en kweken, die ze kunnen verkopen op de markt. Voor vrouwen die vroegtijdig de school hebben moeten verlaten, bestaan er lees- en schrijfgroepen. Er werd ook een school met opvang voor gehandicapten opgezet.

Het doel van de Vastenactie 2018 is om in Mbala 300 hiv-geïnfekteerden, voornamelijk vrouwen, te trainen in ondernemerschap of een opleiding in de zorg in het weeshuis te laten volgen, waardoor ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Na drie jaar moeten ze zelfstandig hun bedrijfje kunnen voortzetten, en hun inkomen hebben kunnen verhogen van 100 euro naar 1.200 euro per jaar. Om dat doel te bereiken hebben de zusters leermiddelen nodig, speelmateriaal en medische hulpmiddelen. Uiteindelijk zullen met de hulp van de zusters en onze geldelijke steun in de hele regio 15.000 mensen, direct of indirect, van het werk van de zusters profiteren.

Alle lof voor de inzet van de zusters en hun medewerkers. Zij en de mensen om wie het gaat, hebben onze solidariteit nodig. Onze solidariteit maakt het mogelijk dat de zusters kunnen blijven gaan waar niemand gaat, kunnen blijven doen wat niemand doet.



Op de dinsdagen **27 februari** en **13 maart** van 11.30 tot 13.30 uur staan Rob Pauls en ik met een stand op het Pancratiusplein om aandacht te vragen voor de Vastenactie.

In onze parochie zal op zaterdag **10 en zondag 11 maart** aandacht aan de Vastenactie worden besteed; na de viering is er een korte bijeenkomst met film, voorlichting en gelegenheid om vragen te stellen.

In de folder die u bij het parochieblad ontvangt, staan de rekeningnummers van de St. Josephparochie en het bisdom Roermond. Op beide nummers kunt u uw bijdrage storten; wij horen dan van hen wat de bijdrage van onze parochie is. **U kunt ook – en dat nummer staat niet op de folder – uw bijdrage storten op het speciale Vastenactienummer van de Andreasparochie: NL97 ABNA 0514 6023 41 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Andreas o.v.v. Vastenactie.**

Tot slot nog dit: het Vastenactiedoel voor 2018 is Zambia. Betekent dat dat ons 10-jarige project met en voor Sierra Leone nu stopt? Nee, ons jongerenscholingsproject in Kabala in het noorden van Sierra Leone in West-Afrika loopt door, samen met de stichting Taiama-Andreas, die daar nu tien jaar voor gaat. Later in het jaar vertellen we weer hoe het verder gaat in Kabala. Marie-José Brounen houdt de website bij. Fijn als u de stichting geregeld blijft volgen: www.taiama-andreas.org.

Eline Claassens

Kinder(neven)diensten

In deze veertigdagentijd willen we weer extra aandacht schenken aan de kinderen. Dan zijn er o.a. kindernevendiensten, waarin we op eenvoudige wijze de thema's van deze tijd willen uitleggen door middel van verhalen en knutselwerkjes.

We beginnen op de zondagen **25 februari, 4 en 11 maart** met telkens in de viering van 10.30 uur een nevendienst. Het volgende weekend is er op zaterdagavond **17 maart** om 18.00 uur de presentatieviering van de communicanten. Hiervoor worden natuurlijk ook alle andere gezinnen met kinderen uitgenodigd, want het is een viering door en voor kinderen.

De week daarna is het weekend van Palmпасen. Dan is er op zondag **25 maart** een gezinsviering waarin de palmpaasstokken van de kinderen worden gezegend. We lopen met de kinderen en hun palmstokken een kleine processie door de tuin.

Op zaterdag **31 maart** is de Paaswake, waarover in het volgend parochieblad meer.

Ria, Ellen, Nan

Lopen voor Zambia

Op zaterdag **3 maart 2018** lopen mensen van parochies uit Heerlen en Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van de vastenactie 2018. Een pelgrimstocht ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook ter ondersteuning en aandacht voor het vastenactieproject Zambia.

Via de vastenactie kunnen wij de plaatselijke zusters in het Mbala-district helpen in hun missie: onderwijs, gezondheidszorg, HIV-bestrijding, en met aandacht voor de minderbedeelden in onze eigen omgeving.



De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk, Dr.Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan. We lopen een mooie route van ruim 5 km. Iedereen is welkom. Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie.

Uw vrije gave is welkom voor het project in Zambia.

De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen. Het is fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies.

U kunt zich opgeven bij:

Ans Houben, tel. 045 - 541 24 48; e-mail: ajhouben@hetnet.nl

Hanny van der Wouw-Vrehen, tel. 045 - 532 21 81; e-mail: hvrehen@ziggo.nl.

Solidariteitsmaaltijd

Evenals verleden jaar willen enkele jongeren uit de parochie een solidariteitsmaaltijd voorbereiden en aanbieden. Dit in het kader van de vastenactie. Op woensdag **14 maart** is er een sobere maaltijd, verzorgd door een aantal jongeren, geholpen door onze vormelingen.

De maaltijd start om 18.30 uur in de koffiekamer van de Andreaskerk. De kosten voor deze maaltijd zijn € 10,- of minder als u niet zo veel kunt missen, of meer als u de vastenactie extra wilt steunen. Als u zelf niet kunt komen, kunt u dit bedrag ook doneren om zo een ander, die minder bedeed is, mee te laten eten.

Wilt u zich a.u.b. vóór vrijdag 9 maart opgeven voor deze maaltijd.

Bram, Samanta, Marco, Fauve, Linda, Ria en Nan

Presentatieviering communicanten

Op zaterdag **17 maart** om 18.00 uur zullen onze zes communicanten laten horen en zien wie zij zijn. We hangen van hen foto's op en ze zullen zichzelf ook voorstellen. Het thema van deze viering wordt op een bijzondere manier zichtbaar gemaakt en loopt al vooruit op de communieviering waarin het verhaal van de vijf broden en twee vissen centraal staat. Daarover en wie de communicanten zijn, leest u later meer.

Parochiedag 24 maart

Op zaterdag **24 maart** vindt de jaarlijkse parochiedag plaats. Voor onze parochie is de parochiedag een belangrijke dag. Wij willen immers een parochie zijn waarvan de parochianen samen bepalen hoe we als gelovige gemeenschap in de wereld staan en welke richting we inslaan voor de toekomst. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn en over en weer standpunten uitwisselen zodat we van elkaar weten hoe we over kerk en parochie, geloof en wereld denken. Hoe meer mensen hun mening geven, des te beter kan de koers van de parochie de meningen en overtuigingen van de leden weerspiegelen. Noteer daarom 24 maart in uw agenda en doe en denk mee op de parochiedag. Het programma wordt bekend gemaakt in de volgende uitgave van het parochieblad. We hopen op weer net zo'n vruchtbare én gezellige dag als verleden jaar.

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand bent u van harte welkom voor een lekkere kop soep. U ontmoet mensen uit de wijk, en er wordt gesproken over wat mensen zoal bezighoudt.

Voor de soep vragen we een bijdrage van 50 cent.

De eerstvolgende bijeenkomst met soep is op **15 maart** van 12.00-14.00 uur.

Plaats van samenkomst: Sint Andreaparochie, Palestinastraat 326.

Palmpaasstokken maken

Zondag 25 maart is palmzondag. Het is een heel oude traditie dat in de vieringen palmtakken worden gezegend en uitgedeeld, ter herinnering aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen zwaaiden hem toe met palmtakken, die in onze streken gesymboliseerd worden door buxustakjes. Het is tevens ook het begin van de Goede Week.

Een andere traditie is dat kinderen voor deze zondag palmpaasstokken maken. Dat gaan we op 23 maart met de communicantjes doen, maar ook andere kinderen zijn daarbij van harte uitgenodigd. Wij zorgen voor de stokken, crêpepapier, een haantje en de palmtak en zelf kun je nog wat versieringen meenemen.

Wil je thuis een palmpaasstok maken en weet je niet precies hoe dat moet, dan kun je een mailtje sturen naar de parochie; je krijgt dan een briefje met uitleg. Of kom gezellig op de pastorie met ons knutselen op vrijdag **23 maart** om 16.00 uur. Wil je meedoen, laat het ons voor 17 maart even weten, zodat we genoeg stokken hebben voorbereid.

Passie Heerlerbaan

Rondom Pasen is het tijd voor de Passie Heerlerbaan. Tijdens een groots opgezet concert kunt u genieten van liedjes uit de bekende musical Jesus Christ Superstar. Het concert wordt georganiseerd door de stichting 100 jaar Heerlerbaan in samenwerking met de Koninklijke Harmonie, en wordt twee keer uitgevoerd. De première is op palmzondag **25 maart** om 14.30 uur in de St. Josephkerk van Heerlerbaan. Hierna is er nog een uitvoering op Tweede Paasdag, maandag **2 april** om 19.30 uur in de Pancratiuskerk in Heerlen. Aan dit concert verlenen zo'n 150 mensen hun medewerking. De harmonie krijgt versterking van een gitarist, een basgitarist en een toetsenist. Verder doen er een viertal koren mee en natuurlijk een aantal solisten. Het verhaal wordt verteld door toneelgroep Stoute schoenen.

Kaarten voor het concert kosten € 10,- en zijn vanaf 25 februari verkrijgbaar bij de leden van de deelnemende verenigingen of bij Tabak- en Gemakswinkel Lenzen aan de Bauscherweg.



In gesprek met Terry Akins

Terry is jaren lang acoliet geweest in de Andreas; hij woont en studeert nu in Enschede; ik heb hem kort geleden gevraagd om zijn verhaal op papier te zetten voor ons parochieblad. Zijn verhaal behoeft geen commentaar. Het aangezegde gesprek met Jos, de gitarist van het Sopafkoor zal nu in het parochieblad van maart verschijnen.

Geert Bles

Geloof

Als kleine jongen kwam ik al in de St. Andreasparochie op de Heerlerbaan. Mijn leven zag er nog onzeker uit met twijfels, angsten en uitdagingen in het leven die niet echt pasten bij de leeftijd waarin je ruimte zou moeten hebben om kind te zijn. Maar in die onzekere tijd had ik mijn geloof en de kerk waar ik op zondag een kaarsje aan stak en gesprekken voerde over het leven en over de dood, over de angsten van het leven maar ook over liefde en *geloof*. Na de mis was er de ruimte om mediterend voor het Mariabeeld te denken aan de mensen die niet bij mij waren of niet de kracht hadden om mij op dat moment zo goed te ondersteunen, door ziekte, dood of detentie. Toch was mijn *geloof* sterk om uit het licht van een brandend kaarsje mediterend en biddend kracht te putten uit God en het geloof om verder te gaan. Mijn vader zat in detentie en toch was ik op dat moment bij hem; ik nam afscheid van een mooi leven van lieve mensen maar toch waren zij bij mij; mensen hadden de kracht niet om mij te ondersteunen maar toch voelde ik hun kracht.



Buiten de parochie leken de uitdagingen maar niet op te houden met mensen die zeiden dat de doelen die ik voor ogen had onrealistisch waren en onmogelijk. Ik begon langzaam in de media te praten over mijn leven als kind van een gedetineerde. De boodschap van de parochie was telkens dat we goed voor elkaar moesten zorgen. En iets in mij zei dat ik de knop moest omdraaien en mijn 'negatieve' ervaringen kon omzetten om iets voor een ander te betekenen en zo ook voor mezelf. Mijn grote passie en uitlaatklep was en is muziek maken. Mensen zeiden dat het onrealistisch was om op het conservatorium te komen, maar mijn *geloof* zei dat het mogelijk was. Mensen zeiden dat het onmogelijk was om op een hoger niveau kinderen van gedetineerden landelijk te kunnen helpen in heel Nederland d.m.v. de politiek of beleidsmakers, maar mijn *geloof* zei wat anders.

Inmiddels ben ik jongerenambassadeur geworden van stichting Exodus Nederland en gek genoeg heb ik de eer gehad om het verhaal van deze kinderen in de media te mogen doen, maar ook samen met politici in Den Haag en de kinderombudsman en andere beleidsmakers. Er hebben landelijke ontwikkelingen plaatsgevonden rondom dit onderwerp en ik ben niet van plan om er mee te stoppen, want een ander helpen voelt goed.

Eén persoon helpen voelt goed, maar nu ik 25.000 kinderen kan helpen, pak ik die kans met beide handen aan. Ook zit ik op dit moment op het conservatorium in Enschede en probeer ik mijn studie de laatste tijd in het teken van kinderen van gedetineerden te zetten. Samen met de afdeling muziektherapie ben ik op dit moment op zoek naar het vormen en ontwikkelen van een concreet plan om deze kinderen verder te kunnen helpen vanuit mijn passie. Dagelijks kom ik uitdagingen tegen die weer twijfels in mij oproepen, maar mijn *geloof* zegt wat anders. Als je een pizza bestelt, ga je er toch ook niet vanuit dat je geen pizza zal ontvangen? Je weet en vertrouwt dat de pizza komt, en zo sterk kan *geloof* ook zijn.

In die kleine Limburgse parochie heb ik mij kunnen ontwikkelen en kunnen realiseren dat een kleine parochie uiteindelijk een enorm grote invloed kan hebben. De maatschappij zit vol met onrechtvaardigheden en als we onze ogen openen en ervaren, hebben we de keus om ons uit te spreken tegen onrechtvaardigheid. Ik zal mij blijven inzetten om de onrechtvaardigheden die plaatsvinden aan te pakken. Soms lijkt het een onmogelijke taak, maar jouw *geloof* begint misschien wel in een kleine parochie die je de ogen doet openen voor wat je voor een ander kan betekenen en hoe je dichterbij het goede in jezelf kan komen. Het goede in jezelf is waar we uiteindelijk allemaal vandaan komen. Zoals een wijs man in die kleine parochie ooit tegen mij zei: "Ubuntu"!

Terry Akins

Voor pelgrims

De stichting Franciscaanse Voettochten organiseert een wandeltocht van **23 t/m 30 april** die door de beboste hellingen van de Morvan, het groene hart van Bourgondië, naar Vezelay voert. In vijf wandeldagen wordt de afstand van 110 km afgelegd.

Gids en verantwoordelijke voor deze tocht is Mattie Jeukens ofm. Meer informatie vindt u op www.franciscaansevoettochten.nl of bij pastor Mattie Jeukens ofm, tel. 043 - 636 43 48, jmpp.jeukens@gmail.com.

Liever op de fiets?

Dan is er van maandag **28 mei tot** donderdag **31 mei** een Gerardustocht, een vierdaagse fietspelgrimage van Wittem naar Weebosch (Bergeijk) en terug. Weebosch is net als Wittem een Gerardus-bedevaartplaats. We fietsen dagelijks tussen 45 en 65 km over overwegend vlak terrein. Meer informatie bij Nan Paffen (nan.paffen@kloosterwittem.nl) of via de website: www.kloosterwittem.nl.



Activiteiten De drie ringen

Het Onze Vader is het meest verbreide christelijke gebed. Pastoor Marc Heemels vertelt over de oorsprong van dit gebed en geeft een toelichting op **22 februari** om 19.30 uur in Sint Jansheem, St. Janstraat in Eygelshoven.

Kosten: € 10,-.

Op **8 maart** organiseert De drie ringen onder begeleiding van Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom een avond over motivatie, inspiratie en valkuilen van vrijwilligerswerk.

De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in ons parochiehuis, Palestinastraat 326.

De kosten bedragen € 10,- (incl. koffie/thee).

Op **13 maart** om 19.30 uur wordt in ons parochiehuis de film Luther vertoond. De film brengt het leven van Maarten Luther in beeld. Rob Pauls zal de film inleiden. De entree bedraagt € 10,- (incl. koffie/thee).

Kijk voor meer informatie over deze en andere activiteiten op: www.dedrieringen.org.

Lezing door Marinus van den Berg in Wittem Meegaan tot het (on)voltooide einde

De meeste mensen sterven na een lang ziek- en sterfbed. De duur van veel ziektes is door de vooruitgang van de medische wetenschap toegenomen. Dat heeft ook gevolgen voor de naasten. Een minderheid sterft plotseling, wat nog wel eens een mooie dood wordt genoemd; een andere minderheid wil dat zelf op eigen wijze doen of vraagt om levensbeëindiging.

Cijfers raken ons meestal niet persoonlijk; maar wat betekent het voor het meegaan tot het einde als een van deze vormen van dood en sterven dichtbij komen? Is het meegaan tot het onvoltooide einde? De vragen worden tegenwoordig des te dringender voor naasten én voor zorgverleners, professioneel of vrijwillig.

Marinus van den Berg maakte al deze vragen vanuit zijn werk als geestelijk verzorger/pastor van dichtbij mee. Mede aan de hand van zijn laatste boek *Meegaan tot het einde* wil hij zijn vragen en ervaringen met u delen. Het boek is deze avond verkrijgbaar en er is gelegenheid het boek te laten signeren.

Woensdag **14 maart** van 20.00 tot 22.00 uur in Klooster Wittem.

Prijs: € 10,- (incl. koffie/thee).

AGENDA

Iedere woensdag

10.00 uur: taalles

13.30 uur: ATD Vierde Wereld

Iedere donderdag

14.30-16.00: inloopmiddag

10 januari t/m 9 maart

Expositie John Goffin

Woensdag 21 februari

19.00 uur: Cantorgroep

20.00 uur: pastoraal team

Donderdag 1 maart

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

Woensdag 7 maart

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 8 maart

19.30 uur: avond over vrijwilligerswerk

20.00 uur: parochiebestuur

Dinsdag 13 maart

19.30 uur: Film *Luther*

Woensdag 14 maart

18.30 uur: solidariteitsmaaltijd

Donderdag 15 maart

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

12.00 uur: soep met inhoud

Vrijdag 16 maart

10.30 uur: In gesprek met de Bijbel

Dinsdag 20 maart

19.30 uur: pastoraal team

Woensdag 21 maart

19.00 uur: Cantorgroep

Zaterdag 24 maart

10.00 uur: parochiedag

Concert La Rosa de Maastricht

zondag 25 februari, 14.30 uur, Parc Imstenrade



La Rosa de Maastricht maakt joodse volksmuziek: jiddische liederen, klezmer en sefardische balladen. Met veel warmte brengt La Rosa de Maastricht deze volksmuziek ten gehore. De liederen zijn kleine verhalen vol gein, poëzie, melancholie en uitbundigheid.

La Rosa de Maastricht bestaat sinds 8 jaar, en bestaat uit Paula Paashuis, violiste, Mariette Koolhoven, zangeres, Philip Kees, gitarist en Mylène Schrijen, contrabassistes. Kaartjes voor dit afwisselende en kleurrijke concert zijn te koop bij de Service Corner, Parc Imstenrade à € 7,50 p.p.

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Diaconaal werker
Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com
Nan Paffen: 045 - 542 32 11

Parochiebestuur

Karin van Doormaal, vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Overleden

22 januari 2018

Mia Huntjens-Schobbelaar

24 januari

Jeane Muller

9 februari

Frans Reijnders

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 19 maart. Intenties voor 24 maart t/m 15 april graag uiterlijk **5 maart** opgeven. Ook kopij graag voor die tijd aanleveren.

VIERINGEN

24 februari – 22 maart

Zaterdag 24 februari

18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Fiency Dam (jaardienst)

Zondag 25 februari

10.30 uur: eucharistieviering en kindernevendienst
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens (v.w. verjaardag)

13.30 uur: doop Larissa van Weert
14.30 uur: doop Keanu Westra

Vrijdag 2 maart

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 3 maart

18.00 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Pascalle Flekken (v.w. verjaardag en jaardienst)

Zondag 4 maart

10.30 uur: woord- en communieviering en kindernevendienst
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Wim Brouns (jaardienst)

14.00 uur: doop Teun Meeder en Lot Weyden

Zaterdag 10 maart

18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Mia Huntjens (zeswekendienst)

Zondag 11 maart

10.30 uur: eucharistieviering en kindernevendienst

Zaterdag 17 maart

18.00 uur: presentatieviering communicanten
Gebed voor Jeane Muller (zeswekendienst) en Antoon Muller (jaardienst)

Zondag 18 maart

10.30 uur: woord- en communieviering

Donderdag 22 maart

10.30 uur: Corisbergviering