



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

FEBRUARI - MAART 2021

---

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten voor onderwijs in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. De met onze parochie verbonden Stichting Taiama-Andreas zet zich al jaren in voor onderwijs in Sierra Leone. Bovendien is op 8 maart Internationale Vrouwendag. Drie redenen om dit parochieblad te openen met onderstaand gedicht.

## **Advies voor een meisje**

Pas op, jij meisje.

Je bent de trots van de natie.

Doldrieste wolven verheugen zich vrolijk  
en denken dat je goedkoop te hebben bent.

Sla geen acht op hun woorden,  
want ze zijn afgezet met blinkend goud,  
en niet op hun valse beloften,  
die aalglad zijn, niet te vertrouwen.

Kies en keur hen met gezond verstand,  
zoek uit wie ze zijn, met feiten open en bloot,  
lees niet van hun gezicht af wat ze denken,  
want list en bedrog huizen van binnen.

Pas op, jij dochter van ons land.

Beproof elk werk van hen, niet hun woorden,  
en zoek elk lijk op de grond af  
op sporen van lange en scherpe tanden.

En als je die vindt, wees dan eerlijk.  
Neem afscheid van zwevende luchtkastelen  
en vlieg, als een vogel, in waarheid  
terwijl liefde groeit mettertijd.

*(Maada Joe-sai Squire, Sierra Leone)*

## Vastenactie en Stichting Taiama-Andreas

Op woensdag 17 februari gaat de vastentijd van start en dus ook weer de jaarlijkse Vastenactie.

Verleden jaar was de actie gericht op het ondersteunen van het onderwijs voor de kinderen en jongeren in de ontwikkelingslanden. De gevolgen van de coronapandemie hebben wereldwijd voor een onderwijscrisis gezorgd. Ook de opbrengst van de Vastenactie is er negatief door beïnvloed. Daarom is besloten om dit jaar weer aandacht en gelden te besteden aan het uitbreiden en verbeteren van het onderwijs en de beroepsopleidingen in deze landen.

Na overleg met het Missionair Overleg Parkstad heeft de Andreasparchie besloten dit jaar in het bijzonder aandacht te besteden aan het project van de Stichting Taiama-Andreas in Sierra Leone en de opbrengst van de Vastenactie aan haar ter beschikking te stellen.

De stichting en de Andreasparchie zijn al 15 jaar nauw met elkaar verbonden en steunen zolang al projecten in Sierra Leone. Deze projecten zijn vooral gericht op onderwijs en beroepsopleiding.

Uitgebreide informatie is te vinden op de site van de stichting te bereiken via [taiama-andreas.org](http://taiama-andreas.org).

Op zondag **28 februari** wordt er tijdens en meteen na de eucharistieviering aandacht besteed aan het project. U bent van harte welkom, maar aanmelden is verplicht. Dat kan telefonisch en per mail.

*Jacq Zenden*

## Dekenale pelgrimswandeling

Als de omstandigheden het toelaten is op zaterdag **20 maart** de pelgrimswandeling. De wandeling start om 11.00 uur vanaf de St. Josephkerk aan de Heerlerbaan. Er wordt ongeveer 5 km gewandeld, met enkele tussenstops voor meditatie en bezinning. Kijk even op [www.missionairoverleg-parkstad.nl](http://www.missionairoverleg-parkstad.nl) voor het laatste nieuws en of de pelgrimswandeling doorgaat.

Het klinkt misschien vreemd: al lopende staan we stil bij wat we kunnen betekenen voor mensen in nood. Vooral voor jongeren die via een beroepsopleiding willen werken aan een betere toekomst voor henzelf, hun kinderen en hun medemens. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Bangladesh, Zambia, Sierra Leone of waar ook ter wereld.



Bij terugkomst is er in de St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een pelgrimsgebed.

Uw vrije gave is welkom voor de projecten van Vastenactie onder het thema 'werken aan je toekomst' (zie: [www.vastenactie.nl/projecten](http://www.vastenactie.nl/projecten)). De vastenperiode laat ons groeien en leert ons te delen. Daarom zou het fijn zijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in de parochies in de buurt. Vanwege de organisatie en het aantal broodjes vragen wij u vriendelijk, wanneer u wilt deelnemen, u op te geven bij: Ans Houben, telefonisch via 045 - 541 24 48 of per e-mail via [ajhouben@hetnet.nl](mailto:ajhouben@hetnet.nl).  
*Missionair Overleg Parkstad*

### **Klimaatalarm 2021**

Paus Franciscus schreef in zijn encycliek *Laudato Si'*: "De wereldwijde ecologische beweging heeft al een lange en rijke weg afgelegd en talrijke groepen burgers doen ontstaan, die een bewustwording hebben bevorderd. Helaas zijn veel inspanningen om concrete oplossingen te zoeken voor de milieucrisis vaak gefrustreerd, niet alleen door de weigering van de machtigen, maar ook door gebrek aan belangstelling van de anderen. Gedrag dat ook onder gelovigen de weg voor een oplossing in de weg staat, gaat van ontkenning van het probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of blind vertrouwen in technische oplossingen. Wij hebben een nieuwe universele solidariteit nodig." Deze oproep staat nog steeds.



Daarom roepen een aantal organisaties op om mee te doen aan het landelijke klimaatalarm op zondag **14 maart**. Ook in Heerlen wordt een coronaveilige actie gehouden, op het Van Grunsvenplein, van 14.00 tot 15.10 uur. Om 14.59 uur wordt een minuut stilte gehouden, gevolgd door het klimaatalarm (met zoveel mogelijk lawaai; de kerken is gevraagd dan de klokken te luiden).

Kijk op <https://klimaatmars2021.nl/lokaal/klimaatalarm-in-heerlen/> voor meer informatie. Voor vragen en/of aanmelding kunt u mailen naar: [klimaatcoalitieparkstad@gmail.com](mailto:klimaatcoalitieparkstad@gmail.com).

Vanwege de coronamaatregelen is het wel belangrijk dat u zich aanmeldt.

## **De vicieuze cirkel van armoede doorbreken**

Hoe doen we dat? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we ons verdiepen in het bestaan van armoede, met name generaties lange armoede, zijn er goede en slechte armen, zouden mensen kiezen voor een leven in schrijnende armoede?

Joseph Wresinski, oprichter van ATD Vierde Wereld (1917-1988), vertelt hoe belangrijk het is om in je leven mensen te ontmoeten die je respecteren en echt in je capaciteiten geloven. Het onderscheid tussen de goede en de slechte komt – volgens hem – van degenen die de mensen niet echt kennen of ontmoeten en niet naar hen (willen) luisteren. Je bent nog geen slechte arme, omdat anderen je uitsluiten. Het is soms makkelijker om te

zeggen dat iemand niet interessant is, dan om hem te helpen. Want om hem te helpen, moeten we een tijdje met hem op willen trekken. Wresinski onderstreept ook dat de armsten ons veel te vertellen hebben over rechtvaardigheid. Want ze hebben onrecht meegemaakt, ze weten wat het is om slecht behandeld te worden. Ze weten ook wat vrijheid is. Vrijheid wanneer je voortdurend afhankelijk bent van een overheidsbeleid dat op iedere slak zout legt en je met willekeur behandelt.

Volgens Wresinski zal schrijnende armoede dan pas vernietigd worden, als we bereiken dat de ongelukkigen en de mensen die hen ondersteunen, zich met hart en ziel gaan inzetten voor onderlinge solidariteit en elkaar ondersteunen.

Hopelijk kan deze tekst bijdragen aan een stapje dichterbij het doorbreken van die vicieuze cirkel.

Meer weten: kijk op de website [www.atd-vierdewereld.nl](http://www.atd-vierdewereld.nl) of mail naar [zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl](mailto:zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl).

*Marion Braad*



## **Spaans sprekende vrijwilliger gezocht**

We zoeken een Spaans sprekende vrijwilliger om een Venezolaanse vluchteling die alleen Spaans spreekt (ook geen Engels), op weg te helpen met de Nederlandse taal. Kent u iemand die geïnteresseerd is? Neem dan contact op met Rob Pauls, [andreas.r.pauls@gmail.com](mailto:andreas.r.pauls@gmail.com) of 043 - 306 17 06 of 06 - 13 77 17 67.

## **In gesprek met: Annemarie Noijen**

*Op 2 februari zat ik bij haar aan tafel rond koffietijd. "Ik ben zenuwachtig, ik praat niet zo gemakkelijk, zeker niet als het over mijzelf gaat." Zo begon ze haar verhaal. "Misschien heeft dat wel met je Tukkerse afkomst te maken", zei ik, "ik herken dat, ga maar door, ik luister."*

"Ja ik ben geboren in Enschede in 1955, de vijfde in een gezin van zes. Toen ik drie maanden oud was, zijn we verhuisd naar Limburg, waar mijn vader bedrijfsleider kon worden bij bakkerij Odekerken in Hoensbroek.



Dus ik ben echt een Tukker, net zo echt als Herman Finkers, ook al ben ik er maar kort geweest. Ik heb wel iets van hun nuchterheid, van niet-erom-heen-draaien, van recht-toe-recht-aan; dat komt hier soms wat lomp over, maar een insider weet dat het niet zo bedoeld is.

Mijn ouders waren heel trouw katholiek, vader was kerkmeester. Mijn ouders waren echte Mariavereerders; voor bedtijd op de knieën op de kokosmat om de rozenkrans te bidden. Als tiener zat ik in een jeugdgroep in de Barbaraparochie in Treebeek; de jongeren werden daar intensief betrokken bij het maken van eigen vieringen; ik vond dat prachtig en ben er ook lector geweest. Henk en ik zijn in 1978 getrouwd en naar Schaesberg verhuisd; we hoorden toen bij de Petrus en Paulus, maar de band met de Barbara bleef; de kinderen zijn er ook gedoopt. Ons gezin telde drie kinderen en wij werden de gelukkige grootouders van vier schatten van kleinkinderen.

Begin 1990 zijn we in Heerlen gaan wonen. Toen de oudste de communie mocht doen werd ik door Nan gevraagd om lector te worden; zo is mijn contact met de Andreas eigenlijk begonnen. Wat ik hier waardeer is dat er vrijheid en ruimte is; je krijgt geen etiket opgeplakt; wie je bent, wat er ook gebeurd mag zijn in je leven, je bent altijd welkom; en wat er gezegd wordt in de overweging, is doorgaans raak, dichtbij de werkelijkheid, bij de tijd; er wordt vooral nadruk gelegd op luisteren naar elkaar, de ander serieus nemen, zoals hij/zij is.

Dit laatste, het luisteren naar elkaar, ervaar ik als erg wezenlijk. Ik probeer dit in praktijk te brengen bij mijn werk. Ik ben eigenlijk onderwijzeres; zo ben ik ook begonnen, maar inmiddels toch al bijna 40 jaar

werkzaam als administratief medewerker in het crematorium in Heerlen. Tot een van mijn taken behoort de correspondentie over en het overhandigen van de urn. Ik vind dat dit laatste vaak een kostbaar moment is, een soort scharniermoment, waarin mensen behoefte hebben aan een gesprek over hun band met de dode, over hun verdriet, over hoe het verder moet in hun leven; juist op die ogenblikken voel ik hoe goed het doet, hoeveel adem het geeft, als zij hun verhaal mogen doen en ik er helemaal voor hen ben en echt luister.

Het afgelopen jaar is Henk gestorven; ik wist natuurlijk al anderhalf jaar dat het moment dichterbij kwam en heb er naar toe geleefd; dat neemt niet weg dat er wel degelijk verdriet is. Maar misschien is daar die Tukkerse inslag weer: je praat er toch niet over als anderen erbij zijn. Over de dood zelf weet ik niet zoveel te vertellen; ik geloof – of moet ik zeggen – hoop, dat er ergens iets is, al weet ik niet wat ik mij daarbij moet voorstellen; in ieder geval: als God liefde is, zal het wel goed zitten.

Als ik van jou drie mensen aan tafel mag uitnodigen, dan denk ik dat ik Math Gulpers zal vragen, en Nan Paffen, en jou, om dan samen te kunnen praten over wat ons beweegt, vooral over wat goed luisteren bij de ander teweeg brengt.

*Het stokje gaat nu naar Anna Maria Brassé; haar verhaal kunt u tegenmoeten zien in het parochieblad van april.*

*Geert Bles*

## **AGENDA**

*Onder voorbehoud van coronamaatregelen. Kijk op de website voor de actuele stand van zaken.*

### **Iedere donderdag**

10.30 - 11.30 uur: stilte-uur

### **Zondag 28 februari**

na de viering: project Sierra Leone

### **Woensdag 3 maart**

20.00 uur: ouderavond communicanten (bij avondklok: 19.15 uur)

### **Zondag 14 maart**

14.00 - 15.10 uur: klimaatalarm  
Van Grunsvenplein, Heerlen

### **Zaterdag 20 maart**

11.00 uur: pelgrimswandeling  
St. Josephkerk, Heerlerbaan

## **Aanmelden voor vieringen**

Vanwege de coronamaatregelen is het belangrijk dat u zich voor de vieringen op zondag van tevoren aanmeldt. Dit blijft zo zolang de 1,5-meterregel geldt.

Wij houden ons aan deze maatregelen zodat u veilig aan onze vieringen kunt deelnemen.

Helaas betekent dit dat we ook regelmatig mensen die graag naar de kerk willen komen, moeten teleurstellen. Daarom het verzoek: hebt u zich aangemeld, maar kunt u onverhoopt toch niet komen, meldt u zich dan af; dan kan iemand anders in uw plaats komen.

Voor de zaterdagavondvieringen en de eerstevrijdagvieringen hoeft u zich niet aan te melden. Voor bijzondere vieringen, zoals straks in de Goede Week, is aanmelding wel noodzakelijk.

U kunt zich aanmelden bij de gastvrouwen op dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur: 045 - 541 33 81, of per e-mail: [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl).

## COLOFON

### Contact

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van  
10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Pastor Geert Bles:  
045 - 571 40 78

Diaconaal werker Rob Pauls:  
043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

### Parochiebestuur

Vicevoorzitter  
Karin van Doormaal:  
045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325  
NL17 INGB 0003269778

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Rob Pauls  
Karin van Doormaal  
Rens Trimp

---

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 22 maart. Intenties en kopij voor 27 maart t/m 18 april graag uiterlijk **8 maart** opgeven.

## VIERINGEN

*27 februari t/m 21 maart*

*Voor de zondagvieringen moet u zich aanmelden.*

### Zaterdag 27 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 28 februari, Vastenactie

10.30 uur: woord- en communieviering

14.00 uur: doop Jayden Fintelman

### Vrijdag 5 maart

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### Zaterdag 6 maart

18.00 uur: eucharistieviering  
Gebed voor Pascale Flekken (jaardienst en vw. verjaardag)

### Zondag 7 maart

10.30 uur: eucharistieviering  
Gebed voor Toni van Westrop

### Zaterdag 13 maart

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 14 maart

10.30 uur: woord- en communieviering

### Zaterdag 20 maart

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 21 maart

10.30 uur: woord- en communieviering

---

## Overleden

*17 januari 2021*  
Harrie Vijgenboom