



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JANUARI/FEBRUARI 2017

Terugkijken om door te gaan

Nog één keer blader ik mijn agenda van 2016 door om een lijstje te maken van bijzondere activiteiten en gebeurtenissen in onze parochie, en dat zijn er nogal wat!

Het meest opvallend in het afgelopen jaar was misschien wel onze aandacht en inzet voor vluchtelingen. Het begon met het aankloppen voor een uitgeprocedeerd gezin met drie kinderen; het zou moeten terugkeren naar Afghanistan. Op verzoek van hun advocaat en met hulp van klooster Wittem, stichting VLOT en een groepje mensen uit de parochie en kerken rondom zorgen we nu een jaar lang voor onderdak en leefgeld. We hopen binnenkort te weten wat het definitieve besluit is.

Vijf keer was er een gezamenlijke activiteit van de mensen van het azc met de parochie (in speeltuin, azc en parochie). En er is de inloopmogelijkheid op maandag- en donderdagmiddag (met Nederlandse les ook). De inloopmiddagen lopen nog niet goed; de kerkdrempel is blijkbaar hoog. De ATD Vierde Wereld is elke woensdagmiddag aanwezig in de huiskamer en is in toenemende mate betrokken bij de diverse activiteiten. De stichting Taiama-Andreas (Vastenactieproject in Sierra Leone) bereidt een bezoek van ons aan Sierra Leone in het voorjaar van 2017 voor.

De band met onze vrienden van Schoon GMS en Job2Do en de oecumene voelt als belangrijk voor ons allemaal.

We timmerden aardig aan de weg met ons parochieblad, de website en facebook door de hulp van Rens en Karin met name. Er waren mooie exposities, muzikale uitvoeringen, een leesgroep onder inspirerend voorzitterschap van Dolf, en maandelijks 'in gesprek met de Bijbel' over de lezingen van de komende zondagen. Er was een parochiedag in maart, en in september de startzondag en ziekenzalving.

Het jaarthema *Laudato Si'* (gezegend zijt Gij) n.a.v. de encycliciek van paus Franciscus bleek een mooi thema voor de liturgie. De Solidaridadgroep o.l.v. Harry Kerckhoffs bood regelmatig gelegenheid voor diepgang rond dit thema. De eucharistie en de woord- en communiediensten van de diverse werkgroepen waren goed voorbereid en inspirerend door de betrokkenheid op wat er rondom ons en in de wereld gebeurt. Het koor Sound of Peace and Freedom en de cantorgroep, de organisten en de fluitist zijn daarbij onmisbare ondersteuners.

Een bijzonder woord van dank voor Nan en haar groep die alle activiteiten rond jongeren organiseren! We startten met een project om jongeren meer te betrekken bij het diaconale werk van onze parochie. Onder begeleiding van Jack Steeghs organiseerden zij een autowasactie en werkten mee aan de speeltuinmiddag voor kinderen in het azc.

Onze gastvrouwen waren met veel aandacht en enthousiasme aanwezig, net als de klus- en tuingroep, de poetsgroep, de versiergroep, de jongeren, het pastoraal team, het parochiebestuur en alle vrijwilligers van werkgroepen, die ieder die op zijn of haar wijze een steentje hebben bijgedragen om een gemeenschap te kunnen zijn. Alleen met jullie hulp, en met de financiële bijdrage van velen is dit mogelijk.

Met dankbaarheid kijken we terug en met vertrouwen en enthousiasme beginnen we aan een nieuw jaar; het zal ons mooier maken (nieuw jaarthema), een 'hier ben ik'-kerk ondanks alles wat er vergeten wordt of verkeerd begrepen. We zijn mensen van goede wil die in Jezus' voetspoor willen gaan. Van harte een gezegend Nieuwjaar!

Eline Claassens, namens het pastoraal team en het parochiebestuur



Spellenmiddag in de Andreaskerk

Een spellenmiddag voor mensen uit het azc en mensen uit de wijk om elkaar te ontmoeten, dat was het doel voor dinsdagmiddag 3 januari. En er werd flink gehoor aan gegeven. 46 mensen uit het azc en zo'n 25 wijkbewoners, waaronder enkele communicanten en een vormeling, kwamen bij elkaar. Er werden oudhollandse spellen gespeeld en er werd gepraat. Er waren heerlijke



pannenkoekjes, gebakken door Richanne en er werden lekkere wafels gebakken. Dus ook de inwendige mens kwam aan zijn trekken.

Nog een leuke anekdote was dat na afloop een viertal jonge knullen vroegen of ze mochten helpen met opruimen. En ze deden het uit de kunst, zelfs de tafels werden opgetild, om ook onder de poten te kunnen stofzuigen. Menig huisvrouw zou jaloers op hen zijn.



Kortom, we kijken met veel plezier en voldoening terug op een geslaagde middag. Me-

nige bewoner bedankte ons na afloop uitvoerig voor deze ontspannende activiteit, maar ook wij als parochie genieten van deze fijne ontmoetingen.

Nan Paffen

Opbrengst minikerstmarkt december

De opbrengst van de minikerstmarkt in december, georganiseerd door enkele jongeren uit onze parochie, heeft het mooie bedrag van € 170,= opgebracht. Dit zal worden besteed aan activiteiten voor en door jongeren.

Jack Steeghs, diaconaal jongerenwerk onderweg (9)

Een nieuw jaar is aangebroken, het jongerenproject wordt binnenkort afgerond. Dat is niet erg; dat is eigen aan een project. Ik kan de lezers van dit parochieblad verzekeren dat ik elke week met plezier naar Heerlen ben gekomen en nog steeds kom. Het is hier goed toeven.

Afrondende bijeenkomst

Op zondag 5 februari organiseer ik samen met Nan Paffen en de oudere jongeren een middag waarin we met elkaar de activiteitenkalender 2017 vullen.

Het afgelopen jaar hebben we meerdere werkwijzen uitprobeerde en een goed beeld gekregen van wat hier in de Andreaparchie haalbaar is. Nu is het een kwestie van uitkiezen, een bijpassende planning en natuurlijk de taakverdeling. Het laatste woord is aan de jongeren! Binnenkort ga ik weg, maar in overleg met pastoraal team en parochiebestuur is afgesproken dat ik op afroep beschikbaar ben voor een avond of weekenddeel, mocht daar behoefte aan zijn.

Bereikbaarheid jongerenwerker

Tot en met 13 februari aanstaande ben ik op maandagen tussen 10.30 uur en 16.00 uur op het parochiecentrum aanwezig, om meer werk te maken van diaconaal jongerenwerk in de leeftijdscategorie van ongeveer 18 – 25 jaar. Voel je welkom om langs te komen. Wil je een afspraak met me maken (eventueel op een ander moment)?

Jack Steeghs (steeghsjack@gmail.com 06 - 26 98 94 11)



Tarieven voor vieringen 2017

De tarieven zijn in 2017 hetzelfde als in 2016. Een intentie voor een viering kost € 25, een huwelijksviering € 400 en een uitvaart eveneens € 400; de laatste twee bedragen worden verrekend met de kerkbijdrage in de laatste vier jaar. Kijk voor meer informatie op onze website.



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

Expositie wandkleden Femy Pasman-van Bruggen

6 januari – 21 maart 2017

Femy Pasman-van Bruggen werd 90 jaar geleden in Scheveningen geboren. Zij verhuisde later met haar man Lex naar Welten. In deze periode namen haar creatieve talenten een vlucht. Ondanks een druk gezin met zes kinderen – en dankzij de onuitputtelijke hulp van haar man – vond zij de tijd om haar wandkleden te maken. De wandkleden, die Bijbelse taferelen laten zien, hangen veel in kerken en kapellen.

Femy is voor veel mensen uit de Andreas geen onbekende. Daarom ontstond het idee om ter ere van haar 90^e verjaardag, haar 65-jarig huwelijk met Lex en het enorme maatschappelijke engagement van beiden, een aantal wandkleden in onze kerk te exposeren.

De commissie kerk en kunst is er trots op dat zij een aantal kleden, onder andere uit de kapel van het Zuyderland ziekenhuis, mocht lenen.

In de viering van 19 februari zullen we Femy en Lex extra in het zonnetje zetten.



Broodje oecumene

Ook dit jaar wordt tijdens de gebedsweek voor de eenheid van de christenen een 'broodje oecumene' georganiseerd door de Raad van Kerken Parkstad. Tussen 18.00 en 19.30 uur wordt een gezamenlijke broodmaaltijd met lekker warme soep genuttigd.

Om de tafel zullen dit jaar mensen zitten die zich in de regio Parkstad bezighouden met concrete zorg voor de naaste. In 2017 willen we net als in 2016 het onderwerp barmhartigheid belichten. Het heilig jaar is dan wel afgelopen, maar barmhartigheid stopt nooit.

Deze maaltijd wordt gehouden op donderdag 19 januari in kerkcentrum De Brug, Tempsplein 14 te Heerlen. Inloop vanaf 17.30 uur, afsluiting rond 19.45 uur. Er zijn al uitnodigingen verzonden aan diverse aan de kerken gelieerde organisaties die zich met zorg voor de naaste bezighouden. Hebt u ook interesse, dan kunt u zich tot 15 januari opgeven via: bloemlag@online.nl. De maaltijd wordt u aangeboden, u hoeft dus niet zelf brood mee te nemen.

*Namens de Raad van Kerken,
ds. Sophie Bloemert*



Soep met inhoud

Donderdag 26 januari van 12.00 tot 14.00 uur start de ontmoetingsgroep van de Andreasparochie met een maandelijks 'soep met inhoud'.

Tijdens deze middag willen we u een heerlijke kop soep aanbieden met brood voor € 0,50. Deze eerste 'soep met inhoud' zal in het teken staan van *Samen eten gezellig?*

Laat even weten of u komt; dit kan tot 24 januari via email: parochiesintandreas@home.nl of telefoon: 045 - 541 33 81 of 045 - 532 50 92.

Tot ziens in de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlerbaan.

Nieuw jaar, nieuw bestuur

In de afgelopen maanden zijn de kerkbesturen van enerzijds de parochies Pancratius, Martinus (Welten), Andreas en Joseph en anderzijds Verschijning van de Onbevleete Maagd en Pius X (Molenberg) en Moeder Anna (Bekker-veld) steeds meer met elkaar en de nieuwe deken opgetrokken. Dit heeft geleid tot het besluit om beide besturen per 1 januari 2017 te fuseren.

Om de continuïteit te garanderen wordt het bestuur in eerste instantie gevormd door zittende leden. In later stadium zal worden gekeken welke aanvulling er nodig is, bijvoorbeeld op grond van geografische spreiding of van expertise. Daarnaast zal per locatie een locatiebestuur worden gevormd, voor zover dat niet al aanwezig is. Het kerkbestuur zal vooral op hoofdlijnen gaan besturen en zorgen voor de verbinding tussen de parochies, terwijl de verantwoordelijkheid van de locatiebesturen zich meer op operationeel niveau zal bevinden.

Naast deken Hans Bouman bestaat het kerkbestuur Frans Eurlings (vice-voorzitter), Hélène Barton (secretaris), Wiel Vaessen (penningmeester), Karin van Doormaal (lid), Ivo Lipsch (lid) en Peter Schunck (lid).

We hopen dat u ons het vertrouwen geeft dat we samen de schouders onder kerk-zijn in Heerlen willen zetten. Mogen we daarbij ook rekenen op uw begrip dat het even een 'zoeken' zal zijn naar een inrichting van de locatiebesturen en het vinden van de juiste taakverdeling?

Namens het bestuur, deken Hans Bouman



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Airco
Ventilatie • ClimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

In gesprek met Samanta

Tegenover mij in de koffiekamer van de Andreas zit Samanta. De eerste jaren van haar leven - vol van oorlogsgeweld, dreigingen, gevaar voor eigen leven, moordpartijen - hebben blijkbaar zo'n onuitwisbare indruk gemaakt, dat zij alleen maar dankbaarheid kan voelen. Wij zijn gespaard gebleven. Aan wie hebben wij dit te danken? De naam van God - 'Ik ben er' - valt hier, wordt gekoesterd en loopt als een rode draad door haar verhaal. Zij vertelt, ik luister:

Ik ben geboren in 1991 in wat toen nog Joegoslavië heette, maar nu Bosnië is, in de plaats Zenica. Wij waren de enige katholieken in een wijk die voornamelijk uit moslims bestond. Spanning tussen christenen en moslims was er altijd, maar is in 1990 geëxplodeerd. Veel mensen zijn vermoord, maar wij zijn gespaard gebleven. Waarom? In 1994 is ons gezin met twee kinderen (ik en mijn 1 jaar oudere broer) gevlucht. We zijn in Nederland terecht gekomen en hebben eerst een tijdlang gewoond in het toenmalige azc in Schimmert. Toen wij status kregen, mochten wij naar Heerlerbaan.

Als trouwe katholieken zochten wij direct naar een katholieke kerk. De Andreas lag vlakbij, en zo is het gekomen. Toen mijn broer en ik ongeveer acht jaar oud waren, heeft iemand – ik weet niet wie – mijn moeder gevraagd of wij misdienaar mochten worden. Acht jaar later, toen ik zestien was, werd ik gevraagd om lector te worden. Ik vind dat fijn en ben gelukkig in de Andreas; het voelt als mijn tweede thuis. Iedereen is er welkom. Mochten er mensen zijn die daar niet zo zeker van zijn, worden ze vaak met name genoemd: homo's, lesbiennes, gescheiden mensen, etc., en dat is heel bijzonder. Er wordt gefocust op saamhorigheid en zorg voor elkaar, en die zijn er inderdaad. De diensten vind ik goed, vooral het feit dat de boodschap zo begrijpelijk wordt gebracht en gekoppeld wordt aan dingen die actueel zijn. Ook dat ons niet wordt opgedragen wat ons te doen staat, maar dat we uitgenodigd worden om zelf na te denken en zelf stappen te zetten.



Je vraagt me naar een inspirerende persoon in mijn leven? Die vraag overvalt me, maar ik noem nu spontaan mijn moeder; zij heeft zoveel meegemaakt en achter moeten laten toen zij met ons moest vluchten naar een vreemd land; en hier heeft zij zo resoluut die bladzijde omgeslagen en alles van onderop opgebouwd, de taal geleerd en allerhande opleidingen gevolgd. En dat moest allemaal naast de zorg voor het gezin. Zij was/is sterk; ik ervaar haar als streng, maar altijd rechtvaardig. Zoals ze is, is ze een inspirerend voorbeeld voor mij; ik ben trots op haar.

Belangrijk in mijn leven zijn twee dingen, die volgens mij te maken hebben met God en met geloof; die twee dingen kan ik ook niet los van elkaar zien:

dankbaar zijn en kunnen vergeven. Dankbaar zijn tegenover God voor wat je hebt; dankbaar zijn zoals de dingen gaan; ook ja kunnen zeggen en dankbaar zijn als de dingen anders lopen dan verwacht; ook dan vol overgave 'uw wil geschiede' kunnen zeggen. Het tweede, het kunnen vergeven, ligt in het vergelende van het eerste, meen ik. Als de ander stappen zet, die niet de mijne zijn of mij kwetsen, dan daar niet over oordelen, maar het oordeel aan God overlaten; de ander kunnen vergeven en ruimte schenken om zijn/haar eigen weg te volgen. In dit alles voel ik God vertrouwwol aan mijn zijde. Daarom maak ik me eigenlijk ook weinig zorgen in het leven, en ook niet over de dood. Het komt zoals het komt, en zo moet het zijn. Ja, Gods naam 'Ik ben er' loopt inderdaad als een rode draad door mijn leven.

Als mij de gelegenheid geschonken wordt om samen met een paar mensen uit te gaan eten, dan noem ik als eerste mijn oudere broer, omdat we samen zoveel hebben meegemaakt: de oorlog, het moeten vluchten, als kind in een vreemd land opnieuw beginnen, samen misdienaar geweest. Verder zou ik zuster Mariet daarbij willen uitnodigen vanwege de mooie uitleg die zij altijd gaf bij de teksten die wij moesten lezen als lector. En ook Geert Bles, die in zijn houding en in zijn overweging nooit dwingend is maar ruimte laat om zelf na te denken, zelf beslissingen te nemen en eigen stappen te zetten. *Hiermee liep het verhaal van Samanta naar het einde. Zij heeft Karolinka Renckens gevraagd of die het stokje wil overnemen. Dat zal dan in het volgende parochieblad komen.*

Geert Bles



AGENDA

Iedere maandag

13.00-15.00 uur: inloop vluchtelingen en wijkbewoners

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld

Iedere donderdag

14.30-16.00 uur: inloopmiddag

6 januari – 21 maart

Tentoonstelling Femy Pasman-van Bruggen

Woensdag 18 januari

19.30 uur: ouderavond communicanten

Donderdag 19 januari

18.00-19.30 uur: Broodje oecumene De Brug, Tempsplein 14

20.00 uur: parochiebestuur

Zaterdag 21 januari

13.00 uur: veiling actie Kerkbalans Andreaskerk

Maandag 23 januari

10.00 uur: leesgroep 'Een nieuw gesprek met God'

Donderdag 26 januari

12.00-14.00 uur: Soep met inhoud

Vrijdag 27 januari

15.30 uur: ComKids

Zondag 5 februari

Bijeenkomst jongerenproject

Maandag 6 februari

10.00 uur: leesgroep 'Een nieuw gesprek met God'

Dinsdag 7 februari

19.30 uur: Taiama-Andreas

Donderdag 9 februari

20.00 uur: parochiebestuur

Dinsdag 14 februari

20.00 uur: parochiebestuur en pastoraal team



Activiteiten van De drie ringen

Hoe is het om in deze tijd moslim te zijn in Nederland. Daarover vertelt Bouchaib Saadane, voorzitter van de moskee in Sittard, op woensdag **8 februari** om 19.30 uur in De Brug, Tempsplein 14 te Heerlen. Kosten: € 10,=.

Op **16 februari** vertelt Joris de Lange van de Maastrichtse vrijmetselaarsloge over de vrijmetselarij; 19.30 uur in De Brug, Tempsplein 14. Kosten: € 10,=.

Op **23 februari** verzorgen Riny van Vlijmen en Jan Leemans een presentatie over de Kelten en over Keltische vondsten in Limburg. Om 19.30 uur in De Ark, Op de Heugden 23, Landgraaf. Kosten: € 10,=.

Meer informatie over deze en andere activiteiten: www.dedrieringen.org of 045 - 400 91 70.

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Pastoraal werker Eline
Claassens: 06 - 25 36 41 85
elineclaassens@gmail.com
Nan Paffen: 045 - 542 32 11

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Eline Claassens
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Overleden

27 december 2016
Elly Robbertz-Frederiks

Het volgende parochieblad ver-
schijnt in de week van 13 februari.
Intenties voor 18 februari t/m 12
maart graag opgeven voor **30 janu-
ari**.

VIERINGEN 21 januari -12 februari

Donderdag 19 januari

10.30 uur: Corisbergviering

Zaterdag 21 januari

18.00 uur: eucharistieviering voorbe-
reid door enkele jongeren

Zondag 22 januari

10.30 uur: eucharistieviering voorbe-
reid door enkele jongeren
Koor: Sound of Peace and Freedom-
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens
(zeswekendienst) en Hannie Thissen

Zaterdag 28 januari

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 29 januari

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Huub van Ooijen (jaar-
dienst) en Lenie van Lierop

Vrijdag 3 februari

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 4 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 5 februari

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 11 februari

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 12 februari

10.30 uur: eucharistieviering

**Lees aan de andere kant
over de actie Kerkbalans en
over de veiling op 21 januari.**