

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JANUARI - FEBRUARI 2019

Beleef je leven

Jaja, 't is allemaal waar, ik zal het niet ontkennen
dat eeuwig gezever over vergleden jaren.
Uren, dagen, maanden, jaren vlieden als een schaduw heen
het gras verdort, de bloem valt af
wat wij voorstelden, stelt niets voor
wij keren weer tot stof, jammer maar helaas.

Jaja, dat is allemaal waar en dat kan allemaal zo wezen
maar ik leg me daar na al mijn jaren niet bij neer
ik ga dat niet braaf en gelaten aanvaarden.
Nee, ik ga elke dag tellen zodat elke dag telt
ik ga elk uur beleven zodat ik ieder uur leef
ik zal maken dat ik elke minuut meemaak die mij rest.

Want zolang ik er ben, zal ik leven.

(Karel Eykman)

Dat alles wensen wij u toe voor 2019: dat u elk uur dat u leeft,
mag beleven en meemaken...



ATD VIERDE WERELD ZUID LIMBURG wenst iedereen een gezegend en vredig 2019. We gaan door om samen een inclusieve samenleving te realiseren. Een samenleving waarin er tijd is voor ontmoeting, aandacht, een luisterend oor, warmte en vriendelijkheid voor elkaar.

Week van Gebed voor de eenheid van christenen

Van 20 tot en met 27 januari vindt dit jaar weer de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen plaats.

Elk jaar kiezen kerken van een land ergens in de wereld een thema. Dit jaar hebben de Indonesische kerken tot thema gekozen 'Recht voor ogen'. Eenheid onder mensen kan alleen bestaan waar recht heerst en recht wordt gedaan.

Ook aan Indonesië gaan de gevolgen van de globalisering niet

voorbij. Spanningen tussen arm en rijk, wantrouwen tussen verschillende religies (10% van de mensen is christelijk in het voor het overgrote deel islamitische land), conflicten tussen etnische groepen, het neemt allemaal toe in het grote eilandenrijk. De eenheid in het land wordt bedreigd. In dat licht moet het gekozen thema van dit jaar worden begrepen.

De PKN-gemeenten Parkstad en de Andreasparchie houden dit jaar als afsluiting van de Week van Gebed voor de eenheid samen een oecumenische viering op zondag **27 januari**. Dat gebeurt voor het eerst in de Pelgrimskerk in Brunssum, een van de drie gemeenten die verleden zijn jaar zijn samengegaan in de PKN Parkstad.

Iedereen is van harte welkom om aan de viering deel te nemen. Wie graag mee wil maar opziet tegen de reis naar Brunssum kan zich opgeven bij de parochie. U kunt dan met de auto met iemand mee- (en natuurlijk ook terug-) rijden. Een telefoontje of e-mail volstaat: tel. 045 - 541 33 81 (dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur) of 043 - 306 17 06 (Rob Pauls) of e-mail parochiesintandreas@home.nl.

De oecumenische viering op 27 januari in de Pelgrimskerk begint om **10.00 uur**. Adres: Horizonstraat 73, Brunssum. Vanwege de gezamenlijke viering is er op 27 januari **géén viering in de Andreaskerk**.



Bericht van stichting Taiama-Andreas

Begin januari bezoeken Kelly Fofanah en Marie-José Brounen het project van de stichting Taiama-Andreas in Kabala, Sierra Leone. De jeugdgroep Youth Advocacy Network (YAN) is het afgelopen jaar ondersteund door de stichting. Het was het eerste volledige jaar van YAN en alles moest vanaf de grond worden opgebouwd. In dit jaar is er veel gebeurd en bereikt, vooral wanneer je bedenkt hoe onze leefomgeving en samenleving verschilt van die in Sierra Leone en hoe moeilijk het is om dat van hieruit te begeleiden. In het afgelopen jaar hebben we drie grote groepsactiviteiten ondersteund:

- Het mogelijk maken dat leden van de groep en andere minvermogende jonge mensen vervolgonderwijs volgen.
- Voorlichting geven aan jongeren in Kabala en omgevende dorpen over o.a. verkiezingen, de noodzaak van onderwijs en gedwongen kinderhuwelijken.
- Het opzetten van een landbouwproject om zelf inkomsten te verwerven.

Om te kunnen functioneren was er een 'kantoor' nodig waar men samen kon komen: daar zorgden we voor de startvoorwaarden.

Begrijpelijk is dat het kunnen verwerven van eigen financiële middelen nog in de kinderschoenen staat. Het is hard nodig dat onze stichting daar in deze fase financieel bij helpt. We geven veel aandacht aan het leren van administratieve en begrotingsaspecten.

Nu begint dus weer een nieuw projectjaar. Daarom evalueren Kelly en Marie-José de gang van zaken van afgelopen jaar en maken plannen voor het nieuwe jaar. Over dit programma en de aspecten die daarmee samenhangen willen zij ons bijpraten na de zondagdienst op **20 januari**. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Als u benieuwd bent naar het reilen en zeilen van onze stichting kijk dan op www.taiama-andreas.org.

Euregionaal Vluchtelingenplatform

Het Oecumenisch Vluchtelingenplatform in de Euregio Maas-Rijn is sinds een aantal jaren in de drie landen van de Euregio actief op het gebied van vluchtelingenwerk. Het platform bundelt activiteiten en manifestaties ten behoeve van vluchtelingen, wisselt informatie uit en houdt gezamenlijke gebedsvieringen van de aangesloten kerken in de drie landen. In het platform zitten onder anderen Hub Vossen namens de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom, Eline Claassens vanuit de Raad van Kerken Parkstad en de Andreasparochie, en Ada Hagreis namens de protestantse kerken Parkstad. Op donderdag **7 februari** om 15.00 uur komt het vluchtelingenplatform bijeen in de Andreasparochie om te debatteren over het vluchtelingenbeleid in Nederland, Duitsland en België en zich te beraden over mogelijke acties en activiteiten in de komende maanden.

De ervaring leert dat de ontmoeting met mensen uit andere landen die zich inzetten voor vluchtelingen, bemoedigt om niet bij de pakken neer te zitten in eigen land.

Terugblik 2018

In de oudejaarsviering werd aan de hand van de kleuren van de regenboog teruggeblikt op het afgelopen jaar. Bij elk thema werd een kaars in een van de kleuren van de regenboog aangestoken en een acclamatie gezongen. Wij willen deze terugblik graag met u delen.

We steken de *rode kaars* aan. Rood als kleur van de liefde.

We hebben het afgelopen jaar één huwelijk mogen vieren: Linda en Jaap hebben elkaar in deze kerk het jawoord gegeven. De liefde waart ook rond in onze Andreas-gemeenschap; liefde voor de medemens, ver weg en dichtbij. Ik denk nu vooral aan de spontane inzet voor het Armeens gezin in de Bethelkerk in Den Haag. Maar ook aan onze Taiamagroep en haar inzet voor Sierra Leone; de ontmoetingsdag van de ATD Vierde Wereld en hun bijzondere en mooie viering, de speeltuinmiddag met kinderen van het azc en zelfs het zo normaal lijkende koffie drinken na de viering, waarin heel wat liefdevolle aandacht voor elkaar merkbaar is.



We ontsteken de *oranje kaars*. Oranje als kleur van het vuur, van enthousiasme.

Afgelopen jaar waren er vier vormelingen, twee jongens en twee meisjes, die uitspraken dat zij ook zelf kozen om in de voetstappen van Jezus van Nazareth te werken aan een mooiere wereld. Bezield door het vuur van de heilige Geest hopen we

dat zij – en ook wijzelf – in het leven iets van dat enthousiasme mogen uitstralen. En we hebben het ook gezien afgelopen jaar, in het enthousiasme waarmee de vele werkgroepen en vrijwilligers meestal aan de slag zijn. In de tuin, in de kerk, in het parochiehuis, buiten de deur en zelfs op het dak. En dat alles om de opdracht van Jezus van Nazareth handen en voeten te geven in het leven van alledag.

We steken de *gele kaars* aan. Geel als kleur van de zon, van alles wat glans geeft aan het leven.

Dit jaar waren er zes jongens die voor het eerst communie vierden. Zij leerden dat het brood delen ook betekent dat je het leven met elkaar deelt. Samen delen, samen spelen betekent niemand buiten sluiten. En dat mogen ze ook van ons leren. En we vierden het 65-jarig priesterjubileum van onze pastor Geert Bles. Zijn inspiratie en bezieling geeft aan onze parochie een bijzondere glans.

We ontsteken de *groene kaars*. Groen als kleur van de hoop.

Er zijn heel wat hoopvolle dingen gebeurd het afgelopen jaar: 17 mensen die afreisden naar Den Haag, naar de Bethelkerk; de jeugd die zich met de carwash en de solidariteitsmaaltijd inzette voor Schoon GMS en de Vastenactie; H100 met vele buurtverbindende acties zoals het breiproject en de interreligieuze viering met de mooie titel 'Voor iedereen een plek onder de zon'; een geslaagd Taïama-project met basisschool De Windwijzer; een gezamenlijke ziekenzalving waarin we vragen om kracht en hoop voor mensen die ziek zijn of lichamelijk of geestelijk lijden. En onze pastor die flink ziek was, maar weer heel goed opknapte.

We ontsteken de *blauwe kaars*. Blauw als kleur van lucht en water.

We hadden het afgelopen jaar uitzonderlijk veel dopelingen: 20. En zoals kinderen symbool staan voor toekomst, zo mogen wij vertrouwen putten uit het feit dat jonge ouders hun kinderen toch ook die weg van Jezus van Nazareth willen meegeven en hun kinderen onder de bescherming van God willen laten opgroeien.

In de afgelopen warme zomer werden er ook verschillende uitstapjes gemaakt: zoals naar de Brunssummerheide bijvoorbeeld, voor ieder die mee wilde; een uitstapje van de cantorgroep naar Aken en de lectoren naar Klooster Wittem en de fietstocht van Heerlen Mondiaal.

We ontsteken de *indigo kaars*. Indigo – koninklijk blauw, maar ook de kleur van wijsheid en intuïtie.

Elk jaar opnieuw zoeken we in onze kerk naar een spreuk, een zin, een wijsheid die als jaarthema de muur siert. Dit jaar was dat grotendeels een deel van een lied van Claudia de Breij: 'Mag ik dan bij jou'....(schuilen). Wij willen immers als parochiegemeenschap een schuilplaats zijn voor mensen als Es-han. We willen graag onderdak verlenen aan mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, voor de taallessen; en ook aan de ATD Vierde Wereld. En de gastvrouwen zijn regelmatig een schuilplaats voor wie even behoefte heeft aan een kop koffie of thee of een praatje.

We steken de *paarse kaars* aan. Dit is een dominante kleur in onze kerk.

Het is de kleur van rouw en verdriet, maar ook van inkeer en bezinning. Zo hebben we het afgelopen jaar vanuit deze kerk afscheid genomen van tien dierbare mannen en vrouwen. Moeilijke momenten, die we met elkaar deelden. Dat zijn momenten dat het leven je dwingt stil te staan. Dat stil staan doen we ook op andere momenten, zoals in de veertigdagentijd of advent. Maar ook als mensen bij elkaar zijn voor een gesprek met de Bijbel of de leesgroep of wanneer groepen samen de liturgie voorbereiden of liederen oefenen.

Tot slot: niet in de regenboog, maar wel hier in de kerk centraal: *het licht*, de open plek in het midden, het Licht van Jezus Christus, die door alles heen ons nabij wil zijn in alle fases van ons leven.

Nan Paffen

Lezing over banken: 31 januari

Tijdens de nazit in de koffiekamer vertelde Geert Bles me een tijdje geleden dat hij enorm veel moeite heeft met het bankwezen anno 2018, denk aan de salarisverhoging van 1 miljoen van de heer Hamers bij de ING of de witwaspraktijken van diezelfde bank, thans weer een heel actueel thema. Hij vroeg zich hardop af of je nog wel met een goed geweten bij zo'n bank kunt blijven bankieren. En is het überhaupt mogelijk zonder veel rompslomp van bank te veranderen?

Zelf heb ik 42 jaar in het bankwezen gewerkt. Begonnen bij de Pancratius-bank, daarna SNS-bank en de laatste 13 jaar als zelfstandig intermediair van de Regiobank. Ik ben op verzoek van de solidariteitsgroep dan ook graag bereid mijn visie op het hedendaagse bankwezen te geven.

Wordt het dus een reclamepraatje voor de Regiobank zou u zich kunnen afvragen? Absoluut niet. In het begin van mijn loopbaan was mijn vak iets waar je trots op was, werken bij een bank was immers een zeer eerbaar beroep. Inmiddels is het bankwezen thema nummer één op verjaardagsfeestjes, maar dan in negatieve zin.

Samen met u wil ik op **31 januari** om 10.30 uur in de Andreaskerk het gehele bankwezen onder de loep nemen en samen kijken wat we eraan kunnen doen.

Hans Reinaerts

Koor Anastasis in de Andreaskerk

Anastasis is een koor met zo'n dertig zangers en zangeressen onder leiding van dirigent Harry Custers, voormalig directeur van het conservatorium in Maastricht. Het koor brengt gezangen ten gehore uit de Kerk van het Oosten, de Byzantijnse liturgie. De meeste gezangen worden a capella gezongen. Tijdens de mis wordt deels in het Nederlands en deels in het oud kerk-Slavisch gezongen. In de Slavisch-Byzantijnse liturgie zijn tekst en muziek sterk met elkaar verbonden. Samen drukken ze een gevoel van het sacrale mysterie uit dat in de beleving van veel mensen in het westen verloren is gegaan.

Op zondag **10 februari** verzorgt Anastasis de viering volgens de Byzantijnse ritus in de Andreaskerk te Heerlen (Palestinastraat 326, ingang via Zeishof). De viering begint om 10.30 uur.

U bent van harte welkom om deze bijzondere viering bij te wonen.



In gesprek met Martin Fickers

Toen ik op 28 december in Parc Imstenrade 238 binnenstapte, merkte ik meteen dat ik met een belezen iemand van doen had: boekenkasten, tafels met tijdschriften en notities, etc. Er werd ook geen tijd verloren; al gauw zaten we aan tafel en viel er een zin, die meerdere keren terug kwam in allerlei toonaarden en mij als muziek in de oren klonk: 'Geloof dat zich niet uit in daden is waardeloos'. Martin vertelt; ik luister:



"Ik ben geboren in 1938 in Büllingen (Duits taalgebied van België) als oudste van een goed katholiek gezin van negen. Mijn vader had een boerderij en houthandel; in 1944 werd hij gedwongen opgeroepen voor het Duitse leger, maar kort voor het einde van de oorlog wist hij – god zij dank – in civiele kleding uit een lazaret in Tsjechië te vluchten. Aanvankelijk wilde ik eigenlijk missionaris worden; ik ging naar het college van de paters van Steyl in Overijse, maar in de vijfde klas veranderde ik van koers en koos de medische richting. Omdat Overijse Nederlands taalgebied is, is die school heel bepalend geweest voor de rest van mijn leven. Na

een huisartspraktijk van drie jaar werd ik internist in het ziekenhuis in Heerlen en kreeg ik de gelegenheid mij te specialiseren in Leiden in klinische hematologie.

Ik ben getrouwd en heb vier kinderen, maar sinds enkele jaren ben ik weer alleen; mijn vrouw is gestorven in 2012.

Ik ben heel gelovig; geloven betekent voor mij: vertrouwen dat er na dit leven iets moet zijn dat beter, mooier, rechtvaardiger is dan wat we nu meemaken aan armoede, onderdrukking, uitbuiting, etc.

Als ik hier spreek van nú en van ná dit leven, dan denk ik niet zozeer in termen van twee aparte werelden, nu op aarde en straks op het einde de overstap naar hemelse sferen. Ik denk veeleer aan één 'wereld', een hemel op aarde, die wij mensen – door 'hemels' te handelen – tot stand kunnen en moeten brengen. Een geloof, dat zich niet vertaalt in daden, bestaat dus niet; dit is zo logisch dat je er nauwelijks bij stil staat.

De kerk maakt momenteel een moeilijke tijd door; dit heeft volgens mij te maken met het feit dat zij te lang en te veel gefocust is geweest op holle teksten, op rituelen en ceremonies, en te weinig nadruk heeft gelegd op 'daadwerkelijk' geloven. Jezus van Nazareth heeft ons dat voorgehouden en voorgeleefd; hij heeft dat zo goed gedaan dat mensen hem Zoon van God zijn gaan noemen.

Het goede doen is niet altijd gemakkelijk; vaak moet dat tegen de stroom in; wel zit ik met een vraag: waar is het einde? hoe ver moet je gaan? er is veel armoede maar je kunt toch niet alles oplossen? Unicef, Artsen zonder Grenzen, Leger des Heils, etc. doen allemaal hun best om de wereld mooier te maken; je kunt dat wel steunen, maar waar is de grens?"

Hier pauzeren we voor een kop koffie en praten inmiddels door over die vraag: misschien moeten we niet doen aan resultaatdenken; Jezus stond ook met lege handen op het einde van zijn leven; misschien moeten we veel meer denken aan het mosterdzaadje, aan het gestaag inzetten op het goede doen, aan zonder meer getuigen van Jezus van Nazareth, aan een soort grondhouding die alles in mijn leven doordeesemt. Martin gaat verder:

"Zolang ik in Heerlen woon" , zegt hij, "ben ik verbonden geweest met de kerk; eerst vele jaren in de Gracht, toen bij Samen Onderweg, en sinds januari 2017 in de Andreas. Ik voel mij bij deze kerk thuis, omdat zij door de gemeenschap gedragen wordt en op allerlei manieren uitstraalt waarin zij gelooft, naar binnen in vieringen, zanggroepen, etc. maar ook in activiteiten naar buiten.

U vraagt mij of ik bang ben voor de dood. Nee dat ben ik niet; ik heb mijn leven lang mijn best gedaan; en ik heb veel geluk gehad; je moet je weldaden tellen...langzaam tellen. Ik zal je mijn geluksboekje laten zien (*Martin staat op en pakt ergens zijn geluksboekje*), waarin ik altijd alle mooie momenten opteken, die mij met dankbaarheid vervullen. Ik had door mijn werk als oncoloog uiteraard nogal met uitzichtloze patiënten te maken; ik heb altijd eerlijk de waarheid verteld, in passende bewoordingen: 'U moet uw leven nu tellen in dagen, in weken of in maanden'. Ook schreef ik bij sterfgevallen altijd een condoleancebrief; dit was soms een hele opgave, maar ik beschouwde het als de laatste medische handeling die bij mijn vak hoorde.

Uit mijn academische studententijd heb ik goede vrienden overgehouden tot op de dag van vandaag; op mijn tachtigste verjaardag waren zij allemaal aanwezig met hun eega's."

Hier werd het tijd om ons fijne gesprek te eindigen; Martin geeft het stokje door aan Hans Heijster. Dat interview komt in het parochieblad van de volgende maand.

Geert Bles



Migratiemuseum Heerlen

Op 29 november opende het pop-up migratiemuseum Heerlen zijn deuren op het Maanplein. Het museum is tijdelijk en blijft open tot en met 28 februari 2019. De openingstijden zijn woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Het museum start met een tentoonstelling die gedurende drie maanden verder zal groeien door de inbreng van nieuwe verhalen, herinneringen en objecten. Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema 'migratie toen en nu' kan een bijdrage leveren. Voor de programmering zoekt het museum actief de samenwerking met bewoners en ondernemers in de buurt.

AGENDA

Iedere woensdag

10.00 uur: taalles

13.30 uur: ATD Vierde Wereld

10 januari - 7 maart

Expositie Rik Jegerings-Frumau

Donderdag 17 januari

12.00 uur: soep met inhoud

Vrijdag 18 januari

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

Maandag 21 januari

19.30 uur: pastoraal team

Woensdag 30 januari

19.30 uur: Cantorgroep

Donderdag 31 januari

10.30 uur: lezing Hans Reinaerts

Donderdag 7 februari

10.00 uur: leesgroep *Vraag en het wordt gegeven*

15.00 uur: Euregionaal Vluchtelingenplatform

20.00 uur: parochiebestuur

Dinsdag 12 februari

20.00 uur: ouderavond communicanten

Woensdag 13 februari

19.00 uur: Cantorgroep

Maandag 18 februari

19.30 uur: pastoraal team

Expositie Rik Jegerings-Frumau van 10 januari tot 7 maart



Rik Jegerings-Frumau woont in Heerlen en heeft als grote hobby schilderen. Haar schilderijen laten een prachtig kleurspel zien en de voorstellingen – vaak van alledag – maken je vrolijk. Sinds twintig jaar maakt zij deel uit van een gezellige schildersgroep bij Joop Noordkamp in atelier Plattein op Heerlerbaan. Komt u ook eens kijken naar deze bijzonder vrolijke expositie? Bent u geïnteresseerd in een werk van Rik Jegerings-Frumau? Neem dan contact op met Marga Meyer: 045 - 541 51 77.



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreas-parochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Diaconaal werker
Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 11 februari. Intenties voor 16 februari t/m 17 maart graag uiterlijk **28 januari** opgeven. Ook kopij graag voor die tijd aanleveren.

VIERINGEN

19 januari - 10 februari

Zaterdag 19 januari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 20 januari

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Marian Reinaerts
Na afloop Taiama-Andreas

Zaterdag 26 januari

18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Mia Huntjes en Jo en Pascal Huntjes (jaardienst)

Zondag 27 januari

10.00 uur: oecumenische viering
Pelgrimskerk, Horizonstraat 73, Brunssum

Geen viering in de Andreaskerk

Vrijdag 1 februari

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 2 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 3 februari

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor: Jeane Muller (jaardienst)
en Huub van Ooijen (jaardienst)

Zaterdag 9 februari

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10 februari

10.30 uur: eucharistieviering