

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JANUARI - FEBRUARI 2023

Dagdromen

Alle mensen dromen van een dag
dat zij vrede vinden in hun hart.
Zoals een kind zijn vreugde vindt
in al het moois en goeds dat hem omringt.
Zo wil ik blij, gelukkig zijn,
zo zou ik heel mijn leven willen zijn.

Alle mensen hopen op een dag,
dat er iemand is die op je wacht.
In ieder mens, een stille wens
al roepend vragen om een medemens,
die jou ziet staan en jou verstaat,
die luisterend jouw pijn en vreugde draagt.

Alle mensen bidden op een dag,
dat God inspeelt op hun vragend hart.
God zie mij aan, ik roep uw naam,
ik voel mij soms zo leeg en eenzaam staan!
Ik ben nabij, zo antwoordt Hij,
als jullie voor elkaar wat liefde zijn.

Alle mensen dromen van een dag,
dat Gods vrede in ons leven mag.
Al wie zich geeft, zijn liefde deelt,
bouwt aan een nieuwe wereld onverdeeld.
Waar vrede wacht en liefde lacht,
waar God herleeft in mensen onverwacht.

Week van gebed voor de eenheid

Oecumenische viering in de Andreaskerk

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van de kerken in januari gaat dit jaar over het thema 'goed doen - recht zoeken'. Het thema is gekozen door kerken in de Verenigde Staten, waar racisme en ongelijkheid momenteel hoog op de maatschappelijke agenda staat. Maar in ons land spelen vergelijkbare problemen. Daarom kunnen ook de Nederlandse kerken met het thema uit de voeten.

Hieronder een passage uit de toelichting bij het thema door de Raad van Kerken, een van de organisatoren van de Week van gebed voor eenheid: "Het zoeken naar recht, vraagt – net als het leren goed doen – om zelfreflectie van de kerk. Kerken in grote delen van de wereld dienen te erkennen dat zij hebben meegewerkt aan raciaal onrecht, zowel actief als passief (door te zwijgen). Vooroordelen op basis van afkomst zijn en waren een oorzaak van de verdeeldheid die het lichaam van Christus heeft verscheurd. Het idee dat witte mensen superieur zijn, heeft als een gif veel schade aangericht en gezorgd voor onderdrukking tot op de dag van vandaag. Vooral in Noord-Amerika en in landen over de hele wereld die door de eeuwen heen door witte Europese machten zijn gekoloniseerd.

Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit vereist dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad aandoen. Dat is niet altijd makkelijk en zal soms leiden tot conflicten. Maar Jezus geeft in Matteüs 5 vers 10 aan zijn volgelingen een rijke belofte: het koninkrijk van de hemel is voor hen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden."

De oecumenische viering samen met de Protestantse Parkstadgemeente ter afsluiting van de Week van gebed voor eenheid vindt dit jaar plaats op zondag **29 januari** in de Andreasparchie.

Uitnodiging milieugroep 18 januari

De milieugroep nodigt u graag uit om deel te nemen aan een vervolgbijeenkomst over het milieu op 18 januari van **19.30 tot 21.00 uur**. De bijeenkomst is in het parochiehuis van de Andreasparchie, Palestinastraat 326.

Math Gulpers

Informatiebijeenkomst Vastenactie-project 2023

Agro-ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia

Een tiental parochies in de dekenaten Kerkrade en Heerlen, waaronder de Andreasparchie, wil tijdens de Vastenactie van 2023 (van Aswoensdag 22 februari tot en met Paaszaterdag 8 april 2023) zich inzetten voor de in-

richting van een agro-ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia. Op deze modelboerderij worden zogenaamde animatoren opgeleid. Na hun opleiding gaan deze vrouwen en mannen terug naar hun dorpen om daar boerinnen en boe-



ren te begeleiden bij ecologische vormen van landbouw. Deze ecologische vormen van landbouw moeten een alternatief bieden aan de kleinschalige landbouw, die door de aanhoudende droogte in Kenia vanwege de klimaatverandering voor grote problemen staat.

VASTENACTIE

Op dinsdag **7 februari 2023**

houdt het Missionair Overleg Parkstad een informatie-avond over het land Kenia en deze agro-ecologische mo-

delboerderij. De bijeenkomst begint om **19.30 uur** en wordt gehouden in de **Theresiazaal van de Twee Gezusters**, Putgraaf 3 te 6411 GT Heerlen. Iedereen is welkom, maar aanmelding vooraf via het e-mailadres ajhouben@hetnet.nl wordt op prijs gesteld. Tijdens de bijeenkomst is er een internetverbinding met pater Peter Ndegwa CSSP in Kenia, die tekst en uitleg zal geven over de inrichting van de modelboerderij en het verdere project. De uit Eygelshoven-Kerkrade afkomstige mgr. Bert van Megen, pauselijk nuntius in Kenia, kent pater Peter Ndegwa goed en beveelt het project van harte aan.

Stichting Taiama-Andreas

Aan het einde van een bewegende jaar, vooral door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de milieucrisis en de sterk toenemende inflatie,



willen wij als stichting terug en vooruit kijken. Met name de inflatie in Sierra Leone, die nog veel groter is dan bij ons in Europa, heeft zijn weerslag op de schoolkosten en de kosten van de projecten van Youth Advocacy Network(YAN), de jeugdgroep die wij ondersteunen en begeleiden. Uw vele eenmalige, uw periodieke donaties en enkele grote donaties van stichtingen maakten het mogelijk om dit ook in het afgelopen jaar weer te kunnen verzorgen.

De jongeren van YAN en het bestuur van Stichting Taiama-Andreas willen u daarvoor bedanken. Wij hopen van harte dat u ook het komende jaar ervoor kiest om ons te steunen. Zonder deze steun is de middelbare school- of beroepsopleiding van de jongeren niet mogelijk en is er geen zicht op een betere toekomst. Ook in het grotere geheel is goed onderwijs vrijwel de enige mogelijkheid om Sierra Leone en andere ontwikkelingslanden op langere termijn echt vooruit te helpen. Daarbij is zelfredzaamheid en het nemen van eigen initiatieven belangrijk op de weg naar zelfstandigheid.

We zullen ook het komend jaar activiteiten in en buiten de Andreasparochie organiseren en u daarover informatie geven. U vindt de aankondiging daarvan in het parochieblad. Veel meer informatie kunt u vinden op onze website: www.taiama-andreas.org. Daar vindt u ook de uitgebreide verslagen van alles wat in Kabala, Sierra Leone en hier heeft plaatsgevonden. Dat is zeker de moeite waard!

Omdat wij van een aantal donateurs geen e-mailadres hebben willen wij u bij deze via het parochieblad bedanken voor uw bijdrage en meeleven.

Wij wensen u een gezegend 2023

Namens het bestuur van Stichting Taiama-Andreas

Gard Verstegen, penningmeester

*Allemaal zijn we van precies hetzelfde deeg gemaakt.
We hebben allemaal dezelfde hoop en behoefte om de
harten van de mensen flink van liefde te laten bon-
zen, zodat de situatie verandert.*

Uit: "We koesteren de hoop van de hele mensheid".

Joseph Wresinski

*Wij wensen u en uw naasten
een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.
De mensen van de lokale groep van de
ATD Vierde Wereld
Zuid-Limburg*



Wij zijn op woensdag 11 januari weer gestart met onze ontmoetingen. Wij nodigen iedereen hierbij van harte uit om met ons mee te doen. Wij praten over thema's zoals armoede en mensenrechten en het organiseren van onze activiteiten op 17 oktober. Dit is de Werelddag van verzet tegen extreme armoede.

Andere keren zijn we creatief bezig, met bijvoorbeeld kerstkaarten maken, mandala's kleuren, onze alternatieve smartlappen zingen of andere leuke dingen voor o.a. onze activiteiten, zoals 17 oktober en andere activiteiten gericht op bewustwording van armoede.

De woensdagmiddagen zijn van **13.30 tot 16.00 uur** in het gebouw van de Andreasparochie, Palestinastraat 326 te Heerlerbaan.

Leven

Vreemd genoeg weten we na zo'n 10.000 jaar zoeken en onderzoeken nog steeds niet wat leven is. We weten ook niet hoe we denken, onthouden, emoties voelen, bewust zijn. We weten dat bij bepaalde gevoelens hersengebieden actief worden, maar hoe ontroering tranen over onze wangen doet biggelen, ons hart in de keel doet kloppen, ons seksueel prikkelt, dat weten we niet precies.

Stel nu eens dat we allemaal in een enorm bewustzijn wonen en dat alles bewustzijn heeft. Dat atomen bewust bij elkaar kruipen om moleculen te vormen, dat moleculen kleine organismen gaan vormen en dat kleine organismen tot grote uitgroeien, tot en met ons mensen aan toe. Dat al die stadia van ontwikkeling leven bevatten en dat zogenaamde dode materie niet bestaat.

Iedereen weet uit ervaring dat liefde en leven verwant zijn. Met een verliefde kop ben je, vol energie, bereid naar het andere einde van de wereld te reizen. Maar ben je somber en negatief, dan staat je levensvlam op een laag pitje. Echte spirituele ervaringen gaan gepaard met een enorm liefdesgevoel en een enorme energie. Zou het niet zo kunnen zijn dat precies het leven zelf onze goddelijke kant is?

Die vraag gaan we onderzoeken op **woensdag 25 januari om half acht** in de Andreaskerk.

Afhankelijk van de kou vragen we een kleine bijdrage voor de stookkosten, maar de entree is gratis. U kunt zich aanmelden bij Marcel Mollink (butterflymarcel@hotmail.com).

Tot ziens.

Joep de Jong

Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert

Lezing door Corinne Groenendijk

Duurzaam leven, hoe doe je dat in praktijk? De heilige Franciscus van Assisi kan ons inspireren om betrokken, vredevol en eenvoudig te leven. Dominee Corinne Groenendijk schreef hierover een boek, met bezinnende gedachten en praktische ideeën.

Op **woensdag 1 februari** komt ze naar Wittem voor een lezing.

Tijd: **19.30 uur**

Plaats: Scala, ontmoetingsruimte klooster Wittem

Toegang gratis, wel graag aanmelden: 043 - 450 17 41 of via www.kloosterwittem.nl/Agenda.



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Vond u het ook fijn dat we na twee coronajaren afgelopen jaar weer samen Kerstmis konden vieren?

In 2022 vervielen gaandeweg de coronamaatregelen. Langzaam zagen we steeds meer mensen terugkomen naar de kerkdiensten. Daar zijn we blij mee.

2023

Actie Kerkbalans



Tegelijk was 2022 een roerig jaar. Sinds februari woedt er een oorlog in Oekraïne. Daardoor zijn in ons land veel prijzen gestegen, met name de energieprijzen. U hebt het vast gemerkt. Ook onze parochie ontkomt er niet aan. De rekening zal in 2023 veel hoger uitvallen dan de afgelopen jaren, zo is de verwachting. We kijken waar we op de stookkosten kunnen bezuinigen. Zo is de temperatuur in de kerk een graad naar beneden bijgesteld. Een werkgroep kijkt welke mogelijkheden er nog meer zijn om de energierekening omlaag te brengen (zie de uitnodiging van de milieugroep voor de bijeenkomst op 18 januari).



Daarnaast verwachten we dit jaar een flink bedrag te moeten uitgeven aan het gebouw: het dak moet nodig gerepareerd worden; het lekt op sommige plekken. We

hebben hiervoor in de afgelopen jaren wel gereserveerd. Maar mogen we ook op uw (extra) bijdrage rekenen?

Overwogen wordt om na de reparatie zonnepanelen op het dak te leggen. En de twee verwarmingsketels zijn aan vervanging toe. Ook hiervoor is extra geld nodig.

Ondertussen gaan ook andere uitgaven gewoon door: de salarissen voor onze beide pastoraal werkers, de koffie en thee voor onze bezoekers, de kaarten die we sturen naar jarigen of mensen die een woord van troost of bemoediging kunnen gebruiken, enzovoorts.

Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw kerkbijdrage?

Karin van Doormaal

Geef vandaag voor de kerk van morgen

U kunt op verschillende manieren geven:

- **Met uw kerkbijdrage:** uw bijdrage aan onze parochie is aftrekbaar voor de belasting. Onze parochie is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
- U kunt ook een **periodieke gift** geven. U maakt dan vijf jaar hetzelfde bedrag over. U kunt dan het hele bedrag aftrekken bij uw belastingaangifte, en krijgt dus meer terug van de belastingdienst.
- **In uw testament:** daarin kunt u vastleggen of, en aan welke goede doelen u iets wilt nalaten. Eén van die goede doelen kan de parochie zijn.

Meer informatie over de mogelijkheden kunt u krijgen bij Karin van Doormaal.

De hoogte van uw kerkbijdrage bepaalt u zelf. Richtlijn is € 130,00 per jaar. Als u dit de laatste vier jaar achter elkaar hebt betaald, worden de kosten voor huwelijks- en rouwdiensten niet in rekening gebracht. Uiteraard is een hoger bedrag meer dan welkom. Willen wij alle plannen kunnen reali-



seren is meer kerkbijdrage zelfs hard nodig. Daarom vragen wij u met uw hart en uw verstand naar draagkracht bij te dragen.

U kunt uw kerkbijdrage op verschillende manieren **betalen:**

- Door het bedrag over te maken op rekening NL21 ABNA 0577627325 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Andreas o.v.v. Kerkbijdrage.
- Via een opdracht aan uw bank om periodiek een bedrag aan ons over te maken.

Wij danken iedereen van harte voor de gaven in het afgelopen jaar. En wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage voor dit jaar.

Exploitatieoverzicht 2019-2021

	2019	2020	2021
Kerkbijdragen	23.823	22.202	21.777
Collecten	10.406	7.887	10.924
Stipendia, huwelijken, uitvaarten	2.761	2.895	2.274
Opbrengsten gebouw	5.585	5.269	5.924
Subsidies	10.000	13.239	4.406
Overige inkomsten	7.089	1.568	1.363
Extra giften, o.a. i.v.m. corona		2.126	752
Totale inkomsten	59.664	55.186	47.420
Personeelslasten	31.221	38.467	39.554
Energielasten	4.616	4.160	4.680
Reservering groot onderhoud	5.700	0	
Overige lasten kerkgebouw	4.304	3.770	3.253
Kosten eredienst	2.285	965	1.529
Parochieblad	2.799	2.841	3.282
Afdracht bisdom, dekenaat	7.200	7.496	7.392
Overige lasten	5.720	3.346	2.629
Totale lasten	63.845	61.045	62.319
Resultaat	- 4.181	- 5.859	- 14.899

Toelichting:

'Overige inkomsten' zijn de opbrengsten van de Wereldwinkel en kaarsengeld.

'Overige lasten' bestaan o.a. uit kosten voor diaconie, huishouding en administratie.

De collecten voor derden hebben in 2021 € 3.503 opgebracht.

Het negatieve saldo van 2020 wordt geheel gedekt door een garantie-subsidie; dat van 2021 grotendeels.

Voor groot onderhoud is per 1 januari 2022 € 42.854 gereserveerd.

Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, dan wil het bestuur deze uiteraard graag beantwoorden.

Karin van Doormaal

AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30-11.30 uur: stilte-uur

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

Dinsdag 17 januari

20.00 uur: ouderavond communicanten

Woensdag 18 januari

19.30 uur: bijeenkomst milieugroep

Maandag 23 januari

16.00 uur: communieles

Woensdag 25 januari

19.30 uur: Leven

Lezing Joep de Jong
Andreaskerk

Maandag 30 januari

16.00 uur: communieles

Woensdag 1 februari

19.30 uur: Hoe leef ik groen en gelovig?
Lezing Corinne Groenendijk
Klooster Wittem

Maandag 6 februari

16.00 uur: communieles

Dinsdag 7 februari

19.30 uur: informatieavond Vastenactie
Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen

Maandag 13 februari

16.00 uur: communieles

Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan de activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.

De kalender is verkrijgbaar op het parochiekantoor (openings tijden op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur) voor € 9,00.

Palmtakjes inleveren

Op Aswoensdag – 22 februari – worden traditiegetrouw de palmtakjes van het vorige jaar verbrand. U kunt uw palmtakjes hiervoor inleveren tot dinsdag 21 februari.

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles
043 - 855 20 20

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 13 februari. Intenties en kopij voor 18 februari t/m 19 maart graag uiterlijk **30 januari** opgeven.

VIERINGEN

21 januari – 12 februari

Zaterdag 21 januari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 22 januari

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 28 januari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 29 januari

10.30 uur: oecumenische viering
Koor: cantorgroep en cantorij

Vrijdag 3 februari

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 4 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 5 februari

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Huub van Ooijen

Zaterdag 11 februari

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 12 februari

10.30 uur: woord- en communieviering