



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JULI - AUGUSTUS 2020

Gebed voor de vluchtelingen

God,
wij kunnen het nauwelijks nog verdragen:
die beelden die de ellende van de vluchtelingen laten zien,
van vertwijfelde families
en huilende kinderen.
De vele berichten van de afzonderlijke tragedies
volgen ons – vaak zelfs tot in onze dromen.
Wij verlangen ernaar
dat deze verschrikkingen worden beëindigd
en dat wij zouden kunnen helpen.
Maar bij ons groeit ook de angst,
omdat ze met zoveel zijn
die bij ons een schuilplaats zoeken,
omdat er zoveel haat naar boven komt in onze samenleving
en zoveel gevoelloze weerstand
zelfs in onze eigen omgeving.
Voor U, God, kunnen wij niets verbergen.
Ook spelen onze eigen vooroordelen ons parten
en de angst voor onze eigen toekomst
als wij die met vreemden moeten delen.
Wij bidden U:
neem de vertwijfelden op,
houd vijandschap bij ons weg
en vul ons met de Geest van kracht, van liefde en bedachtzaamheid.

Sylvia Bukowski, wereldvluchtelingendag 20 juni

Vieringen in de Andreas

In juli zijn we weer van start gegaan met eucharistievieringen. Voor de maanden juli en augustus betekent dat dat er afwisselend eucharistie, woord- en communievieringen en woorddiensten worden gehouden. Reeds vóór corona werden woord- en communievieringen en woorddiensten verzorgd door voorgangers uit de parochiegemeenschap. Dat blijft ook zo in de toekomst. Het is de héle gemeenschap die viert, en dat wordt zichtbaar en voelbaar als leden van de gemeenschap de verantwoordelijkheid voor vieringen nemen en mee voorgaan. Soms is dat een priester, soms zijn het leken.

De corona-maatregelen van overheid en kerken zijn inmiddels versoepeld. Daarom zijn er vanaf 1 juli elk weekend zoals vanouds weer twee vieringen: op zaterdagavond 18.00 uur en zondagochtend 10.30 uur. De viering op zondagavond is vervallen.

Voor de komende tijd houdt dat in:

Weekend 18/19 juli:	woord- en communieviering
Weekend 25/26 juli:	eucharistieviering
Weekend 1/2 augustus:	woorddienst
Weekend 8/9 augustus:	woord- en communieviering
Weekend 15/16 augustus:	woord- en communieviering
Weekend 22/23 augustus:	woorddienst
Weekend 29/30 augustus:	woord- en communieviering

Helaas is het zo dat u zich voorlopig wel nog moet aanmelden als u naar de viering op zondagochtend wilt komen. Vanwege de anderhalve-meter-afstand kunnen er in onze kerk niet meer dan 40 mensen tegelijk een dienst bijwonen. Om te voorkomen dat u voor een open deur komt te staan maar toch niet naar binnen kunt, kunt u zich aanmelden: bij de gastvrouwen in het parochiehuys van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur: 045 - 541 33 81 of via de parochiemail: parochiesintandreas@home.nl. Voor de viering van zaterdagavond is aanmelding niet meer nodig.

Koren en samenzang zijn ook nog onmogelijk; op dit punt blijft het de komende maanden behelpen. En zolang de huidige coronamaatregelen van kracht zijn, blijft de zaterdagavondviering niet in de koffiekamer maar in de kerk.



Plantjes voor Vincentius: bedankt

De verkoop van plantjes is ondanks of juist door de coronacrisis goed verlopen. Omdat ik nu niet na een dienst van de kerk de planten kon verkopen, heb ik meer bekendheid gegeven aan het kunnen verkrijgen van planten.

De opbrengst is hoger dan ooit namelijk € 335 tegenover € 171 vorig jaar. Het geld is voor de Vincentiusvereniging Heerlen.

Hartelijk dank aan de vaak gulle gevers voor jullie bijdrage. Hopelijk genieten jullie de rest van het jaar nog van de bloemen.

Dolf Hutschemaekers

MIVA-collecte 29 en 30 augustus

In het weekend van 29 en 30 augustus is de jaarlijkse MIVA-collecte. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de medische zorg van vluchtelingen in het grootste vluchtelingenkamp van Bangladesh. Een miljoen Rohingya-vluchtelingen leven daar dicht op elkaar, gebruiken dezelfde voorzieningen en door de coronacrisis valt sommige hulp weg. MIVA zamelt geld in voor een ambulance, waarmee mensen naar de kleine klinieken in de kampen kunnen worden gebracht voor behandelingen die ze anders niet zouden krijgen.

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken aan MIVA: NL42 INGB 0000 002950 o.v.v. MIVA-collecte 2020.

Elke donderdag van 11 tot 12 uur is er gelegenheid om de kerk binnen te lopen via het kerkplein en een kaarsje op te steken. Heeft u behoefte aan wat rust en stilte? Van 11 tot half 12 is er een half uur stilte met op de achtergrond muziek uit Taizé. Om half 12 is er dan een bezinningsmoment, verzorgd door een lid van het daartoe in het leven geroepen team. De bezinning eindigt met opnieuw een wat langere of kortere stilte.

Na afloop is er voor wie wil een gezellig samenzijn met een kop koffie.

Leven wij in donkere tijden? Kom eens een licht opsteken! Is het overal weer druk en lawaaierig? Kom eens luisteren naar de stilte!

ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg hervat bijeenkomsten

Nu de maatregelen vanwege corona zijn versoepeld, zijn we blij om weer bij elkaar te kunnen komen. Uiteraard met respect voor de anderhalve meter afstand en wie verkoudheidsverschijnselen heeft blijft thuis.

Ook voor mensen in armoede is het een lastige tijd geweest, zeker ook voor hun kinderen, die niet naar school konden en soms de middelen niet hadden om online les te volgen. Daardoor is nog meer achterstand opgelopen. Dit is een van de thema's waarover we spreken tijdens onze bijeenkomsten. Ook over hoe we deze afgelopen tijd beleefd hebben, waar we tegen aanliepen, wat er verbeteren/anders kan...



Verder pakken we de draad weer op met de voorbereidingen voor de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober. Hoe willen wij armoede onder de aandacht brengen? We zien dat armoede toeneemt, er nieuwe armen bijkomen. We zien verschillende groepen opstaan om hun recht te krijgen, oproepen dat discriminatie moet stoppen.

Hoe laten wij van ons horen? Armoede is immers ook onrecht. Het liefst gaan wij in dialoog met de mensen over waar de schoen wringt. Of dat voldoende is? We willen armoede duurzaam oplossen en dat is iets van de lange adem weten wij. Het is vanuit de mensen die in armoede leven van waaruit we vertrekken.

Dat vraagt om presentie en luisterbereidheid en het creëren van een veilige en vertrouwde sfeer. Een plek waar men zich thuis en gerespecteerd voelt en waar men mag zijn wie men is. Deze plek hebben we zoals u misschien weet gevonden in de huiskamer van de Andreasparchie waar we elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur welkom zijn. Wilt u meer weten over ons? Bel met Marion 06-39681282 of mail naar zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of kijk eens op de website www.atd-vierdewereld.nl.

Marion Braad

In gesprek met Mimi Rila

Toen we op vrijdag 26 juni om 11.00 uur bij elkaar kwamen in de Andreas, begonnen we natuurlijk over de coronatijd, hoe we dat hadden ervaren en zo. Uiteraard kwam bij haar de broze gezondheid van Ton, haar man, ter sprake, en wat dat betekende voor hen, voor haar. De tegeltjeswijsheid "men lijdt het meest aan het lijden dat men vreest" kwam langs en bleef terugkomen in haar verhaal. Zij vertelt:

"Ik ben de tweede uit een gezin van zeven. Mijn ouders kwamen beiden uit Breda en zijn na de oorlog naar Heerlen gekomen, waar ik ben geboren. Mijn man Ton komt van Rotterdam en is rond 1960 in Heerlen komen wonen; hij was chef bij groothandel Makro in Nuth; ik werkte in de kraamzorg. In 1971 zijn we voor de wet getrouwd om eerder een woning te krijgen; in 1972 door pater Brom in de kapel van Bernardinus. Trouwen betekende toen ontslag uit je werk. Vrij kort daarna werden onze twee zonen geboren. Toen de kinderen wat groter waren heb ik mijn werk weer opgenomen.



Toen de AOW-leeftijd aanbrak, verheugden wij ons daar echt op: dingen doen waar wij nooit aan toe waren gekomen. Wij waren 48 jaren getrouwd; natuurlijk hadden we heel bewust voor elkaar gekozen, in lief en leed. Maar toen het leed zich aandiende, ben ik wel een tijd lang heel opstandig geweest, kwaad op alles en iedereen, en zelfs op God: waar hebben we dit aan verdiend? Wat heb ik/hebben we verkeerd gedaan? Bij Ton werd namelijk kanker vastgesteld. Hij heeft altijd veel ongemakken en pijn, en ik sta erbij, machteloos omdat genezing uitgesloten is. Met palliatieve zorg wordt zijn leven draaglijk gemaakt en mogelijk verlengd.

Wij zijn nu enige tijd verder; en ik moet zeggen dat ik er nu wat rustiger onder ben in mijn hoofd. Het had blijkbaar die tijd en strijd nodig om de verandering in ons leven een plek te kunnen geven. Onze relatie veranderde immers van man/vrouw naar afhankelijkheid en verzorging; het vergt jaren van ervaring om daarmee in het reine te komen, om ook anders over God te denken. Het is mij nu duidelijk: Hij kan dat niet willen; een God die dat zou willen, is mijn God niet. In dit proces ben ik veel geholpen door vrienden/innen in de kerk. In 'Samen Onderweg' voelde ik mij daarom thuis; met hen kunnen praten over wat je in het leven tegenkomt en een luisterend oor vinden is heel belangrijk. Ik ben daar lector geweest. Ik ben dat nu ook in de Andreas; ik voel deze kerk als een warme gemeenschap, waar – niet alleen in woord maar ook metterdaad – ruimte is voor iedereen; er is geen verschil voelbaar; ik denk dat je het moet meemaken om dit te kunnen beamen.

Een inspirerend persoon in mijn leven is Michelle Obama; door de manier waarop zij leefde; zij was presidentsvrouw en toch o zo gewoon; zij doet zich niet mooier voor dan zij is. Leven heeft inhoud, door de zorg die men besteedt aan anderen. Ik heb dit ondervonden als kind in het gezin, waarin ik ben opgegroeid; in mijn werk in de kraam; en ik ervaar dat nu weer in mijn gezin, nu ik veel zorg moet besteden aan Ton; niet altijd gemakkelijk, maar wel zinvol.

De klok tikt verder; ik denk wel eens aan de dood maar ben er niet bang voor; ik zie het als een overgang naar iets anders, wat dat dan ook mag zijn. Misschien ben ik wel bang voor wat er vooraf allemaal zou kunnen gebeuren, maar moet daar nu nog maar niet over inzitten; het komt zoals het komt: 'men lijdt het meest aan het lijden dat men vreest'.

Mocht ik de gelegenheid krijgen om een paar mensen uit te nodigen om uit te gaan eten, dan zou ik er twee willen vragen: mijn vader en u. Hij was niet erg spraakzaam, maar wel altijd heel erg betrokken bij de kerk. Het was natuurlijk een heel andere tijd: maar wat bezielde hem zo? waar haalde hij de kracht vandaan? hoe dacht hij over kerk? Ik zou jullie daarover willen horen met elkaar."

Met deze wens kwam het gesprek ten einde; Mimi heeft nog niet iemand gevonden die het stokje van haar overneemt. We laten ons verrassen in het parochieblad na de zomer.

Geert Bles

Parkstad staat stil bij racisme

Zaterdag 20 juni was er in Heerlen een demonstratie tegen racisme en discriminatie, georganiseerd door Heerlen Mondiaal.

Hoofddoel van Heerlen Mondiaal was de bewoners van Parkstad een gelegenheid te bieden om te demonstreren tegen racisme en discriminatie. Er waren mensen uit diverse geledingen van onze samenleving aanwezig, velen uit solidariteit en niet zo zeer omdat ze zelf racisme en discriminatie vanwege hun huidskleur ondervinden.

Marcel Mollink, een van de aanwezigen, schrijft: "Het was heel goed om die zaterdag samen te zijn. [...] Ik vond het een bijzondere demonstratie. De rust die er was, waardoor het dieper binnendringt. En het moment dat Harrie Winteraeken een aantal zinnen voorlas en ons vroeg om te klappen of om de vuist in de lucht te steken. [...] Al met al heel waardevol om een signaal af te geven en nog dieper binnen te laten hoe verschrikkelijk racisme is."



De zinnen die Harrie Winteraeken uitsprak, waarnaar Marcel verwijst: "We zijn stil om Rayshard Brooks te gedenken, die op 12 juni jongstleden door politieagenten werd vermoord in Atlanta. We zijn stil om alle zwarte medemensen, jaarlijks meer dan 1000, te herdenken die in de Verenigde Staten door politiegeweld zijn gedood. Wij maken een vuist tegen het veel te vaak voorkomend buitensporig en buitenproportioneel geweld van de politie in de Verenigde Staten.

We klappen voor de beweging Black Lives Matter en wensen hun toe dat ze de samenleving in de Verenigde Staten echt veranderd krijgen. We zijn stil om Mitch Henriquez te gedenken, die in het Zuiderpark in Den Haag op 27 juni 2015 zodanig gewond werd door een nekklem bij zijn arrestatie dat hij de dag daarna overleed. We zijn stil om Tomy Holten die op 14 maart van dit jaar in Zwolle in een politiecel overleed, vlak na de veel te hardhandige arrestatie door de politie en 'te hulp schietende burgers'. Wij maken een vuist tegen het te vaak voorkomend buitenproportioneel geweld van de politie in Nederland. Wij maken een vuist tegen racisme.

Wij klappen voor Patrick Hutchinson die tijdens een antiracismedemonstratie in Londen op 15 juni een rechtsextremistische actievoerder redde."

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreas-parochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 31 augustus. Intenties en kopij voor 5 september t/m 11 oktober graag uiterlijk **17 augustus** opgeven.

VIERINGEN

18 juli t/m 30 augustus

Voor de vieringen van zondag moet u zich aanmelden: bij de gastvrouwen in het parochiehuis van dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur 045 - 541 33 81 of via de parochiemail: parochiesintandreas@home.nl.

Zaterdag 18 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 19 juli

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 25 juli

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 26 juli

10.30 uur: eucharistieviering

Zaterdag 1 augustus

18.00 uur: woorddienst

Zondag 2 augustus

10.30 uur: woorddienst

Vrijdag 7 augustus

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 8 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 9 augustus

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 15 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken

Zondag 16 augustus

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 22 augustus

18.00 uur: woorddienst

Zondag 23 augustus

10.30 uur: woorddienst

Zaterdag 29 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 30 augustus

10.30 uur: woord- en communieviering