



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JULI - AUGUSTUS 2024

---

## **Zomerzegen**

Voor mensen onderweg  
en voor mensen thuis  
is gezegend deze zomertijd  
van groei en bloei.

Dat gezegend is deze periode  
van minderen en loslaten.  
Dat het rennen verandert in wandelen,  
en dat prestatiedrang plaatsmaakt voor genieten.

Dat vriendschap versterkt mag worden  
en er oog en oor is voor elkaar.  
Geniet van wat andere mensen bieden,  
en van wat de natuur in al haar volheid schenkt.

Dat er tijd is om stil te staan  
bij hetgeen inspireert en bezielt.

Heb een goede tijd en leef  
met het licht en de warmte van de zon,  
met het heilzame donker en de rust van de nacht,  
het waaien van de wind en de jacht van de wolken,  
het verfrissende water,  
de vaste grond onder je voeten.

In verbondenheid met wie of wat jou draagt.

*(Anoniem)*

## Openingstijden van het parochiehuis

Zoals u in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen veranderen de openingstijden van het parochiehuis waar u onder andere terecht kunt voor het opgeven van intenties, met vragen over doop en huwelijk of een kopje koffie kunt komen drinken. **Vanaf 10 juni** is het parochiehuis open op **dinsdag, woensdag** en **vrijdag** van 10.00 tot 12.00 uur.

## Vrijwilligersmiddag

Voor zaterdag **12 oktober** staat de jaarlijkse middag voor de vrijwilligers van de parochie gepland. Het programma is nog niet bekend. Dat volgt in het parochieblad van september. Maar als u van plan bent te komen, noteer dan alvast de datum. Wij hopen dat u komt!

## Jaarlijks uitstapje voor wijkbewoners

Elk jaar organiseert de parochie een uitstapje in vakantietijd voor mensen die thuis blijven en er een middagje tussenuit willen. Dit jaar willen we nergens heen gaan maar ontvangen we u op donderdag **8 augustus** om **14.00 uur** graag in de parochie voor een optreden van René Haustermans.



René Haustermans is een kleinkunstenaar die naast eigen liederen liedjes van Toon Hermans zingt. Hij heeft veel met Toon Hermans samengewerkt. Vertellend en zingend brengt hij Toon weer tot leven.

Wij vragen een bijdrage van 10 euro. De parochie zorgt voor koffie en gebak. U kunt zich aanmelden per e-mail ([parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl)) of telefonisch (dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur naar het pa-

rochiekantoor 045 - 541 33 81).

Iedereen is van harte welkom.

*Werkgroep diaconie*

## Vluchteling

De afgelopen weken is twee keer in de viering gecollecteerd voor de levensreddende operatie van de vrouw van Fawaz, een Jemenitische vluchteling die elke week in de parochie komt voor taallessen. Na de geslaagde operatie in Cairo, Egypte heeft de vrouw enkele dagen op de ic gelegen; inmiddels is ze uit het ziekenhuis ontslagen. De collecte heeft 715 euro opgebracht. Dat is een groot bedrag in zo korte tijd. Wij danken alle gevers voor hun bijdrage.

De operatie kostte 500 euro. Van het resterende geld worden medicijnen betaald als de vrouw die nog nodig heeft, of anders een fiets.

Want Fawaz heeft intussen een baan als afwasser gevonden. Met het openbaar vervoer komt hij 's avonds laat niet meer naar het azc.

Het waren bange weken voor Fawaz, maar het gaat nu een stuk beter met hem, hij ziet weer perspectief.

Fawaz stuurde een appje waarin hij de parochie bedankt voor alle hulp, voor de taallessen, de operatie en het vinden van een baan. Hij verzoekt ons dat iedereen te laten weten. Bij deze.

*Rob Pauls*

## Zingen!

Op zaterdag 19 oktober is het World Singing Day, een dag waarop wereldwijd wordt gezongen.

Binnen het SoPaF-koor kwam het idee om hieraan mee te doen.

We kunnen en willen dit niet alleen doen en vragen dan ook aan iedereen die graag zingt, om met ons mee te doen.

In de zomervakantie zullen we een aantal keren bij elkaar komen om te oefenen.

Vind je het leuk om mee te doen, geef je dan op via de parochie of via e-mail:

[mariejose.brounen@gmail.com](mailto:mariejose.brounen@gmail.com).

De eerste repetitie is op vrijdag 12 juli om 19.30 uur in de Andreaskerk. De volgende data worden dan afgesproken.

Meer info en het lied dat dit jaar gezongen wordt vind je op deze link: <https://worldsingingday.org/song-of-the-year/>

*Marie-José Brounen*



## Parochiebijeenkomst 22 juni

Op zaterdag 22 juni waren ongeveer dertig mensen aanwezig om te worden bijgepraat over de ontwikkelingen naar aanleiding van het vertrek van Rob in het najaar en van Marcel volgend jaar. Math Gulpers van het pastoraal team leidde de bijeenkomst.

Math begon zijn inleiding met de onrust die hier en daar is ontstaan over de vraag of het voortbestaan van de parochie op het spel staat. Dat is niet het geval. Meer dan tien jaar vooruitkijken kan niemand. Maar voor de komende vijf, tien jaar blijft de parochie gewoon bestaan, als zij levensvatbaar blijft. Levensvatbaar, dat betekent: voldoende kerkgangers, voldoende vrijwilligers, voldoende kerkbijdrage, voldoende activiteiten. Kerkbesturen beslissen uiteindelijk, niet het bisdom. Het bisdom vraagt alleen aan parochies dit jaar met een beleidsplan te komen met een visie op hun kerkgebouwen.

Math gaf daarna het woord aan Hans Bouman die zich een half uurtje had kunnen vrijmaken van andere afspraken. Bouman zei dat de beleidsplannen voor het bisdom inderdaad over de kerkgebouwen gaan. Hij sprak van een wake-upcall in de parochie door het ontslag van Rob. Andere tijden, andere vragen. Geen automatisme meer, maar nadenken over de toekomst. Nieuwe wegen inslaan als dat nodig is. Over je grenzen heen kijken. Je niet laten beheersen door angst maar hoop – de lijfspreuk van de nieuwe bisschop: "In ballingschap is er hoop".

De tijd van vanzelfsprekendheden is dus voorbij, concludeerde Math. Een nieuwe werkgroep, bestaande uit leden van pastoraal team, parochiebestuur en enkele parochianen, buigt zich over de toekomstvragen. Op de vraag hoe parochianen weet hebben van wat er gebeurt en hoe ze kunnen meedenken, vertelde Math dat er wordt nagedacht over bijvoorbeeld een nieuwsbrief, een ideeënbus, regelmatige parochiebijeenkomsten; van de bijeenkomsten zal in het parochieblad verslag worden gedaan. De bijeenkomsten staan open voor iedereen. Als u wilt meedenken, bent u welkom. Informeer bij iemand van pastoraal team of bestuur over plaats en tijd.

Uitgangspunt van de opgestarte dialoog is het beleidsplan van 2013, de brochure van het bisdom *Het huis van God in de parochie* (over de toekomst van kerkgebouwen) en een discussiestuk van Rob.

Hoe geven we gestalte aan de toekomst? Zo formuleerde Math de kernvraag. Het vereist, aldus Math, een heroriëntatie op wat we als parochie doen. Welke activiteiten willen we in de toekomst blijven

doen, in diaconie, liturgie, catechese, gemeenschapsopbouw? Welke taken moeten worden verricht om de parochie draaiend te houden, welke hebben prioriteit, welke zijn minder belangrijk? Welke nieuwe mogelijkheden zien we? In de woorden van Math: loslaten betekent dat je je handen vrij hebt. Wie wel eens opruimt, weet hoeveel ruimte er dan komt. Pas na zo'n heroriëntatie kan de vraag worden beantwoord of de parochie op zoek moet naar een opvolger voor Rob en Marcel.

Na de inleiding waren de aanwezigen aanzet. Math: welke vragen heeft u, welke zorgen, wat moet er veranderen, welk bestaansrecht hebben we als Andreas? Hier een opsomming van wat gezegd is:

- Om problemen op te lossen moet je ze goed analyseren en weten waar ze vandaan komen. Dat betekent dat je niet meteen een oplossing moet bieden. Dat vereist een visie, die helder geformuleerd moet zijn. Ook is goede communicatie cruciaal. Iemand vulde aan: er moet een duidelijke doelstelling zijn om mensen in beweging te brengen.
- Enkele aanwezigen meenden dat een leidinggevende of coördinator of hoe je het ook noemen wilt, nodig is in de toekomst, iemand die het overzicht heeft over activiteiten en over mensen in de parochie, iemand die met ideeën voor nieuwe activiteiten kan komen en ze ook kan uitvoeren. Ook om te voorkomen dat degene die het hardste roept, het meest te zeggen krijgt.
- Er moet samenwerking worden gezocht met andere organisaties, en dan niet alleen kerkelijke.
- Wat is de rol van het bisdom als het om de toekomst van de parochie gaat? Antwoord: je moet in contact blijven met het bisdom. Maar het bisdom heeft niet de intentie om in parochies in te grijpen, tenzij daar echt grenzen worden overschreden en het bisdom zich genoodzaakt ziet in te grijpen. Parochies zijn zelfstandig, ze nemen hun eigen beslissingen.
- Deken Bouman moet verschillende parochies bedienen in de federatie; dat vereist de nodige flexibiliteit, en die weet hij op te brengen, ook in de Andreas. Ook als de Andreas wat anders is dan andere parochies, Bouman voelt zich, zo is de indruk, thuis bij ons.
- We bereiken mensen buiten de parochie niet. De kerk, ook de parochie doet iets fout. Hoe bereiken we mensen? De kerk roept



Foto Jemenitische maaltijd

weerstand op. Maar wat zit onder die weerstand, waar komt die vandaan? Dat moet je zien te weten te komen.

- In elk geval moeten mensen zich welkom voelen. Daarom: het helpt al als je deuren openzet. Dat geeft een ander gevoel.
- Je moet ook anderszins meer gebruik maken van het gebouw. Profiteer ervan. Maar: dat gebeurt ook al, zie onze deelname aan Monumentendag, zie Cultura Nova.
- Als je naar andere wijken kijkt, bijvoorbeeld naar Welten, daar gebeurt van alles. Maar het klopt dat dat in onze wijk niet zomaar kan worden overgenomen, daarvoor zijn de wijken te verschillend.
- Welten is aan de ene kant een echte gemeenschap. Maar wat levert het uiteindelijk op voor de parochie? In Voerendaal bezorgt de bezoekgroep kaarten bij jarige en jubilerende wijkbewoners. Maar de respons is minimaal. In de Andreas worden nu overigens ook welkomstkaarten bezorgd bij nieuwe bewoners in de wijk.
- De bezorging van het parochieblad is veranderd. Hoe weten we nu of mensen niet toch geïnteresseerd zijn om het blad te ontvangen? Het is jammer als je ze niet bereikt. Wat je kwijt bent, krijg je niet meer terug.
- Er zijn tal van mogelijkheden om mensen over de streep te trekken en met de parochie in contact te brengen, van voedsel- en boekenkast tot een lantaarntje bij de deur. Maar: het stilte-uur is lang geprobeerd. Er kwam niemand op af.
- Het doel moet duidelijk zijn, en je moet aansluiten bij de beleving van mensen. Dan komen mensen wel. Kijk naar de eerste communie, kijk naar het afval rapen!
- Jammer dat we de eerste communie van de Windwijzer zijn kwijtgeraakt. Die hadden we moeten behouden.
- Sluit de liturgie eigenlijk nog bij de beleving van de mensen aan? Hoe beleven kerkgangers onze liturgie? Hebben mensen er iets aan? "Ja", is het antwoord uit het publiek, "anders zou ik niet komen". Maar dat neemt, geeft Math mee, niet weg dat er wellicht toch het een of ander te verbeteren valt.
- Maar al met al is er toch grote vooruitgang geboekt. Vijfentwintig jaar geleden was er nauwelijks aandacht voor mensen die naar de kerk kwamen. Dat is in de loop van de tijd verbeterd. Er kwam aandacht voor elkaar. In de viering op zaterdagavond voel je dat er een gemeenschap aan het vieren is, met de gezamenlijke communie als hoogtepunt. Er zijn gespreksgroepen waar je je gehoord voelt, waar je kunt praten over wat je bezig houdt, van elkaar leert.

Op de valreep kwam nog een vraag over de redenen van het vertrek van Rob. Een terechte vraag die een antwoord verdiende. Twee standpunten stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Het ene dat pastoraal werkers al zo lang werkzaam zijn in de kerk en daar, vaak in het verborgene, zo veel goed werk doen. Daar moet je oog voor hebben en dat moet je respecteren.

Het andere dat de Andreas een gemeenschap is met veel zelfbewuste en actieve vrijwilligers. Als de kerk het in de toekomst moet hebben van vrijwilligers, en er voor pastoraal werkers steeds minder plaats is in de kerk, dan kan de Andreas laten zien hoe vrijwilligers, samen met een pastoor, kerk kunnen zijn.

Iedereen zal met zijn of haar eigen gedachten naar huis zijn gegaan. Maar het opgestarte denk- en discussieproces zal zeker helpen bij het nemen van beslissingen. Het was in elk geval in de ogen van parochiebestuur en pastoraal team een zinvolle bijeenkomst.

*Rob Pauls*

## **Kauwen op het woord en drinken uit het beeld**

### *Expositie*

Alfons Stadhouders (maker van het Andreasbeeld) en zijn vriend Pierre Kusters (kunstschilder) hebben deze titel bedacht voor de hun expositie in onze kerk. Van 1 september tot 11 oktober 2024.

Met deze expositie doet de Andreaskerk ook mee met Cultura Nova en de Open Monumentendag.

### *Openingstijden*

1 september: opening 14.30 uur

2 t/m 8 september van 12.00 tot 16.30 uur (Cultura Nova)

10 september t/m 10 oktober van 10.00 tot 12.00 uur

14 en 15 september van 12.00 tot 16.30 uur (Open Monumentendag)

29 september van 12.00 tot 16.30 uur.

In het volgende parochieblad leest u meer over deze expositie.



## Synodale weg voor vrouwen - gespreksgroep

In februari is in onze parochie een groep van dertien vrouwen bijeengekomen om in het kader van het synodaal proces, zoals gelanceerd door paus Franciscus, te spreken over rol van vrouwen binnen de Rooms-Katholieke Kerk, en dan met name in onze eigen parochie.

We begonnen de eerste bijeenkomst met een aantal vragen over roeping, talenten, kansen, waardering. Het bracht boeiende gesprekken en uitwisseling van gedachten en gevoelens op gang, en in een tweede bijeenkomst kreeg dit een vervolg. Het werden gesprekken gericht op hoe je specifiek als vrouw je kwaliteiten actief kunt gebruiken/inzetten in de parochie in een sfeer van vertrouwen, waardering en gezien worden.

Deze twee bijeenkomsten werden onderdeel van de 'rapportage' die naar het bisdom is gestuurd. Het uitgebreide verslag hiervan is nog te lezen (op de website van de parochie) in het parochieblad van april/mei 2024.

Omdat er een grote behoefte is gebleken aan verdieping en vorming (voor vrouwen) is besloten om deze vrouwengroep een vervolg te geven, en inmiddels hebben er nog twee bijeenkomsten plaatsgevonden.

In de laatste bijeenkomst is een voorlopige inventarisatie gemaakt van onderwerpen/thema's die in de komende tijd aan de orde zouden kunnen komen, onder meer 'Ouder worden en voltooid leven', 'Verder na verlies', 'Duurzaam leven – hoe doen we dat in ons eigen leven/parochie'.

Uiteraard zijn vrouwen uit de Andreasparochie van harte uitgenodigd om deel te nemen. Je kunt je aanmelden bij Eline of Nan. We verwelkomen heel graag ook vrouwen uit andere parochies of kerkgenootschappen – is inmiddels ook al op kleine schaal gebeurd!

De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdagmorgen **27 augustus** om 10.30 uur. De thema's zullen dan zijn: 'Als kinderen andere wegen gaan' en 'Wat betekent geloof/wie of wat is God voor jou?'

Er is een plan om de tentoonstelling *Sisterhood* te bezoeken in 'Museum de Schat van Simpelveld' op dinsdag **23 juli**. Of deze datum bevestigd wordt is nog niet duidelijk. Nader bericht hierover volgt.



## Jemenitische maaltijd

Twee vluchtelingen uit Jemen, moeder en dochter, komen veel in de kerk en wilden graag hun culinaire kunsten aanspreken en voor mensen in de parochie een echt Jemenitische maaltijd klaarmaken. Zo gezegd, zo gedaan. Het is namelijk een ondernemend stel. De moeder studeert al in Nijmegen, een speciale cursus voor ambitieuze vluchtelingen met uitzicht op een verblijfsvergunning. Gekookt werd in het azc en het eten vervolgens met spoed door Brigitte naar de parochie vervoerd. Het was lekker, en het was gezellig. Leila, Reham, Brigitte, bedankt!

*Rob Pauls*



## Kroetwusjwandering

De Sint Josephparochie, Missionair Overleg Parkstad en IVN Heerlen organiseren een kroetwusjwandering op zaterdag **17 augustus**. Vertrek om 10.00 uur bij de kerk van de Josephparochie, Dr. Clemens Meulemanstraat 1, Heerlerbaan. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en wat lekkers. Afsluiting rond 13.00 uur. De kroetwusj, granen en kruiden, worden tijdens de wandeling verzameld en gezegend bij de boskapel op het terrein van Parc Imstenrade. De wandeling is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en voor rollators, rolstoelen, kinderwagens.

## Activiteiten Klooster Wittem

*Kennismaking met Peerke Donders*

Wie was Peerke Donders (1809-1887)? Met woorden en beelden wordt u bijgepraat, met woorden en beelden.

Op **10 juli** en **7 augustus**, van 14.00 tot 15.00 uur.

*Kennismaking met Gerardus Majella*

Wie was Gerardus, 'de heilige van Wittem'? Waarom was hij zo geliefd bij katholieke Nederlanders? En wat heeft hij te maken met Wittem?

Op **17 juli** en **21 augustus**, van 14.00 tot 15.00 uur.

### *Taizé-middag*

Sinds de Tweede Wereldoorlog is in Taizé een oecumenische kloostergemeenschap gevestigd, die door christenen uit de hele wereld wordt bezocht. Op **18 juli** van 14.00 tot 15.30 uur wordt verteld over Taizé en hoort u achtergronden en persoonlijke ervaringen. We gaan ook enkele Taizé-liederen zingen.



PELGRIMSOORD  
KLOOSTER WITTEM

### *Stilstaan bij Gods schepping*

In 2015 schreef paus Franciscus de encycliciek 'Laudato Si' over de zorg voor onze leefomgeving. Bij mooi weer gaan we kijken welke schepselen we in de tuin tegenkomen; als het regent, kijken we naar een documentaire over Laudato Si.

Op **24 juli** van 14.00 tot 15.30 uur.

### *Wat zoeken mensen in een kerk of een klooster?*

#### *Samen stil staan bij geloof en hoop in deze tijd*

Waarom komen mensen naar Wittem? Wat betekenen heiligen vandaag de dag (nog)? Wat zijn paters en hoe word je dat? Waarom gaan er nu nog mensen naar kloosters of naar de kerk? Wat zoeken en vinden ze daar?

Pastor Lucy Geertman, werkzaam in ons klooster, neemt samen met u de ruimte en tijd om hierover uitleg te geven en in gesprek te gaan, lopend door kerk en kapellen en bij mooi weer ook door de kloostertuin. Op **25 juli** en **23 augustus** van 14.00 tot 15.00 uur. Prijs: € 3,00.

### *Workshop Meditatief zingen*

Bij meditatief zingen gaat het er niet om of het mooi klinkt, maar om de innerlijke ervaringen. Net zoals monniken in een koorgebed, gaan we op meditatieve wijze zingen. Door de tekst, de klank én het lichaam te gebruiken, ervaren we de kracht van zingen. De workshop wordt begeleid door René Haustermans, pastoraal medewerker en muziekpedagoog.

**31 juli** en **28 augustus** van 14.00 tot 15.00 uur.

### *Koorconcert Urker Mannenkwartet samen met André van Vliet*

**15 augustus** van 20.00 tot 21.15 uur.

Verder worden er in juli en augustus diverse zomerwandelingen georganiseerd, zowel 's avonds als overdag.

Tenzij anders vermeld wordt voor de activiteiten een vrije gabe gevraagd. Meer informatie en aanmelden via [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda).

## AGENDA

### Iedere woensdag

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

### Woensdag 10 juli

14.00 uur: kennismaking met Peerke Donders  
Klooster Wittem

### Vrijdag 12 juli

19.30 uur: repetitie voor World Singing Day

### Woensdag 17 juli

14.00 uur: kennismaking met Gerardus Majella  
Klooster Wittem

### Donderdag 18 juli

14.00 uur: Taizé-middag  
Klooster Wittem

### Woensdag 24 juli

14.00 uur: stilstaan bij Gods schepping  
Klooster Wittem

### Donderdag 25 juli

14.00 uur: wat zoeken mensen in een kerk of een klooster?  
Klooster Wittem

### Vrijdag 26 juli

14.00 uur: afval rapen

### Maandag 29 juli

19.00 uur: bibliodrama

### Woensdag 31 juli

14.00 uur: meditatief zingen  
Klooster Wittem

### Donderdag 1 augustus

20.00 uur: Bijbel en kunst  
Klooster Wittem

### Woensdag 7 augustus

14.00 uur: kennismaking met Peerke Donders  
Klooster Wittem

### Donderdag 8 augustus

14.00 uur: René Haustermans  
Andreaskerk

### Donderdag 15 augustus

20.00 uur: koorconcert André van Vliet met Urker Mannenkoor  
Klooster Wittem

### Zaterdag 17 augustus

10.00 uur: kroetwusjwandeling  
St. Josephkerk, Heerlerbaan

### Woensdag 21 augustus

14.00 uur: kennismaking met Gerardus Majella

### Vrijdag 23 augustus

14.00 uur: wat zoeken mensen in een kerk of een klooster?  
Klooster Wittem

### Woensdag 28 augustus

14.00 uur: meditatief zingen  
Klooster Wittem

### Zondag 1 september

14.30 uur: opening expositie Alfons Stadhouders

### 2 september t/m 10 oktober

expositie Alfons Stadhouders

### Zaterdag 12 oktober

vrijwilligersmiddag



Foto van Jemenitische maaltijd

## COLOFON

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di., wo. en vr.  
van 10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:  
043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten  
Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:  
043 - 855 20 20

### Parochiebestuur

Vicevoorzitter  
Karin van Doormaal:  
045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325  
NL17 INGB 0003269778  
t.n.v. Parochie H. Andreas

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Karin van Doormaal  
Rob Pauls  
Rens Trimp

---

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 26 augustus. Intenties en kopij voor 31 augustus t/m 29 september graag uiterlijk **12 augustus** opgeven.

## VIERINGEN

*13 juli – 25 augustus*

### Zaterdag 13 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 14 juli

10.30 uur: woord- en communieviering

### Zaterdag 20 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 21 juli

10.30 uur: woord- en communieviering

12.00 uur: doop Lara Mijnes

14.30 uur: doop Alan Ciarán Ennis

### Zaterdag 27 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 28 juli

10.30 uur: woord- en communieviering

Koor: Cantorgroep

### Vrijdag 2 augustus

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### Zaterdag 3 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 4 augustus

10.30 uur: eucharistieviering

### Zaterdag 10 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 11 augustus

10.30 uur: woord- en communieviering

### Zaterdag 17 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering

Gebed voor Pascalle Flekken

### Zondag 18 augustus

10.30 uur: woord- en communieviering

### Zaterdag 24 augustus

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 25 augustus

10.30 uur: woord- en communieviering

Koor: Cantorgroep