



## PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JUNI/JULI 2017

---

De kerkelijke feestdagen liggen weer achter ons, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, de eerstecommuniefesten van de kinderen zijn voorbij, en de vormselviering in de parochie staat voor de deur. In de kerkelijke kalender is de tijd door het jaar aangebroken. Een periode van zes maanden tot aan advent, waarin het geloof de kans krijgt zich op een onopvallende manier in het alledaagse leven te verankeren, zodat het bestand is tegen de sleur en slijtage van de tijd en niet weggespoeld wordt als zand in stromend water. In moderne managementtaal zeggen we dat het geloof moet worden 'geborgd': handen en voeten krijgen om niet weg te sijpelen maar sterk te worden.

Op een doodgewone dag  
In een heel gewoon moment  
Tussen heel normale dingen  
Die ons zomaar overkomen  
Kan je soms heel even voelen  
Hoe bijzonder dat het is  
Dat we zomaar mogen zijn  
Om het leven door te geven  
En elkaar mogen ontdekken  
Om voor elkaar te zorgen  
En bovenal beseffen  
Dat het leven wonder is.  
*(Tomas Bruyland)*

Voor velen is de zomer een tijd waarin minder moet en meer mag. Sommigen gaan op vakantie, anderen blijven thuis; de een bezoekt de zomerevenementen die overall worden georganiseerd, de ander mijdt liever de drukte en blijft binnenshuis; sommigen verheugen zich op de warme zomeravonden, anderen op het koele briesje dat 's avonds soms de kop op steekt; en de een gaat 's avonds later slapen, de ander staat juist vroeger op. Voor iedereen zit er in de zomer wel iets bij wat het leven mooier maakt. En gelukkig degene die zich op alles verheugt zoals het komt en gaat.

Wij wensen iedereen een mooie zomer!

*Rob Pauls*

## H. Vormsel

Op vrijdag **23 juni**, om 19.00 uur zal hulpbisschop mgr. Everard de Jong het heilig vormsel toedienen aan Yvonne Grim, Lotte Wauben, Verena van Wijngaarden, Lauri Berends, Bruce van Lent, Ninte Kleijnen, Noa Eisermann en Lynn van Ooijen.

Wij wensen onze vormelingen van harte proficiat met deze stap en hopen dat zij in het voetspoor van Jezus blijven gaan en gelukkige mensen worden, die ook anderen gelukkig willen maken.

## Carwash... voor een goed doel

De jongeren van de Andreasparochie willen het schooljaar afsluiten met een mooie actie.

Met een schone auto op vakantie? Koffie of thee terwijl u wacht?

Een goed doel steunen met uw vrijwillige bijdrage?

Dat kan op zaterdag **8 juli** tussen 10.00 en 12.00 uur voor de pastorie van de Andreasparochie. Meer info op de website en de poster in de kerk.

## Soep met inhoud

Op de derde donderdag van elke maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert – van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. Verder hoeft u niets mee te nemen – zelfs geen goed humeur als u dat op dat moment niet heeft.

U kunt u telefonisch aanmelden voor de soep onder nummer 045 - 541 33 81.

Maar u mag ook aanschuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven – kom gerust langs en bel aan. Voor soepliefhebbers is er altijd een plekje vrij.

Eerstvolgende bijeenkomst met soep: **15 juni** van 12.00-14.00 uur.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.



*Slagerij*

**Slagerij Van Melik Du Chef Heerlerbaan**

W.C. D'r Bautsch - Bautscherweg 31

6418 EJ, Heerlen - T: 045-5412771

[www.vanmelikduchef.nl](http://www.vanmelikduchef.nl)

## Bezoek aan Maria in Utrecht

Voor veel mensen is Maria de beschermende en troostende moeder. Mensen lopen even binnen bij kerken en kapellen om een kaarsje bij Maria te branden.

Momenteel is er in Museum Het Catharijneconvent in Utrecht een expositie gewijd aan de moeder van Jezus. Er zijn prachtige kunstwerken uit de eigen collectie, aangevuld met bruiklenen uit binnen- en buitenland. De Raad van Kerken Parkstad nodigt iedereen uit om samen naar deze expositie te gaan op donderdag **22 juni**. Vertrek om 9.35 uur met de trein vanuit Heerlen. Als u mee wilt, zorg dan dat u om 9.15 uur aanwezig bent voor het station. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter van de Raad van Kerken, Ko van de Lagemaat: 045 - 571 69 62 of bloemlag@kpnmail.nl.

## Zomerconcert Trio Vivente

Voor de derde keer organiseert Trio Vivente, bestaande uit Ernie Gerats (dwarsfluit), Nettie Smeets (dwarsfluit) en Jo Smeets (gitaar) een zomerconcert in de Andreaskerk te Heerlerbaan. Dit jaar in samenwerking met de Limburgse zanger Ruud Verhoeven uit Gulpen.

Op het programma staan werken van o.a. Fauré, Pachelbel, Van Boom en Kreutzer, aangevuld met Limburgse bewerkingen van bekende liederen. Zondag **25 juni**, 14.30 uur, Andreaskerk, Palestinastraat 326 (ingang via Zeishof). Entree: vrije gave.



## Boerderijviering

Op zondag **9 juli** om 10.30 uur vindt traditiegetrouw ter afsluiting van het school- en werkjaar de vakantieviering in de open lucht plaats. Dit jaar zijn we weer te gast bij de familie Gielkens, aan de Heerlerbaan (tegenover de Aldi/Plussupermarkt). De viering vindt plaats op de binnenplaats van deze boerderij (of bij slecht weer, wat we natuurlijk niet hopen, in de schuur). Na afloop kunnen we allen samen koffie, thee of iets fris drinken en gezellig npraten. Deze familieviering is mee voorbereid en wordt opgeluisterd door het koor Sound of Peace and Freedom.

We zijn blij dat we ook dit jaar hier weer welkom zijn. We hopen dat velen van u deze viering met ons mee komen beleven. Van harte welkom dus.

## Stop Tihange

Op zondag **25 juni** is er een internationale actie om druk uit te oefenen op de politiek verantwoordelijken in België om de kerncentrales van Tihange en Doel te sluiten.

Door de vele verontrustende berichten over de veiligheid van beide centrales voelen veel mensen in de euregio zich niet meer op hun gemak. Bij een ramp in de kerncentrale van Tihange wordt een groot deel van Limburg, de Duitse grensstreek en Oost-België voor onafzienbare tijd onbewoonbaar. Hoe groot de kans op een ongeluk is, weet niemand. Experts komen zelf met verschillende inschattingen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat mensen zich niet meer op hun gemak voelen in hun eigen woonomgeving, zeker als er alternatieve energiebronnen zijn die schoner zijn voor het milieu.

Op 25 juni (tussen 14.00 en 15.00 uur) wordt een 'kettingreactie' georganiseerd in Duitsland, Nederland en België, waarbij een menselijke ketting van Luik via Maastricht tot Aken wordt gevormd om te protesteren tegen Electrabel, de exploitant van de kerncentrales, en de Belgische overheden die hun beschermende hand boven Electrabel houden.

Wie mee wil doen aan de protestactie of nadere informatie wil, kan zich melden bij de parochie: 045 - 541 33 81 of 043 - 306 17 06 of per email: [parochiesintandreas@home.nl](mailto:parochiesintandreas@home.nl). We gaan dan samen naar een voor ons nabij gelegen en goed bereikbaar punt in de ketting. Uiteraard kan men ook op eigen gelegenheid aan de actie deelnemen. Voor verdere informatie zie de site van 'kettingreactie Tihange' [www.chain-reaction-tihange.eu/nl](http://www.chain-reaction-tihange.eu/nl).



## **Eerste communie**

Op 25 mei was voor mij de grote dag. Ik had al een paar dagen niet goed geslapen. Nadat ik mijn jurk had aangedaan, zijn we bij school foto's gaan maken en zijn we met de huifkar naar de kerk gegaan. In de kerk hebben we leuke liedjes gezongen en ik moest een stukje lezen. En ik vond dat ook heel spannend. En toen mocht ik mijn communie doen en heb ik mijn zelfgemaakte kaars aangestoken.

Na de kerk zijn we naar de zorgboerderij gegaan, waar ik mijn feest had. Als verrassing kreeg ik toen een heel mooie stoere grote fiets van papa en mama.

Ook was er een springkussen en als verrassing een clown die tattoos en ballonnen maakte. Er waren ook heel veel mensen en kinderen op mijn feest. En op het laatst, toen we gingen eten, was er een pizzawagen. Toen de mensen naar huis gingen kregen ze een bakje met nootjes en de kinderen een snoeppizza. En toen het was afgelopen wilde ik dat het nog eens donderdag was.

*Myrthe*

## **Wordt Parkstad een fairtraderegio en de Andreas een fairtradekerk?**

In 2007 begon in Nederland een fairtradegemeentecampagne. Fairtradegemeenten zijn op verschillende fronten actief in eerlijke handel. In Nederland zijn er op dit moment 77, waaronder Sittard-Geleen.

Op initiatief van de PLUS-markten in Parkstad Limburg wordt een poging ondernomen om van Parkstad een fairtraderegio te maken en van Heerlen een fairtradegemeente. Dat word je niet zomaar. Een fairtradegemeente moet aan zes criteria voldoen. Zo moet de gemeente het initiatief ondersteunen en zelf fairtradeproducten gebruiken. Verder moeten er genoeg winkels zijn die fairtradeproducten verkopen, en voldoende bedrijven en maatschappelijke organisaties die fairtradeproducten gebruiken. Een breed samengestelde werkgroep moet proberen voor elkaar te krijgen dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

HeerlenMondiaal organiseerde op 1 juni een Café Mondiaal bij Pelt waar dit initiatief werd besproken. Vanuit de Andreasparochie waren Karin van Doormaal, Ank Frederiks, Eline Claassens en Rob Pauls aanwezig. Er was veel enthousiasme voor het idee, maar veel mensen zouden een verbreding willen: ook aandacht voor lokale productie, duurzaamheid en biologische producten. Ook vroeg men zich af hoe je kunt nagaan of een product echt via eerlijke handel is verkregen.

De Andreasparochie doet al veel aan fairtrade: de koffie is Max Havelaar, er is een wereldwinkel en in vieringen is veel aandacht voor mondiale solidariteit. Zou de Andreas een fairtradekerk moeten worden?

HeerlenMondiaal zal vermoedelijk deelnemen aan de plaatselijke werkgroep. Misschien ook een idee voor de Andreasparochie en/of de Raad van Kerken Parkstad? Op 15 juni is er een bijeenkomst in het Royal Theater waar de campagne wordt besproken en geprobeerd wordt werkgroepen samen te stellen.

*Rens Trimp*

## Parochie-uitstapje naar Overdinkel

Op 17 mei stond klokslag kwart voor negen de touringbus van de firma Slangen voor onze parochie. Een gemêleerd gezelschap van parochianen, Joop en Marlies Noordkamp en hun geïnteresseerde aanhang, een aantal mensen van ATD Vierde Wereld en enkele (ex-)vluchtelingen stapte welgemutst onder een stralende zon in de bus, en om negen uur vertrok de propvolle bus naar de Gerarduskapel in Overdinkel om daar de muurschilderingen en beelden van Joop en Marlies Noordkamp te gaan bekijken. Dit om een feestelijk tintje te geven aan de 90<sup>e</sup> verjaardag van onze pastor Geert Bles.

De reis verliep voorspoedig en na een uur of twee naderden we al de Achterhoek. Een prachtige streek, met mooie huizen, weelderig groen en veel bos, een eldorado voor wandelaars en fietsers. Het lag er voor onze toeristische ogen allemaal zo mooi en uitnodigend bij dat je spontaan begon te vermoeden dat Geert Bles ook hier zijn weldadige sporen heeft achtergelaten; hij is er tenslotte geboren en opgegroeid.

Piet Trepels had het idee aan de hand gedaan om voor een lunch halt te maken op het wijngoed Domein Hof te Dieren, waar zijn dochter Riet en haar man Youp Cretier al enkele jaren biologische wijn produceren. Dat was een voltreffer. De wijngaard ligt midden in de natuur en op het grote buitenterras konden we in het warme zonnetje dan wel in de koele schaduw van de bomen koffie drinken. Enkele waaghalzen namen de proef op de som en dronken een glaasje wijn van het domein.



Geert werd ondertussen verrast door de komst van een twintigtal familieleden die hem kwamen feliciteren met zijn verjaardag en het voor elkaar hebben gekregen dat hij in juli een avondje uit gaat naar een concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Dat heeft hij beslist nog niet eerder

gedaan. Maar Geert is jong en jeugdig genoeg om nog eens iets nieuws uit te proberen, ook als dat nieuwe André Rieu heet. We zijn benieuwd hoe het hem bevalt. Misschien wordt hij wel een echte fan!



Na de koffie en lunch nam Youp Cretier het gezelschap mee naar de wijngaard en gaf tal van interessante weetjes ten beste over hoe je wijn moet verbouwen en waar je overal op moet letten. Met enige vertraging stapten we weer in de bus en reden door naar Overdinkel in Twente.

Daar werd ons een allerhartelijkste ontvangst bereid door de gastvrouwen en -heren van de parochie van Overdinkel. We geven graag toe dat ze in Overdinkel net zo'n gastvrije sfeer weten te creëren als de gastvrouwen bij ons in de parochie! Het was hartverwarmend. We hebben ons lekker laten bedienen en verwennen; dat mag zo af en toe ook wel eens, zeker op zo'n dag. Na de koffie en thee staken we vanuit het parochiezaaltje over het zebrapad – sommigen van ons ontging de noodzaak van een zebrapad in Overdinkel – de straat over naar de kerk, waar Joop Noordkamp een boeiend verhaal afstak over de schilderijen en beelden in de kapel. Het was een gedreven verhaal met kop en staart, een kristalheldere uitleg en zonder overbodige franje zoals alleen een kunstenaar dat over zijn eigen werk kan vertellen. Men zegt dat een kunstwerk voor zichzelf moet spreken. Maar hier bleek dat de kunst ook kan winnen bij een goed verhaal. Het kunstwerk gaat er een taal door spreken die je beter verstaat.



Het was allemaal erg de moeite waard: de gezellige busreis, het landschap, de wijngaard in Dieren, het Overdinkelse parochiehuis en de Gerarduskapel met de symboliek van de pelgrimage. Ze zijn wel chauvinistisch in Twente. Misschien dat ze daarom voetstoots aannemen dat ook wij Limburgers chauvinistisch zijn. Hoe komen ze er bij! Ja, dat was het enige minpuntje. Dat de Limburgse wijn nog ietsiepietsie beter is dan de uitstekende wijn van de Gelderse löss (ja, ook daar hebben ze löss), dat kunnen wij Limburgers per slot van rekening ook niet helpen!

Op de terugreis naar Heerlen werd onderweg gepauzeerd om nog een keer koffie te drinken – wie nog geen koffieleut was, is het die dag geworden – en anderhalf uur later dan gepland, moe maar zeer voldaan stapten de reizigers uit de bus om ieder zijns of haars weegs te gaan naar huis. De deelnemers waren naar Overdinkel getogen om Geert Bles een mooie verjaardag te bezorgen. Maar met hun cadeau hebben zij ook zichzelf een mooie en onvergetelijke dag bezorgd. Op 17 mei is maar weer eens gebleken: met zijn allen vorm je samen een mooie parochie!

*Rob Pauls*

## Geen dr. Poelsprijs voor diaconie maar toch...

Op 1 juni was in Rolduc de tweejaarlijkse uitreiking van de dr. Poelsprijs\*, ingesteld door het Limburgs Diaconaal Fonds. De uitreiking vond plaats tijdens een studiemiddag met als thema *de kracht van verbondenheid*.

Sprekers waren Wim van Meijgaarden s.s.s., hoofdaalmoezenier van DKS, Theo Bovens, Commissaris van de Koning in Limburg, en zuster Hermana Brand, over menslievende zorg in de omgeving van Amstenrade.

Het was de eerste keer dat we als parochie hebben meegedaan aan de uitverkiezing voor deze prijs. We hebben daarvoor een aanvraag ingediend, en mevr. Joan Raaijmakers hield met Geert Bles en mij een interview (dat u kunt vinden op de website van de parochie). Op de middag zelf werden we op het podium geroepen en gevraagd iets te vertellen over wat er in onze parochie gebeurt.

We vielen niet in de prijzen. En ja, dat hadden we wel een beetje gehoopt, maar we gunnen het de mensen die wel een prijs gekregen hebben, van harte. De derde prijs ging naar Project Alzheimer in Venlo, een groep dames die bijvoorbeeld wandkleden maken die bij dementerenden herinneringen kunnen oproepen. De tweede

prijs was voor *Vrienden van Pieterke* in Eijsden, een initiatief om mensen met een verstandelijke beperking deel te laten hebben aan de samenleving. En de eerste prijs ging naar het *Consuminderhuis* in Landgraaf, dat mensen met geldproblemen helpt te

consuminderen: "bittere noodzaak in samenleving

van overvloed" en "alles is gratis maar niet voor niets". Zie

[www.consuminderhuisparkstad.nl](http://www.consuminderhuisparkstad.nl). We zijn van plan om met het Consuminderhuis een afspraak te maken, misschien samen met de Solidaridadgroep.

'De kracht van verbondenheid' ervaren we in de ontmoetingen die op ons pad komen en die we bewust opzoeken door als kerk naar buiten te gaan, om te horen en te zien wat er speelt in de wereld; om daar samen bij stil te staan en waar mogelijk het leven samen te vieren met alles wat daarbij hoort.

*Eline Claassens*



\* *Dr. Henricus Poels (1868-1948) Limburgse priester, bekend als aalmoezenier in de mijnstreek om zijn inzet voor buurthuizen en woningbouwverenigingen. Over zijn leven en werk werd een lijvige biografie uitgegeven.*



## In gesprek met Karolina Renckens

*We ontmoeten elkaar voor dit gesprek op zondag 28 mei in de Andreas; we hebben zojuist een mooie eerstecommunieviering gehad met communicantjes van De Pylar; Tom Dumoulin hijgt de laatste kilometers naar de finish in de Giro d'Italia en voor Roda is nog onzeker of het 'Ere' of 'Eerste' wordt. Karolina vertelt, ik luister:*



“Karolina wordt in de Andreasparochie Karolinka genoemd. Mijn vader is rasechte Limburger, mijn moeder is van Polen, en ik heb nog een oudere zus. Ik heb de lerarenopleiding geschiedenis gedaan, en ga nu voor mijn diploma wiskunde; dit laatste zou ik graag afgerond zien; het gaat naar mijn zin te langzaam; ik moet nog een stage zoeken. Ik heb geen vast werk; wel doe ik hier en daar vervangingen en allerlei klussen via een uitzendbureau.

In de Andreas ben ik gedoopt en heb er mijn eerste communie gedaan; toen ik in groep acht zat in 1999 ben ik acoliet geworden en ben nu al acht jaar lector.

Vanwege mijn familie in Polen kom ik daar ook in de kerk; volgens mij zijn de vieringen er meer traditioneel; men gebruikt geen boekjes zoals hier; alles gaat uit het hoofd; in de Andreas is de liturgie vrijer, niet zo volgens het boekje; in Polen zijn de vieringen krachtiger; misschien ligt dat ook aan het aantal mensen dat kerkt en heeft het iets met het gebouw te maken. Ik ben een vier-tal jaren geleden ook in Rome geweest; daar is het weer heel anders.

Eigenlijk voel ik me wel goed in elke kerk en in elke viering; ik heb niet zo'n duidelijke voorkeur; zelfs in een protestantse viering ben ik verschillende keren geweest. Ik ben meer een 'shopper'; ik voel mij nog te jong om vaste keuzes te maken; misschien is dat ook iets meer voor ouderen.

Kerk betekent voor mij: een plek waar men elkaar ontmoet, tot zichzelf en tot rust komt. Ik denk bij kerk niet zozeer in termen van een boodschap uitdragen in de samenleving; ik vind gewoon mijn levenswijze belangrijk; iedere mens telt; ik heb bij voorbeeld een bloedhekel aan discriminatie; ik zie wel wat op mijn weg komt. Als ik het over 'elkaar ontmoeten' heb, dan wil ik toevoegen dat ik voor een goede communicatie lijfelijke aanwezigheid belangrijk vind. Een computer of mobieltje is handig, praktisch en zakelijk, maar heeft m.i. niet met echte communicatie te maken; daar is persoonlijk ontmoeten voor nodig en elkaar in de ogen zien; want dan is het ook mogelijk de waarheid te zeggen en zo nodig bij te stellen zonder te kwetsen.

Je vraagt mij: hoe sta je in het leven? Op dit moment ben ik niet ontevreden, niet ongelukkig, maar ook niet heel tevreden en gelukkig. Van nature ben ik vrolijk, maar de laatste tijd soms wel wat somber. Dat heeft vooral met mijn opleiding te maken, die nog niet af is. Ik voel me daarom wat onzeker en vraag mij af: wanneer ben je goed genoeg om les te geven? Mijn begeleiders zijn daarin niet duidelijk, zeggen niet klaar en helder waar het in zit. Dit is eigenlijk het voornaamste wat me dwars zit en soms somber maakt. Ik heb een tijdje een vaste relatie gehad, maar op het ogenblik niet; mijn hoofd staat er niet naar; ik voel mij nog jong en pluk de dag nog; ik denk niet over de dag van morgen; de tijd is nog niet rijp; eerst moet mijn opleiding af zijn.

Wat mijn leven echt zin geeft is verbondenheid. Daarom is mijn familie zo belangrijk voor mij; met hen voel ik mij bijzonder verbonden.

Je vraagt mij naar mijn bijdrage als mens aan een betere wereld. Ja, natuurlijk wil ik mijn steentje bijdragen aan de maatschappij, maar ik ben daar nu nog niet zo mee bezig; het komt wel op mijn pad.

*Omdat Karolina nog moet koken, ronden wij hier het gesprek af. Zij wil graag het stokje doorgeven aan een ouder iemand van de parochie; het wordt Joke Adriaanssen; háár verhaal leest u in het volgende parochieblad.*

*Geert Bles*

## **Priesterjubilea**

Op 2 juni was het precies 5 jaar geleden dat kapelaan Rick Blom priester werd gewijd. Sindsdien is hij kapelaan in de parochies in de federatie Heerlen-Zuid. Hij is dankbaar dat hij in zijn werk mag groeien, samen met de mensen die hij in de afgelopen jaren heeft mogen ontmoeten. Er is op 2 juni tijdens de ochtendmis in de Pancratiuskerk stilgestaan bij dit jubileum.

Deken Hans Bouman was op 13 juni 25 jaar priester. "Het waren" – zo schrijft hij – "25 jaren in heel verschillende gemeenschappen waarmee ik onderweg mocht zijn." Ook hij heeft tijdens de ochtendmis op die dag even stilgestaan bij dit jubileum. Op zondag 1 oktober zal dit zilveren jubileum officieel gevierd worden, tegelijk met zijn vijftigste verjaardag. Nadere informatie hierover volgt later.

Van harte feliciteren wij de pastores Hans Bouman en Rick Blom met hun jubileum.

## **Expositie Parc Imstenrade**

Tot juli is er een grote overzichtstentoonstelling van werken van Elyanne Lempers in de Orangerie, de gang ernaast en de galeriegang op de 1e etage in het historische hoofgebouw van Parc Imstenrade. De doeken van Elyanne zijn helder van kleur en kleurrijk. Favoriete onderwerpen zijn portretten van mensen, de natuur en dieren. De verkoop van enkele kleinere werken komt ten goede aan de stichting Vlinder.



**John Venhovens**  
Uitvaartverzorging

**John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!**  
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - [www.venhovensuitvaart.nl](http://www.venhovensuitvaart.nl)

## AGENDA

### Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld

### Iedere donderdag

14.30-16.00 uur: inloopmiddag

### Woensdag 14 juni

19.00 uur: Cantorgroep

### Donderdag 15 juni

12.00 uur: Soep met inhoud

### Vrijdag 16 juni

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

### Donderdag 22 juni

Bezoek Mariatentoonstelling Utrecht (vertrek 9.15 uur vanaf station Heerlen)

### Zondag 25 juni

14.00-15.00 uur: menselijke ketting Stop Tihange

14.30 uur: Zomerconcert Trio Vivente

### Maandag 26 juni

10.00 uur: leesgroep *Een nieuw gesprek met God*

### Woensdag 28 juni

19.00 uur: Cantorgroep

### Woensdag 5 juli

20.00 uur: pastoraal team

### Zaterdag 8 juli

12.00-14.00 uur: Carwash Andreaskerk

### Donderdag 13 juli

20.00 uur: parochiebestuur

### Donderdag 20 juli

12.00 uur: Soep met inhoud



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Alrco  
Ventilatie • KlimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

---

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal  
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • [www.nilwik.nl](http://www.nilwik.nl)

## COLOFON

### Contact

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie  
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.  
van 10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Pastor Geert Bles:  
045 - 571 40 78  
Diaconaal werker  
Rob Pauls: 043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com  
Nan Paffen: 045 - 542 32 11

### Parochiebestuur

Karin van Doormaal,  
vicevoorzitter  
045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325  
NL17 INGB 0003269778

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Rob Pauls  
Karin van Doormaal  
Rens Trimp

---

### Overleden

6 mei 2017  
Henriette Dominikowski-  
Reinaerts

---

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 17 juli  
Intenties voor 22 juli t/m 3 september graag uiterlijk **3 juli** opgeven. Ook kopij kan tot 3 juli worden aangeleverd.

## VIERINGEN 17 juni - 16 juli

### Zaterdag 17 juni

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 18 juni

10.30 uur: eucharistieviering  
Gebed voor Fiény Dam (vw. verjaardag)  
en voor Tom Kamara (jaardienst)  
Koor: Sound of Peace and Freedom

### Vrijdag 23 juni

19.00 uur: vormselviering

### Zaterdag 24 juni

18.00 uur: eucharistieviering  
Gebed voor Henriette Dominikowski-  
Reinaerts (zeswekendienst) en voor No  
Bruls

### Zondag 25 juni

10.30 uur: eucharistieviering  
Gebed voor Tiny Toussaint-Ossen  
(jaardienst)

### Zaterdag 1 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 2 juli

10.30 uur: woord- en communieviering  
14.00 uur: doopdienst Djenna Habets  
15.00 uur: doopdienst Meike Römgens

### Vrijdag 7 juli

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### Zaterdag 8 juli

18.00 uur: eucharistieviering  
Gebed voor No Bruls

### Zondag 9 juli

10.30 uur: eucharistieviering  
**Boerderij Gielkens**  
Koor: Sound of Peace and Freedom

### Zaterdag 15 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 16 juli

10.30 uur: woord- en communieviering