



# PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

JUNI - JULI 2023



## **Jubileumfeest zondag 16 juli** **Pater Geert Bles 70 jaar priester**

### **Programma**

- |           |   |
|-----------|---|
| 10.30 uur | Plechtige eucharistieviering  |
| 11.30 uur | Gelukwensen door kardinaal Peter Turkson (Rome), Siapha Kamara (Ghana) en familie |
| 12.00 uur | Opening van de expositie  |
| 12.10 uur | Feestelijk samenzijn met koffie, gebak en een drankje                             |
| 13.30 uur | Lezing 'Toekomstverkenners' door em. pastoor Harrie Brouwers                      |
| 14.00 uur | Afsluiting  |

De Andreasparchie nodigt u van harte uit samen het jubileum van pater Bles te vieren!



## **Geert Bles zeventig jaar priester**

Geert Bles werd op 16 juli 1953 tot priester gewijd. Zeventig jaar geleden. Een heel mensenleven! Op zondag 16 juli 2023 viert de Andreas-parochie dit memorabele feit. Een goed moment voor een korte terugblik op zijn leven als priester. En vooral als pastor. Want dat was wat pater Bles vooral wilde zijn. En wat hij ook was voor heel wat bewoners van Heerlerbaan. Je zag hem, rijdend op de fiets, aanbellend bij mensen thuis, koffie drinkend in de kerk. Hoe ontelbaar vele keren is hij van de fiets gestapt als hij op straat een bekende tegenkwam die hem staande hield! In de parochie voerde hij het koffiedrinken in na de 'mis' – toen dat in onze kerken nog ongebruikelijk was.



Pater Bles is ondanks zijn leeftijd van 96 jaar nog gezond en fit, alleen het lopen gaat moeizamer. Hij woont inmiddels een jaar in Cadier en Keer, in het Missiehuis van zijn confraters. Het heeft hem de nodige moeite gekost weg te gaan uit Heerlen en op afstand te gaan wonen van parochie en wijk. Maar zoals hij zelf zei: "Wat ik al die jaren tegen mensen heb gezegd, namelijk dat je het leven moet accepteren zoals het is, als je er toch niks aan kunt veranderen, en dat de minder leuke kanten er nu eenmaal bij horen, dat moet ik ook tegen mezelf zeggen, en het dan ook doen". Dus woont Bles nu, overigens tot tevredenheid, in het Missiehuis van de S.M.A.

Geert Bles heeft de langste tijd van zijn actieve leven voor de Andreasparochie gewerkt. In 1988 stak hij samen met enkele andere priesters een helpende hand toe toen de parochie zonder pastoor zat. De kerk van Laurens Bisscheroux sprak hem aan, met al haar symboliek. Maar Bles was vooral onder de indruk van de wijze waarop de parochie toen met verve door leken werd gerund. Hij ging meedoen in het kernteam. Daar heeft hij zijn ideeën ontwikkeld over hoe een parochie er uit kan zien: leken dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid, de priester treedt terug. Zo groeit het enthousiasme van de mensen en zetten ze zich in, en zo ook krijgen vrouwen een plek in de kerk. "De kerk, dat zijn wij." In een onbewaakt ogenblik (zijn hoofd stak net in de kazuifel die hij aantrok) heeft Bles, toen de koster hem vroeg of er

twee of vier kaarsen moesten worden aangestoken voor de viering, gezegd: "Steek de hele kerk maar in de fik". Met die koster is het daarna toch weer goed gekomen.

Bles heeft als missionaris in Afrika gewerkt, in Ghana. Na zijn terugkeer uit Afrika heeft hij lang gewerkt voor zijn congregatie, onder andere als provinciaal van de orde. Bles heeft zich in Afrika en in zijn orde de 'missie nieuwe stijl' eigen gemaakt, die in de jaren zestig door het Tweede Vaticaanse Concilie de wind in de zeilen kreeg. Betrokkenheid bij de samenleving is essentieel voor de kerk. En die betrokkenheid bestaat niet in de ander te vertellen wat hij wel of niet mag of moet doen. Het gaat om 'getuigen'. Getuigen van wat je gelooft, en dat in de samenleving zichtbaar maken.

'Missie nieuwe stijl', dat is Geert Bles ook in de Andreas gaan doen. Met dien verstande dat hij ook veel geleerd heeft van de mensen die hij daar aantrof. Daar zag hij dat het ook anders kan. En is hij zichzelf meer als inspirator gaan zien, iemand die mensen aanmoedigt zich met de samenleving daar buiten te bemoeien, vanuit betrokkenheid iets voor anderen te willen betekenen. En dat wekelijks te vieren: de blijdschap over kleine successen, de teleurstelling als het mislukt. Is de Andreas geworden wat hem voor ogen stond? Ja, zegt Bles: iedereen die wil mag meedoen, met zijn of haar unieke inbreng. Er is plek voor iedereen. Maar het is wel, zegt hij, "oppassen geblazen: de gemeenschap moet niet vervallen in oordelen of afgeven op andere gemeenschappen en parochies".

En wat zeggen parochianen zoal? Wat tekent Bles? "Hij doet wat hij zegt, hij voegt de daad bij het woord", zegt de een. "Bij hem vallen geloof en leven samen, dat zie je niet vaak." Dat maakt hem "geloofwaardig, een voorbeeld en een baken", aldus een ander. Weer een ander: "Je weet dat wat je zegt, bij hem veilig en in goede handen is." En "je mag zijn zoals je bent, dat gevoel geeft Bles mensen". Hij is "onbevooroordeeld en open", "bescheiden", "uitnodigend", "inspirerend". "Hij stelt de ander centraal en zet zichzelf niet op een voetstuk, daardoor is hij vanzelf op een voetstuk terecht gekomen". "In de parochie heeft hij mensen de kans gegeven zich te ontplooien en mee te doen, ook in de liturgie." En "hij geeft mensen hoop".

Dat is duidelijke taal. We wensen Geert Bles een fijne feestdag toe. En geheel in de geest van Bles: u vergroot de feestvreugde met uw komst!

*De redactie*

## Priesterjubilarien ontvangen in bisschopshuis



De priesters die dit jaar een wijdingsjubileum vieren, werden op 12 mei ontvangen in het bisschopshuis in Roermond. Ze vierden samen met vicaris-generaal Mgr. René Maessen de eucharistie in de privékapel van het bisschopshuis. Daarna was er een gezellig samenzijn, waarbij ook bisschop Harrie Smeets aanschoof.

Giften voor Geert Bles ter gelegenheid van zijn zeventigjarig priesterschap zijn bestemd voor SEND West Africa, een onafhankelijke ngo, opgericht in 1998, die zich richt op sociale ontwikkelingsdoelen in Ghana, Liberia en Sierra Leone. U kunt voor deze ngo ook rechtstreeks doneren op rekeningnummer NL12 ABNA 0400614030 van Brésillac Foundation o.v.v. Jubileum Geert Bles.

## Financiële situatie van onze parochie

### Exploitatieoverzicht 2020-2022

	2020	2021	2022
Kerkbijdragen	22.202	21.777	20.654
Collecten	7.887	10.924	10.322
Stipendia, huwelijken, uitvaarten	2.895	2.274	1.472
Opbrengsten gebouw	5.269	5.924	5.409
Subsidies	13.239	4.406	5.859
Overige inkomsten	1.568	1.363	930
Extra giften, o.a. i.v.m. corona	2.126	752	321
<b>Totale inkomsten</b>	<b>55.186</b>	<b>47.420</b>	<b>44.967</b>
Personeelslasten	38.467	39.554	39.629
Energiekosten	4.160	4.680	4.254
Reservering groot onderhoud	0	0	0
Overige lasten kerkgebouw	3.770	3.253	3.474
Kosten eredienst	965	1.529	2.261
Parochieblad	2.841	3.282	3.999
Afdracht bisdom, dekenaat	7.496	7.392	7.392
Overige lasten	3.346	2.629	787
<b>Totale kosten</b>	<b>61.045</b>	<b>62.319</b>	<b>61.796</b>
<b>Resultaat</b>	<b>- 5.859</b>	<b>- 14.899</b>	<b>- 16.829</b>

### Toelichting bij het exploitatieoverzicht:

'Overige inkomsten' zijn de opbrengsten van de Wereldwinkel en kaarsengeld.

'Overige lasten' bestaan o.a. uit kosten voor diaconie, huishouding en administratie.

De collecten voor derden hebben in 2022 € 1.391 opgebracht.

Het negatieve saldo wordt voor een deel gedekt door nog te ontvangen subsidies.

Voor groot onderhoud is per 1 januari 2023 € 42.854 gereserveerd.

Als u het exploitatieoverzicht goed leest en vergelijkt met de voorgaande jaren ziet u een telkens terugkerend jaarlijks tekort. De afgelopen jaren was dit nog gedekt door reserves die opgebouwd wa-

ren in het verleden. We bereiken echter het punt dat deze reserves niet meer toereikend zijn en daarom is actie vereist.

Het parochiebestuur en pastoraal team hebben het afgelopen jaar een aantal acties ingezet om deze trend te doorbreken. U moet denken aan verhogingen van bijvoorbeeld kaarsengeld en diverse andere zaken, acties rondom de kerkbijdrage die komen gaan, meer huur voor ruimtes vragen en een gesponsorde investering in zonnepanelen. Daarnaast kijken we natuurlijk ook waar we kunnen bezuinigen. Zo is het energieverbruik al omlaag gebracht door onder meer zuiniger te stoken en door het aanbrengen van radiatorfolie.

Maar deze acties zullen mogelijk niet toereikend zijn. Uw hulp als parochianen zal noodzakelijk zijn, niet alleen in financieel opzicht maar ook om mee te denken en praten hoe de toekomst van de Andreasparchie in de komende jaren financieel gewaarborgd kan worden.

Na de viering van zondag **25 juni** 2023 zullen wij een korte toelichting geven op de huidige situatie en overleggen hoe wij op korte en lange termijn zaken kunnen aanpassen zodat de inkomsten en uitgaven weer in balans komen.

*Hans Fokkens en Karin van Doormaal, leden parochiebestuur*

### **Vanuit de klimaatgroep**

Op 26 mei raapten Math Gulpers, Marcel Mollink en Eline Claassens in de wijk rond de kerk zwerfvuil op (plastic, blikjes, papier etc.). We hadden een prikstok, maar dat werkte niet echt goed; gewoon oprapen met bijvoorbeeld een plastic zak over je hand, dat werkt het best. Naast het tastbare resultaat van drie halfvolle vuilniszakken, voelde het goed om door de wijk te lopen, zwerfvuil te traceren en om met mensen die je tegenkomt een praatje te maken. Kinderen verkochten in een zijstraat geverfde stenen. Math, de grootste ondernemer onder ons, adviseerde hun aan de weg te gaan staan en ja, op de terugweg stonden ze aan de straat en 'kochten' wij een steen, en we hadden een leuk gesprek.



Jongelui op de hangplek aan de markt sloegen ons geamuseerd gade. Math vertelde daarop dat we een taakstraf hadden, waarop een van hen zei: "Daar zien jullie wel niet naar uit." Bij de visboer kocht Marcel een haring voor ons, misschien was het wel de lekkerste haring ooit. Bij de kraam hoorden we bij het weggaan zeggen: "Je hoeft maar wat te doen te hebben". Mensen moeten gezien hebben dat we zichtbaar plezier hadden bij het oprapen.

We spraken af dat we tot en met september eenmaal per maand zwerfvuil gaan oprapen: op 30 juni om 15.00 uur, op 28 juli om 16.00 uur, op 1 en 29 september om 14.00 uur. Iedereen mag meedoen. Neem wel zelf mee wat je denkt nodig te hebben om zwerfvuil op te rapen. Na afloop is er een traktatie. Nog dezelfde middag hadden we drie nieuwe aanmeldingen.

Op 7 juni hadden we mevrouw Noor Föllings, voorzitter van het IVN Heerlen, gevraagd om te komen vertellen over biodiversiteit. Veel soorten dieren en planten is van levensbelang. Door o.a. monocultuur en opwarming van de aarde zijn er veel soorten dieren en planten verdwenen. Alles wat leeft heeft Voedsel, Veiligheid en Voortplanting nodig (V.V.V.). Ontbreekt er een V, dan sterft de soort uit, ook de mens.

Doel van de avond was om je bewust te worden en je altijd bewust te zijn van wat jouw voetstap, jouw gebruik, misbruik, overconsumptie voor de aarde betekent.

Aan het eind van de avond was ik, waren we, onder de indruk van hoe groot onze voetstap is zonder dat we het in de gaten hebben. De aarde pikt het niet langer. Droogtes, overstromingen, opwarming, steeds vaker en op steeds kortere termijn ervaren we de gevolgen van onze manier van leven.

Samen, met de groep (van tien) aanwezigen willen we stapjes zetten: tegels wippen in onze tuin en misschien ook in die van de parochie om te vergroenen, naar de slager bakjes meenemen in plaats van plastic zakjes van de slager, in de supermarkt de plastic verpakking zichtbaar achterlaten, en met elkaar volgen wat er gebeurt, wat we kunnen doen vanuit het besef dat ieder van ons veel kan doen aan wat de aarde schaaft.

Een nieuwe datum volgt. En laat graag van je horen als je mee wil doen, meedenken, om onze aarde te ontzien.

*Eline Claassens*

## Lezing Joep de Jong: contemplatie

21 juni 19.30 uur, Andreaparochie

Letterlijk betekent contempleren: beschouwen, onderzoeken, overwegen, bekijken. Het woord meditatie is zo vervlochten geraakt met yoga-technieken en Boeddhisme, dat ik de voorkeur geef aan het woord contemplatie. Contempleren is mogelijk zonder één enkele techniek, zonder te hoeven letten op je ademhaling of je houding.

Het is een mentale oefening die te maken heeft met focus. Met gericht zijn op je binnenwereld. Met naar binnen gerichte liefdevolle aandacht. Je moet er de tijd voor nemen. Je moet ervoor op je kont gaan zitten. Ophouden Jan, Piet en Klaas de vot na te willen dragen. Ophouden je druk te maken over de duizend en een dingen die dagelijks op je afkomen. Langs je denkdoo's heen leren kijken, die in 90% van de gevallen slechts herrie produceert. Inzien dat die herrie voor een groot deel uit je angsten voortkomt. Als nu eens dit, of als nu eens dat... Niet denken is niet mogelijk. Denken niet au sérieux nemen wel. Als het waar is dat alles van het begin af aan in ons aanwezig is, zoals we de vorige avond bespraken, dan betekent contempleren dus voornamelijk niets doen. Het laten gebeuren, je eraan overgeven. Dat klinkt heel simpel, maar is poepie moeilijk, want voor je 't weet ben je alweer aan het plannen, piekeren en zorgen. We gaan op woensdag **21 juni** om 19.30 uur in de Andreaskerk (Palestinastraat 326) de valkuilen van contempleren bespreken en gaan samen contempleren. We gaan het DOEN.

*Volgende lezingen: 13 september, 18 oktober en 13 december, steeds om 19.30 uur.*



Dagtoppers	
<b>MA</b>	Saucijzen 3+1 Gratis
<b>DI</b>	Poulet 25% korting
<b>WO</b>	Gehakt 25% korting
<b>DO</b>	KogelBiefstuk 3+1 Gratis
<b>VR</b>	Schnitzels 3+1 Gratis
<b>ZA</b>	Kipfilet 3+1 Gratis



## **Samen doorpakken in het sociaal domein**

*Symposium van de Zuyd Hogeschool te Sittard*



Met vijf personen van onze ATD Vierde Wereld-groep worden we met nog 150 anderen welkom geheten door Joost Weling. Zijn eerste vraag aan het publiek is: "Wanneer heb jij voor het laatst doorgepakt in het sociaal domein?"

Op het gebied van hulpverlening was er iemand uit het publiek die signaleerde dat iets niet goed functioneerde waar de gemeente verantwoordelijk voor is en hij heeft dat bij de desbetreffende wethouder neergelegd.

Na die vraag kreeg Sabrina Kleinemans het woord. Ze ging in op hoe het sociaal domein er uit zou moeten zien. De punten die ze noemde waren sociale rechtvaardigheid, dat iedereen kan delen in de welvaart, dat iedereen invloed kan uitoefenen op de democratie en de besluitvorming. Belangrijk hierbij is dat ieder mens erkend wordt, hoe je leven ook loopt.

Toen werd de vraag gesteld: "Wat zit er in je koffer?" Er kwam een aantal verhalen aan bod, die opgehaald zijn door o.a. studenten. Ben Janssen, leraar aan de Hogeschool Zuyd, stuurt leerlingen van het tweede leerjaar de wijken en buurten in om verhalen op te halen. Wat leeft er? Wat zijn de ervaringen? Wat zijn de behoeften? Uit deze verhalen zijn adviezen gekomen wat de bewoners graag in hun wijk veranderd zouden zien. Zoals een betere veiligheid en een grotere sociale cohesie. Dit document komt bij de gemeenten terecht, zodat de gemeente kan faciliteren om dit mogelijk te maken.

Leike Peters van stichting de Pijler heeft in samenwerking met de Hogeschool en met jongeren in armoede een project opgezet genaamd, *De keerzijde*. Dit hebben ze vormgegeven in een armoede-experience. Jongeren hebben verschillende ruimtes opgezet waar je kunt voelen wat armoede met je doet. Hij gaf het belang aan van een band opbouwen, vertrouwen winnen, dat veiligheid en nabijheid creëren met de jongeren essentieel is; zo kan er binnen de groep gebouwd worden aan solidariteit. We krijgen bericht wanneer de ruimtes klaar zijn en wanneer ze gaan doorpakken.

Hierna sprak Rudi Roose, onderzoeker en docent sociaal werk aan de universiteit in Antwerpen. Hij sprak over de (on)mogelijkheden van inclusie. Hij haalde verschillende citaten aan van anderen nadat die zich

afgevraagd hadden: "Hoe kunnen we bijdragen aan een inclusieve samenleving?"

Wat is een rechtvaardige samenleving? Margalit zegt: "Een fatsoenlijke samenleving is een samenleving die niet vernedert, die gelijkwaardig is en solidair is met de medemens. Nu is het vaak zo dat problemen die niet opgelost blijken te kunnen worden, opzij worden gelegd. Iedereen die pistachenootjes lekker vindt en graag eet, weet dat de nootjes niet altijd makkelijk te pellen zijn; die worden opzij gelegd. Zo gebeurt het ook met mensen. Willen we inclusief werken, zul je ook de onmogelijkheid van inclusie moeten inzien, zul je toch die nootjes moeten kraken en beseffen dat je zelf deel bent van het probleem en dus ook het probleem mee kunt oplossen.

Na deze lezing verspreiden we ons over de proeverijen met diverse thema's over het sociaal domein, waarmee de Hogeschool met 'leerateliers' aan de slag is gegaan en die ze graag willen uitbreiden met nieuwe mensen om de vraagstukken over armoede te verdiepen en van daaruit tot adviezen te komen, waardoor er verbeteringen en veranderingen kunnen plaatsvinden ten gunste van de mensen in armoede.

Na de soep met broodjes sprak Tim 's Jongers, directeur van de Wiar-di Beckman Stichting, politicoloog, bestuurskundige en publicist. Hij heeft duidelijk een beeld geschetst hoe het is om arm te zijn en hoe het is om rijk te zijn. Nu de middeninkomens in de problemen raken, wordt het een crisis genoemd, terwijl 20% van de Nederlandse bevolking al decennialang moeilijk kan rondkomen van hun inkomen. Degenen die aan de knoppen draaien, moeten zich ervan bewust worden dat deze 20% al zolang in crisis zit en met compensaties niet structureel geholpen wordt. Als ze zoveel jaar geleden direct waren begonnen om deze mensen o.a. voldoende inkomen te garanderen en mogelijkheden en middelen te geven waarmee ze zich kunnen ontwikkelen, waren we nu goedkoper uit geweest dan met al die compensaties. Een interview met Tim 's Jongers is te zien op YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Q-YHwkh5vXk>.

De dag werd afgesloten met een drankje en de mogelijkheid om samen nog de dag door te spreken. We hebben weer het een en ander opgestoken en onze bijdrage kunnen leveren. Zo'n dag als deze stemt ons hoopvol.

*Hilly Slootweg en Mariëtte Hovens*

## Meditatieve momenten

Sinds enige tijd maakt de Protestantse Parkstadgemeente een serie meditatieve momenten op video, iedere week een aflevering. Ook mensen van andere kerkgenootschappen deden mee. Uit onze parochie leverden Eline Claassens en Joke Gehlen bijdragen. De meditatieve momenten zijn te vinden op [YouTube](#). Hieronder een bijdrage van Joke. De gesproken versie vindt u [hier](#).

## Geluksfactor

Het onderwerp van vandaag heet *geluksfactor*. Om te beginnen laat ik die factor even weg, en beperk ik me tot geluk.

Wat is geluk? Geluk bestaat niet. Je kunt natuurlijk wel eens een keer geluk hebben, als je bijvoorbeeld op het nippertje de trein haalt. Dan is geluk zoiets als het tegenovergestelde van pech. Toeval. (Zo wilde het toeval dat ik bij de postcodeloterij wel het goede huisnummer had maar geen lot...)

Zoals gezegd: geluk bestaat niet. Laat ik beginnen met Bertold Brecht, ik citeer uit zijn *Dreigroschenoper*. Mijn uitspraak van het Duits lijkt nergens op, toch waag ik het er op.

"Ja, renn nur nach dem Glück  
doch renne nicht zu sehr  
denn alle rennen nach dem Glück  
das Glück rennt hinterher."

Kijk, dat bedoel ik. Je moet er niet naar streven, je kunt het niet vangen, laat staan vasthouden. Gelukkig *zijn* is wat anders, dat is geen toeval maar een toestand, een toestand van tevredenheid.

Ik heb veel geleerd van de Belgische psychiater Dirk de Wachter. Hij heeft zoveel gesproken en geschreven dat ik het hier niet kan samenvatten. Hooguit enkele gedachten weergeven.

Geluk is niet hetzelfde als succes, het is niet maakbaar. We willen steeds meer, verleggen steeds de grenzen van onze verlangens. Voor



tegenslag is geen plaats op Facebook, daar houden we de schijn op. Dan maar naar de psychotherapeut.

Het punt is dat we tegenslag moeten leren accepteren. We moeten ongelukkig durven zijn. Tegenslag leidt tot verbinding en biedt ruimte voor liefde.

Tot zover van geluk gesproken. Maar de opdracht luidde: de geluksfactor. Anders gezegd: wat maakt ons gelukkig.

Een oud gezegde luidt: geld maakt niet gelukkig. Maar ik geloof dat géén geld wél ongelukkig kan maken. Dat ligt aan ons, in onze verweerde westerse leefwereld. Ik ben diverse keren in Afrika geweest. Bij mensen die niet meer hadden dan een hut en een kookpot. En geloof het of niet, ze waren gelukkig.

Als de regen uitbleef gingen ze bidden, tot twee goden tegelijk: de God van de christenen die wij hun gebracht hadden, en tot hun eigen god van de regen, die ze voor alle zekerheid achter de hand hielden.

En ze hadden elkaar: de onderlinge verbinding die de zin is van ons bestaan. Ik citeer opnieuw Dirk de Wachter: "Sartre zegt: de hel, dat zijn de anderen. Maar de echte hel is het ontbreken van anderen."

Ten slotte: gelukkig maken kan wél. Met hele kleine dingen. Glimlach maar eens naar een oud vrouwtje dat zeult met haar boodschappenkarretje: gegarandeerd dat ze terug-glimlacht.

En besef hoe gelukkig je zelf bent. Tel behalve je tegenslagen ook je zegeningen. Bewaar die in je hart waar de liefde zetelt. Een liefde die sommigen God noemen. Hij woont niet in de hemel maar in onszelf. Daar kunnen we kracht en troost vinden, en vreugde. Die we dan vervolgens weer kunnen delen.

*Joke Gehlen*

## Henk Koonen, onze nieuwe dirigent

Henk Koonen – Heerlenaar van geboorte, verbaal en muzikaal bekwaam – meent dat het ontluiken van zijn muzikaliteit te danken was aan het simpele feit dat in zijn jeugdijaren in het ouderlijk huis op de Molenberg geen afwasmachine voorhanden was... De jonge Koonengeneratie moest dus aan het aanrecht hand- en spandiensten verrichten; de ploeg van dienst liet het corvee gepaard gaan met luid gezang, en zo is het gekomen... Vandaag de dag wijt Henk de aantoonbare afname van interesse voor actief zingen bij de hedendaagse jeugd dan ook aan de alom aanwezige afwasmachines. Met een royale lach voegt hij daaraan toe dat hij nog nooit een kind aan de afwasmachine heeft zien zingen!



Henk vermeldt *nóg* meer muzikale invloeden uit zijn familie: zijn '*paatnoonk*' (peetoom) bijvoorbeeld was koster-organist in Ubachsberg; van hem meent hij wel het een en ander geërfd te hebben en vervolgens kwamen zowel zijn moeder als zijn echtgenote – waarmee hij inmiddels 47 jaar is getrouwd – uit het onderwijs, en daar was indertijd het voeren van de blokfluit verplicht... Henk zelf beroert de fluit inmiddels met verve.

Goede oude herinnering heeft hij ook aan het jongenskoor Sint Gregorius op de Molenberg, waarin hij zo'n acht jaar met heel veel plezier heeft gezongen. "Dat heeft mij zeer gevormd", zegt hij.

De liefde voor muziek zat er dus al vroeg in, maar het begon serieus te worden toen hij jaren later in Heerlen bij het Mannenkoor Polyhymnia zong. Zoals ook nu waren goede dirigenten toen schaars; die van Polyhymnia had nog wel vier andere koren, vertelt Henk, en daardoor moest hij zich soms al voor het eind van een mis naar een volgend koor haasten. "Och Henk, ik moet gaan, zou jij niet dat laatste stuk willen dirigeren?" En dat deed Henk maar al te graag, maar tegelijk voelde hij zich te weinig geschoold. En dus vond hij het nodig zich serieus te gaan bekwamen in het edele vak van de koordirectie. Hij ging een dirigentenopleiding volgen bij de toenmalige Nederlandse Stich-

ting van Korenorganisaties en hij slaagde. Ver in de dertig was hij toen al.

Acht hij zichzelf nu professional, vraag ik? "Qua opleidingsniveau zeker", antwoordt Henk, "maar het zingen en ook het dirigeren beschouw ik nog steeds als hobby". Hij zingt nu nog in het Remigiuskoor in Klimmen en in het kerkkoor van de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. En omdat hij inmiddels uit zijn werk bij een verzekeringsmaatschappij gepensioneerd is, kan hij overdag links en rechts bij begrafenismissen invallen voor jongere collega's die vanwege hun werk zijn verhinderd. "Dat vind ik leuk!" Die uitspraak valt herhaaldelijk in ons gesprek. Het tekent de man! Muziek maken en samen zingen doet hij kennelijk voor z'n plezier. En dat wenst hij ook ons toe!

En passant heeft Henk zich ook nog grondig verdiept in Gregoriaans en Liturgie bij de bekende pastoor Fons Kurris, die daarin nog altijd een erkend meester is. Maar voor Henk blijft het hobby, ook al wordt het soms wat veel. Dan voelt hij soms de neiging keuzes te maken: "Ja, doen wat het leukst is"... In die competitie scoort onze Andreas hoog; Henk zegt: "Als je ziet hoe enthousiast de mensen hier zijn, dan breng je daar toch met plezier iets naar binnen!"

Iedereen kan zingen, meent Henk en goéd zingen kun je leren. Hij vervolgt in dialect: "Zoelang es te kins blieve moele, kins te auch zinge." Hij betreurt het dat er door covid in koren veel werd gestopt met zingen. Vooral van mannen hoort hij dat de stem weg zou zijn. "Maar is er ook geoefend", vraagt hij dan, "misschien is de toonhoogte gezakt, akkoord, maar het zingen zelf kan wel degelijk een kwestie van oefenen zijn." Jammer als mensen stoppen, want "samen zingen is toch zó mooi!"

Hoe hij in onze Andreas wil gaan functioneren als leider van de cantorgroep en tijdens diensten als zangleider voor de kerkbezoekers, daarover is zijn intentie helder: zeker niet dominant, eerder uitnodigend, met gevoel voor wat er leeft in de cantorgroep en in de Andreasfamilie als geheel én als tegenstander van snelle veranderingen. Hij hoopt en dat wenst hij iedereen ook toe, dat de zangers hun groep als een hechte thuisclub zien, zoals hij zelf zijn binnenkomst bij de Andreas, nu een half jaar geleden, als een warm bad heeft ervaren. En dat mag Andreas uit de mond van deze professional als een compliment beschouwen.

*Wil Pécasse*

## Activiteiten in Klooster Wittem



### Bijbel en kunst

De Bijbel is het boek dat door de eeuwen heen inspiratie gaf aan kunstenaars. Zij lieten de Bijbel letterlijk tot de verbeelding spreken, in schilderijen, beeldhouwwerken en literatuur. Zo'n kunstwerk laat dikwijls meer zien dan alleen maar het werk zelf. In twee bijeenkomsten gaan we op zoek naar dat verhaal achter het beeld. We proberen méér te zien dan wat alleen maar op het eerste oog zichtbaar is.

Op donderdag **13 juli** kijken we naar het concept van de 'besloten tuin' en naar verborgen verhalen die we tegenkomen in het scheppingsverhaal en in het boek Openbaring. Op **20 juli** kijken we hoe kunst kan bijdragen tot een barmhartiger samenleving.

Beide avonden van 19.30 tot 20.30 uur in Klooster Wittem.

### Kleinkunst is levenskunst

Nederlandse kleinkunstenaars als Paul van Vliet, Toon Hermans, Herman Finkers, Claudia de Breij, Acda en de Munnik schreven talloze klassiekers. Onder veel van de liedteksten ligt een diepe betekenis die niet altijd wordt opgemerkt. Net zoals kerkliederen kunnen kleinkunstheders ons helpen en begeleiden op onze weg door het leven. In een 'luisterlezing' luisteren we naar kleinkunstheders. Meezingen wordt ten eerste aanbevolen! René Haustermans, pastoraal medewerker in Klooster Wittem en zelf kleinkunstenaar, vertelt vervolgens iets over de achtergronden en de diepere betekenis van de liederen. Donderdag **6 juli**, 19.30 - 21.00 uur. Kosten: vrije gawe.

Graag aanmelden: [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda) of 043 450 17 41.

### AGENDA

#### Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

#### Iedere donderdag

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

#### 1 juni – 29 juli

Expositie Pascal Kusters  
Andreaskerk

#### Woensdag 21 juni

19.30 uur: lezing Joep de Jong  
Contemplatie

#### Vrijdag 30 juni

15.00 uur: Zwerf vuil rapen  
start: Andreaskerk

#### Zondag 16 juli

10.30 – 14.00 uur: jubileumfeest  
Geert Bles

#### Vrijdag 21 juli

19.00 uur: opening tentoonstelling  
Fotoclub Heerlerbaan

## COLOFON

Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen  
045 - 541 33 81  
parochiesintandreas@home.nl  
www.sintandreas.nl  
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.  
van 10.00 tot 12.00 uur

### Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:  
043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten  
Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:  
043 - 855 20 20

### Parochiebestuur

Vicevoorzitter  
Karin van Doormaal:  
045 - 541 35 68

### Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325  
NL17 INGB 0003269778

### Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

### Redactie

Karin van Doormaal  
Rob Pauls  
Rens Trimp

---

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 17 juli. Intenties en kopij voor 22 juli t/m 10 september graag uiterlijk **3 juli** opgeven.

## VIERINGEN

*24 juni – 16 juli*

### Zaterdag 24 juni

18.00 uur: woord- en communieviering  
Gebed voor: Jacques Zenden (zeswekendienst)  
Koor: Sound of Peace and Freedom

### Zondag 25 juni

10.30 uur: woord- en communieviering  
Gebed voor Raymond America  
Koor: Cantorgroep

### Zaterdag 1 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 2 juli

10.30 uur: eucharistieviering  
Gebed voor Paula Gerards en Jos Gerards (jaardienst) en voor Raymond America (vanwege verjaardag)

### Vrijdag 7 juli

10.30 uur: eerstevrijdagviering

### Zaterdag 8 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 9 juli

10.30 uur: woord- en communieviering

### Zaterdag 15 juli

18.00 uur: woord- en communieviering

### Zondag 16 juli

10.30 uur: plechtige eucharistieviering  
b.g.v. 70-jarig priesterfeest Geert Bles