



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

MAART / APRIL 2016

Nadenkend over Pasen, een feest van nieuw leven, van opstaan uit de dood, uit moeilijke situaties, vond ik, passend bij onze parochie, het gedicht op de voorpagina van Kees Harte, uit *Ik neem een woord*.

Werkplaatsen

Ik droom van werkplaatsen waar mensen met elkaar
de werkwoorden kunnen uitoefenen
die het leven en werken van Jezus richting geven.

Als ieder dorp en iedere stad een werkplaats had
waar mensen met elkaar kunnen samenzijn
in het luisteren naar elkaar,
in het zicht krijgen op de eigen levenssituatie
in het tot stand brengen van een open communicatie...

Als ieder dorp en iedere stad een werkplaats had
waarin mensen met elkaar kunnen oefenen
in vaardigheden die zij zich eigen willen maken;
vaardigheden als: geven en vergeven,
bewonderen en dankbaar zijn,
vrede stichten en aan gerechtigheid bouwen...

Als ieder dorp en iedere stad een werkplaats had
waar mensen zich met elkaar kunnen bekwamen
in leven en samenleven, in overleven en in vrede leven...

Als ieder dorp en iedere stad mensen had
die kunnen helpen om deze waarden
en dit vermogen met elkaar te ontwikkelen...

Als ik denk aan de rol die een overtuigde
christengemeenschap kan spelen in onze samenleving...
dan droom ik dat Gods rijk op aarde
toch aan het komen is.

*Namens het pastoraal team en parochiebestuur
Eline Claassens*

Palmzondag

Zondag 20 maart is er om 10.30 uur een familieviering, waarin de palmtakjes gezegend zullen worden en ook de palmpaasstokken van de kinderen. Na de zegening lopen we een rondje door de tuin met de kinderen en hun palmpaasstokken voorop. De communicanten zijn heel bijzonder uitgenodigd, maar natuurlijk hopen we dat er veel kinderen thuis een palmpaasstok willen maken. Op de website vind je een bijlage hoe je zo'n palmpaasstok kunt maken.

Wie het leuk vindt om op de pastorie een palmpaasstok te komen maken, kan dat komen doen op donderdag 17 maart om 15.30 uur. Breng dan zelf 2 stokken mee en wat spulletjes om te versieren. Laat het wel even weten via info@sintandreas.nl. Wij zorgen dan voor een haantje, een palmtakje en crêpepapier.

Na de viering op zondag 20 maart kunnen de kinderen hun palmpaasstok aan iemand geven, die dat volgens hun heel goed gebruiken kan, omdat die ziek is of eenzaam of verdrietig; of gewoon omdat je heel veel van iemand houdt.

Veel plezier met het maken van een palmpaasstok en hopelijk tot ziens op 20 maart.

Nan Paffen

Kruisjesticht op vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag

We maken een tocht door de wijk, een alternatieve kruisweg, langs plekken waar het leven gebeurt. Plaatsen met pijn, verdriet, aftakeling, dood, maar ook met mooie dingen, mensen die van elkaar houden, een baby krijgen, les krijgen, mensen die elkaar helpen, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat lijkt zo gewoon, maar dat is het niet. Op Goede Vrijdag staan we stil bij het leven en bij de dood.

De kinderen die dit jaar de communie doen lopen mee, en we brengen een kort bezoek op bijzondere plekken.

Loopt u of jij, jullie, mee? We starten om 15.00 uur bij de Andreas, waar we rond 16.00 uur ook eindigen.



CV • Sanitair • Gas • Water • 24-uurs Service • Onderhoud • Airco
Ventilatie • ClimaRad • Dak- en Zinkwerk • Technisch Advies

Valkenburgerweg 19 • 6367 GS Voerendaal
Tel.: 045-575 23 89 • Fax: 045-575 42 32 • www.nilwik.nl

Paaskaars

Bij het schilderen van de paaskaars van komend jaar hebben we ons laten leiden door de oproep van paus Franciscus in *Laudato Si'*: laten we samen beter zorgen voor onze wereld, ons gezamenlijk huis. Beter zorgen voor de natuur, Gods schepping, en voor de mensen, voor elkaar. Dat kan in heel grote dingen, maar vooral ook in kleine dingen. Als we dat allemaal zouden doen, dan staat de wereld op zijn kop, in positieve zin. Dan krijgen we een omgekeerde wereld. Daarvoor heeft Jezus zich zijn hele leven ingezet. En het heeft ook tot zijn dood geleid. Dat zien we dus op de kaars staan: een omgekeerde wereld, die voortkomt uit het kruis van Jezus. Daartoe worden ook wij uitgedaagd: werken aan een mooie wereld, helemaal anders als wij tot nu toe met de wereld en de mensen die er wonen, omgaan.

Lotte, Anne, Ria en Nan

Paospelgrimage: in de nacht van 26-27 maart

Op veel plaatsen in de wereld staan mensen stil in de nacht van stille zaterdag en bereiden zich voor op het wonder van Pasen, van Opstanding. Ook wij lopen weer langs kerken en kapellen, door de nacht de ochtend en het licht tegemoet. We starten in de Andreaskerk en elk uur is er een meditatie/bezinningsmoment in een kerk of kapel onderweg. Vanwege de overgang naar de zomertijd is de tocht een uur korter. De route is als volgt:

24.00 uur start Andreaskerk
01.00 uur protestantse kerk aan het Tempsplein
02.00=03.00 via Nieuw Eyckholt naar Schandelen
04.00 uur Barbarakerk, Kakert
05.00 uur protestantse kerk De Ark, Landgraaf
06.00 uur Strijthagen
07.00 uur terug bij de Andreaskerk

Het zou fijn zijn als u zich opgeeft als u mee loopt (i.v.m. soep onderweg en het ontbijt), via e-mail of bij een van de gastvrouwen (zie colofon).

Inloopmiddag voor vluchtelingen en mensen van Heerlerbaan

Maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in de koffiekamer van de Andreasparochie

Mensen op de vlucht. Dat doe je niet zomaar: vluchten en alles achterlaten. Wat je ook niet zomaar doet, is vluchtelingen die je ziet, aanspreken of hen ontmoeten. Toch maakt een ontmoeting het allemaal anders, je gaat anders over elkaar denken, het voelt anders, je hebt niet meer zo snel een mening klaar. Een ontmoeting vraagt om meer van elkaar te willen weten, om respect en verantwoordelijkheid voor elkaar, te willen leren van elkaar en daar samen plezier aan beleven. Wij willen vluchtelingen en mensen uit de wijk een mogelijkheid geven elkaar te ontmoeten, we zijn benieuwd wat er groeit uit die ontmoetingen... voel u welkom, koffie en thee staan klaar, we luisteren graag naar uw ervaringen.

Even voorstellen: Jack Steeghs

Ik heb gereageerd op een oproep van de Andreasparochie: een advertentie waarin gezocht werd naar een parochieel opbouwwerker, om het plaatselijke jongerenwerk (16-25 jaar) meer gezicht te geven. Nou, hier ben ik!



Ik ben zelfstandig coach/diaconaal werker en daarnaast actief op het platteland met boerenpastoraat. Ik woon met mijn vrouw en vijf kinderen in Zaltbommel.

Ik heb mijn jarenlange ervaring met diaconaal jongerenwerk opgedaan in het aartsbisdom Utrecht (wie meer over mij wil lezen, kijk op <http://vroedman.nl>).

Sinds half februari ben ik aan de slag. Om jou te laten proeven van mijn drijfveer maak ik een korte sprong in de tijd, keer ik terug naar begin jaren negentig.

Ik had destijds, als twintiger, behoefte om meer met mijn geloof te doen en meer met de geloofsgemeenschap waartoe ik behoorde. Maar hoe?

Mijn toenmalige parochie in Brabant deed buiten de wekelijkse vieringen, uitvaarten, sacramenten en sacramentenvorbereiding niets met of voor jongeren. Geen onwil; het kwam er eenvoudig niet van. Totdat er een stagiaire van het UTP in Heerlen kwam. Er volgde een seizoen vol jongerenwerk, met allerlei initiatieven: ik hield interviews met de generatie tieners uit die tijd, er was een optreden op de regionale radio, een zondagmiddag met buurparochies, een spirituele goede vrijdagwandeling en nog veel meer.

Waarom zeg ik dit? Omdat het doorgeven van een geloofstraditie, van de ene op de andere generatie, niet vanzelf gaat. Er zijn goede voorbeelden nodig. Er zijn verbindingen nodig. Er zijn impulsen nodig. Die impuls kreeg ik destijds. Voor mij later een van de redenen om theologie te gaan studeren.

Interesse in diaconaal jongerenwerk? Ik zoek jou!

Ik spreek graag mensen in de parochie die iets willen betekenen voor jongerenwerk: jongere en oudere mensen. Ik hoor graag van jou, want ik kan dit 'project' beslist niet alleen van de grond krijgen. Project wil zeggen dat ik tijdelijk met jullie optrek, met de inzet om met elkaar een soort van diaconale jongerenbeweging op gang te brengen. Hoe die eruit gaat zien is wat mij betreft een ontdekkingstocht met elkaar. Dat geldt ook voor de tijd die nodig is. Vooral nog ga ik ongeveer een jaar voor 8 uur per week aan de slag.

Bereikbaarheidsgegevens

Ik probeer zoveel mogelijk op maandagen tussen 10.30 uur en 16.00 uur op het parochiecentrum aanwezig te zijn. Voel je welkom om langs te komen.

Wil je een afspraak met me maken (eventueel op een ander moment)?

steeghsjack@gmail.com of 06 - 26 98 94 11. Tot ziens!

Jack Steeghs

Dit project wordt gesubsidieerd door commissie PIN van de Nederlandse religieuzen, het Kansfonds en het Limburgs Diaconaal Fonds.

Bestuursleden gezocht

Het bestuur van de Andreasparochie zoekt nieuwe leden, zodat de taken meer verdeeld kunnen worden. Het bestuur komt een keer per maand bijeen (op donderdagavond). Daarnaast vergadert het bestuur ongeveer vier keer per jaar met het pastoraal team, en is er af en toe een activiteit op zondag waarbij het prettig is als de bestuursleden aanwezig zijn. Wij zoeken mensen die gevoel hebben voor bestuurlijke zaken, ervaring hebben met fondsenwerving en archivering. Van belang is verder dat bestuursleden het beleid van de parochie ondersteunen; het beleidsplan kunt u vinden op onze website: www.sintandreas.nl. Hebt u belangstelling voor een taak binnen het bestuur of wilt u meer informatie, meld u dan bij Karin van Doormaal, vicevoorzitter: kvandoormaal@home.nl of 045 - 541 35 68.

Opbrengst actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans heeft in de eerste twee maanden van dit jaar reeds € 8.020,= opgebracht. Wij danken alle donateurs voor hun bijdragen.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een periodieke gift te doen (waarbij u voor 5 jaar een bedrag toezegt, waarvoor dan bij de belastingaangifte geen drempel geldt), laat het ons weten; dan regelen wij de formulieren. Meer informatie bij Karin van Doormaal.

Hans Bouman nieuwe deken

In het vorige parochieblad meldden wij dat deken Theo van Galen terugtreedt als deken. Wij waren met een afvaardiging bij zijn afscheid op 28 februari, en hebben hem als dank een boek overhandigd. Wij wensen hem een goede tijd toe als pastoor van Vijlen, Lemiers en Holset.

Inmiddels is zijn opvolger bekend: pastoor Hans Bouman uit Gennep. Voor hij daar pastoor werd, was hij pastoor in Landgraaf; hij is dus geen onbekende in onze regio. Wanneer hij daadwerkelijk in functie treedt is nog niet bekend; eerst moet zijn opvolging in Gennep geregeld zijn. Het pastoraal team en het parochiebestuur komen binnenkort met de nieuwe deken samen. We gaan uit van een goede samenwerking.

Laudato Si' – een oproep van de paus, deel 3

In de encycliciek *Laudato Si'* wijst paus Franciscus ons op een van de belangrijkste problemen van onze tijd: de klimaatverandering en de daarmee samenhangende noodlottige gevolgen voor de aarde en haar bewoners, vooral voor de in de steek gelaten mensen van de wereld.

De paus wijst met name op de gevaarlijke ontwikkeling dat zoveel (economische) macht bij een klein deel van de mensheid ligt, die de natuur behandelt als een oneindige en goedkope bron van grondstoffen. Dit leidt tot een buitensporige en verkwistende levensstijl van mensen die tegelijkertijd geen oog hebben voor de levensnoden van de armen. Het voorbeeld van Franciscus van Assisi volgend stelt de paus ons een andere kijk op de schepping voor en een spiritualiteit van eenvoud die zijn vreugde vindt in de kleine dingen des levens. Het is belangrijk dat we met aandacht omgaan met onze leefomgeving. Het heeft meer te maken met onze innerlijke houding dan met een uiterlijk effect. Doe dingen omdat ze op zich goed zijn, niet omdat je er effect van verwacht. Zoals de boer die op de dag dat hij van zijn land wordt gezet, nog een fruitboom plant. Zo'n inzicht komt uit een andere laag van ons bestaan dan die van het nut, het geld en de macht. We leven in een wereld waarin we keuzes kunnen maken, keuzes die goed zijn voor ons, voor de gemeenschap van de mensen en goed voor de aarde.

Met name in onze directe leefomgeving is er voldoende te doen. In deze veertigdagentijd heb ik verschillende verhalen gehoord van mensen uit onze parochie die gehoor gaven aan de oproep van de paus. Een voorbeeld hiervan is het bewust kiezen voor twee vleesloze dagen. Door minder vlees te eten verminderen we de uitstoot van CO₂ en blijft er meer voedsel over voor de mensen in de wereld die honger hebben. Onlangs stond in dagblad *Trouw*: "Het is de hoogste tijd om te 'ontspullen'." Hierin werd beschreven dat té veel spullen bezitten schadelijk is voor de gezondheid. Of anders gezegd met de woorden van paus Franciscus: minder consumeren maakt gelukkiger. Het gaat in ons leven niet zozeer om het (steeds meer) hebben van spullen, maar om de beleving, de ervaring en het doen. Soberheid als levenskeuze werkt bevrijdend en is ook nog eens goed voor het milieu.

Harry Kerckhoffs



John Venhovens
Uitvaartverzorging

John Venhovens Uitvaartverzorging - Uw vertrouwen waard!
Baanstraat 30 Landgraaf - telefoon 045 - 531 15 57 - www.venhovensuitvaart.nl

Petitie

Tijdens de vredeswake op 4 maart in onze kerk kwam de situatie van de vluchtelingen aan de grenzen van Europa ter sprake. Besloten werd een petitie op te stellen, die naar de regering wordt gestuurd. De petitie is ondertekend door de bezoekers van de vredeswake, en inmiddels ook door mensen die de vieringen op 5 en 6 maart bijwoonden. De tekst luidt:

"Wij, bijeen in een oecumenische vredeswake op 4 maart 2016 in de Andreaskerk te Heerlen, pratend over de schrijnende situatie van de vluchtelingen, ondersteunen het voorstel van Jesse Klaver om een veilige en legale route naar Europa te openen voor vluchtelingen. Nederland heeft als voorzitter van de EU een voorbeeldfunctie en zou dus een daad moeten stellen. Wij roepen onze regering op om dit voorstel tot uitvoering te brengen, en minstens het afgesproken quotum naar Nederland te halen. Dit in navolging van Noorwegen, dat geen EU-land is, aangeboden heeft 4500 vluchtelingen op te halen. De boodschap van Jezus van Nazareth inspireert ons antwoord te geven op de schreeuw om hulp van vluchtelingen. Wij zijn van mening dat bovengenoemd voorstel zo'n antwoord is, net als bijvoorbeeld:

- Stichting De Verre Bergen in Rotterdam die 100 woningen heeft gekocht voor statushouders.
- De kerkenraad van de protestantse kerk in de Friese dorpen Britswert, Wiuwert en Easterwierrum die een woning heeft gekocht om te verhuren aan een vluchteling gezin.
- De vrijwilligers van het Amsterdamse Aid Delivery Mission, die 1200 liter soep kookten voor vluchtelingen aan de grens tussen Griekenland en Macedonië.

Een jongere in onze groep stelde de vraag: als je zelf in zo'n situatie zou zitten, hoe zou je je dan voelen? En roept ons op dit op een respectvolle manier met elkaar te bespreken.

Wij mogen blij zijn dat onze wieg niet daar heeft gestaan. We voelen ons verbonden met de vluchtelingen. Wij hopen dat onze oproep gehoor vindt.

Leden van de protestantse kerken in Parkstad Limburg, Andreasparochie Heerlen, stichting VLOT en bezoekers: Eline Claassens, Ank Frederiks, Geert Bles, Marga Peters, Yvonne Wiertz, Brest van Kempen, Gerda van Raalte, Riet Ruesink, Martijn Ruesink, Brigitte Vogt, Marcel Mollink, Mustafa Ghotbi, Ruud Otten, Nan Paffen, Paul Keuls, Heleen Soethoudt-Barends, Karin van Doormaal, A. Robbertz, A. Voest, Lenie Sikkenga, Leo Sikkenga, Trees Savelsbergh, Ria Post, Jon Maas, Mia van der Scheer, Martijn Somberg, Petra Somberg, Ineke Elzinga, Hans Fokkens, Yvonne Fokkens, Sjef Schmetz, Piet Trepels, Q. Jongen, Gard Verstegen, Mariet Stickers, Marlies Lambermont, Lambert Cuppers, Gidi Cuppers, Riet Broekaart, Harry Kerckhoffs, Enny Kerckhoffs, No Bruls, Dolf Hutschemaekers, G. Linden, Bert Maas, J. Pécasse, N. Pécasse, Linda Post, Marga Meyer, Henk van Es."

Karin van Doormaal

In gesprek met Conny Rutten

"Zo gauw de vijf vingers van je hand even lang zijn, hoef je niet meer te leren", zegt Conny Rutten in het gesprek dat ik met haar heb. "We leren altijd" is haar levensles; ze vertelt me haar levensverhaal

Ik ben geboren in Brabant, in Overloon, als tweede van zeven kinderen. Mijn vader was politiemann en werd in 1956 – ik was negen – overgeplaatst naar Kerkrade. Mijn ouders waren goed katholiek, maar niet star; ze hadden een goed contact met pastoor Borghans. De oudste drie werden streng opgevoed, de jongeren kregen wat meer speelruimte. Zo gaat dat in elk gezin, denk ik, maar het hing ook in de lucht in die jaren.



De Andreas geeft een gevoel van warmte en geborgenheid; mijn dochter Dimphy heeft er de communie gedaan in 1980. De saamhorigheid en inzet van vrijwilligers is opmerkelijk, maar vooral dat er zo'n sterk appèl wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Hoe ben ik betrokken geraakt? Ik was indicatieadviseur bij het CIZ. Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan. Maar de vele veranderingen in de gezondheidszorg, de toenemende bureaucratie, de strakke protocollen, regels die vaak tegen mijn gevoel indruisten, ontnamen mij mijn arbeidsvreugde. Ik kon nog net op de valreep gebruik maken van de VUT, zij het dat ik nog zeer productief was. Ik werd

oppas-oma bij mijn kleinkinderen. Nu dat niet meer nodig is, blijft toch de drang om iets te doen. Zo ben ik sinds kort – tip van een kennis – een van de gastvrouwen in de parochie. Samenwerken met hen aan de solidariteitsmaaltijd voor Serious Request vond ik heel fijn.

Ik kom graag in een kerk, ook buiten de dienst om. Zit graag een tijdje in stilte, of fiets door de natuur naar Wittem om een kaarsje op te steken, voor rust en bezinning.

Een inspirerend persoon was voor mij de journalist en televisiepresentator Hanneke Groenteman; haar ontwapenende openheid en onafhankelijkheid raakten mij. Ik ben jong getrouwd; we hebben twee dochters. Zo gauw ik kon, heb ik in de zeventiger jaren de dagmavo gevolgd en mijn diploma gehaald; daarna de cursus Sociale Dienstverlening gedaan en HBO maatschappelijk werk. Het was de tijd van de vrouwenemancipatie, waarin Groenteman een grote rol speelde. Ook had ik grote bewondering voor mijn oud-docent Piet Meels; ik hoor nog zijn stem: wees wie je bent, wees jezelf!

Ik vind het belangrijk om met elkaar te leven en van elkaar te leren. Goed luisteren naar de ander is wezenlijk en blijft voor mij een aandachtspunt. Het gedicht *Luisteren* van Buscaglia (zie hierna GB) is mij dierbaar en betekent voor mij daadwerkelijk geloven. Je wilt immers iets betekenen voor de ander, en omgekeerd, maar dan wel op deze manier.

Mijn levensles die ik graag deel is: we leren altijd! Iemand zei: "Zo gauw de vijf vingers van je hand even lang zijn, hoef je niet meer te leren." Mooi gezegd, vind je niet?

Je vraagt mij hoe ik tegen de dood aankijk? De dood hoort volgens mij bij het leven. Mijn vader is heel vredig gestorven. Het was zijn tijd en het was goed, zei hij. Zo denk ik ook.

Als ik mensen aan tafel zou mogen nodigen, zou dat Paul Witteman zijn; ik zou hem vragen over zijn geloofsbeleving; hij was toch heel kerkbetrokken in zijn jeugd, maar heeft nu de kerk verlaten. En Eline Claassens; haar zou ik vragen hoe zij het toch rooit: zorgen in haar gezin en betrokkenheid bij de parochie. Als ik nog een tip mag geven? Laten we de Andreas optimaal en multifunctioneel benutten, zodat zij voor de gemeenschap blijft bestaan.

Hier eindigt het gesprek met Connie; zij wil het stokje doorgeven aan Brigitte Vogt.

Geert Bles

Luister

Als ik je vraag naar me te luisteren
en je geeft me goede raad
doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar me te luisteren
en je zegt dat ik me niet moet voelen zoals ik me voel
neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar me te luisteren
en je denkt van alles te moeten doen om mijn probleem op te lossen
help je me niet
hoe vreemd dat ook lijkt.

Luister.

Alles wat ik wil is dat je naar me luistert.
Niets zeggen, niets doen, alleen luisteren.
Goede raad is niet duur,
en ik kan zelf handelen.
Ik ben niet zonder bron.
Soms moedeloos en in de war,
maar niet zonder bron.

Als jij iets voor me doet
wat ik zelf zou hebben kunnen of moeten doen,
draag je bij aan mijn angst en mijn zwakte.
Wanneer je accepteert dat ik me voel zoals ik me voel
hoe vreemd die gevoelens ook lijken
kan ik ophouden met mijn pogingen je te overtuigen

en kan ik eindelijk proberen te begrijpen
wat de achtergrond van mijn gevoelens zijn.
En als dat duidelijk is
komen ook de antwoorden,
en heb ik geen raad nodig.
Zelfs vreemde gevoelens hebben zin
als je begrijpt wat erachter zit.

Misschien helpt bidden daarom
omdat God niet praat
geen goede raad geeft
en niet probeert de dingen voor je te regelen.
Hij luistert
en laat je zelf je problemen oplossen.
Daarom vraag ik je:
Luister naar me
en als je wilt praten
wacht dan even op je beurt.
Dan zal ik naar jou luisteren.
Leo Buscaglia

Expositie Ria Jussen

Ria Jussen werd geboren in Eysgelshoven. Zij deed de avondopleiding aan de stadsacademie te Maastricht. Daarna volgde zij nog diverse cursussen in onder andere etsen en zeefdrukken. Het grillige doch boeiende spel van lijnen en vlakken vindt men terug in haar werken. Zij schrijft: "Als ik mijn schilderijen zou moeten omschrijven dan is 'kleur' mijn belangrijkste beweegreden. Kleur is voor mij 'licht', want zonder licht is er geen kleur." Ria maakt meestal gebruik van de mensfiguur. Die spreekt haar het meest aan. De expositie is te bezichtigen van 4 maart tot 6 mei.



Orgelconcert

De heer Nijsten zal op zondag **17 april** vanaf 15 uur een orgelconcert geven in de Andreaskerk. Bij het ter perse gaan van dit parochieblad is het programma van dit concert nog niet bekend. U leest hier later mee over op de website van de parochie. Voor dit concert wordt een vrije gave gevraagd. De heer en mevrouw Nijsten dragen onze kerk een warm hart toe en willen heel graag iets voor ons doen. Daarom wordt de opbrengst van dit concert geheel aan de Andreasparochie geschonken.

AGENDA

4 maart – 6 mei

Expositie Ria Jussen

Woensdag 16 maart

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 17 maart

15.30 uur: palmpaasstokken maken

Vrijdag 18 maart

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

Vrijdag 25 maart

15.00 uur: Kruisjestocht

Zaterdag 26 maart

24.00 uur: Paaspelgrimage

Woensdag 30 maart

19.00 uur: Cantorgroep

Vrijdag 1 april

19.30 uur: pastoraal team en parochiebestuur

Vrijdag 8 april

10.30 uur: leesgroep Laudato Si'

Woensdag 13 april

19.00 uur: Cantorgroep

Donderdag 14 april

20.00 uur: parochiebestuur

Vrijdag 15 april

10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

Zondag 17 april

15.00 uur: orgelconcert

**Iedere maandag uitgezonderd
tweede Paasdag**

13.00-15.00 uur: inloop vluchtelingen
en wijkbewoners

Iedere donderdag

14.30-16.00 uur: inloopmiddag



Activiteiten van De drie ringen

Zaterdag **9 april** is er een **stadswandeling door Sittard**, o.l.v. Colla Bemelmans en Jo Wierts. De wandeling start om 11.00 uur bij het stadhuis, en eindigt daar om 13.30 uur. Onderweg wordt een korte stop gemaakt bij café 't Sterfhuis. Kosten: € 7,50 incl. consumptie.

José Franssen zorgde twaalf jaar voor haar dementerende moeder. Over haar ervaringen heeft zij een boek geschreven. Tijdens een bijeenkomst op **18 april** om 19.30 uur in het parochiehuis te Wijnandsrade (Panhuisstraat 1) leest zij daaruit voor en vertelt over haar ervaringen. Kosten: € 10,=.

Op **21 april** kunt u een kijkje nemen achter de schermen bij **RD4**. Om 14.00 uur bij het hoofdkantoor, Nijverheidsweg 4a te Heerlen. Er wordt een vrije gave gevraagd voor een nader te bepalen goed doel.

Meer informatie over deze en andere activiteiten:
www.dedrieringen.org of 045 - 400 91 70.

COLOFON

Contact

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Pastoraal werker Eline Claas-
sens: 06 - 25 36 41 85
elineclaassens@gmail.com
Nan Paffen: 045 - 542 32 11

Parochiebestuur

Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Eline Claassens
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Overleden

23 februari 2016
Fieny Dam

Het volgende parochieblad ver-
schijnt in de week van 11 april.
Intenties voor **16 april t/m 8 mei**
graag opgeven voor **28 maart**.

VIERINGEN

19 maart t/m 10 april

Zaterdag 19 maart

18.00 uur: woord- en communieviering

Palmzondag 20 maart

10.30 uur: woord- en communieviering
zegening en uitreiking palmtakjes
Gebed voor Doortje van der Eijnden-
Lagarde vw. haar verjaardag

Dinsdag 22 maart

19.00 uur: stilteviering op weg naar
Pasen

Witte Donderdag 24 maart

19.00 uur: eucharistieviering
Koor Cantorgroep

Goede Vrijdag 25 maart

15.00 uur: Kruisjestocht
19.00 uur: Goede Vrijdagviering

Paaszaterdag 26 maart

12.30 uur: doop Paul Luesink
19.00 uur: Paaswake
Koor: Sound of Peace and Freedom
24.00 uur: Paospelgrimage

Paaszondag 27 maart

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep

Paasmaandag 28 maart

10.30 uur: woord- en communieviering

Vrijdag 1 april

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 2 april

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 3 april

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 9 april

18.00 uur: eucharistieviering

Zondag 10 april

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Jan en Mia van der Geijn
vw. hun verjaardagen