



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

MAART – APRIL 2023

In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen,
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Lied 982, Liedboek 2013

Vespers Goede Week

De PKN Parkstad, Lutherse Kerk Zuid-Nederland en de Andreasparchie houden ook dit jaar weer gezamenlijke vespers in de Goede Week, op maandag, dinsdag en woensdag. Een goede opstap naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. U bent van harte uitgenodigd.

De vespers zijn in het gebouw van de Lutherse Kerk, Meezenbroekerweg 71, achter het spoor. De vespers beginnen steeds om 19.00 uur. Op woensdag wordt om half zeven een kop soep geserveerd. Ook daarbij bent u welkom.

Kruisjesticht

Op vrijdag **7 april**, Goede Vrijdag om **15.15 uur** trekken we weer met de communicantjes door de wijk om onze kruisjes op plekken neer te zetten waar we het lijden van Jezus verbinden met lijden in onze tijd. We lopen met prikstokken en hebben daarmee aandacht voor het behoud van een mooie schepping, waar wij vaak zo achteloos mee omgaan.

We gaan langs de Taalschool de WereldDelen, waar kinderen uit vele landen hun eerste lessen in het Nederlandse onderwijssysteem krijgen. En we gaan naar de Corisberg, waar we altijd heel hartelijk worden ontvangen en we ook een korte bezinning houden. Iedereen is van harte welkom om mee te lopen.

We zijn rond 16.30 uur weer terug bij de kerk.

Paasnacht pelgrimage

In de zeer vroege ochtend van Pasen, **9 april**, wandelen we van donker naar licht. We wandelen van Heerlerbaan naar Klooster Wittem, om daar om 7.00 uur bij het opkomen van het licht en de zon het paasmysterie te vieren, in de tuin en in de kerk. Iedereen die de ervaring van het wandelen van donker naar licht (weer) wil meemaken, is welkom.

Start om **4.00** uur vanuit de Andreaskerk (ingang via de poort!). De wandeling, via Eijs is ca. 14 km. In Wittem sluiten we aan bij de paasviering bij het ochtendgloren. Na afloop is er gelegenheid om te ontbijten in de sacristie van het klooster.

Aanmelding (najopaffen@home.nl) is alleen nodig als u mee wilt ontbijten (kosten: vrije gave).

Voor alleen de wandeling en de viering in Wittem, is aanmelden niet nodig. Op tijd aanwezig zijn bij de Andreaskerk is dan voldoende.



Op zondag 16 juli 1953 werd pater Geert Bles tot priester gewijd. Zeventig jaar geleden!

De parochie laat dit heugelijke feit uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan.

Op zondag 16 juli viert de parochie het 70-jarig priesterjubileum van Geert Bles.

Een programma voor de dag is in de maak en wordt op een later tijdstip in het parochieblad gepubliceerd.

Wilt u Geert Bles komen feliciteren, noteert u dan alvast de datum in uw agenda of op de kalender.

ZONDAG 16 JULI 2023

Bedankt!

De parochie dankt allen die een financiële gift hebben gedaan voor de nieuwe liturgieboekjes. Wij hopen dat ze bij u in de smaak vallen.

En de parochie dankt voor de spontane geldelijke bijdragen voor de hoge energiekosten die ook onze parochie parten spelen. Wat er met de energieprijzen gebeuren gaat, is onduidelijk. Het is afwachten wat het allemaal voor onze parochie betekent.

Op 16 maart bereikte mevrouw Thérèse Willems uit de Peter Schunckstraat in goede gezondheid haar 100^e verjaardag. De Andreasparochie hoopt dat ze nog menig jaar onder ons blijft en zegt van harte:



Limburg Helpt Oekraïne (vervolg)

'Een samenwerkingsverband van betrokken burgers, stichtingen, scholen en kerken met als oogmerk het ondersteunen van de zwaar getroffen bevolking in Oekraïne met goederen.'

Wie had gedacht dat de actie zo zou aanslaan! De Joseph- en Andreasparchie, de PKN-kerken Parkstad, het Humanistisch Verbond met Boekhandel Van der Velden-van Dam, de Perzische Markt, Hoeve Corisberg met bananendozen, het Sintermeertencollege, de Winkel van Sinkel met een royale donatie voor vervoerskosten, allemaal samen in de weer om mogelijk tot eind maart, misschien langer, spullen te verzamelen voor mensen, kinderen, in Oekraïne. Het geeft ons het gevoel dat je wat kunt doen en je hoopt dat mensen daar even de verbondenheid en letterlijke warmte voelen als ze de dozen uitpakken. Een echtpaar uit Heerlerbaan bood spontaan hun busje aan om alles naar de verzamelplaats in Valkenburg te brengen, ook voor de Josephparochie en andere plekken in Heerlen. Eén zaterdag heb ik mee gesorteerd in de Palankahal in Valkenburg. Een ervaring qua hoeveelheid en toch overzicht houden, met enthousiaste (Oekraïense) vrijwilligers, doorgaan ondanks berichten als: te veel, komt dat wel op de goede plek, enz.

Spullen die niet naar Oekraïne gaan, worden verkocht; de opbrengst is zo hoog dat hiervan een groot gedeelte van de vracht betaald kan worden. Op 8, 21 en 24 februari en op 3 maart transporteerden stichtingen de Vierkante Cirkel en Hulp door Genade en een colonne vrijwilligers kleding, schoeisel, houdbaar voedsel, verzorgingsproducten, schoolspullen (kindertehuizen), dekens, luchtbedden naar o.a. Kiev, vanwaar het verder vervoerd wordt naar de frontlinie. Dagelijks ontvangen we via de app foto's en verhalen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt gevraagd deze niet openbaar te maken.

Er blijft grote behoefte aan warme jassen, dekbedden, slaapzakken, dekens. Dank voor jullie betrokkenheid!

Eline Claassens

Rommelmarkt Caumerbron

Wij als lokale groep ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg staan op zondag **2 april** van 9.00 tot 16.00 uur op de rommelmarkt in de Caumerbron te Heerlerbaan. Wij verkopen tweedehandsspullen en zelfgemaakte dingen voor Pasen, zoals paaskaarten, kippen, eieren enz. We hopen dat u ons komt bezoeken. Adres: Corisbergweg 197, 6418 CV Heerlen.



Stille getuigen

In de kerk staan dozen en zakken met kleren opgestapeld tegen de muur. Voor Oekraïne. Die dozen en zakken staan voor wat wij geloven, zij zijn uitdrukking en teken van geloof. Net zoals vieringen dat zijn.

Voor wie het geloof leeft, is het leven vol van zulke uitdrukkingen en tekens. Vaak zijn het stillere getuigen. Maar net zo indringend, net zo aansprekend. De middeleeuwse zienares en abdis Hildegard van Bingen maakte er in haar klooster haar levenswerk van en is beroemd geworden met haar liederen, miniaturen, sieraden, liturgische kleinden. Ook in onze kerk zijn er mensen die er werk van maken.

Vorig jaar maakte de bloemschikgroep voor Goede Vrijdag zeven bloemstukjes die Jezus' kruiswoorden visueel verbeeldden. Ik herinner me ze levendig. Want keek ik vroeger naar bloem- en natuurstukjes zoals, in de woorden van Luther die het altijd raak wist te zeggen, "een koe naar een hekje kijkt", inmiddels weet ik dat de verbeeldingskracht met kleine dingen hetzelfde kan doen als theologen in dikke boekwerken. Met een paar takjes, een of twee witte tulpjes, met een beetje water, wat prikkeldraad, hier en daar wat bladeren, met kleuren, rood en groen en wit, met zulke nietigheden werd Goede Vrijdag tevoorschijn getoverd. De gebeurtenissen van die dag, samen met de betekenis daarvan voor ons.

Dat was vorig jaar. Dit jaar zorgde de bloemschikgroep voor een verbeelding van de vasten op en rond het altaar. De veertigdagentijd is een dynamische tijd, een tijd van beweging, van groei en in- en omkeer en verdieping en naar-Pasen-toe-gaan. Er gebeurt van alles in ons in veertig dagen. Daarom verandert er van zondag op zondag ook iets aan de schikkingen. Kleine wijzigingen die niet opvallen. Zoals ook wij misschien een beetje veranderen zonder dat het opvalt. Je moet goed kijken om het te zien.

Wat zien wij? Op het altaar een luisterend oor en een druivenstok. Het thema van dit jaar in onze parochie prijkt op de achterwand: 'Hoor!'. De druivenstok is Christus. Hij is het Woord waarnaar wij luisteren. Hij spreekt, wij horen: dat is de kern van alle geloof en hoort daarom thuis op het altaar. God hoeft onze offers niet, Hij wil bekering en geloof. Niet zomaar geloof (wat zou dat zijn?) maar geloof aan zijn woord.

Voor het altaar de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Daaruit bestaat heel de schepping. Links wat stenen – dood, rechts een druivenstok – leven. Of betekent het hard en zacht, vast en soepel: beide maken deel uit van onze wereld? Of is het Lazarus die in het evange-

lie van de vijfde zondag van de vasten door Jezus uit de dood wordt opgewekt?

Op de vier lichtdragers de veertig jaren van de woestijn, de veertig dagen van de vasten: een bolcactus met stenen. Een cactus – dat prikt en prikkelt. We worden met onszelf geconfronteerd, zoals Jezus in de woestijn. Een hard gelag. De stenen – waarvan in het evangelie van de eerste zondag van de vastentijd de duivel Jezus vroeg ze in brood te veranderen om zijn honger te stillen.

Op de tweede lichtdrager een steen met een wortelstronk en twee aloë vera's. Zijn we afgesneden van onze wortels, of laten we ons zuiveren, verkoelen, verzachten door het sap van de bloedstelpende en genezende aloë? Leven wij ten dode, of laten wij ons eigen leven achter ons en

ons opnemen in het goddelijke licht van Jezus' Vader: het verhaal van de gedaanteverandering in het evangelie van de tweede zondag?

In een woestijn hoort een oase: de derde lichtdrager. Zoals Jezus in het evangelie van de derde zondag op zijn tocht door Galilea vermoeid bij een bron ging zitten om te rusten en te drinken.

Op de vierde stond eerst een kaars, symbool van licht, een appel, vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, en het luisterend oor. De blindgeborene in het evangelie van de vierde zondag ziet het licht. Hij kan voortaan onderscheiden. De farizeeën daarentegen willen niet horen en zien: "Ik heb het u al verteld, maar gij hebt niet geluisterd. Waarom dan wilt gij het opnieuw horen?"

In de aanloop naar de tweede vastenzondag werd de appel vervangen door drie hyacinten, symbool voor toewijding, oprechtheid, onschuld en zuiverheid. Achter het oor een wolk van gipskruid. Deze bloem staat voor standvastigheid. Het geheel verwijst naar Mattheus 17,1-9, het evangelie van de betreffende zondag.

Onder aan de voet van de lichtdragers staat klimop: het van onderop groeiende vertrouwen. Klimop staat ook voor trouw zijn, gehechtheid, je vastgrijpen en niet loslaten, vasthoudendheid. De herinnering vast-



houden, de doden niet vergeten. Het staat voor de overwinning op het kwaad, de dood. Voor alles wat zijn weg zoekt en weelderig woekert. Voor altijd groen, eeuwig leven. Het betekent het allemaal, als we terugkijken op het afgelopen jaar, ons bezinnen in het nu, in hoop en gedachten vooruitlopen op Pasen. De klimop staat er veertig dagen; klimop begint vanaf de grond en groeit omhoog, naar het licht. Veertig dagen lang. Veertig dagen groei.

Wie zijn best doet om te kijken, vindt er het hele geloof in. Verstilde getuigenissen.

Rob Pauls

Synodaal proces

Begin februari vond in Praag een Europese kerkvergadering plaats als voorbereiding voor de synode van bisschoppen die in het najaar in Rome bijeenkomen om te praten over synodaliteit in de kerk. Synodaliteit betekent: meer samen doen, meer gemeenschap zijn, en samen op weg zijn, samen zoeken naar de plaats van het evangelie in de huidige tijd. Het is de droom van de paus.

Aan de bijeenkomst in Praag namen ook afgevaardigden deel van elk bisdom. Niet fysiek maar online. Ze konden ook meepraten en meedenken. Het bisdom had Rob Pauls gevraagd het bisdom te vertegenwoordigen. Hieronder zijn verslag voor het bisdom.

Verslag Praag voor het bisdom

Helaas waren er problemen met het inloggen zodat ik pas later kon meedoen. Ik was niet de enige die moeilijkheden heeft ondervonden bij het inloggen. Je kunt het de organisatie niet kwalijk nemen. Het moet een hele operatie zijn geweest om zo'n reusachtig evenement op touw te zetten. Dat technisch en organisatorisch alles perfect loopt, kun je niet verwachten, zeker niet bij de eerste keer dat iets van deze omvang in de kerk wordt georganiseerd. Alleen al dat men mensen de gelegenheid heeft geboden digitaal deel te nemen, moet op zijn waarde worden geschat. Evenzo het feit dat de bijeenkomsten rechtstreeks via internet voor iedereen te volgen waren. De organisatie heeft er alles aan gedaan de vergadering transparant te maken, en zij is daarin geslaagd.

Ik heb desondanks het grootste deel van de plenaire bijeenkomsten digitaal kunnen volgen, bijdragen in vreemde talen via de aanwezige tolken. Daaruit heb ik, denk ik, een goede indruk gekregen van de

vergadering. De sfeer tijdens de bijeenkomsten was heel open en respectvol. Het was een goede zet van de organisatie om de korte referaten en presentaties af te wisselen met gebed. De stilte- en gebedsmomenten hebben de bijeenkomsten een extra dimensie gegeven, die bij velen ervoor zal hebben gezorgd de bereidheid om goed naar de ander te luisteren niet te laten verslappen. Veel presentaties en commentaren, uit alle landen van Europa, waren kritisch over de klerikale kerk en gaven uitdrukking aan het gevoel dat leken te weinig ruimte krijgen in de kerk. De plaats van vrouwen in de kerk was een steeds terugkerend thema. Net zoals de overtuiging dat de kerk inclusiever zou moeten zijn dan ze feitelijk is. Ook de Nederlandse bijdrage zat op deze lijn. Daarnaast waren andere geluiden te horen, bijvoorbeeld van vertegenwoordigers van het neocatechumenaat of een aantal bisschoppen. Zorgen werden uitgesproken over de mogelijke verwatering van de kerkelijke leer en de sacramentele praktijk. Er werd vaak gerefereerd aan het feit dat de kerk een mysterie is. Geregeld is ook de noodzaak van geestelijke vorming en overdracht van geloofskennis genoemd voor alle gedoopte leden van de kerk als voorwaarde voor een vitale kerk in de toekomst. Veelstemmigheid karakteriseerde de conferentie. Staat in de slottekst dat "God ook van de geseclariseerde wereld houdt", iemand wilde dat graag veranderd zien in: "God houdt van de wereld ondanks de secularisatie". Zo werd er heel wat aan woorden geslepen. Veelstemmigheid dus. Tegelijk klonk de roep om verandering in de kerk zo luid dat die niet over het hoofd kon worden gezien.

Op de laatste ochtend werd de ontwerptekst voorgelezen die alle bijdragen van de afgelopen dagen samenvat. In de opening werd verwoord dat de bijeenkomst voor velen een bijzonder moment is geweest: "Voor de eerste keer in de geschiedenis



van de kerk kwam het volk Gods bijeen om naar elkaar te luisteren." Een uitvoerige selectie van citaten en passages uit de bijdragen van deelnemers gaf een beeld van wat er allemaal gezegd is. Van de bezorgdheid om de kerk, bezorgdheid om de leer, de traditie, de

sacramenten, bezorgdheid om haar verstaanbaarheid en relevantie voor de samenleving, bezorgdheid om haar betekenis voor mensen in de knel. De tegenstellingen en spanningen tussen pastoraal en leerstelligheid, tussen identiteit en openheid. Verschillen tussen de kerken in West- en Noord-Europese landen en kerken in Oost-Europese landen en de oosterse kerken. Wat gedeeld werd was de overtuiging dat synodaliteit en missie bij elkaar horen, synodaliteit in de kerk en daarbuiten. Zonder dialoog en bereidheid naar elkaar te luisteren is geen missie mogelijk. Meerdere keren werd synodaliteit genoemd als "een nieuwe stijl om kerk te zijn". Met het Woord van God als middelpunt en onder leiding van de Geest. De bisschoppen blijven de 'essentiële actoren'. Maar zij moeten leiding geven in de stijl van 'good governance' en 'broederlijkheid'. De kerk moet meer een 'dienende kerk' worden, een 'broederlijke kerk'. Tenslotte: synodaliteit, het 'samen op weg gaan' op basis van gelijkwaardigheid, moet geleerd en inge oefend worden: 'learning by doing'. De hoop wordt breed gedeeld dat wat met het synodale proces en de conferentie van de afgelopen dagen is ingezet, een vervolg krijgt in het kerkelijke leven in de Europese landen.

De ontwerp tekst is niet het slotdocument van de continentale vergadering. De komende weken wordt aan een afsluitende tekst gewerkt. Zodra die klaar is, wordt de tekst naar de Europese bisschoppen gestuurd die hem in hun bisdommen kunnen publiceren.

De afgelopen vier dagen zijn, zo maak je op uit de reacties van deelnemers, door velen, ook in onze groep van digitaal afgevaardigden, ervaren als een bijzonder moment in onze kerk. Een 'spirituele ervaring', zo kon je vaak horen. Net zoals de activiteiten die vorig jaar waren georganiseerd binnen parochies en bisdommen, veel energie hebben vrijgemaakt voor hernieuwde inzet voor de kerk, zo ook deze vierdaagse conferentie. Velen zullen hopen dat dat opnieuw gebeurt tijdens de bisschoppelijke synode in het najaar. De leden van onze groep digitaal afgevaardigden van de Nederlandse bisdommen hebben gedurende de vergadering onderling veel app-contact gehad. Er zijn plannen om te zijner tijd een keer fysiek samen te komen om na te praten over onze ervaringen. Daaruit blijkt hoezeer deze continentale vergadering deelnemers heeft beroerd en hopelijk vrucht draagt voor de toekomstige kerk in Europa en de hele wereld.

Rob Pauls

Tegenlicht Meet Up in Weert over De Kloofdichters

Hoe houd je hoop in hopeloze tijden? Ons huidige systeem vermaakt al te vaak de hoop van burgers. Hoe kunnen we dit omkeren, zodat de hoop op betere tijden weer kan floreren? VPRO Tegenlicht liet de kloven zien die dwars door Nederland lopen, maar vooral de mensen die proberen de kloven te dichten. Het zijn er bijna te veel om op te noemen. Tussen hoger en lager opgeleiden; tussen vast contract en flexibel werken; tussen huizenbezitters en huurders; tussen kansrijken en kansarmen; tussen vermogend en verschuldigd.



Naar aanleiding van de Tegenlicht uitzending over kloofdichters van 22 januari had de bibliotheek in Weert op 31 januari een Tegenlicht Meet Up georganiseerd. Verschillende mensen van onze groep hadden de uitzending gezien en wilden graag naar deze Meet Up.

Ron Meyer, directeur Nationaal Programma Heerlen Noord (vooral Hoensbroek), was uitgenodigd om hierover te komen vertellen. Het programma wordt gezien als een opmaat om kloven te dichten.

Ron leidt een programma waarbij 25 jaar mensen vanaf baby tot volwassene worden gevolgd en waar nodig worden geholpen met o.a. voorzieningen en onderwijs. De nadruk bij dit programma ligt op alle wijken ten noorden van de spoorlijn en Eikenderveld. In Hoensbroek is de achterstand het grootst qua taal, financiën, schulden, slechte voeding, uithuisplaatsingen, slechte woningen enz. Sinds de mijnsluiting zijn de kloven in dit gebied groter geworden.

Na zijn verhaal zijn we per tafel in gesprek gegaan om samen uit te wisselen over hoe wij de kloven kunnen dichten.

Wij als ATD Vierde Wereld hebben verteld dat wij uit Heerlen en omstreken komen en hoe wij dat trachten te doen. ATD betekent 'All Together for Dignity'. Een beweging voor mensen die al generaties lang arm zijn, de allerarmsten. Wij komen ook op voor de mensenrechten. Wij strijden niet voor de mensen, maar met de mensen. De armen kunnen zelf het woord doen, waarbij goed luisteren heel belangrijk is. Een van ons vertelt dat ze jaren geleden iemand van de ATD heeft leren kennen, die haar zag zoals ze was en goed naar haar geluisterd heeft, waardoor ze in haar eigen kracht is komen te staan.

Gewoonlijk wordt beweerd over de allerarmsten: het zijn gevallen, het is hun eigen schuld, ze willen zo leven en ze zijn altijd zo geweest en zullen altijd zo blijven. Op een zeker moment in de geschiedenis is er dus een scheiding ontstaan tussen rijk en arm. De armsten leefden volledig afgezonderd van de anderen. De beweging heeft aan die tweedeling een eind willen maken. Ze wil dat de mensen zich meer verplicht voelen elkaar te ontmoeten, zich met elkaar te vereenzelvigen en om te erkennen dat er mensen zijn die afgezonderd van de anderen moeten leven. Het succes van de beweging is wellicht dat ze het voor elkaar gekregen heeft dat er ontmoetingen tot stand gekomen zijn, niet in de vorm van hulpverlening, maar dankzij het op gang brengen van een dialoog, waarin de samenleving zelf gaat betwijfelen of ze het wel bij het goede eind heeft.

Verder kwam uit de groepen naar voren dat de meesten vonden dat er een hoger inkomen moet komen, zoals bij de bijstand, het minimumloon etc. De minimagroep uit Weert wil een hoger bruto minimumloon, minstens 14 euro. Wij vertelden dat de gemeente Heerlen zijn mensen van o.a. Werk in Heerlen en diegenen die verder onder de hoede van de gemeente werken, 14 euro per uur gaat uitbetalen. Er werd aangegeven dat men niet van het kastje naar de muur gestuurd moet worden bij o.a. de gemeente, maar dat er één plek moet zijn waar de mensen in moeilijkheden en met hun vragen naar toe kunnen gaan. Men vond dat het nodig is dat er beter naar de mensen die het betreft, geluisterd wordt. Ook werd gepleit dat men niet voor de mensen, maar samen met de mensen naar oplossingen gaat zoeken en dat ze zelf het woord kunnen doen en voor zichzelf op kunnen komen.

Expositie Peter Sirach, 5 april - 31 mei

Peter Sirach (1955) werd geboren in Amsterdam en woont nu sinds twee jaar in Heerlen. Hij genoot een grafische opleiding en studeerde daarna aan de Rietveld Academie. Op 17-jarige leeftijd begon hij met het exposeren van zijn olieverfschilderijen, aquarellen, pen-, pastel- en potloodtekeningen. De geheel eigen stijl van Sirach in deze vroege tijd vertoont een grote mate van precisie, materiaalkennis en geduld.

In de loop van de tijd zijn zijn werken een stuk losser geworden en doen denken aan het impressionisme. Het palet van Sirach bestaat nog steeds uit een rijk en vooral beheerst kleurgebruik.

De laatste jaren heeft hij zich opnieuw toegelegd op het tekenen. Het zijn veelal grafisch, surrealistisch aandoende zwart-wit tekeningen die gebaseerd zijn op visies, dromen, fantasieën, symbolen, religieuze en mythologische voorstellingen.

Welke beelden Sirach ons ook laat zien, ze maken ons nieuwsgierig en roepen vragen op.



Een uitgebreide documentatie over Peter Sirach vindt u in de gang bij de schilderijen. Geïnteresseerd in een van de werken, neemt u dan contact op met Marga Meyer (045 - 541 51 77).

Nieuws van commissie kerk en kunst

30 april, 14.30 uur: Paul van Loo

U mag voor dit concert een verzoeknummer aanvragen. U kunt dit doorgeven aan de gastvrouwen of telefonisch via 045 - 541 33 81 van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Entree: € 8,- (incl. koffie/thee en iets lekkers).

18 juni, 14.30 uur: Trio Vivente met zanger Ruud Verhoeven (bekend van zijn streektaal muziek)

Nadere informatie vindt u in een volgend parochieblad.

Fotoclub Heerlerbaan houdt haar tweejaarlijkse fototentoonstelling ook nu weer in onze kerk. De opening is vrijdag 23 juli om 19.00 uur en ook zondagmiddag 30 juli is de kerk geopend van 13.00 tot 16.30 uur.

Paaslezing Wiel Hupperets

Maandag 3 april 2023 om 19.00 uur in de Andreaskerk

We beginnen met de Doop van Jezus in de Jordaan. Daarna komt, via enkele gebeurtenissen, aan de orde hoe een Goddelijk Wezen langzaam inwoning vindt in dit Lichaam van de Man uit Nazareth. Vooral de Goede Week, de Lijdensweek, zal onderwerp zijn van de lezing. Hiervan vooral de laatste drie dagen, dus tot en met de Opstanding.

De kijk op dit thema komt uit de antroposofie en ook vanuit nu levende mensen die de antroposofie verder ontwikkelen. Onder andere komt dit tot uiting in het verslag doen van het meebeleven van de hele natuur (natuurwezens) met het gebeuren op Golgotha. We sluiten af met een ver en groots perspectief naar onze huidige tijd.

Bijdrage: vrije gave.

W. Hupperets, Maastricht

De spreker was enkele decennia leerkracht aan de vrije school in Maastricht.

Graag aanmelden bij Marcel Mollink (butterflymarcel@hotmail.com).
Voor meer informatie: whupperets@ziggo.nl en 043 - 361 78 98.

Bibliodramacursus

Tonny Ubachs en Marcel Mollink willen je van harte uitnodigen om samen met ons Bijbelverhalen op een andere manier te gaan ontdekken, verdieping te zoeken vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Wij hebben in de afgelopen jaren al enkele bibliodramabijeenkomsten gehad, maar er is nog plek en ruimte voor nieuwe deelnemers. Woensdag **22 maart** is er een kennismakingsbijeenkomst in de Andreasparochie.

Wat betekent bibliodrama doen?

In bibliodrama onderzoek je wat het verhaal jou te vertellen heeft, waar het raakt aan je eigen leven, je eigen ervaringen en geloofsbelevissen. Het is niet het naspelen van een verhaal, maar aan het werk gaan met een Bijbelverhaal. In bibliodrama vullen de deelnemers de rollen van de personages uit het verhaal in vanuit het eigen aanvoelen hoe die personages denken, voelen en handelen. Zo gaat een groep deelnemers samen een Bijbelverhaal van binnenuit zien en ervaren. Daarbij komt het tot interacties tussen de verschillende rollen. Het verhaal wordt in hoofdlijnen gevolgd, maar de invulling



van de details gebeurt vanuit de eigen intuïtie en wordt dan ook gekleurd door het karakter, de levenservaring, de emoties en de impulsen die de spelers meebrengen.

Het is een speelse en tegelijk ernstige manier om met de Bijbel om te gaan. Speels: een Bijbelverhaal wordt in actie omgezet door uitbeelding, inleving, mimiek, dialoog, rolinvulling. Bij een eerste kennismaking met bibliodrama doet dit misschien wat vreemd aan. We zijn het niet gewoon om op zo'n manier met de Bijbel om te gaan. Gewoonlijk lezen of vertellen we een Bijbelverhaal, denken erover na, bemediteren een perikoop of proberen het te vertalen, te actualiseren zodat het verstaanbaar wordt voor onszelf of de toehoorders tot wie we ons richten. In bibliodrama proberen we ons in te leven in de rol van een van de personages, we geven er gestalte aan en brengen zo het verhaal tot leven.

Ernstig: aan de hand van bepaalde technieken en werkvormen komt er een zekere dynamiek in het spel, waardoor niet alleen het verhaal en de geloofservaring die erin vervat zit tot leven komt, maar waarbij ook de eigen levens- en geloofservaring aangeraakt wordt en in beweging komt. Na het voorlezen van de Bijbeltekst zoeken we naar de verschillende rollen die erin voorkomen en kijken we naar hun plaats in het verhaal. De verschillende rollen krijgen een plaats in de speelruimte en de deelnemers kiezen een rol waarin zij zich het best herkennen.

Cursusleiding

Tonny Ubachs: "Ik speel al tientallen jaren zelf bibliodrama en ben professioneel gediplomeerd bibliodramabegeleider. Ik heb zelf veel ervaringen opgedaan door het spelen van verhalen uit de Bijbel, wat mijn leven verrijkt heeft. Ik ben de verhalen uit de Bijbel beter gaan begrijpen en het droeg bij tot verheldering van de onderliggende spirituele boodschap. Het heeft mij ook dichter bij mijzelf gebracht. Ik ben mezelf beter gaan begrijpen."

Marcel Mollink zal als ondersteunende begeleider het bibliodrama mee begeleiden.

Woensdag 22 maart van 14.00 tot 16.30 uur.

Een bijeenkomst om kennis te maken met bibliodrama.

Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlen.

Kosten: € 5,00 per bijeenkomst.

Je kunt je tot 17 maart aanmelden bij:

Tonny Ubachs: tubachs@home.nl of 06 - 57 17 91 93

Marcel Mollink: butterflymarcel@hotmail.com of 045 - 574 03 78.

Driemaal Hildegard van Bingen in Klooster Wittem

Hildegard van Bingen (1098-1179) was een van de grootste geesten van de Middeleeuwen. Ze was manager, theoloog, mysticus, arts, kruidenkundige en musicus. Haar teksten en muziek inspireren mensen tot op de dag vandaag.

Jos Simons, vrijwilliger van Klooster Wittem, zal in drie avonden verschillende kanten van Hildegard van Bingen belichten.



De eerste avond (**30 maart**) is een algemene inleiding over haar leven en werk.

De tweede avond (**13 april**) staat de musicus Hildegard centraal. Dit gebeurt aan de hand van haar grootste compositie: de *Ordo Virtutum*, de eerste Europese opera.

De derde avond (**20 april**) gaat over Hildegard als vrouw in de Middeleeuwen.

Tijd: 19.30 - 20.30 uur

Kosten: vrije gave

Graag van tevoren opgeven via tel. 043 - 450 17 41 of www.kloosterwittem.nl/Agenda.

Dag van de Pelgrim 2023

Op **1 april** is in Klooster Wittem opnieuw een 'Dag van de Pelgrim'.

's Morgens is er gelegenheid om deel te nemen aan een pelgrimswandeling (ca. 7 km) in de omgeving van het klooster. 's Middags is er een lezing, verzorgd door 'pelgrim zonder God' Herman Vuijsje. Hij blikt terug op de ontwikkeling van 'de camino' (pelgrimsroute naar Santiago de Compostela), die hij vele jaren gevolgd heeft.



In de middagpauze is er gelegenheid om rond te kijken in Scala waar verschillende pelgrimsorganisaties zich presenteren.

Datum en tijd: zaterdag 1 april, 10.00 - ca. 15.30 uur. U kunt ook alleen deelnemen aan het ochtend- of het middagprogramma.

Kosten: 5 euro voor de lezing van Herman Vuijsje; een vrije gave voor de pelgrimswandeling en koffie/thee/melk.

Aanmelding is gewenst: tel 043 - 450 17 41 of info@kloosterwittem.nl.
Meer info: www.kloosterwittem.nl/Agenda.

Gesprek met onze pastoor Hans Bouman, tevens deken van Heerlen

In augustus 2016 verscheen in de Blog 'Heerlen mijn stad' een artikel over Hans Bouman met de volgende intro:

"Na 22 jaar nam Hans Bouman het dekenschap van Heerlen over van Theo van Galen. (...) Nu is het zijn taak om overzicht te krijgen over de zes parochies en het dekenaat. En minstens zo belangrijk: om in contact te komen met de bewoners en bezoekers van Heerlen en verbinding te maken tussen de verschillende actieve organisaties, ondernemers en de kerk."



Voorgaande tekst had vandaag geschreven kunnen zijn, want gevraagd naar zijn 'core business' zegt Hans Bouman zonder aarzelen: "dat is verbinden". Wel heeft hij nu zeven parochies, want de Andreas is inmiddels bij de zes andere aangeschoven. Hans is in Heerlen een zichtbare deken, een nuchter mens, helder van taal, gemakkelijk aanspreekbaar, aanwezig in de stad: live maar ook in sociale media, die hij vaardig hanteert.

In ons gesprek ter kennismaking gaat Hans' memorie terug naar zijn vroege jaren in Zutphen. Vanuit klein kerkelijk dienstwerk in zijn jeugd groeide hij met de geijkte stappen door naar waar hij nu is. Opgeleid in Rolduc en in 1990 diaken gewijd. Toen ook meteen de parochie in; dat hoorde bij de opleiding, legt Hans uit. In 1992 priester gewijd, en daarna nog even als kapelaan in Elsloo gebleven. Zo is tegenwoordig het opleidingstraject voor aankomende priesters. Daarna 4 jaar kapelaan in Venray en omliggende dorpen, 13 jaar pastoor in Landgraaf, nog 5 jaar in Gennep en tenslotte pastoor-deken in Heerlen. Zo werd hij door het bisschoppelijk benoemingsbeleid als een biljartbal over het Limburgs biljartlaken heen en weer gerold: daardoor leerde hij het veld en het werk degelijk kennen; "maar", zo merkt hij op, "je wortelt nergens compleet. En dat is misschien ook goed, want 'n beetje afstand heb je soms nodig in dit werk. Als buitenstaander kun je weleens gemakkelijker iets zeggen; en het zorgt dat je niet meteen ingekapseld raakt."

Waarom hij indertijd het kerkenpad is opgegaan? Op die vraag reageert hij nuchter: "Je probeert te ontdekken wat je moet met je leven, wat van je verwacht wordt. En dan ontstaat geleidelijk de idee om

hiérvóór te gaan. Het is als een trein die je in beweging zet en waarvan je de verdere loop uit handen geeft." Doet dat pijn, dat je beslissingen voor je loopbaan uit handen geeft? Hans: "Het geeft ook 'n stuk vrijheid, je hoeft je niet tijdrovend bezig te houden met carrièreplanning en evenmin hoef je af te wegen of een volgende stap beter zou zijn dan de huidige; trouwens, wat is beter?"

Ik vraag Hans naar hoogtepunten in zijn werk. Dat blijken vaak sterfgevallen te zijn; dan kan hij het meest van betekenis zijn: pastoraal voor de patiënt, maar ook voor diens omgeving als daar gedacht gaat worden over de uitvaart en de verdere gang van zaken; dat brengt soms ook wel teleurstellingen mee als het niet lukt om mensen bij elkaar te houden, of als je niet begrepen werd in je goede bedoelingen. Maar als later aan twee kanten over de eigen schaduw heen gestapt wordt, dan is dát 'kerk'! Zo is er ook 'kerk' als er een afscheidsdienst uitkomt die recht doet aan de overledene en aan diens situatie.

Hans Bouman stamt kerkelijk gezien uit de jaren zeventig, die het toneel waren van felle tegenstelling tussen progressief en conservatief; beide kampen peinsden er niet over het eigen gelijk te begraven. Teleurstelling daarover leidde tot een massieve uittocht: wat is dit voor 'n kerk! Heeft hij geen hard hoofd in de verdere kerkontwikkeling? Nee dat niet. Hoewel de neerwaartse lijn in de statistieken er niet om liegt, doen zich in de huidige kerkpraktijk toch ook veel krachtige momenten voor om heel trots op te zijn. Er is veel bezieling. Mensen voelen zich bijvoorbeeld nog steeds aangesproken door spirituele gebeurtenissen als ziekenzalving en uitvaarten.

Naast pastorale en liturgische taken staat de parochieleider voor een menigte van bestuurstaken; door fusie en clustering hebben deze de neiging fors toe te nemen. Dit is bij uitstek het terrein waar capabele leken in het parochiebestuur de pastoor kunnen behoeden voor een teveel aan praktische zaken die hem van zijn hoofdtaken zouden afhouden. Aldus bevordert de clustervorming ook de zelfstandigheid van parochies. Aansturen op eigen verantwoordelijkheid voor continuïteit in de lokale geloofsgemeenschap vindt Hans prioriteit nummer één. Deken Bouman noemt hier onze Andreas als voorbeeld, die begeleid door Geert Bles tot nuttige zelfstandigheid is gekomen, "met eigen stijl en eigen adem".

Een geschikt model voor samenwerking binnen clusters ziet onze deken wanneer iedere parochie vanuit het eigen bestuur of parochieraad een vertegenwoordiger heeft in het clusterbestuur; deze functioneert daar 'zonder last of ruggespraak', maar met warme inbreng vanuit de

eigen achterban. De op clusterniveau besproken zaken zullen alle geclusterde parochies aangaan, zoals de verdeling van geldmiddelen, de toedeling van beschikbare priesters, en de doorberekening van kosten; lokale taken als de zorg voor activiteiten en gebouwen horen uiteraard bij het locatiebestuur.

Tijdens de opleiding werd aan de bestuurlijke kant van toekomstige taken weinig aandacht besteed; in de praktijk ervaarde Hans dit al gauw als een serieus manco. Daarom heeft hij zijn bagage door universitaire studies en door stages aanzienlijk aangevuld, onder meer op het vlak van verandermanagement (Open Universiteit) en pastoraaltheologie (Nijmegen). Hij zegt daarover: "Ik vind het belangrijk dat je blijft leren in je leven, dat je nooit denkt dat je alles wel weet."

Hans legt uit dat het dekenaat geen aparte bestuurslaag vormt tussen bisdom en parochies, De deken functioneert meer als coördinator en soms vertegenwoordigt hij de bisschop. Als het goed is heeft hij hoogstens moreel gezag; voor de bisschop en de overheid is hij ook een nuttig aanspreekpunt. Met het afnemen van het aantal parochies, neemt ook de betekenis van dekenaten af. In de bisdommen Utrecht en Breda zijn er al geen meer. In Limburg coördineren dekens het lopende proces van transitie.

Dat deken Bouman in onze Andreas 'pastoor' werd – zijn voorganger Van Galen was als 'administrator' waarnemend pastoor –, dat kwam uit de Andreasparochie zelf: het kerkbestuur wilde net zoveel parochie zijn als de andere zes parochies in het dekenaat Heerlen. En zo is het gekomen.

Wil Pécasse

Seideravond in de Andreasparochie

In kringen van Joodse gelovigen wordt het geloof vooral in gezinsverband doorgegeven en gevierd. Een van de hoogtepunten in gelovige Joodse gezinnen is de jaarlijkse viering van seideravond. Na zondergang gaan de deelnemers aan een tafel. Voor iedereen is gedekt en er is een couvert extra op tafel geplaatst. Naast elk bord is een lege beker geplaatst, terwijl een schaal met matzes en een bord met diverse gerechten de tafel sieren.

Het verloop van de seidermaaltijd is voorgeschreven en opgetekend. Tijdens de maaltijd worden liederen gezongen en wordt geluisterd naar verhalen uit de Schrift over de uittocht van de Joden lang geleden uit het slavenhuis Egypte, maar ook naar verhalen van mensen uit

onze tijd, waarin verslag wordt gedaan van hun bevrijding uit de macht van diverse onderdrukkende machten en gewoonten.

Een jaar geleden heeft een groepje van christengelovigen uit de PKN-gemeente Parkstad en de Andreasparochie te Heerlen bij wijze van experiment een seideravond gehouden in de pastorie van de Andreasparochie. De reacties van de deelnemers waren bemoedigend voor de organisatoren, zodat wij dit jaar weer een seideravond willen vieren.

Iedereen is welkom bij deze viering, maar gelet op het aantal plaatsen, is het nodig dat geïnteresseerden zich voor de viering opgeven.

De maaltijd zal gehouden worden op dinsdagavond **4 april** en beginnen om 20.00 uur. Opgeven kunt u zich bij Marcel Mollink, mondeling of telefonisch: 045 - 574 03 78.

AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30-11.30 uur: stilte-uur

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

Woensdag 22 maart

14.00 uur: kennismaking bibliodrama
Andreasparochie

Donderdag 30 maart

19.30 uur: Jos Simons over Hildegard van Bingen
Klooster Wittem

Zaterdag 1 april

10.00 uur: Dag van de Pelgrim
Klooster Wittem

Zondag 2 april

9.00-16.00 uur: ATD Vierde Wereld op rommelmarkt Caumerbron
Corisbergweg 197, Heerlen

Maandag 3 april

19.00 uur: paaslezing Wiel Huperets
Andreasparochie

Dinsdag 4 april

20.00 uur: seideravond
Andreasparochie

5 april – 31 mei

expositie Peter Sirach
Andreaskerk

Paaszondag 9 april

4.00 uur: paasnachtpelgrimage
vanaf Andreaskerk

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles:
043 - 855 20 20

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

Overleden

20 februari
Jo Hermans

27 februari
Wim Warmerdam

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 24 april. Intenties en kopij voor 29 april t/m 21 mei graag uiterlijk **11 april** opgeven.

VIERINGEN

25 maart – 23 april

Zaterdag 25 maart

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 26 maart

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 1 april

18.00 uur: woord- en communieviering

Palmzondag 2 april

10.30 uur: woord- en communieviering
met palmpaastocht door de tuin

3, 4 en 5 april

19.30 uur: vesper
Lutherse kerk, Meezenbroekerweg 71
met op **5 april**, 18.30 uur soep vooraf

Witte Donderdag 6 april

19.00 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep

Goede Vrijdag 7 april

15.15 uur: kruisjesticht
19.00 uur: gebedsdienst

Paaswake 8 april

19.00 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom

Paaszondag 9 april

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep

Tweede Paasdag 10 april

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 15 april

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 16 april

10.30 uur: woord- en communieviering

Zaterdag 22 april

18.00 uur: woord- en communieviering
met Amazonewerkgroep

Zondag 23 april

10.30 uur: woord- en communieviering
met Amazonewerkgroep