



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

MEI - JUNI 2023

Pinksteren

Een vogel vloog in het begin
over de eindeloze zee
zij bracht een klein groen takje mee
een teken, nieuwe zin.

Zo ook de Geest die leven doet
in elk van ons steeds weer
zij geeft de dingen keer op keer
een nieuwe, felle gloed.

God, zet uw Geest in ons aan 't werk
geef adem, steun en kracht
zodat uw liefde wordt betracht
in heel uw mensenkerk.

Rieke Mes
Uit: Tastbaar spreken over God
Kok-Kampen 2009

Communie 2023

Op zondag **11 juni** is er voor de communicanten de dankdienst, waarin zij hopelijk mogen terugkijken op een fijne viering en een fijn feest.

Gelegenheidskoor voor jubileum Geert Bles

Voor de jubileumviering van pastor Geert Bles op zondag 16 juli wordt een gelegenheidskoor gevormd o.l.v. dirigent Henk Koonen. Wilt u meedoen met het koor? Dat kan. Er zijn drie repetities gepland: op **1 juni, 15 juni en 29 juni**, steeds van 19.00 tot 20.30 uur. En in de week voor 16 juli nog een 'generale repetitie'. Aanmelden hoeft niet; kom gewoon naar de repetitie.

Concert Trio Vivente en zanger Ruud Verhoeven

Op zondag **18 juni** geeft Trio Vivente samen met zanger Ruud Verhoeven een concert in de Andreaskerk. Het concert begint om 14.30 uur. De entree bedraagt € 8,- incl. koffie of thee.

Het thema van dit concert is *Van donker naar Licht*, geïnspireerd door het lied van de Groningse zanger Ede Staal: *t Het nog nooit zo donker west of 't wer altijd wel weer licht*.

U komt toch ook?

Expositie Pascalle Kusters 1 juni - 29 juli 2023



Schilderijen maar ook een aantal potloodtekeningen vormen het werk van Pascalle Kusters (1967) woonachtig in Welten/Heerlen.

Zij is kunstdocente aan de Vrijeschoolafdeling van BC Broekhin in Roermond. In haar vrije tijd is ze met grote regelmaat onderweg, als pelgrim of als wandelaar. Welke weg je ook gaat, het Chartres-labyrint symboliseert de weg die nooit doodloopt. De eindeloze, prachtige weg en de vele gedachten hierbij uit ze in haar beeldend werk.

Reisnotities, intuïtieve, meditatieve en meestal kleurige doekjes. De stijl varieert; die vrijheid eigent zij zich toe. De grote grijze potloodtekeningen tonen portretten van medepelgrims. Elk heeft zo zijn/haar verhaal, wat duidelijk wordt in de toelichtingen. Zij zoekt met haar werken het oog voor het goede, het wonderlijke en het moment. Paradise regained, stukje bij beetje.

Samen in dialoog voor verandering

Op 20 april was er een burgerdialoog in Oss over het uit huis plaatsen van kinderen vanwege armoede.

Annie van den Bosch verwelkomt iedereen. Ze houdt een korte inleiding over hoe het boek *Recht op bescherming van het gezin* tot stand is gekomen.

"Mensen van de Vierde Wereld hebben het aangedurfd hun verhaal te vertellen en aangegeven wat er zou moeten veranderen. We hebben willen aantonen dat de wet niet klopt, en discriminatie en langdurige armoede bevordert en dat mensen- en kinderrechten geschonden worden bij generaties lange armoede."

Ze legt het woord burgerdialoog uit: een dialoog waarin we de belangen van de groep verwoorden. Daarbij staan gelijkwaardigheid en respect voor elkaars mening centraal.



Petra Verhagen draagt uit het boek het gedicht van Willem voor.

Annelies Neutel vertelt kort over de internationale beweging ATD Vierde Wereld en onze nieuwe definitie van armoede.

Diana geeft inzichten over haar eigen ervaringen met het uithuisplaatsen van haar dochter.

In vier groepen formuleren we een kernachtige gedachte over het onderwerp. Die gedachten worden plenair gedeeld. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

- Wat zouden we ouders gunnen? Bruggenbouwers die goede eigenschappen benoemen. Hulpverleners die echt kijken naar wie de ouders en de kinderen zijn. Er moet vooral goed geluisterd worden.
- Het bieden van veiligheid voor ouders en kinderen is heel belangrijk. De hulpverlening moet daarin ondersteunen. Er moet een besef komen dat ervaringskennis heel belangrijk is. Niet invullen voor de ander, maar aan de ander vragen: wat kan ik voor jou betekenen?
- Kinderen moeten niet te vlug uit huis geplaatst worden, maar er moet meer begeleiding zijn in de thuissituatie.

Welke verandering zouden we willen?

Er zijn veel voorstellen gedaan. Een voorbeeld hiervan: de toeslagenaffaire heeft voor het grote publiek aangetoond dat uithuisplaatsing van kinderen en armoede met elkaar in verband staan. Het is belangrijk dat meer mensen leren hoe groot dit probleem is en dat het veel

dieper aangepakt moet worden. Uithuisplaatsing van kinderen vanwege armoede is door de Vierde Wereld al vanaf het begin van hun bestaan onder de aandacht gebracht bij overheden, hulpverlening en samenleving.

Wat is een goede vervolgstap op deze middag?

Een paar voorbeelden hiervan zijn:

- Contact maken met organisaties die ook ervaring hebben met uithuisplaatsing door armoede en met hen in dialoog gaan.
- Het boek aanbieden aan zowel wetenschappers, de hulpverlening, de gemeentes en scholen. Het is een instrument voor een bewustwordingsproces, waardoor wetten en regels kunnen veranderen en verbeteren.

Jozé Kersten sluit af met haar gedicht *Waardigheid*.

Zie voor een uitgebreider verslag het Blad Vierde Wereld van juni.

Hilly Slootweg en Mariëtte Hovens

Flyeractie voor de Buurtkast

Tijdens de vastenperiode heeft een aantal mensen van de parochie flyers uitgedeeld in de wijk om de Buurtkast te promoten. Onder het motto 'even minderen voor jezelf, zodat er wat meer overblijft voor een ander' werd buurtbewoners gevraagd houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten te doneren aan de Buurtkast.

Op veel adressen werd aangebeld om de flyer persoonlijk af te geven. Op enkele plekken hadden we zo doende interessante gesprekken. Diverse buurtbewoners gaven aan al geregeld producten in de Buurtkast te zetten; dat is natuurlijk geweldig.

Ook in de parochie werden producten ingezameld tijdens de vastenperiode. Met dank aan alle parochianen die dit mogelijk maakten, konden deze producten met Pasen in de Buurtkast gezet worden.

Dagelijks bezoeken buurtbewoners de Buurtkast, nemen producten mee of zetten er producten in. Daar zijn we heel blij mee.

Laten we blijven omzien naar elkaar en tegelijkertijd verspilling tegen gaan!

Talitha Coenen

**Pinksterlezing door prof. Peter Nissen in Klooster Wittem:
10 jaar Paus Franciscus: de revolutie van de tederheid**

Zaterdag 27 mei, 14.00 uur

Wij leven in een wereld vol korte lontjes. Meningsverschillen lopen snel uit de hand. De polarisatie en de verharding nemen toe. SIRE had onlangs een campagne met de slogan: 'Ben je nu een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?'

In 2013 introduceerde paus Franciscus het begrip 'revolutie van de tederheid'. Onder zijn leiding oefent de rooms-katholieke kerk zich in tederheid. Het synodale proces speelt daar een belangrijke rol in. De kerk stelt zich niet meer op als leraar, maar als leerling; de (ver-)oordelende kerk wordt een luisterende kerk.



Kan de kerk daarmee een nieuwe betekenis krijgen voor onze samenleving? Een voorbeeld en oefenplek van mildheid? Een goede vraag rond Pinksteren, want het is immers de Geest die zacht maakt wat hard en verstard is. Peter Nissen zal hem stellen en proberen te beantwoorden.

De lezing vindt plaats in de ontmoetingsruimte naast de kloosterboekwinkel in Wittem. Ze start om 14.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en rond 16.00 uur wordt de middag afgesloten.

De entree is € 10,-; u kunt reserveren via info@kloosterwittem.nl of tel. 043 - 450 17 41.

Zingen met Maria

Maria, de moeder van Jezus, is de meest bezongen vrouw in de geschiedenis. Talloze versies van het Ave Maria, Sterre der Zee, Magnificat en andere Marialiederen zijn er in de voorbije eeuwen geschreven en gezongen. Op de laatste dag van de Mariamaand mei zingen we samen bekende Marialiederen. De liederen worden af en toe onderbroken met een gedicht, gebed of andere tekst over Maria.

U bent hartelijk welkom, of u nu goed of slecht kunt zingen.

Woensdag **31 mei**, 14:00 - 15:00 in de Kloosterkerk van Pelgrimsoord Wittem. Aanmelden is niet verplicht, wel prettig: 043 - 450 17 41 of www.kloosterwittem.nl/Agenda.

Kosten voor deelname: vrije gave.

Interview met Marcel Drummen

Op de pastorie ga ik in gesprek met Marcel Drummen. Hij verontschuldigt zich allereerst dat hij komende zondag niet naar de kerk kan komen. Hij heeft een schaaktoernooi in Maastricht. Daarmee is meteen al een grote passie van Marcel genoemd. Drie keer per week gaat hij schaken en daarnaast speelt hij regelmatig toernooien. We hebben het niet gehad over een andere grote hobby, maar zijn teken- en schildertalent is in de parochie wel goed bekend. Hij heeft zelfs een mooie expositie gehad in onze kerk.



Voor het gesprek trekken we ons even terug. Marcel heeft zich al voorbereid op het gesprek en als eerste staat op zijn papier: geloof en kerk zijn voor mij belangrijk. Dat is een rode draad in ons gesprek. Als op een na jongste in een gezin van elf kinderen heeft hij het katholieke geloof met de paplepel meegekregen. En dat ook als prettig ervaren. Ook al heeft Marcel een tijdlang (als puber) het geloof wat aan de kant gezet, later is het voor hem toch weer belangrijk geworden. Geloof en kerk is natuurlijk niet hetzelfde, zegt hij. "Geloven doe ik ook thuis, vooral 's avonds wanneer ik naar bed ga. Als ik mijn medicijnen heb ingenomen, ga ik op mijn rechterzij liggen en bid ik; voor anderen, maar ook voor mezelf en voor een goede nachtrust. God is als een soort vertrouwenspersoon tegen wie je alles zeggen kunt; je krijgt alleen niet meteen antwoord."

Maar ook de kerk is voor Marcel belangrijk. Hij komt graag naar de Andreas. Het voelt vertrouwd. Je leert mensen kennen en mensen leren jou kennen. "Ik voel me heel welkom in de kerk. Je kunt altijd met iemand een praatje maken." Ook de hostie is voor hem belangrijk. Het is ook als 'brood voor onderweg'. Je kunt er een hele week op teren (maar ik moet wel ook mijn medicijnen blijven slikken). "En een kaarsje branden vind ik ook belangrijk; en het mooie is: je steekt even een kaarsje aan en het blijft daarna nog lang branden..."

Een belangrijk feit is ook dat Marcel sinds 1 januari gestopt is met roken. Dat mag ook wel vermeld worden, want na bijna een leven lang stevig gerookt te hebben, is stoppen een flinke stap. En het lukt hem heel goed. Daar mag hij met recht trots op zijn.

Ik vraag: wie is voor jou een inspirerende persoon? "Dat is mijn oudste broer, Mat. Hij is 15 jaar ouder dan ik en woont in Gouda, maar we bellen elke avond en nemen de dag door. Hij is ook mijn mantelzorger." Ook een oom van Marcel, die het niet gemakkelijk heeft gehad in zijn leven, heeft hem een mooie levensles geleerd: het leven is altijd de moeite waard. Dat is een goed houvast als het moeilijk is, want ook Marcel heeft het soms moeilijk gehad in zijn leven. Maar deze levensles helpt net als het geloof dat je elke dag weer opnieuw mag beginnen. Leven is immers kostbaar, God wil dat wij leven. En als ik dan dood ga, dan hoop ik dat er nog iets is. Zeker weten doen we dat niet. Daarom is het geloof.

En daarmee sluiten we een mooi gesprek af en kan Marcel zich gaan voorbereiden op het komende schaaktoernooi.

Nan Paffen

Klimaatgroep

Ter overweging: "Indien de hele wereldbevolking zou consumeren als Nederland, dan hebben we op 12 april verbruikt wat de aarde in één jaar kan produceren."

De eerstvolgende bijeenkomst van de klimaatgroep is op 7 juni om 19.30 uur.

AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

5 april – 31 mei

expositie Peter Sirach
Andreaskerk

Zaterdag 27 mei

14.00 uur: lezing Peter Nissen
Klooster Wittem

Woensdag 31 mei

14.00 uur: zingen met Maria
Klooster Wittem

1 juni – 29 juli

expositie Pascalle Kusters
Andreaskerk

Woensdag 7 juni

19.30 uur: klimaatavond

Zondag 18 juni

14.30 uur: concert Trio Vivente

Woensdag 21 juni

19.30 uur: lezing Joep de Jong
Thema: Wat is contemplatie? En hoe leer je contempleren?

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten
Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:
043 - 855 20 20

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 19 juni. Intenties en kopij voor 24 juni t/m 16 juli graag uiterlijk **5 juni** opgeven.

VIERINGEN

27 mei – 18 juni

Zaterdag 27 mei

18.00 uur: woord- en communie-
viering

Pinksterzondag 28 mei

10.30 uur: woord- en communie-
viering

Koor: cantorgroep

Gebed voor: Jan Janssens (jaar-
dienst) en Raymond America
(zeswekendienst)

Pinkstermaandag 29 mei

10.30 uur: woord- en communie-
viering

Vrijdag 2 juni

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 3 juni

18.00 uur: woord- en communie-
viering

Zondag 4 juni

10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Jacques Zenden

Zaterdag 10 juni

18.00 uur: woord- en communie-
viering

Zondag 11 juni

10.30 uur: dankdienst communi-
canten

Zaterdag 17 juni

18.00 uur: woord- en communie-
viering

Zondag 18 juni

10.30 uur: woord- en communie-
viering

Gebed voor: Franz Strecker en
voor Harrie Hermans (vw, verjaar-
dag)