



PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

MEI - JUNI 2024

Geest van opstandigheid

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de moed schenkt
om in te gaan
tegen alles wat kleineert,
tegen alles wat het uitzicht ontnemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt,
tegen alles wat onvrede brengt.

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de kracht geeft
om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt,
aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert,
aan alles wat strijdt tegen de dood.

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons leert geloven
in alles waar liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt,
in alles wat Christus
de mensen heeft geboden.

Alfred C. Bronswijk

Openingstijden van het parochiehuis

Sinds jaar en dag is het parochiehuis geopend van dinsdag tot en met vrijdag. De aanwezige vrijwilligers zorgen voor koffie voor bezoekers, nemen de telefoon aan en doen het nodige kantoorwerk dat bij een parochie hoort.

Maar het wordt moeilijker om met de beschikbare vrijwilligers het parochiehuis open te houden. De gastvrouwen hebben voorgesteld om de kerk voortaan drie dagen open te stellen. Parochiebestuur en pastoraal team nemen dat voorstel over.

Dat betekent dat **vanaf 10 juni** de openingstijden wijzigen en het parochiehuis voortaan open is op **dinsdag, woensdag** en **vrijdag**, van 10.00 tot 12.00 uur.

Oproep voor vrijwilligers!

Tijdens de afgelopen parochiedag is het al uitvoerig aan de orde geweest. Wij hebben door allerlei omstandigheden zoals ziekte en ander ongemak dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Wij zoeken met name gastvrouwen, kosteren en collectanten. Wie wil ons hier mee helpen? Aanmelden bij Karin, Rob of Hans.

Hetzelfde geldt ook voor ons parochiebestuur. Op dit moment bestaat het parochiebestuur, naast de deken, uit twee personen Karin en ondergetekende. Dat is echt veel te weinig en door de vele werkzaamheden en taken niet meer te doen. Wij zijn op zoek naar minstens twee nieuwe leden. Vooral iemand die financieel kennis van zaken heeft, is gevraagd. Alle functies staan open, zoals voorzitterschap parochiebestuur, secretaris, penningmeester en vertegenwoordiging van de Andreasparochie in het kerkbestuur van de federatie i.o.

Meld u aan bij Karin of Hans, denk mee; misschien heeft u oplossingen want zo gaat het echt niet meer!

Hans Fokkens

Vertrek pastoraal werkers

Van de twee pastoraal werkers van de parochie gaat de een (Marcel Mollink) volgend jaar maart met pensioen en de ander (Rob Pauls) neemt al eerder ontslag en vertrekt per 1 september. Er is veel discussie geweest, en die is er nog steeds, over de toekomstige organisatie van de parochie. Rob heeft daar andere ideeën over, en dat is de belangrijkste reden voor hem om als officiële kracht ermee te stoppen. Hij blijft graag als vrijwilliger meedoen in de parochie, net zoals Marcel dat na zijn pensioen volgend jaar van plan is.

De discussie gaat over de vraag of de organisatie van de parochie niet

anders moet, of er een nieuwe pastoraal werker moet komen als opvolger van Rob en Marcel, hoe het probleem van het wegvallen van vrijwilligers op te lossen, de groeiende belasting van mensen die toch al heel veel doen, hoe ervoor te zorgen dat de cohesie van de snel vergrijzende gemeenschap niet afbrokkelt, überhaupt de vraag waar de Andreas moet vasthouden aan lang gekoesterde opvattingen en waar ze misschien moet werken aan vernieuwing, of het zelfbeeld niet onder de loep moet worden genomen. Het is niet zo dat het voortbestaan van de parochie op het spel staat, helemaal niet. Maar er moet stevig worden nagedacht over wat we als parochie in de komende jaren samen willen, en hoe we dat voor elkaar krijgen. U gaat er meer over horen en lezen in de volgende edities van het parochieblad!

Communie 2024

Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, deden zes kinderen in onze parochie de eerste heilige communie. Het zijn: Dex, Djayden, Joy Riley, Mads, Meike en Merijn.

Hun foto's hingen al vanaf maart in de kerk, geplakt op appels, naar het verhaal dat centraal staat in de communieviering: een vader vraagt zijn zonen hem te komen helpen in de wijngaard (wij maakten er een appelboomgaard van). De eerste zoon zegt 'ja', maar doet het toch niet. De tweede zoon zegt 'nee', maar bedenkt zich en gaat toch helpen.

We vroegen de kinderen om op een schilderdoek uit te beelden hoe je een ander kunt helpen, hoe je iets goeds kunt doen. En er kwamen heel mooie reacties op de doeken. Op de website staat een foto ervan, dan kunt u het zelf bekijken...

We wensen alle communicantjes nogmaals van harte proficiat en hopen dat er zaadjes zijn geplant die in hun latere leven mogen opbloeien.

Marcel, Annemarie, Harrie Brouwers, Bart, Bianca en Nan

Viering 8 en 9 juni

De viering van 8 en 9 juni wordt voorbereid door de liturgiegroep. Deze groep komt elke 5-6 weken bij elkaar om inhoudelijk na te denken over de vieringen alsook over de organisatorische kanten ervan.

Voor het weekend van 8-9 juni denkt de groep na over de lezingen van de dag én over de vorm van de liturgie. Er is gekozen voor een woord- en communieviering met een meer meditatief karakter.

We hopen op deze manier de teksten nog meer te laten leven en u te kunnen inspireren.

Parochiedag 13 april 2024

Hans Fokkens deed na zijn introductie namens het parochiebestuur een oproep aan de circa 40 aanwezigen om te zoeken naar versterking van het bestuur. Men is vooral dringend op zoek naar iemand die het parochiebestuur op financieel gebied kan ondersteunen. Hij vraagt iedereen eens in zijn eigen familie- of kennissenkring te kijken of er daar mogelijk mensen bij zijn die dit kunnen en willen doen.

Daarna volgt een korte inleiding op het thema van de parochiedag: de 'kerk over vijf jaar'. Dit naar aanleiding van een vraag van het bisdom om een toekomstvisie van de verschillende parochies voor de komende vijf jaar. Natuurlijk vraagt het bisdom om een visie op kerkgebouwen, maar wij willen daaronder een belangrijkere vraag leggen: hoe ziet de kerk die in de voetsporen van Jezus van Nazareth wil gaan, eruit? En beantwoordt de Andreasparchie daaraan? Daarna praten we over het gebouw: voldoet het voor die opdracht en is het financieel haalbaar?

In vijf groepen wordt hierover gepraat en dat levert de volgende samenvatting op: *Kerk-zijn* wordt gekenmerkt door: *dienen – vieren – leren – gemeenschapsopbouw*.

Dienen

Op het gebied van dienen willen we graag een diaconale kerk zijn, omzien naar elkaar in de gemeenschap, omzien naar elkaar buiten de eigen kleine kring; omzien naar onze omgeving (papiertjes rapen). Waar er voor sommigen er teveel naar 'buiten' wordt gekeken, wordt er voor anderen juist niet genoeg naar 'buiten' gedaan. De zorg van omzien naar elkaar binnen de parochie wordt soms onderschat, want er gebeurt ook heel veel 'in stilte', onzichtbaar voor de buitenwereld. En dat is goed. Maar als we zeggen dat we het voorbeeld van Jezus willen volgen, dan moeten we als kerk open oog en oor hebben voor wat er om ons heen gebeurt, vanuit een grondhouding van gerechtigheid. Laat de kerk een vruchtbare bodem zijn om te laten zien wie je bent en wat je doet.

Vieren

Het belang van sacramenten mogen we niet onderschatten; vieringen willen inspireren en uitdagen; het verhaal van Jezus en van de traditie doorgeven en vertalen naar onze tijd en onze leefwereld. Vieren is ook luisteren naar Gods stem. Vieringen kunnen je helpen je accu op te laden om te doen wat Jezus voorleefde. Vieringen kunnen divers zijn en diversiteit mogen we zien als iets goeds. Ook voor vieringen geldt: goed luisteren naar elkaar; minder zwart-witdenken; belang van dia-

loog. Zorgen dat we sámen kerk-zijn. Ook wordt het belang van oecumene genoemd. Let wel op dat we geen elite-kerk worden: met een hoog talig niveau, vaak lastig te volgen voor niet-Nederlanders of laag geletterden.

Leren

Ook wordt vorming en toerusting, verdieping en samen praten genoemd. Er is behoefte aan bijv. een bijbelgroep: met elkaar in gesprek over Bijbelse thema's, over thema's als ziekte en dood. Maak een overzicht van alle groepen en activiteiten. Er is nu weinig zicht op wat er allemaal gebeurt in onze parochie. De synodale gesprekken zijn ook een voorbeeld van leren aan en met elkaar.

Gemeenschapsopbouw

De kracht van deze parochie is een dynamische kerk: er gebeurt veel, de kerk is vrijwel elke dag open. Ook de gezamenlijke koffie na de viering draagt bij aan gemeenschapsopbouw.

Hoe kun je gemeenschapsopbouw nog meer stimuleren? Bijv. door gezamenlijke maaltijden, door elkaar te wijzen op wat er allemaal mogelijk is in en om de kerk. Want door je samen in te zetten voor bijv. een beter milieu, voor de tuin, voor vieringen of voor vluchtelingen, voel je je ook meer verbonden met elkaar en dat versterkt weer de gemeenschapsopbouw. Of door nieuwe activiteiten, zoals lezingen, die mogelijk ook een nieuw publiek kunnen trekken en de gemeenschap kunnen uitbreiden. Belangrijke opmerking is ook: koester wat je hebt, wees niet te krampachtig en vertrouw ook een beetje op de toekomst.

Het gebouw

De meeste mensen vinden het toch heel belangrijk dat we proberen het gebouw te behouden voor de Andreas. Hoewel het misschien denkbaar is om onze parochie-activiteiten ook elders uit te voeren, voelt het huidige gebouw toch als een thuis, juist door de bijzondere vormgeving en symboliek ervan. Er worden daarom vooral suggesties gedaan om het gebouw te behouden, bijv. door het verhuren van ruimtes, het gezamenlijk gebruik ervan door meerdere (christelijke) kerken; een brede religieuze voorziening wordt zelfs geopperd, waarbij het opknappen en verbeteren van faciliteiten mogelijk kan worden. Enkele mensen waren teleurgesteld dat we niet meer over de toekomst van het gebouw gesproken hebben, zoals de opdracht vanuit het bisdom luidde.

Nan Paffen

Expositie Ans Westdorp-Klinkers

5 mei – 27 juni

Ans is geboren en getogen in Bocholtz en woont hier met haar gezin. Al sinds zij een potlood kon vasthouden, wilde ze alles tekenen wat los en vast zit. Als autodidact heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met allerlei materialen.

Zij is een veelzijdig kunstenaar die zich niet graag vastlegt op een bepaald thema, maar voor portretten heeft zij een lichte voorkeur. Haar uitdaging ligt in het experimenteren met allerlei materialen en nieuwe technieken, wat een gevarieerd aanbod aan kunstwerken oplevert. Haar werken hangen regelmatig op solo- en/of groepsexposities en een enkele keer per jaar neemt zij met een selectie van haar werken deel aan kunstmarkten in de regio.



Naast haar vrije werk tekent en schildert Ans in opdracht. Denk daarbij aan uiteenlopende thema's en onderwerpen zoals een schilderij voor een bijzondere gelegenheid waarin al of niet persoonlijke details zijn verwerkt, maar ook aan (groeps)portretten van mens en dier.

Sinds begin 2024 heeft Ans een nieuwe atelierruimte in het Loreto Klooster in Simpelveld, waar ze haar cursussen tekenen en schilderen en workshops voortzet. Haar enthousiasme voor schilderkunst brengt zij graag over op zowel beginners als gevorderden. Elke cursist kan op zijn/haar manier aan het werk, maar Ans geeft regelmatig opdrachten waarbij zij naast uitgebreide materiaalkennis ook achtergrondinformatie over de schildertechniek en kunstenaars aan bod laat komen. Haar filosofie is dat iedereen kan tekenen en schilderen op zijn/haar eigen manier.

Informatie over de kunstwerken van Ans en de cursus tekenen en schilderen is te vinden op haar website: www.ans-westdorp.nl, u kunt ook contact opnemen via mail: info@ans-westdorp.nl of telefonisch op 06 - 120 39 112.

Het atelier is op afspraak te bezoeken.

Taiama-Andreas vertelt over haar werk in Sierra Leone

Op 11 april kwamen Marie-José Brounen, Kelly Fofanah en Jelle Aarnoudse van de Stichting Taiama-Andreas naar Café Pelt om bij Café Mondiaal te vertellen over het werk van de stichting voor kansarme jongeren in Sierra Leone. De bijeenkomst werd bijgewoond door 17 belangstellenden.

Marie-José vertelde over Sierra Leone en het werk van Taiama-Andreas:

Sierra Leone is een van de armste landen van Afrika. Het heeft een tropisch klimaat. Er wonen 18 stammen, die 18 verschillende talen spreken. Sierra Leone was een Engelse kolonie en werd in 1961 onafhankelijk. In 1991 begon een burgeroorlog die 10 jaar duurde en 70.000 levens eiste. Veel mensen ontvluchtten het land. In 2014 was er een ebola-epidemie die veel sterfgevallen veroorzaakte, in het bijzonder onder gezondheidswerkers. Het land kent veel problemen. Er is een gebrek aan schoon water. Buiten de hoofdstad Freetown is er geen elektriciteit. De gezondheidszorg is slecht. De bevolking is heel arm.

Taiama-Andreas is opgericht in 2007 op initiatief van pastor Geert Bles. Eerst steunden we een vrouwenproject. Nu richten we ons op jongeren in Kabala, een dorp in het noorden van Sierra Leone. We sponsoren de schoolkosten van kansarme jongeren, zoals uniformen, schoenen en een rugzak. Het onderwijs zelf wordt door de overheid betaald. In 2024 sponsort Taiama-Andreas 24 jongeren.



Enkele voorbeelden van jongeren die de stichting heeft gesponsord: Lamin was een jongen die duidelijk wist wat hij wilde: "I am a born electrician". We sponsorden hem met zijn eindexamen en de afgelopen jaren volgde hij met steun van Taiama-Andreas een opleiding tot elektricien. Sinds vorig jaar werkt hij voor een baas en ze hebben samen in het stadje Kabala al heel wat zonnepanelen geïnstalleerd.

Isatu Kamara ging vier jaar naar school, maar daarna trouwde ze, werd zwanger en stopte met school.

Abu Dabor is een jongeman die we al sinds de eerste klas van de middelbare school steunen. Dit jaar doet hij eindexamen en hij zou graag rechten studeren, maar de studie is duur en ver van huis. Zon-

der familie in de grote stad zou hij niet overleven. Hij heeft ervoor gekozen om bij een garage te gaan werken.

De *meisjes van Semamaya*, een geïsoleerd dorp, 15 km ten noorden van Kabala. In 2017 waren we er voor het eerst. In dit dorp was nog nooit een meisje naar de middelbare school gegaan. We hebben daar gepraat over onderwijs. We lieten het in 2017 rusten, maar tot onze verbazing waren er in 2018 elf meisjes op een middelbare school in Kabala. We hebben uniformen voor hen gekocht en zijn begonnen hen te sponsoren. In de jaren die volgden raakten we er enkelen kwijt. Sommigen raakten zwanger, anderen verdwenen, waarschijnlijk uitgetrouwelijk en naar Guinee gebracht. Maar nu staat er een aantal voor hun eindexamen. We willen hen ook sponsoren bij het vervolgonderwijs in Kabala.

Dus successen, maar ook studies die voortijdig worden afgebroken. Maar ook dan kun je wat hebben aan wat je geleerd hebt.

Taiama werkt samen met de jongerengroep YAN (Youth Advocacy Netwerk). YAN organiseert vier activiteiten per jaar, bijvoorbeeld op Internationale Vrouwendag. Taiama-Andreas financiert de activiteiten en betaalt ook de huur voor een kantoortje. Leden van YAN helpen ook bij de selectie en de begeleiding van leerlingen.

In de discussie na de presentatie werd veel bewondering uitgesproken voor de inzet van Taiama-Andreas. De vraag werd opgeworpen hoe je er voor zorgt dat het geen eenzijdige relatie wordt. De activiteiten van YAN worden door hen bedacht, maar het budget wordt in overleg vastgesteld. Kunnen we ook iets terughalen, bijvoorbeeld iets van elkaar leren? Taiama-Andreas zal op 14 juni tijdens het zomerfestival in Voerendaal in de Laurentiuskerk (zie hierna) iets vertellen over de verschillen tussen de twee culturen en wat wij hiervan kunnen leren.

Taiama-Andreas zou graag meer financiële armslag hebben om jongeren te sponsoren. Voor 5 euro per maand kunnen we voor een leerling lager of middelbaar onderwijs sponsoren, voor 10 euro per maand een leerling in het beroepsonderwijs. Giften, vooral periodieke bijdragen, zijn erg welkom op bankrekening NL 10 RBRB 0960077723 van Stichting Taiama-Andreas.

In een slotronde spraken veel aanwezigen waardering uit voor het werk van de stichting. Er werd al een financiële bijdrage toegezegd.

Rens Trimp

Afrika in de Laurentiuskerk vrijdag 14 juni

Kerkplein 37 • Voerendaal • 18.30 - 22.00 uur • entree: vrije gift

Tijdens deze unieke avond in de Laurentiuskerk waan je je in Afrikaanse sferen en kom je met trommelgeluiden de kerk binnen! Kapelaan Sheril Dhason heet je welkom en na een korte inleiding van Detlef Schmitz van het Christendom in Afrika start een doorlopend programma van workshops en concerten.



Kies voor de workshop met een theeceremonie door Abakoula Argalales (Stichting Aman-Iman). De heren vertellen je graag meer over hun project in Niger. Of voor de workshop door Marie-José Brounen en haar man Kelly (Taiama-Andreas). Zij hebben een project met name voor jongeren in Sierra Leone opgezet en nemen je mee in de Ubuntu-filosofie.

Vanaf 20.15 uur zullen maar liefst zeven koren uit de gemeente Voerendaal Afrikaanse liederen ten gehore brengen; in de pauze speelt Abakoula een Afrikaans lied met trommel. Als fantastische afsluiter zingen, klappen, ritselen en hummen ze allemaal samen het lied *Africa* van Toto. Een geweldige koorversie die je zal verbluffen, met een lekker Afrikaans hapje toe! I hear the drums echoing tonight, I bless the rains down in Africa.

Met medewerking van The Young Voices, Tutta Musica (mama's en heren), Reconnected Dameskoor Voerendaal, Jubilate Deo, Mannenkoor St. Remigius, Gemengd Zangkoor St. Caecilia Ransdaal

'Bestaanszekerheid in werk en wijk' in Heerlen op 15 april 2024

Dit is de tweede themadag over bestaanszekerheid in werk en wijk van de Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling. Deze Academie is een samenwerking van het Nationaal Programma Heerlen-Noord, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en Pharos. Wetenschappers, bestuurders, bewoners en andere deskundigen bespreken de belangrijke problemen, dilemma's en oplossingen. Een van de belangrijkste problemen van deze dag vormt de concentratie van armoede.

Welkomstwoord door Roel Wever en Nicole Ummelen

Roel Wever is burgemeester van Heerlen en Nicole Ummelen is de voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit. Ze heten iedereen hartelijk welkom.

Ze willen gaan werken aan wonen, werk en duurzaamheid in de wijken van Heerlen-Noord. Ze moeten Den Haag aan blijven spreken, omdat ze voor het project Heerlen-Noord maar een drietal jaren geld hebben gekregen. Heerlen-Noord en de Veenkoloniën zijn de armste gebieden van Nederland.

Lezing Ron Meyer, Dennis Martens en Lodewijk Asscher

Dit project is opgezet naar aanleiding van een onderzoek van de Open Universiteit naar de armoede in Heerlen-Noord.

Het is de bedoeling de kinderen te volgen vanaf de zwangerschap tot en met 25 jaar. De uitkomst van het onderzoek en het project Heerlen-Noord wordt gedeeld met andere wijken en steden. Het is een moeilijke aanpak om alles voor elkaar te krijgen. Er kan nog niet gezegd worden of er vooruitgang is. Het project is pas twee jaar bezig. Het is de bedoeling dat er gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor alle inwoners van de wijk komt.



Er kwamen op een gegeven moment twee bewoners van deze wijk naar voren. Deze twee vertelden hoe zij de wijk beleven. Nu voltrekt het leven zich veelal tussen vier muren. Een huis staat hier nooit lang leeg. Er komen zelfs arme Brabanders en mensen uit de Randstad hier wonen. Het steeds maar opnieuw beginnen, omdat de rijkere (vrijwilligers) steeds wegtrekken waardoor de armen geen steun hebben, vormt een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Door de helft van de woningen te bestemmen voor mensen met een maatschappelijk beroep, zoals leerkrachten en zorgpersoneel, versterk je het weefsel van de wijk. Je brengt draagkracht en geld in, mensen die

kunnen helpen om verbeteringen door te voeren. Er is nu nog veel criminaliteit, zodat de mensen 's avonds niet de deur durven open te doen. Het verenigingsleven in Heerlen-Noord is erg achteruitgegaan; er is bijna niets te doen. Er moeten meer sociale woningen bij komen. Er moet geld komen voor economische en maatschappelijke voorzieningen, zodat de kwaliteit van het maatschappelijk leven in de wijk verbeterd wordt. En de veiligheid in de wijk moet ook verbeterd worden. De spuiten van de drugsverslaafden liggen nu in de speeltuin. Ten opzichte van het hele land (12%) zitten er meer mensen in de bijstand (25%) in Heerlen-Noord. Er moet een vervolgonderzoek komen. Er is een leerorkest opgericht voor jonge kinderen die een instrument mogen uitzoeken.

Afronding door Ron Meyer en gedeputeerde Marc van Caldenberg
De laatste werkt in Maastricht en daar zijn ook veel arme wijken. Ron Meyer vertelt dat ze alle kennis en resultaten van dit project zullen delen met andere gemeentes. En hij hoopt dat de provincie bijspringt.

Namens ATD Vierde Wereld waren Kitty Ernst, Nico van Jaarsveld en Hilly Slootweg aanwezig. Voor meer informatie over deze dag kunt u kijken op de website: www.heerlen-noord.nl.

Hilly Slootweg

AGENDA

Iedere woensdag

12.00-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

5 mei – 27 juni

Expositie Ans Westbroek-Klinkers

Zaterdag 18 mei

14.00 uur: Lezing Theo Bovens

Klooster Wittem

Meer informatie:

www.kloosterwittem.nl/Agenda

Woensdag 22 mei

19.30 uur: lezing Joep de Jong

Vrijdag 24 mei

14.00 uur: afval rapen

Noteer alvast in uw agenda:

23 juni: optreden van Thoes 14.00-16.00 uur met Limburgse, geestelijke klassieke en hedendaagse liederen.

26 juni: lezing Aafke Uilhoorn: Zingeving en welzijn van trans- en non-binaire personen en hun naaste omgeving.

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Voor uitvaarten
Eline Claassens: 06 - 25 36 41 85

Pastor Geert Bles:
043 - 855 20 20

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
t.n.v. Parochie H. Andreas

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 10 juni. Intenties en kopij voor 15 juni t/m 7 juli graag uiterlijk **27 mei** opgeven.

VIERINGEN

18 mei – 9 juni

Zaterdag 18 mei

18.00 uur: woord- en communieviering

Pinksteren zondag 19 mei

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Cantorgroep

14.00 uur: doop Anna Emilia Stijfs

Tweede Pinksterdag 20 mei

Geen viering

Zaterdag 25 mei

18.00 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Pascalle Flekken vw.
naamdag

Zondag 26 mei

10.30 uur: dankviering communicanten

Zaterdag 1 juni

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 2 juni

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom

Vrijdag 7 juni

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Zaterdag 8 juni

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 9 juni

10.30 uur: woord- en communieviering