

PAROCHIEBLAD H. ANDREAS

NOVEMBER – DECEMBER 2022

Advent

in gewijde tijden
aangekomen
sta ik stil
zo nu en dan

bij het wonder
van bevrijding

licht
dat vrede brengen zal

als ik
lichten ga ontsteken
mensenwarmte
wil gaan delen

op Uw komst
ben voorbereid

komt U
uit de Eeuwigheid
met Uw liefde
ons omgeven

met Uw brood en
met Uw wijn
draagt U ons
op onze wegen

vrede zal het op aarde zijn

(aukje wijma)

Adventskransen maken en familieviering

Op zondag **27 november** zullen we volop aandacht schenken aan het begin van de adventstijd. In veel huiskamers zal dan misschien een adventskrans komen, die elke week met een lichtje meer de komst van Kerstmis aankondigt.

Ook de aanstaande communicanten zullen voorafgaand hieraan op vrijdag **25 november**, van 16.00 tot 17.00 uur adventskransen maken. Deze zullen in de viering van 27 november gezegend worden, waarna ieder zijn krans thuis een mooi plekje kan geven. Ook andere kinderen zijn van harte welkom om mee te komen knutselen, maar graag dan wel van te voren aanmelden (voor 21 november bij najopaffen@home.nl).

Iedereen is van harte welkom om op zondag 27 november het begin van de advent mee te komen vieren.

Nan Paffen

Sterretjesviering naar 8 januari 2023

Het uitdelen van de doopsterretjes, wat in het verleden vaak gekoppeld was aan de sterretjesviering in het eerste weekend van de advent, zal plaatsvinden op het feest van Driekoningen, zondag 8 januari 2023.

Start communievoorbereiding

Op dinsdag 15 november is de ouderavond voor de eerste communie van 2023. Hierop zullen we de eerste informatie geven. Het maken van de adventskransen is daarna de eerste communie-activiteit. De ouders van groep 4 van OBS de Tovercirkel ontvangen hiervoor via school een uitnodiging. Ouders van communicanten van buiten de Tovercirkel kunnen zich hier ook voor aanmelden; zij kunnen daarvoor contact opnemen met Nan Paffen (najopaffen@home.nl).

Vieringen door de ATD Vierde Wereld

In het kader van de Dag van de Rechten van het Kind, zondag 20 november, houden we op zaterdag **19 november** om 18.00 uur en op zondag **20 november** om 10.30 uur een viering in de Andreaskerk.

Deze viering zal gaan over waardigheid en er zal gelezen worden uit het



boek van Annie van den Bosch *Recht op bescherming van het gezin* over uithuisplaatsing van kinderen die in armoede leven. Tijdens de viering zullen we onze alternatieve smartlappen ten gehore brengen.

Na de viering van zondag 20 november zullen we in de kerk een lunch houden met soep en sandwiches. Graag horen we voor donderdag 17 november of u na de viering blijft om mee te lunchen.

Aanmelden hiervoor bij zuid-limburg@vierdewereld.nl,
Hilly: 06 - 83 07 77 47 of Jozé: 06 - 19 41 78 14.

Kerstlezing

*Het mysterie van de beide Jezuskinderen;
zoals dat blijkt uit oude geschriften; in de
schilderkunst en in de antroposofie*

Er zijn zeker drie hoofdbronnen die ter sprake komen waaruit bovenstaand gegeven blijkt en die elkaar aanvullen, te weten:

1. Er zijn vóórchristelijke geschriften waarin duidelijk sprake is van twee Messiassen die zullen komen.
2. Er zijn bekende schilderwerken, gemaakt aan het eind van de middeleeuwen, waaruit het bovenstaande blijkt en de afbeeldingen daarvan bespreken we.
3. Last but not least: de antroposofie waarin indrukwekkende biografieën worden gegeven van beide knapen die in dezelfde tijd opgroeien en over wie in de beide evangeliën, van Lucas en Mattheüs, wordt verteld.



De lezing wordt gehouden op maandag **19 december** om 19.00 uur en duurt tot ongeveer tot 21.00 uur. Ze vindt plaats in de Andreaskerk.

Aanmelden via 045 - 574 03 78 of butterflymarcel@hotmail.com.

Graag tijdig aanmelden.

Entree: vrije gave

De spreker was enkele decennia lang leerkracht aan de Vrije Basis-school in Maastricht.

Wiel Hupperets

U kunt weer wens-/kerstkaarten van ATD Vierde Wereld bestellen

Iedere kaart die u koopt voor uzelf, familie, vrienden of anderszins geeft een sprankje hoop, kennis, liefde, idealisme, cultuur op plaatsen in de wereld waar armoede heerst. De opbrengst is voor straatbibliotheken, werkplaatsen waar mensen hun beroep kunnen leren, plekken waar de jongste kinderen les krijgen terwijl hun ouders begeleid worden en andere culturele acties in landen in de hele wereld.

Kijk op onze website voor onze collectie wens- en kerstkaarten, waarvan hier enkele zijn afgebeeld. De kaarten zijn met envelop en kosten 1 euro per stuk.



Nr. 464 "Oh Dennenboom"



Nr. 477 "De wereld gezien door de ogen van de kinderen"



Nr. 461 "Kribbe"

U kunt de kaarten bestellen bij:

Marion Braad, Baanstraat 4, 6372 AG Landgraaf,
06 - 39 68 12 82 of zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl

Ook kunt u ze bestellen via de site: www.atd-vierdewereld.nl/winkel/.

Op **4 december** zijn we aanwezig op de kerstmarkt in de Caumerbron met een stand. Onze wenskaarten en andere aardigheidjes voor de kerst zijn voor een kleine prijs te koop. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor onze creatieve activiteiten.

Kijk ook eens op onze website: www.atd-vierdewereld.nl.

Amazonewerkgroep en ABP

Sinds 2018 is binnen de Andreasparchie de Amazonewerkgroep actief. Pastor Geert Bles initieerde de groep omdat hij bezorgd was over ontwikkelingen in het Amazonegebied en de kwalijke rol die Nederlandse bedrijven, instellingen en overheid daarbij spelen. Hij is nog steeds de centrale figuur binnen de groep. We vergaderen daarom tegenwoordig in Cadier en Keer.

In de loop van de tijd hebben we overheid, bedrijven, banken en pensioenfondsen met brieven, gesprekken en demonstraties aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkelingen in het Amazonegebied. Zo hebben we een al langer lopende discussie met het pensioenfonds ABP over hun beleggingen in het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale.



Vale is verantwoordelijk voor honderden stuwmeren met giftig mijnafval in het Amazonegebied. Veel van de dammen zijn onveilig. In 2019 brak een dam bij Brumadinho door. Daarbij vielen 270 doden en werden rivieren vergiftigd. Vale heeft tot nu toe de slachtoffers onvoldoende gecompenseerd. Ook wordt weinig gedaan aan de beveiliging van de andere dammen. Het ABP heeft 421 miljoen dollar geïnvesteerd in Vale.

Wij hebben er bij het ABP op aangedrongen om zich terug te trekken uit Vale. Het ABP zegt dat het als aandeelhouder een positieve invloed kan hebben. Ze zijn met Vale in gesprek en volgens het ABP is er vooruitgang geboekt. Volgens onze informatie is dat echter niet het geval. Het herstelproces vertoont grote gebreken. De gevaarlijke dammen zijn nog steeds niet ontmanteld. Daarom hebben we op 12 oktober opnieuw een brief gestuurd naar het ABP. Hierin geven we aan dat het vertrouwen van het ABP in Vale niet langer te verantwoorden is en dat het de investeringen in Vale nu echt zou moeten afstoten.

Soms vragen we ons af wat we als kleine groep kunnen bereiken. Alleen zal dat misschien niet veel zijn, maar er zijn meer groepen en

organisaties bezig met ABP en de Amazone en we hopen dat alles bij elkaar toch succes zal hebben.

Op **8 december** organiseert de Amazonewerkgroep een Café Mondiaal over *Amazone, Vale en ABP*. We hopen dan ook wat beelden te kunnen vertonen van de strijd voor gerechtigheid door de slachtoffers van de ramp. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in Café Pelt op het Pancratusplein in Heerlen. We nodigen iedereen van harte uit om mee te komen praten.

Rens Trimp

Expositie Rob Hanssen extra

Een speciaal en uniek T-shirt laten maken door Rob Hanssen voor uzelf of een kleinkind?

Op zondag **20 november** na de viering van 10.30 uur wil Rob Hanssen bij voldoende deelname T-shirts painten. Onderstaand ziet u hiervan twee voorbeelden. (Belangrijk: de shirts kunnen gewoon gewassen worden.) U mag natuurlijk ook een eigen ontwerp aanreiken.

U neemt zelf een nieuw T-shirt mee. Kosten voor het painten: € 10,-.



Van 1 tot 16 november kunt u zich aanmelden. De inschrijffijst hangt op het prikbord in de gang van de kerk. U kunt zich ook aanmelden bij de gastvrouwen. Van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur of op nummer 045 - 541 33 81.

Sterven

Iedere avond, bij het in slaap vallen, oefenen we het stervensproces, repeteren we het doodgaan.

Maar in slaap vallen doet geen pijn en is niet eng, tenzij je bang bent voor nachtmerries. Ook sterven doet geen pijn. Je levensenergie trekt zich terug uit armen en benen en verlaat je lichaam via je borstkast. Het is net zo'n pijnloos proces als in slaap vallen en wakker worden. Wat eng is, is de onherroepelijkheid ervan, er is geen weg terug. Onzeker ben je van wat komen gaat. Je bent bang dat er niks komt. Of juist wel: hel en verdoemenis. Het loslaten van alles wat je hier bent en hier hebt, het afscheid nemen van geliefden. Dat is moeilijk. Daarom is voorbereiding noodzakelijk. Maar hoe doe je dat?

Diepe contemplatie lijkt op sterven. Je laat alle concepten, alle beelden, alle verwachtingen los. Je laat je zonder enige weerstand opgaan in het grote bewustzijn. Je geeft je over aan een geestelijke toestand. Je realiseert je dat die niet aan tijd en ruimte is gebonden. Maar een eeuwig hier en nu is.

Tijd is een uitvinding van ons. De aarde draait en dat hebben wij in 24 uur ingedeeld. De maan draait om de aarde en dat hebben we in 12 maanden ingedeeld. Aarde en maan maken een rondgang om de zon en dat hebben we een jaar genoemd. Maar wat is onze tijdsindeling in dit zonnestelseltje in vergelijking met de enorme kosmos? In diepe contemplatie stap je in de tijdloosheid. Dat is een heel goede voorbereiding op doodgaan. Ook dan stap je in de tijdloosheid. Waar ga je naar toe? Net als in diepe contemplatie ga je nergens naar toe. Je bent in een geestelijke situatie. Voor de meeste mensen is dat lastig voor te stellen. Verslaafd als we zijn aan tijd, ruimte, bezit, geld en macht.

Oefen je je niet in het sterven dan vindt dat proces geforceerd plaats. Je lichaam is op een gegeven moment opgebruikt en je moet het loslaten of je nu wilt of niet. Je tijd zit erop. Dan moet alles in een 'hurry' gebeuren: afscheid nemen, je zaken regelen, je begrafenis, je crematie. Het doodskleed heeft geen zakken. De grip op spullen en mensen glipt als los zand door je vingers. Je macht valt aan diggelen, je bezit, je alles.

Je machteloosheid kan ontaarden in frustratie en opstandigheid. En dat alles gebeurt in een paar dagen, soms zelfs in een paar minuten. Als een drenkeling klamp je je vast aan elke plank, elke strohalm. Je schreeuwt 't mogelijk uit. Smeekt om uitstel. Zo te sterven is één grote

ellende. Je laat je omstanders in verwarring achter. Ze zijn in shock, hebben maanden nodig om zich weer enigszins te herpakken. En zijn in diepe rouw.

Heb je je voorbereid op je dood, dan is het sterven een bekend pad. Dat heb je vaak bewandeld, dat heb je dagelijks geoefend. Je lichaam loslaten is een vertrouwd proces. Opgaan in tijdloosheid ook, net als in je dromen, waarin ruimte en tijd ook een andere rol spelen. Mogelijk dromen we wel als voorbereiding op een leven buiten tijd, ruimte en materie. Opgaan in het grote bewustzijn, dat heb je vaak gedaan. Een vredig en stil proces. Stralend van innerlijk licht. Ontroerend voor omstanders. Die, als ze verstandig zijn, je met rust laten, zodat je je kunt richten op je binnenwereld. Het is, vreemd genoeg, een heel gelukkig moment. Het was een mooi afscheid zeggen we dan, een mooie dood. Blij als we zijn voor de stervende dat het opgebruikte lijf niet meer meegesleept hoeft te worden. Er is wel gemis, wel verdriet, maar geen rouw.

Zo te sterven is het mooiste cadeau dat je aan achterblijvers kan nalaten.

Hieruit blijkt wel dat het onverstandig is, je niet op je dood voor te bereiden. Zowel voor jezelf als voor anderen.

Joep de Jong

Dit is een samenvatting van de lezing van Joep de Jong. Op 24 november verzorgt hij weer een lezing, dan over 'projectie'.

Open repetitie Gemengd Koor Parkstad

Altijd al van zingen gehouden, maar nog nooit de stap gezet om dit samen met anderen te doen? Dan is dit de kans!

Op zaterdag **19 november** houden wij van 14.00 tot 17.00 uur een open repetitie in de Caumerbron, Corisbergweg 197 te Heerlen.

Dé gelegenheid om voor jezelf vrijblijvend uit te proberen of zingen in een koor wat voor jou is. Ervaring is niet nodig, enthousiasme is fijn, meedoen is natuurlijk het mooiste!

Aanmelden is niet nodig, je mag gewoon binnenlopen.

Wij verwelkomen je in ieder geval van harte!

Gemengd Koor Parkstad

Eenzaamheid

Een interactieve lezing door Frank Geerings

Eenzaamheid. Het is een steeds groter probleem in onze geïndividualiseerde samenleving. Oplossingen zijn niet eenvoudig, maar het is wel belangrijk dat het probleem gesignaleerd wordt en dat er nagedacht wordt over oplossingen. Daaraan wil Klooster Wittem een kleine bijdrage leveren, met een lezing verzorgd door vrijwilliger Frank Geerings.

Frank zal eerst ingaan op de vraag wat eenzaamheid precies is en welke mensen er last van hebben. Vervolgens op de vraag hoe je kunt beoordelen of iemand eenzaam is. Want eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen zijn. Niet iedereen die alleen is, is eenzaam.

Ten slotte komt ook de vraag aan de orde wat er aan eenzaamheid te doen is; wat je kunt doen als je zelf eenzaam bent, maar ook wat je kunt doen voor een naaste die eenzaam is.

Een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Hartelijk welkom!

Datum en tijd: woensdag **30 november**, 19.30-21.00 uur.

Plaats: Scala – ontmoetingsruimte van Klooster Wittem.

Deelname is gratis, wel graag van tevoren opgeven:

www.kloosterwittem.nl/Agenda of tel. 043 - 450 17 41.

Een lezing over kerststallen van hier en overal, van vroeger en nu

Door kerststallenverzamelaar Ingrid Henssen

Op zondagmiddag **18 december**

– de laatste zondag van de advent – verzorgt Ingrid Henssen uit Genhout een lezing over kerststallen: hun geschiedenis, hun typische kenmerken en hun betekenis. Ingrid heeft zelf een grote verzameling kerststallen en ze heeft meegewerkt aan het boek *Ik ben de stal*, een boek over kerststallen ter ere van de



grote Limburgse kerststallenverzamelaar pater John van Oss.

Ingrid zal haar verhaal illustreren met een groot aantal mooie foto's.

Plaats: Klooster Wittem.

Datum en tijd: zondag 18 december, 15.00 uur.

Aanmelden niet nodig.

Toegang: vrije gave.

Groen geloven

Een lezing door Trees van Montfoort, auteur van het boek 'Groene Theologie'

In 2019 schreef Trees van Montfoort het boek *Groene Theologie*, over de vraag wat geloof te maken heeft met natuur en milieu, of met milieuverontreiniging.

Die relatie is niet zo vanzelfsprekend. In de Bijbel is de natuur geen thema en milieuverontreiniging al helemaal niet.

En dat geldt ook voor de vele eeuwen geschiedenis van het christendom. Want tot ca. 200 à 300 jaar geleden was de natuur voor mensen vaak een gevaarlijke vijand waarbinnen ze moesten overleven (denk aan stormen, onweer, overstromingen, wilde dieren). De invloed van de mens op die natuur was gering. Pas de laatste eeuwen is dat anders geworden.

Door vanuit de huidige situatie de Bijbel te lezen en naar de inhoud van de christelijke traditie te kijken, ontdek je dat men toch wel nadacht over de natuur en dat geloof en natuur/milieu wel degelijk met elkaar te maken hebben.

In haar boek *Groene Theologie* heeft Trees van Montfoort dat alles op een rijtje gezet. Het boek kreeg de prijs voor 'het beste theologische boek van 2019'. Het is inmiddels een standaardwerk geworden over geloof en milieu.

Op zaterdag **10 december** houdt Trees van Montfoort een lezing over groene theologie en over groen geloven: wat zegt de Bijbel over de natuur? Hoe kun je vanuit je geloof naar natuur en milieu kijken? Be-doeld voor alle belangstellenden.

Plaats: Scala – Klooster Wittem. Aanvang: 14.00 uur. Toegang: vrije gave. S.v.p. aanmelden vooraf via www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 - 450 17 41.

Deze lezing is onderdeel van een reeks van vier lezingen in Klooster Wittem over het behoud van de schepping, met als titel *Groen in de Winter*. De lezingen hebben (afgezien van dit overkoepelende thema) niet direct met elkaar te maken en zijn dus los te bezoeken.



AGENDA

Iedere woensdag

13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Iedere donderdag

10.30-11.30 uur: stilte-uur

11.30-13.00 uur: bezinning over het evangelie van de dag

21 oktober – 14 december

Expositie Rob Hanssen

Andreaskerk

Zondag 20 november

12.00 uur: T-shirts painting door Rob Hanssen.

Donderdag 24 november

19.30 uur: lezing Joep de Jong

Andreaskerk

Vrijdag 25 november

16.00 uur: adventskransen maken

Andreaskerk

Woensdag 30 november

19.30 uur: lezing Frank Geerlings over eenzaamheid

Klooster Wittem

Zondag 4 december

Stand ATD Vierde Wereld met wenskaarten en aardigheden
Kerstmarkt in de Caumerbron

Donderdag 8 december

19.30 uur: Café Mondiaal

Amazone, Vale en ABP

Café Pelt, Pancratiusplein

Zaterdag 10 december

14.00 uur: lezing Groen geloven

Klooster Wittem

Zondag 18 december

15.00 uur: lezing over kerststallen

Klooster Wittem

Maandag 19 december

19.00 uur: kerstlezing

Het mysterie van de beide

Jezuskinderen

Andreaskerk

COLOFON

Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr.
van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraal team

Pastor Geert Bles
043 - 855 20 20

Diaconaal werker Rob Pauls:
043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com

Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78

Parochiebestuur

Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68

Rekeningnummers

NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Stichting Taiama-Andreas

www.taiama-andreas.org

Redactie

Karin van Doormaal
Rob Pauls
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van 12 december. Intenties en kopij voor 17 december t/m 15 januari graag uiterlijk **28 november** opgeven.

VIERINGEN

19 november – 11 december

Zaterdag 19 november

18.00 uur: woord- en communieviering
Met ATD Vierde Wereld

Zondag 20 november

10.30 uur: woord- en communieviering
Met ATD Vierde Wereld

Eerste zondag van de advent

Zaterdag 26 november

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 27 november

10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Jan Janssens (vanwege trouwdag)

Vrijdag 2 december

10.30 uur: eerstevrijdagviering

Tweede zondag van de advent

Zaterdag 3 december

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 4 december

10.30 uur: eucharistieviering
Koor: cantorgroep

Derde zondag van de advent

Zaterdag 10 december

18.00 uur: woord- en communieviering

Zondag 11 december

10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Mia van de Geijn